

## **Protestantse gemeente Kudelstaart**

**Website:** [www.sow-kudelstaart.nl](http://www.sow-kudelstaart.nl)

**Inleveren kopij voor het volgend kerkblad:** bij de scriba, [scriba@sow-kudelstaart.nl](mailto:scriba@sow-kudelstaart.nl) - uiterlijk zondag 19.00 uur.

### **Onze diensten zijn fysiek toegankelijk en worden online uitgezonden.**

De link om de diensten online te volgen is te vinden op de homepagina van onze website: <https://sow-kudelstaart.nl>.

Wilt u een dienst later nog bekijken? Dat kan ook via de website of op “kerkdienstgemist.nl”.

### **Zondag 16 februari 2025,**

**Voorganger:** dhr. R.J. van Duijn uit Nieuwkoop.

**Ambtsdrager van dienst:** Marjolein van der Zwaard.

**Andere dienstdoenden:** Rieneke de Bondt en Anneke de Jong.

**Collecten volgens het rooster:** Eredienst & diaconie (zwart) Onderhoud kerkgebouw en pastorie (rood) en Thamer Thuis hospice Uithoorn (groen).

**Lector:** Marja van Duijn

**Koster:** Jan van Leeuwen.

**Organist:** Jan Sikkema.

**Rijdienst:** Arie de Vos.

**Koffiezetten:** Eva Vrieze en Carla Sandee.

**Koffieschenken:** Eva Vrieze en Carla Sandee.

**Oppasdienst:** voor de kleinsten tot vier jaar is er oppasdienst.

**Kindernevendienst:** Letty Groenveld en Simone van Heemskerck.

### **Terugblik**

Afgelopen zondag ging mw. ds. Caro Houtkoop uit Hoevelaken bij ons voor. Zij sprak met ons over ‘roeping’. Ds. Houtkoop sloot aan bij de dienst van vorige week, waar het over talenten ging. Waar ben je goed in. Bij talenten horen ‘dromen’ – datgene wat je graag wilt. Zij verhaalde van Johan Cruijff, die opgroeide in de -arme- Amsterdamse wijk ‘Betondorp’. Hij moest in zijn jonge jaren op straat voetballen, omdat er in de wijk waar hij woonde geen geschikte veldjes waren. Zij talent was voetballen – zijn droom was ervoor zorgen dat kinderen elders in de wereld plekken hebben om te voetballen – zo zijn er op inmiddels op veel plekken in de wereld ‘Cruijff-courts’ – Cruijffveldjes, plekken waar kinderen elkaar veilig kunnen ontmoeten en samen kunnen spelen.

Dromen zijn ook belangrijk – uit onderzoek is gebleken dat angst en depressies op de loer liggen als je niet weet waarvoor je leeft. Dat geldt voor jong

en voor oud. Veel dromen komen spontaan – het woord ‘Epifanie’ welde bij ds. Houtkoop op. Epifanie – een plotselinge verwarrende openbaring. En zo kwamen we ook bij de tekstgedeelten van vandaag. Een stuk uit Jesaja 6, waar Jesaja ziet dat de heersers van deze wereld uiteindelijk totaal ondergeschikt zijn aan de Koning van de hemelse machten. Dat is een openbaring voor Jesaja, en tegelijkertijd het begin van zijn roeping.

We lazen ook een stuk uit Lucas 5, het tekstgedeelte waarin Petrus, Johannes en Jacobus tot discipel worden geroepen. Ook daar gebeurt er iets plotselings. Nadat Jezus een menigte mensen heeft toegesproken vraagt hij een visser (Petrus) weg te varen van de wal en zijn visnet uit te gooien en dat te doen aan de andere kant van de boot dan normaal. Bij het ophalen van het net scheurt het bijna. Een openbaring – vissers visten over het algemeen 's nachts en 's morgens heel vroeg – overdag vissen was niet zo zinvol. En nu was er 's nachts niets gevangen....

Iemand's droom is een stem van buiten naar binnen. Laten we goed naar die stem van de Heer luisteren en volgen.

Volgende week is er ook weer eredienst. In die dienst wordt voorgedaan door de heer Robbert Jan van Duijn uit Nieuwkoop. Weet u welkom.

### **Mercyships**

Vorige week schreven we in het kerkblad dat Robine Sangers binnenkort weer drie weken voor Mercyships in Sierra Leone vrijwilligerswerk gaat doen als anesthesiemedewerker.

Er wordt Robine veel gevraagd wat voor operaties er dan worden gedaan op de boten van Mercyships, dat zijn er heel veel! Het uitgangspunt is dat mensen die aan de onderkant van de maatschappij leven genezen en weer kunnen deelnemen aan hun samenleving.

Voorbeelden van de vele operaties die er zijn, zijn: oogoperaties, veel orthopedie, bv mensen die ooit een been hebben gebroken, maar dat deze scheef is geheeld, plastische chirurgie, met name na brandwonden, gespleten lip en/of gehemelte, tandheelkundige problemen, liesbreuken, aangezichtstumoren en nog veel meer! Ook worden veel lokalen artsen getraind en doen ze mee bij de operaties aan boord, om er zo voor te zorgen dat de medische standaard in deze landen beter wordt.

We willen dit initiatief van Robine niet stilletjes voorbij laten gaan. Het werk dat door Mercyships gebeurt is heel belangrijk. Dat is altijd al zo, maar zeker nu - in een tijd waarin zelfs naties de volledige hulpverlening aan de allerzwaksten in de wereld, ten gerieve van het eigen gewin of het eigen ego, met droge ogen meedogenloos stopzetten.



De laatste zondag vóór Robine afreist willen we de derde collecte dan ook bestemmen voor het werk van Mercyships. Maar dat neemt niet weg dat u, als u dat wilt, nu al een bijdrage kunt doen voor Mercyships. U vindt hieraan al een QR-code waarmee u dat vast kunt doen. Niet alleen Robine en Mercyships zullen u daarvoor dankbaar zijn, maar vooral die mensen die door hen geholpen worden en zo weer kunnen genezen.

### **Taizé-viering**

Op zondag 2 maart a.s. om 19.00 uur is er weer een Taizéviering in de Spil. Een viering waarin stilte, bezinning en gebed, omlijst door eenvoudige liederen de kern vormen. De viering is gebaseerd op de gebedsvieringen die al sinds 1940 gehouden worden in de oecumenische kloostergemeenschap in Taizé, een dorpje in Frankrijk, tussen Lyon en Dijon. De gemeenschap werd opgericht met als doel verzoening te zoeken in plaats van oorlog en om verschillen tussen de christelijke gelovigen te overbruggen. En ook nu nog ontvangt de gemeenschap in de drukke zomermaanden per week tussen de 3.000 en 5.000 jongeren uit wel 75 verschillende landen, om elkaar te leren kennen, elkaars gewoonten leren begrijpen, elkaars geloof en twijfels leren verstaan. Daar gaat het om in Taizé! Voor veel mensen, jongeren én ouderen een bijzondere én inspirerende ervaring.

De viering in de Spil draagt als thema: Wandelen met God

Vooraf aan de viering is er de mogelijkheid om met elkaar de liederen te oefenen. We starten daarmee om 17.00 uur en om 18.00 uur eten we gezamenlijk een broodje (wordt door ons geregeld).

Om 19.00 uur start de viering, samen met de mensen die zich dan bij ons gevoegd hebben.

Voor het oefenen kunt u zich tot 23 februari opgeven via de lijst die in de hal van de Spil ligt of via de mail: [joke.van.leeuwen@sow-kudelstaart.nl](mailto:joke.van.leeuwen@sow-kudelstaart.nl).

Allen van harte welkom!

*Cie. vorming en toerusting*

## **Vakantie**

Ds. Strydom Bruwer is de komende anderhalve week nog met vakantie. Hij hoopt op 19 februari zijn werkzaamheden weer te hervatten. Mocht u in de tussentijds een predikant nodig hebben, dan kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met het pastoraal team (Jaap Overbeek – tel.06 – 22 50 71 07 of Letty Groenveld, tel. 06 – 53 48 00 60). Contact opnemen met de scriba kan natuurlijk ook ([scriba@sow-kudelstaart.nl](mailto:scriba@sow-kudelstaart.nl)).

*Scriba*