



zondag 16 februari 2025

Welkom

Van harte welkom in de eredienst die vandaag, zondag 16 februari 2025, gehouden wordt in onze Protestantse Gemeente in Kudelstaart. Voorganger in deze dienst is de heer Robbert-Jan van Duijn uit Nieuwkoop.



Marjolein van der Zwaard is ambtsdrager van dienst. Andere dienstdoenden zijn Rieneke de Bondt en Anneke de Jong. Jan Sikkema is organist. Marja van Duijn is vandaag de lectrice. Voor de allerkleinsten is er oppasdienst. Er is ook kindernevendienst. Deze wordt geleid door Letty Groenveld en

Simone van Heemskerck. Er is geen jeugdkerk.

Als u niet in de kerkzaal bent, kunt u toch de dienst bekijken op kerkdienstgemist.nl:

(<https://kerkdienstgemist.nl/stations/2009-SoW-Kudelstaart>).

De kerkenraad wenst u een mooie en gezegende dienst.

Collectes

De collecten deze week zijn voor de Eredienst en diaconie (zwart), Onderhoud van het kerkgebouw en de pastorie (rood) en het hospice Thamer Thuis in Uithoorn (groen). U kunt op verschillende manieren meedoen aan de collecte. Dat kan fysiek – gewoon ‘via de zakken die door de rijen gaan’. Het kan digitaal op twee manieren. Als u onze kerkapp hebt gedownload en u hebt ervoor gezorgd dat er bij ‘geven’ een saldo is, dan kunt u via deze app aan de collectes geven.

U kunt dat per collecte regelen. Bent u gast of hebt u de app nog niet gedownload, dan kan het ook via de QR-code die hiernaast staat. Die is geldig tot en met 18 februari. U kunt ook aan de collecte bijdragen door een overmaking op het bankrekeningnummer van onze gemeente (NL62 INGB 0005 7820 44).



Orde van dienst

Thema: Ruimte

- Inleidend orgelspel
- Keuzelied: Ik zal er zijn (Sela) – dit is de keuze van Ina de Vos.
- Welkom en mededelingen.
- Intochtslied: lied 601 : 1 en 2 uit de NLB – Licht dat ons aanstoot in de morgen.
- Stilte, bemoediging en groet.
- Aansteken van de vredeskaars.
- Kindermoment.
- Kinderlied: Lees je Bijbel, bid elke dag.
- De kinderen gaan naar de nevendienst.
- Zingen: lied 839 : 1 en 2 uit de NLB – Ik danste die morgen, toen de schepping begon.
- Inleiding op het thema.
- Woord van de Heer: Leviticus 19 : 9 en 10.
- Gebed bij de opening van het Woord.
- Schriftlezing: Ruth 2 : 1 – 13.
- Zingen: lied 885 – Groot is uw trouw, o Heer.
- Schriftlezing: Ruth 2 : 14 – 23.
- Luisterlied: Stef Bos – Ruimte.
- Overdenking.
- Zingen: lied 838 uit de NLB – O grote God, die liefde zijt.
- Dankgebed, voorbeden, afgesloten met Onze Vader.
- Inzameling van gaven; de kinderen komen terug van de nevendienst.
- Slotlied: lied 425 uit de NLB – Vervuld van Uw zegen
- Heenzending en zegen.

Uit privacyoverwegingen worden de bloemengroeten en het persoonlijk gemeentenieuws niet op het openbare gedeelte van de website geplaatst.



Komende week is het weer een schoolvakantieweek: de 'voorjaarsvakantie'. Dat zal ook in onze gemeente betekenen dat een aantal gemeenteleden er weer op uit trekt. Sommigen naar de zon, anderen naar de sneeuw, en weer anderen naar andere bestemmingen. We wensen iedereen die vakantie heeft een goede vakantieperiode, en ieder die er op uittrekt een goede en reis en weer een veilige thuiskomst. Diegenen die thuisblijven, vakantie of geen vakantie, wensen we natuurlijk ook een hele mooie (en veilige) week toe.

Taizé-viering

Op zondag 2 maart a.s. om 19.00 uur is er weer een Taizéviering in de Spil. Een viering waarin stilte, bezinning en gebed, omlijst door eenvoudige liederen de kern vormen. De viering is gebaseerd op de gebedsvieringen die al sinds 1940 gehouden worden in de oecumenische kloostergemeenschap in Taizé, een dorpje in Frankrijk, tussen Lyon en Dijon. De gemeenschap werd opgericht met als doel verzoening te zoeken in plaats van oorlog te voeren en om verschillen tussen de christelijke gelovigen te overbruggen. En ook nu nog ontvangt de gemeenschap in de drukke zomermaanden per week tussen de 3.000 en 5.000 jongeren uit wel 75 verschillende landen, om elkaar te leren kennen, elkaars gewoonten leren begrijpen, elkaars geloof en twijfels leren verstaan. Daar gaat het

om in Taizé! Voor veel mensen, jongeren én ouderen een bijzondere én inspirerende ervaring.



De viering in de Spil draagt als thema: 'Wandelen met God'.

Voorafgaande aan de viering is er de mogelijkheid om met elkaar de liederen te oefenen. We starten daarmee om 17.00 uur en om 18.00 uur eten we gezamenlijk een broodje (wordt door ons geregeld).

Om 19.00 uur start de viering, samen met de mensen die zich dan bij ons gevoegd hebben.

Voor het oefenen kunt u zich tot en met 23 februari opgeven via de lijst die in de hal van de Spil ligt of via de mail: joke.van.leeuwen@sow-kudelstaart.nl.

De viering zal geleid worden door ds. Strydom Bruwer en na afloop is er gelegenheid tot ontmoeting met koffie en thee.

Allen van harte welkom !

Cie. vorming en toerusting

Mercy Ships

In huize Sangers aan de Korfstraat komen de voorbereidingen zo langzamerhand op gang. Het is nog maar korter dan veertien dagen voordat Robine voor drie weken naar Sierra Leone vertrekt om daar enkele weken als vrijwillige anesthesiemedewerker te ondersteunen bij de operaties die door de organisatie Mercyships worden uitgevoerd.

Mercy Ships begon met een droom: ziekenhuisschepen bemand met vrijwilligers die de armste landen van de wereld helpen door



medische zorg te bieden. Gods liefde op een praktische manier aan de allerarmsten laten zien. Door de jaren heen heeft Mercy Ships met een handvol schepen meer dan twee miljoen mensen in ontwikkelingslanden geholpen met medische operaties en ontwikkelingsprojecten. En elke dag, met elke operatie, elke patiënt, brengen we die droom in vervulling. Belangrijk werk. Het is fijn dat er mensen zijn zoals Robine die hieraan hun vrije tijd en hun krachten willen geven!



We willen als kerk dit initiatief van Robine niet stilletjes voorbij laten gaan. Volgende week, de laatste zondag voordat Robine afreist, willen we hiervoor ook de derde collecte bestemmen. Maar dat neemt niet weg dat u, als u dat wilt, nu al een bijdrage kunt doen voor Mercy Ships. U vindt hiernaast al een QR-code waarmee u dat vast kunt doen. Niet alleen Robine en Mercy Ships zullen u daarvoor dankbaar zijn, maar vooral die mensen die door hen geholpen worden en zo weer kunnen genezen. U laat hen toch niet in de steek?

Oecumenische viering

Volgende week zondag, 23 februari, is er weer een oecumenische viering, samen met onze Rooms-katholieke broeders en zusters van de RK Parochie St. Jan Geboorte. Deze viering is niet (zoals gebruikelijk bij de voorjaarsviering) in de RK-kerk aan de Kudelstaartseweg, maar is bij ons in De Spil. Er wordt medewerking verleend aan deze dienst door een

gelegenheidskoor dat wordt geleid door Ton van den Berg. De dienst begint om 10.00 uur. Het thema van de dienst is: Kerken zijn geen aquariums.



Scholendienst

Op 2 maart a.s., een week later dus, is er de jaarlijkse scholendienst. Deze dienst wordt voor een belangrijk gedeelte verzorgd door personeel en leerlingen van christelijke basisschool De Ruimte, aan de Schweitzerstraat. Het thema van deze dienst is 'Feest van Hoop'.



Omzien naar elkaar – aanvullend op het ‘gemeentenieuws’

Hier vindt u de namen en adressen van de gemeenteleden die in de komende periode (vanaf zondag 16 tot en met zaterdag 22 februari 2025) de leeftijd van 70 jaar of hoger bereiken. Ook worden hier bijzondere jubilea van gemeenteleden gemeld.

Uit privacyoverwegingen worden de namen en adressen van de jarigen en jubilarissen niet op het openbare gedeelte van de website geplaatst.