

Protestantse gemeente Kudelstaart

Website: www.sow-kudelstaart.nl

Inleveren kopij voor het kerkblad: bij de scriba, scriba@sow-kudelstaart.nl

- uiterlijk zondag 19.00 uur.

Onze diensten zijn fysiek toegankelijk en worden online uitgezonden.

De link om de diensten online te volgen is te vinden op de homepagina van onze website: <https://sow-kudelstaart.nl>.

Wilt u een dienst later nog bekijken? Dat kan ook via de website of op "kerkdienstgemist.nl".

Zondag 15 december 2024 – Derde Adventszondag

Voorganger: ds. D.J.J. Thijs uit Den Haag.

Ambtsdrager van dienst: Jaap Overbeek.

Andere dienstdoenden: Jos Blom en Kees Alewijnse.

Lector: Janine van Osnabrugge.

Oppasdienst: voor de kleinsten tot vier jaar is er oppasdienst.

Kindernevendienst: Susanne de Boer en Ronald Sangers – er is kindernevendienst XL.

Jeugdkerk: er is geen jeugdkerk.

Koster: Remco Valstar.

Organist: Jan Sikkema.

Collecten volgens het rooster: Eredienst & diaconie (zwart) Onderhoud kerkgebouw en pastorie (rood), Palestina, een stem in de samenleving van jongeren – van Kerk in Actie (groen).

Rijdienst: Huib van Arkel.

Boekenhoek: Anneke de Jong.

Koffiezetten: Nel van Arkel en Anne Mieke van Leeuwen.

Koffieschenken: Nel van Arkel en Anne Mieke van Leeuwen.

Terugblik

In het kindernevendienstproject stond deze week weer een bewoner van Bethlehem centraal. Dat was David. David was herder – hij was met de schapen in het veld. Bekend is ook hij op de harp speelde. David werd tot Koning gezalfd – later zou hij koning worden.

In de dienst werd voorgegaan door ds. Hans van Dalen uit Nijverdal – een 'oude bekende'. We lazen een tekstgedeelte uit de brief van de apostel Jakobus. Dat gaat over wachten. Jakobus spreekt over de Bijbelse agrariërs waar hij aangeeft dat zij het zaad in de akkers zaaien en dat zij dan geduldig

moeten wachten tot de najaars- en voorjaarsregen het bevoeid hebben om het tot wasdom te laten komen.

Ds. Van Dalen gaf aan dat in onze maatschappij wachten saai, geestdodend en nutteloos is, of als zodanig wordt ervaren. En dat terwijl er heel wat 'wachttijd' in ons leven voorkomt.

Wachten hoort bij het leven zo zei hij, en het hoort ook bij het geloof. In de adventtijd wachten we op wat er (nog) niet is, maar wie nog komt, en ook naar wie er wederkomt.

De oude Israëlitische boer moest veelal in de periode tussen zaaien en oogsten, waarbij hij nog niet wist hoe groot de oogst zou worden, sober leven. Immers, de oude voorraad graan kon opraken zonder dat er voldoende nieuw graan was of zou komen. Dat was een tijd van eenvoud en van bezinning.

Wij zaaien ook in geestelijk opzicht; we onderwijzen onze kinderen met (onder meer) Gods woord. We proberen hen zo weerbaar te maken, ook geestelijk, maar we moeten geduldig wachten tot de oogst komt.

Maar, zo hield ds. Van Dalen zijn gehoor voor: het Kind zal komen en de oogst zal groot zijn!

We hebben in deze eredienst ook de Heilige Doop bediend aan Sarah ten Wolde, dochter van Eline en Wouter ten Wolde en het kleine zusje van Julian en Floris. Sarah kreeg als dooptekst de woorden uit Psalm 139 : 14a mee: *Ik loof U om het ontzaglijke wonder van mijn bestaan, wonderbaarlijk is wat U gemaakt hebt.*

Volgende week zondag is er weer een eredienst. In die eredienst gaat ds. Thijs uit Den Haag voor. Het is dan de derde adventzondag. Eén van de twee zondagen in het jaar dat de liturgische kleur 'roze' is – we zijn dan (ongeveer) halverwege de periode van afwachting. Weet u welkom!

Van de kindernevendienst

Het adventsproject gaat komende zondag over Micha, die profeteert over een leider die uit Bethlehem komt. Profetie, een voorspellende uitspraak over gebeurtenissen in de toekomst, kun je op allerlei manier communiceren.

Micha communiceerde dat in zijn Bijbelboek Micha in hoofdstuk 5:1-4a.

Ben jij ook benieuwd naar de boodschap van Micha en wat hij ons dat duidelijk wil maken? Hoe goed communiceren wij eigenlijk?

Kom dan zondag vanaf 9:45 uur naar de Jids waar we om 10 uur zullen beginnen met onze eigen XL-dienst.

De kindernevendienstleiding

Kerstconcert

Stichting "Dag van je Leven" heeft een aanbod gekregen van popkoor Dacopa om een kerstconcert te geven voor de bewoners van OTT. Het concert richt zich met moderne kerstsongs in eerste instantie op de bewoners en familieleden van de diverse OTT huizen in de omgeving. en vindt plaats in De Spil.

Daarnaast zijn belangstellenden van harte welkom, aanmelden is niet noodzakelijk. Er is plek voor ruim 200 mensen en zo nodig kunnen we klapstoelen bijzetten. Het concert vindt plaats op donderdag 19 december 2025 om 20:00 uur. Inloop vanaf 19:30 uur. Volgende week zal er wat meer informatie komen.

Elora

Zo begon het....en dat zijn we vandaag!

In 2017 is een groepje vrouwen bij elkaar gekomen hier in Kudelstaart, om een gedeeld verlangen verder uit te werken: momenten van ontmoeting creëren voor vrouwen van alle generaties. Elkaar zien, naar elkaar luisteren, een moment van ontspanning en verdieping. Met God en Zijn liefde als basis. Vanuit dit gedeelde verlangen is 'Elora' ontstaan, om een licht te zijn in Kudelstaart en omgeving.

Elora- Hebreeuws: 'Mijn God is mijn licht'

Lora- God geeft het laurier - blad de kroon van overwinnen in de oudheid de krans van overwinning .

Inmiddels hebben we al twee keer een vrouwendag mogen organiseren en twee avonden, door corona is het stil gezet.

Maar nu mogen we verder, samen met vrouwen onze gemeente, gaan we er voor. En hopen voor vele vrouwen ..HET licht.. door te geven

En gaan we weer verder!

We zien uit naar het mogen luisteren, bemoedigen, delen en lachen.

En naar datgene wat God zal gaan doen door 'Elora' en ons heen. In welke fase van je geloofsleven je je ook bevindt, 'Elora' is er voor jou!

Wat weten we te zeggen over 25-01-2025,

We hebben een spreekster: Marijke Koers. Er is muziek: Dayenne Mulder. Er zijn workshops, waarvan we er 1 verklappen....sieraden maken!

Verder word er hard nagedacht over verdere invulling, zoals lunch, indeling van de dag, PR, enz....

Wordt vervolgd!

Uit de pastorie

In de biografie van Ivan Nazjvin over Leo Tolstoj vertelt hij hoe Tolstoj eens op een Russisch treinstation stond. Iemand liep hem voorbij op weg naar het restaurant. De man hoorde zijn vrouw niet naar hem roepen. Toen zag de vrouw Tolstoj, zonder hem te herkennen. "Oude man, ga mijn man halen. Ik betaal je een stuiver," riep ze uit.

Tolstoj ging de man vertellen dat zijn vrouw hem zocht. Hij kreeg zijn stuiver en liep weg. Andere aanwezigen vertelden de vrouw later dat Tolstoj op het station was. "Waar is hij?" wilde ze weten. "Het is die oude man die je man ging halen," antwoordde iemand. Ze schaamde zich dat ze deze beroemde schrijver met een stuiver had beloond en wilde hem terug.

Lachend antwoordde Tolstoj dat hij het zou houden, omdat het misschien wel de enige eerlijke stuiver was die hij ooit had verdiend.

Mensen beoordelen op basis van uiterlijke zaken zoals leeftijd, uiterlijk en afkomst is gevaarlijk. We kunnen hierover iets van Jezus leren. Oud en jong, mannen en vrouwen, zondaars en rechtvaardigen, rijk en arm, waren altijd welkom en veilig in zijn nabijheid. Van Hem leren we hoe we mensen met waardigheid kunnen behandelen. Van Hem leren we om mensen nooit als levende werktuigen, minderwaardige mensen of persoonlijke lakeien te beschouwen. O ja, als anderen ons dit aandoen, worden we nooit er kleinzerig of lichtvaardig van. Van Jezus leren we immers ook om ons stijlvol te gedragen als we misbruikt of onbegrepen worden. Vrij zijn van elke behoefte aan erkenning of aanzien is misschien wel de grootste vrijheid ooit.

Hartelijke groet, Strydom Bruwer

Tweede Kerstdag: kerstontbijt

Op Tweede kerstdag willen we samen kerst vieren door het opvoeren van de kerstmusical 'Bewonder, het Wonder!'. Voorafgaand hieraan willen we als gemeenteleden én bezoekers weer samen ontbijten in de kerkzaal. Lijkt het je leuk om 9.30 uur in de kerk mee te ontbijten, geef het dan even door via de mail aan marleen.de.vos@sow-kudelstaart.nl. A.s. zondag ligt de intekenlijst ook nog in de gang om in te tekenen. De gemeente trakteert, wij doen de boodschappen! Wel is er de mogelijkheid om een gift te geven voor het Kerk-in-actie winterproject. Hulp op de dag zelf kunnen we nog wel gebruiken, spreek één van ons daar gerust even op aan.

Op Tweede kerstdag willen we samen kerst vieren door het opvoeren van de kerstmusical 'Bewonder, het Wonder!'. Voorafgaand hieraan willen we als gemeenteleden én bezoekers weer samen ontbijten in de kerkzaal. Lijkt het je leuk om 9.30 uur in de kerk mee te ontbijten, geef het dan even door via

de mail aan marleen.de.vos@sow-kudelstaart.nl . A.s. zondag ligt de intekenlijst ook nog in de gang om in te tekenen. De gemeente trakteert, wij doen de boodschappen! Wel is er de mogelijkheid om een gift te geven voor het Kerk-in-actie winterproject. Hulp op de dag zelf kunnen we nog wel gebruiken, spreek één van ons daar gerust even op aan.

Groeten van de ontbijtcommissie, Herma Heijnen, Nel Overbeek en Marleen de Vos.

Kerst 2024

Hierboven leest u hoe ons programma er op Tweede Kerstdag uit ziet, maar op Kerstavond en Eerste Kerstdag is er uiteraard ook een programma.

Op Kerstavond is het thema: 'Kerst in beeld & geluid'. Deze viering wordt voorbereid door de Cie. Erediensten. Het belooft een prachtige kerstavond te worden. De inloop is vanaf 20.00 uur, en de viering begint om 20.30 uur.

Op Eerste Kerstdag wordt de dienst muzikaal omlijst door het koor The Bridges uit De Kwakel, onder leiding van Leo van Rijt. In die dienst gaat ds. Strydom Bruwer voor. Ook dit wordt een prachtige viering. Ook deze dienst is (mede) voorbereid door de Cie. Erediensten.

Bedankt

Lieve mensen, ik wil iedereen heel hartelijk bedanken voor al het meeleven in de afgelopen periode. Door medicatie die ik krijg lijkt het weer de goede kant op te gaan.

Lieve groet, Marja van der Meer