

## **Protestantse gemeente Kudelstaart**

**Website:** [www.sow-kudelstaart.nl](http://www.sow-kudelstaart.nl)

**Inleveren kopij voor het kerkblad:** bij de scriba, [scriba@sow-kudelstaart.nl](mailto:scriba@sow-kudelstaart.nl)

- uiterlijk zondag 19.00 uur.

### **Onze diensten zijn fysiek toegankelijk en worden online uitgezonden.**

De link om de diensten online te volgen is te vinden op de homepagina van onze website: <https://sow-kudelstaart.nl>.

Wilt u een dienst later nog bekijken? Dat kan ook via de website of op “kerkdienstgemist.nl”.

## **Zondag 13 oktober 2024**

**Voorganger:** ds. Strydom Bruwer.

**Ambtsdrager van dienst:** Kees de Bondt.

**Andere dienstdoenden:** Letty Groenveld en Ina van den Berg.

**Lector:** Anneke de Jong.

**Oppasdienst:** voor de kleinsten tot vier jaar is er oppasdienst.

**Kindernevendienst:** Dorien Rinkel en Simone van Heemskerk.

**Jeugdkerk:** Kristian van Heemskerk en Raja Franklin.

**Koster:** Jaap van der Meer.

**Organist:** Chris van der Hoek.

**Collecten volgens het rooster:** Eredienst & diaconie (zwart) ons eigen jeugdwerk (rood), project diaconie in Bangladesh (groen).

**Rijdienst:** Huib van Arkel.

**Boekenhoek:** Gerda de Vos.

**Koffiezetten:** Janna Adema.

**Koffieschenken:** Janna Adema en Truus de Geus.

## **Terugblik**

Afgelopen zondag was er een viering die in het teken stond van Huub Oosterhuis. In 1933 geboren, in 2023 overleden, daartussen een bewogen leven; van priester die uit het ambt werd gezet, tot theoloog wiens poëzie, liederen en andere geestelijke bijdragen tot ver over onze landsgrenzen bekend zijn en gevierd worden.

De dienst was mede voorbereid door de Commissie Erediensten. Voorganger was ds. Gerard van Viegen uit Leimuiden.

Het thema van de dienst was: ‘De steppe zal bloeien’. Dat is ook een bekend lied van de hand van Huub Oosterhuis. U vindt het ook terug in de Nieuwe Liedbundel, en wel in nummer 608. Gebaseerd op de profetie van Jesaja in hoofdstuk 35. Hierin klinkt de hoopvolle profetie van Jesaja ook door: de

steppe is een dorre en doodse vlakte – maar dat zal niet zo blijven. Die zal uitbundig tot bloei komen.

Het lied is een lied van hoop en verzet zei ds. Van Viegen. Het is geen kwestie van 'stil maar, wacht maar, alles wordt vanzelf nieuw'. Het is een boodschap om je niet neer te leggen bij de situatie zoals die is, maar om 'actief de toekomst te zoeken en die te bevorderen'.

Het is vandaag ook de Israëlzondag en de situatie die op dit moment in het Midden-Oosten is. Daarin past dit lied ook goed. De profetie van Jesaja gaat ook over de Libanon. Ds. Van Viegen zei dat wij ons met pijn in het hart realiseren dat de Libanon moment het toneel is van strijd. Hij geeft aan dat hij snapt dat gezegd wordt dat dit 'stoppen moet daar, omdat dit zo niet verder kan'. Dat er enorm gezocht moet worden naar de noodzaak om midden in de vijandschap mensen met elkaar in gesprek te brengen en te zoeken naar kleine mogelijkheden op weg naar vrede.

Laat asjebliet niet het oude spook van het antisemitisme weer de kop opsteken. Ds. Van Viegen gaf aan dat we ons daar met hand en tand tegen zouden moeten verzetten, want Joodse mensen hier hebben part noch deel aan datgene wat daar gebeurt en willen niet gelinkt worden aan keuzes die daar door een foute politiek worden gemaakt.

De profetie van Jesaja is er voor mensen die het zelfvertrouwen kwijt zijn en in de hoek leven waar de klappen vallen; daar waar armoede heerst of honger, of allebei. De profeet spreekt zijn vertrouwen uit in God: machtigen zullen niet altijd voorop lopen en rijken zullen niet altijd overal de dienst uitmaken. God zelf doorbreekt de doodsheid en dorheid. Zo is het inspirerend om Gods koninkrijk tegemoet te leven.

Komende zondag is er weer een eredienst. Dan zal ds. Strydom Bruwer voorgaan. Na afloop van die dienst is er een 'ontmoeting rondom het woord' over de gehouden verkondiging. Verderop in dit kerkblad leest u daar meer over. Weet u ook dan welkom.

### **'Preekbespreking'**

Komende zondag, is er na de dienst een ontmoeting in de kerkzaal, waarin gesproken kan worden over de overdenking die ds. Strydom Bruwer gehouden heeft. In ouderwetse termen uitgedrukt: een 'preekbespreking'. Aan de hand van een set stellingen en/of vragen zal worden ingegaan op het besproken tekstgedeelte.

De ontmoeting is direct na afloop van de eredienst (waarbij u natuurlijk eerst wel een kopje koffie kunt halen) en vindt plaats in de kerkzaal. Weet u welkom.

## **Herinnering actie voedselbank**

Op zondag 13 oktober staan we nog een keer bij de ingang van de kerk de flyers uit te delen. De artikelen kunt u op de zondagen 13 en 20 oktober in leveren. Er zullen dozen in de gang naar de kerkzaal staan waar u het zelf in kunt doen.

Doneren aan de hand van een 'boodschappenlijstje'. Aan de hand van het 'boodschappenlijstje' op de flyer vragen we jullie om te doneren voor de Voedselbank. Helpt u mee???

*Bedankt namens de diaconie.*

## **Vanuit de pastorie**

Onlangs las ik de volgende uitnodiging: Wees een kan-doen, wil-proberen persoon!

Bedenk eens wat voor effect zo'n mentaliteit kan hebben in onze gemeente en gemeenschap! In een wereld die vaak gevuld is met uitdagingen en onzekerheden, kan het aannemen van een kan-doen, wil-proberen mentaliteit een krachtige katalysator zijn voor verandering in onze gemeente, gemeenschap en land. Deze houding moedigt ons aan om hindernissen en uitdagingen met optimisme en veerkracht te benaderen, waardoor een omgeving wordt gecreëerd waarin mogelijkheden worden omarmd in plaats van gevreesd.

In onze gemeente kan een 'kan-doen'-mentaliteit leiden tot een grotere deelname aan kerkelijke activiteiten en initiatieven. Als leden geloven dat ze een verschil kunnen maken, zijn ze eerder geneigd om hun tijd en talenten als vrijwilliger aan te bieden, of het nu gaat om het organiseren van programma's voor de gemeenschap, het leiden van een kleingroep of het ondersteunen van elkaar in tijden van nood. Deze gezamenlijke inspanning versterkt niet alleen onze band met elkaar, maar versterkt ook onze impact, waardoor we kunnen dienen als een baken van hoop en liefde in onze gemeenschap.

Buiten onze kerkmuren kan deze mentaliteit een rimpeleffect tweebrengen in onze plaatselijke gemeenschap. Stel je voor dat burensamenkomen om problemen aan te pakken zoals voedselonzeekerheid, milieuproblemen of mentorschapsprogramma's voor jongeren. Wanneer individuen een wil-om-te-proberen mentaliteit aannemen, zijn ze meer geneigd om samen te werken, middelen te delen en oplossingen te innoveren. Deze geest van samenwerking kan onze buurten veranderen in bloeiende ruimtes waar iedereen zich gewaardeerd en gesterkt voelt.

Tot slot kan het omarmen van een kan-doen, wil-probeer mentaliteit diepgaande zichtbare gevolgen hebben in onze gemeente, gemeenschap

en land. Laten we ons inzetten om deze mentaliteit in onszelf te koesteren en aan te moedigen bij anderen, om zo een cultuur van hoop, samenwerking en positieve verandering te creëren. Samen kunnen we het verschil maken!  
*hartelijke groet, Strydom Bruwer.*