

# Nieuwsbrief



Protestantse Gemeente  
Samen op Weg  
Kudelstaart



kopij voor de volgende nieuwsbrief:  
vóór 17 oktober a.s., 19.00 uur.  
inleveren bij het scribaat.  
e-mailadres: scriba@sow-kudelstaart.nl

zondag 13 oktober 2024

## Welkom

Van harte welkom in de eredienst die vandaag, zondag 13 oktober 2024, gehouden wordt in onze Protestantse Gemeente in Kudelstaart.

Voorganger in deze dienst is ds. Strydom Bruwer. Kees de Bondt is ambtsdrager van dienst. Verder zijn Letty Groenveld en Ina van den Berg dienstdoend.



Chris van der Hoek bespeelt het orgel. Anneke de Jong is lector.

Er is vandaag ook kindernevendienst. Die wordt geleid door Dorien Rinkel en Simone van Heemskerk. Er is jeugdkerk; die wordt geleid

door Kristian van Heemskerk en Raja Franklin. Voor de allerkleinsten is er oppasdienst.

Na afloop van de dienst is er een ontmoeting om na te praten over de overdenking – zoals u wilt: een 'preekbespreking'. Het gaat daarbij om een verdieping van hetgeen in de verkondiging naar voren is gebracht. Als u hieraan deel wilt nemen: na een korte koffiepauze wordt u 'terugverwacht' in de kerkzaal.

Als u niet in de kerkzaal bent, kunt u toch de dienst bekijken op [kerkdienstgemist.nl](https://kerkdienstgemist.nl):

(<https://kerkdienstgemist.nl/stations/2009-SoW-Kudelstaart>).

De enige voorwaarde is dat u een werkende internetverbinding moet hebben.

De kerkenraad wenst u een mooie en gezegende dienst.

## Collectes

De collecten deze week zijn voor de Eredienst & diaconie (zwart), ons eigen jeugdwerk (rood) en het Bangladesh-project van de diaconie – (i.s.m. Kerk in Actie) (groen).

We collecteren fysiek en digitaal; bent u thuis, dan wordt gevraagd aan de collecte mee te doen via een overmaking op het bankrekeningnummer van onze gemeente (NL62 INGB 0005 7820 44). U kunt via de hier-



naast staande QR-code 'rechtstreeks een betaling' doen. Ook wanneer u in de kerkzaal zit kunt u natuurlijk gebruik maken van deze QR-code. De code die u hiernaast aantreft kunt u gebruiken tot en met 5 november 2024.

## Orde van dienst

Thema: Als kerktorens konden praten.

- Inleidend orgelspel.
- Keuzelied: lied 991 : 1, 2, 3, 6 en 7 – De eersten zijn de laatsten. De keuze van Ans Creemer.
- Welkom en mededelingen.
- Intochtslied: lied 216 : 1, 2 en 3 uit de NLB – Dit is een morgen als ooit de eerste.
- Moment van stilte.
- Votum en groet.
- Welkom door de voorganger.
- Kindermoment.
- Kinderlied: Ik volg de Heer.
- De kinderen gaan naar de nevendienst.
- Aansteken van de vredeskaars.
- Zingen: lied 802 : 1, 2, 3 en 4 uit de NLB – Door de wereld gaat een woord.
- Gebed om de opening van het Woord.
- Zingen: lied 466 : 1, 2 en 3 uit Hemelhoog – Vaste Rots.
- Bijbellesing: Handelingen 1 : 1 – 8 en 2 : 1 – 4.
- Verkondiging.
- Zingen: lied 40 uit de Opwekkingsbundel – Zoek eerst het koninkrijk van God.
- Dankgebed, voorbeden en Onze Vader.
- Inzameling van gaven – de kinderen komen terug van de nevendienst.
- Slotlied: lied 679 uit de NLB – Heer, uw licht en uw liefde schijnen.
- Heenzending en zegen.

Uit privacyoverwegingen worden de bloemengroeten en het persoonlijk gemeentenieuws niet op het openbare gedeelte van de website geplaatst.

## Zondebok

Volgens de Dikke Van Dale is een 'zondebok' iemand aan wie anderen de schuld van iets geven. De meesten van ons kennen die uitdrukking wel.

Velen weten ook wel dat deze uitdrukking zijn basis vindt in de Bijbel. Maar, voor de meesten is het wel de vraag in welke situatie de zondebok ook al weer voorkwam.

Het antwoord op die vraag vindt u in Leviticus 16. Daar wordt het ene moment in het jaar beschreven waarop de Hogepriester het meest heilige deel van de Tabernakel mocht betreden. In dat deel, het zogeheten 'Heilige der Heiligen' stond de Ark van het Verbond. Bovenop die Ark lag het Verzoendeksel; een massief gouden plaat, waarop 2 cherubs stonden. In Exodus 25 : 10 – 22 staat precies omschreven hoe de ark er uit moest zien.



Op die ene dag in het jaar dat de hogepriester het Heilige der Heiligen mocht betreden, moest hij twee bokken van de Israëlieten in ontvangst nemen. Eén van die twee bokken werd aan de Heer opgedragen. Die bok werd geslacht en zijn bloed werd op het Verzoendeksel gesprengd. De andere bok was voor Azazel – 'Azazel' is in de Joodse traditie een demon; de personificatie van de onreinheid. (Eerst in de NBG-vertaling van 1951 en ook de

latere vertalingen wordt de naam 'Azazel' genoemd; in de Statenvertaling en ook de Herziene Statenvertaling wordt alleen gesproken over de 'weggaande bok'.)

Nadat de eerste bok geslacht was, moest de Hogepriester de handen op de kop van de tweede bok leggen, openlijk de wandaden en vergrijpen van de Israëlieten uitspreken en de bok vervolgens de wildernis in sturen. Zo werden de zonden weggedaan. Deze bok is de 'zondebok'. Die dag was de Grote Verzoendag: Jom Kippoer. Gisteren, 12 oktober, was het weer Jom Kippoer.



Er is nu geen Tabernakel meer, maar Jom Kippoer is wel een van de belangrijkste feestdagen uit de Joodse kalender en wordt uitbundig gevierd.

Dat gebeurt in de synagoge. Joden steken dan een kaars op die gedurende het feest niet gedoofd wordt. Er wordt 25 uur gebeden en gevast. Het vasten is vooral een moment van bezinning en reflectie. Voor de verzoening met God is er een speciale gebedsdienst op de avond van Jom Kippoer. De bedoeling is om in het reine te komen met God.

Jom Kippoer eindigt met een uitgebreid feestmaal.

*Scriba*

## Vanuit de pastorie

Herodotus, vaak de "Vader van de Geschiedenis" genoemd, was een oude Griekse historicus die rond 484 voor Christus werd geboren in Halicarnassus, een stad in wat nu Turkije is. Hij is vooral bekend om zijn werk "Historiën", dat een van de vroegste voorbeelden is van geschiedschrijving in de westerse traditie.

Het is veelzeggend dat deze gevierde historicus bij gelegenheid zei: "Niets is blijvend behalve verandering".

Veel mensen hebben echter moeite om met verandering om te gaan of te accepteren.

Verandering kan om vele redenen een uitdaging zijn, die diep geworteld is in de menselijke psyche. Eerst en vooral verstoort verandering vaak ons gevoel van stabiliteit en veiligheid. We gedijen op routines en vertrouwde omgevingen, die een gevoel van geruststelling en voorspelbaarheid geven. Wanneer we geconfronteerd worden met verandering, kunnen we ons angstig of onzeker voelen over de toekomst, wat leidt tot weerstand.

Bovendien kan verandering angst voor het onbekende oproepen. We neigen van nature naar wat we kennen en het kan ontmoedigend zijn om ons op onbekend terrein te begeven. Deze angst kan zich uiten als een tegenzin om nieuwe ideeën of manieren van leven te accepteren, omdat we ons zorgen maken over mogelijke negatieve gevolgen.

Ten slotte bepalen persoonlijke ervaringen onze kijk op verandering. Trauma's of mislukkingen uit het verleden kunnen leiden tot terughoudendheid om nieuwe kansen te accepteren. Hoewel verandering een onvermijdelijk onderdeel van het leven is, vereist het moed, aanpassingsvermogen en de bereidheid om het vertrouwde los te laten.

*Met hartelijke groet, Strydom Bruwer*

## VERANDEREN

IK ZIE HET LIEVER  
ALS MEEBEWEGEN

de  
vader  
van *Loesje*

## Project van de ZWO-commissie

Vandaag is er weer een collecte voor ons zendingsproject. Het project van Kerk in actie is: Samen in actie voor Bangladesh.



Als gemeente zetten we ons de komende drie jaar in voor het werk van Kerk in Actie in Bangladesh. Dit Aziatische land, met een prachtige delta, is één van de dichtstbevolkte landen ter wereld. Een kwart van de bevolking leeft in armoede en het land kampt steeds vaker met natuurrampen, zoals cyclonen en overstromingen.

Hoewel christenen er een kleine minderheid vormen, zijn zij vaak actief lid van een kerk. Kerken willen graag dienstbaar zijn aan de samenleving. Zo helpen zij boeregezinnen met landbouwtrainingen om hun productie te verhogen, en zich aan te passen aan klimaatverandering. Ze helpen vrouwen om hun inkomsten te vergroten, en ondersteunen kleine dorpsgemeenten met bijbelonderwijs en trainingen in jongeren- en vrouwenwerk. Maar, deze kerken in de minderheid hebben steun nodig om te kunnen bestaan. Samen komen we in actie om het

werk van deze kerken mogelijk te maken. Zo zijn we samen kerk in actie.

Daarom is de derde collecte (groene zak) van zondag 13 oktober voor dit project bestemd.

Het is ook mogelijk om het doel te steunen via donaties aan de Diaconie Protestantse Gemeente Kudelstaart op Bankrekening nummer: NL66RABO0373740158 t.b.v. Samen in actie voor Bangladesh

Wij bevelen deze actie van harte bij u aan.

*De ZWO commissie*

## Kinderboekenruilbeurs

Heb je alle boeken al uitgelezen? Kom dan samen met andere kinderen boeken ruilen!

De Ichtusshop organiseert een gezellige kinderboekenruilbeurs op zaterdag 27 oktober van 10:30 tot 12:30 uur in Gebouw Irene. Of je nu avonturenverhalen, prentenboeken of christelijke kinderboeken hebt, iedereen is welkom om boeken te ruilen en nieuwe verhalen te ontdekken!

Neem je eigen boeken mee en ruil ze voor een nieuw spannend of leerzaam verhaal. Je mag ook je puzzels of bordspelletjes komen ruilen. Een leuke activiteit voor kinderen van alle leeftijden, dus ook ouders, voorleestantes of omes en natuurlijk oma's en opa's!

Locatie:

Gebouw Irene, Kanaalstraat 12 georganiseerd door de Ichtusshop in Aalsmeer.

# KINDER BOEKEN RUILBEURS

Al je boeken uitgelezen? Kom ze dan ruilen bij ons.



<b>WAAR</b>	Ichtusshop Gebouw Irene
<b>WANNEER</b>	Zaterdag 27 oktober
<b>TIJDSTIP</b>	10.30-12.30



We kijken ernaar uit om jullie te zien!

## Interkerkelijk beachvolleybaltoernooi

We gaan er toch van uit dat de beker dit jaar weer in Kudelstaart terecht komt.....

**Interkerkelijk beach volleybal toernooi**

**Zaterdag 30 November 2024**  
**19:00—22:00**

Geef je snel op bij: *Ronald Sangers*  
*ronald.sangers@sow-kudelstaart.nl*  
*06-24976486*

We mogen ons inschrijven met 1 team bestaande uit minimaal 5 spelers waarvan er ten alle tijden 2 dames/meisjes in het veld moeten staan. De wedstrijden in "The Beach" duren 10 minuten.

Naast en tijdens de wedstrijden een mooie gelegenheid om in contact te komen met onze broeders en zusters uit de omliggende kerken.

Protestantse Gemeente Kudelstaart  
Samen op Weg

## Herinnering actie voedselbank

Op zondag 13 oktober staan we nog een keer bij de ingang van de kerk de flyers uit te delen. De artikelen kunt u op de zondagen 13 en 20 oktober in leveren. Er zullen dozen in de gang naar de kerkzaal staan waar u het zelf in kunt doen.

Doneren aan de hand van een 'boodschappenlijstje'. Aan de hand van het 'boodschappenlijstje' op de flyer vragen we jullie om te doneren voor de Voedselbank. Helpt u mee?

*Bedankt namens de diaconie.*

## Omzien naar elkaar – aanvullend op het 'gemeentenieuws'

Hier vindt u de namen en adressen van de gemeenteleden die in de komende (reces)periode (vanaf zondag 13 tot en met zaterdag 19 oktober 2024) de leeftijd van 70 jaar of hoger bereiken.

Ook worden hier bijzondere jubilea van gemeenteleden gemeld.

Uit privacyoverwegingen worden de namen en adressen van de jarigen en jubilarissen niet op het openbare gedeelte van de website geplaatst.