

## **Protestantse gemeente Kudelstaart**

**Website:** [www.sow-kudelstaart.nl](http://www.sow-kudelstaart.nl)

**Inleveren kopij voor het kerkblad:** bij de scriba, [scriba@sow-kudelstaart.nl](mailto:scriba@sow-kudelstaart.nl)

- uiterlijk zondag 19.00 uur.

### **Onze diensten zijn fysiek toegankelijk en worden online uitgezonden.**

De link om de diensten online te volgen is te vinden op de homepagina van onze website: <https://sow-kudelstaart.nl>.

Wilt u een dienst later nog bekijken? Dat kan ook via de website of op “kerkdienstgemist.nl”.

## **Zondag 6 oktober 2024**

**Voorganger:** ds. Gerard van Viegen uit Leimuiden.

**Ambtsdrager van dienst:** Marleen de Vos.

**Andere dienstdoenden:** Agnes Poortvliet en Jos Blom.

**Lector:** Wilko Roodenburg.

**Oppasdienst:** voor de kleinsten tot vier jaar is er oppasdienst.

**Kindernevendienst:** Anneke de Jong en Matthijs Stevens.

**Jeugdkerk:** er is geen jeugdkerk.

**Koster:** Chris Bremer en Sjoukje Otto.

**Organist:** Jan Sikkema.

**Collecten volgens het rooster:** Eredienst (zwart) Diaconie (rood), Israël-zondag – jongeren bouwen aan een cultuur van vrede (groen).

**Rijdienst:** Jan van Leeuwen.

**Boekenhoek:** Anneke de Jong.

**Koffiezetten:** Tineke Weststeijn en Marieke van Schaik.

**Koffieschenken:** Tineke Weststeijn en Marieke van Schaik.

## **Terugblik**

Afgelopen zondag was het startzondag. We hadden een feestelijk programma, met het thema: ‘Als nieuw’. Dat is het jaarthema dat ook door de PKN is gekozen. We zijn de startzondag begonnen met het gezamenlijk koffiedrinken. Heel wat gemeenteleden hadden zich geworpen op het bakken van verschillende lekkernijen, die er – ook letterlijk – ingingen als koek.

Daarna was er de PLUS-dienst waarin ds. Strydom Bruwer vooring. Ds. Bruwer stond stil bij het verhaal van Noach. Noach krijgt opdracht een ark te bouwen – een enorme klus. De ark is bestemd om tijdens de regenvloed die de Heer zal sturen (en die alles en iedereen die niet in de ark zijn zal vernietigen) een veilige haven te bieden aan Noach en zijn gezin en aan een koppel van alle dieren.

De lessen van het verhaal van Noach voor ons zijn er veel zei ds. Bruwer. Hij noemde onder meer: maak plannen en doe dat nauwgezet; wees bereid om nieuwe taken op te pakken; laat je niet verlammen door vrees en angst; blijf altijd positief en optimistisch ook al zie je niet direct waarom je iets doet en wees niet blind voor de humor in je leven. De muzikale omlijsting van het geheel was in handen van een muziekgroep – weer uit het midden van onze eigen gemeenteleden, en onder leiding van René Spaargaren. Het was mooi om te zien dat ook dat in onze gemeente weer opbloeit.

Na de PLUS-dienst, en een tweede kopje koffie, hebben we met elkaar geluncht. Er waren veel heerlijkheden – te veel om met elkaar op te eten – ook meegebracht door gemeenteleden. Heel wat van die heerlijkheden waren eigen maakfels.... we hebben genoten.

Na de lunch was er ruimte voor ontspanning. Een speurtocht buiten, en verschillende gezelschapsspelletjes binnen.

Daarna, en tot slot, was er Matthijs Vlaardingerbroek met zijn poppenspel. Samen met zijn pop Henk heeft hij ons meegenomen met het verhaal van de vier vrienden, die hun zieke vijfde vriend meenemen en door het dak heen voor Jezus' voeten naar beneden laten zakken, waarna zijn zonden hem zijn vergeven en hij geneest. Jong en oud was aan de lippen van Matthijs en Henk gekluisterd. Verder waren er ook bloemen – die waren bestemd voor gemeenteleden voor wie het wat minder gemakkelijk is of was om de activiteiten bij te wonen, om wat voor reden dan ook. Die zijn door gemeenteleden 'langsgebracht', om daarmee te benadrukken dat het feit dat zij er niet bij kunnen of konden zijn niet moet leiden tot 'buitensluiten'.

Een mooie dag om op terug te kijken. Er is door heel wat gemeenteleden ook veel voorbereiding in gestoken. Voor de schermen, en ook daarachter. Iedereen die een steentje heeft bijgedragen aan deze dag: heel hartelijk bedankt daarvoor! Het laat zien dat we iedere keer weer heel goed zijn in het 'samen doen'. Een mooie constatering aan het begin van onze nieuwe manier van gemeente-zijn, waarin de rol van de gemeenteleden heel belangrijk is bij alle activiteiten.

Volgende week zondag is er ook een eredienst. In die dienst wordt voorgegaan door ds. Gerard van Viegen uit Leimuiden. Deze dienst is voorbereid, samen met de commissie Erediensten.

De theoloog, en dichter Huub Oosterhuis heeft mooie liederen en gedichten, - of zoals over hem geschreven staat: liturgische poëzie - nagelaten. In deze dienst zullen de werken van Huub Oosterhuis als een rode draad door onze liturgie lopen. We hopen met elkaar een mooie en inspirerende dienst te hebben.

Het keuzelied deze zondag is van Ton van den Berg: De steppe zal bloeien. De dienst begint weer 'gewoon' om tien uur.

## **Israëlzondag**

De eerste zondag in oktober is het Israëlzondag. Die gewoonte is in de Hervormde Kerk gestart in 1949 nu dus 75 jaar geleden. In 1984 hebben ook de Gereformeerde Kerken in Nederland zich hierbij aangesloten – 40 jaar geleden dus. Niet meer dan logisch dat bij het ontstaan van de Protestantse Kerk in Nederland deze gewoonte is voortgezet.

De start in 1949 hing samen met twee gebeurtenissen: de Tweede Wereldoorlog en de genocide die daar gepleegd is, en het uitroepen van de staat Israël in 1948. Er is gekozen voor de eerste zondag in oktober, omdat in die periode de grote Israëlische feesten worden gevierd: Rosj Hasjana (Joods nieuwjaar) – dat wordt gevierd op 3 en 4 oktober, Jom Kippoer (Grote Verzoendag) – dat wordt gevierd op 12 oktober en Soekot (Loofhuttenfeest) – van 16 tot en met 23 oktober.

Op de website van de PKN wordt het belang van de Israëlzondag nog eens benadrukt:

*'Vanaf het begin zijn er ook vragen geweest over de Israëlzondag, en in de loop der jaren zijn er vragen bijgekomen. Wat wordt bedoeld met Israël? Velen denken bij Israël niet alleen of in eerste instantie aan de relatie met het volk Israël, maar aan de staat en aan het conflict tussen Joden en Palestijnen. Het conflict breekt door alles heen.*

*Bidden voor het volk Israël kun je niet meer los zien van bidden voor Palestijnen. Hoe doe je dat? De roeping tot het gestalte geven aan de onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël gaat samen met de diaconale roeping en de roeping tot oecumenische verbondenheid met christenen wereldwijd, inclusief Palestijnse christenen. Ook al kunnen deze roepingen botsen en schuren, de Protestantse Kerk kan geen van deze roepingen veronachtzamen. In de beleidsnota over het Israëliisch-Palestijnse conflict uit 2008 wordt nog eens verwoord dat de keuze voor het woord onopgeefbaar 'verstaan dient te worden tegen de achtergrond van een eeuwenlange geschiedenis waarin de kerk zich sterk had vervreemd van haar wortels in het volk Israël, met alle voor Israël – en op een andere manier voor de kerk – desastreuze gevolgen'.*

Deze zondag houden wij ook een collecte voor de Israëlzondag. Met de opbrengst van deze collecte wordt het werk van Sadaka-Reut, de partnerorganisatie van Kerk in Actie in Israël, gesteund. Deze organisatie organiseert gezamenlijke activiteiten op middelbare scholen en universiteiten in Israël. Jongeren van verschillende nationaliteiten gaan samen in gesprek en leren

elkaar beter kennen. Ze horen verhalen over elkaars geschiedenis en ontdekken dat onderling begrip veel verschillen kan overbruggen. Zo staat het werk in het teken van de vrede die nog zo ver weg is, en waar zo naar wordt gesnakt.

### **Vanuit de pastorie**

Afgelopen zondag begon een belangrijk moment in onze kerkelijke kalender, toen we Startzondag vierden. Een dag van vernieuwing en bezinning. Dit jaar sluiten we ons graag aan bij het jaarthema van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN): Als Nieuw: Leven in het licht van Gods Koninkrijk.

Het thema nodigt ons uit om te onderzoeken wat het betekent om te leven als een nieuwe schepping in Christus en met de transformerende kracht van Gods Koninkrijk in ons leven. Laten we, terwijl we vandaag samenkomen voor de eredienst, nadenken over de manieren waarop God ons oproept om ons hart en onze geest te vernieuwen, zodat we een diepere band met Hem en met elkaar krijgen.

Gedurende dit nieuwe seizoen zullen we deelnemen aan verschillende activiteiten, discussies en diensten die ons aanmoedigen om actief en bewust uit ons geloof te leven. We zullen ons verdiepen in de Bijbel, getuigenissen delen en elkaar steunen in onze spirituele reizen, terwijl we ons allemaal richten op hoe we de waarden van Gods Koninkrijk kunnen belichamen in ons dagelijks leven.

Terwijl we samen aan deze reis beginnen, moedig ik ieder van jullie aan om na te denken over hoe je kunt bijdragen aan de groei in onze gemeente. Of het nu is door gebed, dienstbaarheid of gewoon door het delen van je ervaringen, jouw betrokkenheid is van groot belang om van onze gemeente een levendige weerspiegeling van Gods liefde en genade te maken.

Laten we dit thema omhelzen met open harten, klaar om de vernieuwing te ervaren die voortkomt uit het leven in het licht van Gods Koninkrijk. Moge dit seizoen ons inspireren om te groeien in geloof, onze relaties te verdiepen en uit te reiken naar de mensen om ons heen met de hoop en vreugde die voortkomt uit het deel uitmaken van Gods familie.

*hartelijke groet, Strydom Bruwer*

### **Inloopochtend in de Spil!**

Woensdagmorgen, 2 oktober a.s. van 10.00-11.30 uur is er inloopochtend in de Spil. Fijn om elkaar dan weer te kunnen ontmoeten, een kaartje te schrijven, en met elkaar in gesprek te gaan. De boekenhoek zal deze morgen geopend zijn. De gastvrouwen deze ochtend zijn Carla Sandee en Gusta

Groenendijk. De koffie en thee staan voor u klaar. We heten u van harte welkom in de Spil.