

## **Protestantse gemeente Kudelstaart**

**Website:** [www.sow-kudelstaart.nl](http://www.sow-kudelstaart.nl)

**Inleveren kopij voor het kerkblad:** bij de scriba, [scriba@sow-kudelstaart.nl](mailto:scriba@sow-kudelstaart.nl)

- uiterlijk zondag 19.00 uur.

### **Onze diensten zijn fysiek toegankelijk en worden online uitgezonden.**

De link om de diensten online te volgen is te vinden op de homepagina van onze website: <https://sow-kudelstaart.nl>.

Wilt u een dienst later nog bekijken? Dat kan ook via de website of op “kerkdienstgemist.nl”.

### **Zondag 14 juli 2024.**

**Voorganger:** ds. J.S. Bruwer.

**Ambtsdrager van dienst:** Marjolein van der Zwaard.

**Tweede dienstdoende:** Agnes Poortvliet.

**Lector:** Wilma Schoenmaker.

**Oppasdienst:** voor de kleinsten tot vier jaar is er oppasdienst.

**Kindernevendienst:** Dorien Rinkel en Arno Maas.

**Jeugdkerk:** er is geen jeugdkerk.

**Koster:** Chris Bremer.

**Organist:** Jan Sikkema.

**Collecten volgens het rooster:** Eredienst & diaconie( zwart) Onderhoud kerk en pastorie (rood), Vakantiekampen Otterlo (groen).

**Rijdienst:** Koos Koelewijn.

**Boekenhoek:** Joke van Leeuwen.

**Koffiezetten:** Marieke Millenaar en Elly Valstar.

**Koffieschenken:** Marieke Millenaar en Elly Valstar.

### **Terugblik**

In de dienst van afgelopen zondag ging ds. Florisca van Willegen uit Almere Haven voor. Ds. Van Willegen stond met ons stil bij de geschiedenis van Noach. Een overbekend verhaal - niet alleen in de christelijke wereld. Uit een niet zo lang geleden gehouden enquête door de EO bleek dat dit verhaal op nr. 2 staat wat betreft bekendheid. Het is niet alleen een mooi verhaal zei ds. Willegen, waar het goede behouden blijft, maar ook een verhaal dat schuurt. Het gaat over een God die korte metten maakt met allen die zich tegen Hem keren.

Het verhaal van Noach is niet los te zien van het Scheppingsverhaal. Aan het einde van de schepping zag God dat alles goed was, maar de aarde is verdorven geraakt en gevuld met geweld. In feite wordt nu het

Scheppingsverhaal omgekeerd. Alle schepselen worden vernietigd door de oervloed. Maar God blijft trouw aan Zijn schepping door Noach (wat 'troost' betekent). De aarde maakt een doorstart: alles wat mooi en goed is mag mee in de ark.

In het Johannes-evangelie, waar we ook een stukje uit lazen, geeft Jezus aan dat een wijnrank steeds moet worden gesnoeid. Alleen als de zijtakken steeds worden weggesnoeid geeft die goede vruchten.

De les van dit verhaal is het perspectief dat God opent op de toekomst. Het gaat om ons gedrag. Wat goed is kan blijven - wat niet goed is moet steeds worden weggesneden. Onze relatie met de aarde (en met God) moet hersteld worden. Daarbij doet God aan Noach een belofte - de aarde zal nooit meer worden weggevaagd door natuurgeweld.

Als we 't even niet meer weten, dan mogen we ons vasthouden aan de ark op de golven - en de belofte door God gedaan. Vanuit dat perspectief mogen en moeten we ons steeds bezinnen op hoe we met elkaar en met de aarde omgaan.

Volgende week zondag is er ook een eredienst. In die eredienst zal onze eigen predikant, ds. Strydom Bruwer voorgaan. Weet u welkom.

### **Afscheid ambtsdragers**

Omdat we druk in de weer waren met de onze nieuwe organisatiestructuur is er niet zoveel aandacht aan geschonken, maar ook dit jaar nemen we (ambtelijk) afscheid van enkele kerkenraadsleden en pastoraal werkers. Dat doen we komende zondag. We nemen dan afscheid van Jan de Jong, Gerard Heijnen en Wim Lodder. Voor hen is de ambtstermijn verstreken. Jan en Gerard hebben drie termijnen 'gediend' en gaan nu genieten van de kerkordelijk verplichte ambtsrust.

Er zijn ook enkele 'zittende ambtsdragers (en pastoraal werkers) die hun termijn verlengen. Dat zijn Ina van den Berg, Marleen de Vos, Rieneke de Bondt en Kees de Bondt.

*scriba*

### **Vanuit de pastorie**

Langs de wegen staan vaak borden die onze aandacht trekken en die zeggen: 'Ben je BOB, zeg het hardop'.

Als je hoort dat iemand "onder invloed" is, dan weet je dat hij of zij op dit moment goede vrienden is met Bacchus. De invloed van alcohol wordt al snel zichtbaar bij mensen. Het wordt hoorbaar en voelbaar. Paulus schrijft in Efeziërs 5:18 dat we een andere invloed in ons leven nodig hebben dan die

van Bacchus. Hij zegt dat we niet dronken moeten worden van wijn, maar dat we ons moeten laten vullen door de Heilige Geest. Net zoals alcohol een zichtbaar effect heeft in het leven van sommige mensen, moet de invloed van de Geest zichtbaar, hoorbaar en voelbaar zijn in ons eigen leven. In Efeziërs 5:19-20 beschrijft Paulus hoe dit moet gebeuren als hij zegt: "Bouw elkaar op met psalmen en lofzangen en geestelijke muziek. Zing en juich voor de Heer met heel je hart! Jullie horen bij de Heer Jezus Christus. Daarom moeten jullie God, jullie Vader, steeds voor alles danken." (Eigen vertaling)

Als we onder invloed van de Geest zijn, hoor je dat in onze muziek en in onze taal. Zijn invloed wordt voelbaar in nieuwe relaties met andere mensen. We dragen elkaar op handen. We bouwen elkaar op in ons geloof. We leven ons geloof integer uit onder iedereen met wie we omgaan. Kortom, als we onder de invloed van de Geest zijn, dan lekt die invloed uit op prachtige en overtuigende manieren!

*Met hartelijke groet, Strydom Bruwer*

### **Zomerstop**

De kerkbladcommissie heeft de zomerstopperiode voor het kerkblad vastgesteld op de periode van 22 juli tot en met 28 augustus. Dat betekent dat het laatste kerkblad wordt gemaakt op 15 juli. Dat geldt voor de zondagen 21 en 28 juli, en voor de zondagen 4, 11, 18 en 25 augustus. Het eerstvolgende kerkblad is voor zondag 3 september. Kopij voor het laatste kerkblad moet door de scriba zijn ontvangen op 14 juli (19.00 uur). Kopij voor het eerste kerkblad na de zomerstop moet ontvangen zijn op 25 augustus (19.00 uur).

De nieuwsbrief verschijnt waarschijnlijk op zondag 21 juli voor het laatst dit seizoen. De eerstvolgende nieuwsbrief is er dan weer op zondag 3 of 10 september.

*Scriba*

### **Bedankt**

Beste gemeenteleden, wij zijn bijzonder verrast door de vele kaarten die wij hebben ontvangen in verband met de verhuizing naar Nijkerk. Allen reuze bedankt voor dit blijk van aandacht.

Nogmaals reuze bedankt.

*Met een hartelijke groet, Ted & Diny Wentzel*