

Protestantse gemeente Kudelstaart

Website: www.sow-kudelstaart.nl

Inleveren kopij voor het kerkblad: bij de scriba, scriba@sow-kudelstaart.nl

- uiterlijk zondag 19.00 uur.

Onze diensten zijn fysiek toegankelijk en worden online uitgezonden.

De link om de diensten online te volgen is te vinden op de homepagina van onze website: <https://sow-kudelstaart.nl>.

Wilt u een dienst later nog bekijken? Dat kan ook via de website of op “kerkdienstgemist.nl”.

Zondag 28 april 2024, Spildienst

Voorganger: ds. J.S. Bruwer

Ouderling van dienst: Marjolein van der Zwaard.

Diaken van dienst: Martin Maat.

Kerkrentmeester van dienst: Kees Alewijnse.

Overige dienstdoenden: Jan de Jong.

Lector: Dorien Rinkel.

Oppasdienst: voor de kleinsten tot vier jaar is er oppasdienst.

Kindernevendienst: Susanne de Boer en Simone van Heemskerk.

Jeugdkerk: er is geen jeugdkerk.

Koster: Jan van Leeuwen.

Organist: Jan Sikkema.

Collecten volgens het rooster: Eredienst (1) Diaconie (2) en Leger des Heils (uitgang)

Rijdienst: Tineke van der Blonk en Huib van Arkel.

Boekenhoek: Joke van Leeuwen.

Koffiezetten: Janna Adema.

Koffieschenken: Janna Adema en Truus de Geus.

Terugblik

In de dienst van afgelopen zondag ging ds. Jelis Verschoof uit Leimuiden bij ons voor. Het was zondag Jubilate. Dat betekent: “Jubelt, juicht” en is ontleend aan het eerste vers van Psalm 66: “Juicht Gode, gij ganse aarde”. Ds. Verschoof stond stil bij een tekst in Handelingen 16. In de geschiedenis die daar verteld wordt, worden Petrus en zijn reisgenoot Silas gevangen gezet in de stad Filippi. Midden in de nacht waren zij aan het bidden en zongen ze lofliederen voor God (vers 25). Vervolgens gebeurt er een wonder: de aarde beeft, de gevangenisdeuren gingen open en iedere gevangene bleef toch waar die was.

'Een mens is geschapen om muziek voort te brengen en om te zingen' zei ds. Verschoof. Maar, soms kun je je in een hoek gedrukt en vergeten voelen, bijvoorbeeld bij ziekte, relatieproblemen, rouw, en noem maar op. Wat valt er dan eigenlijk nog te zingen?

Zo ging het ook met Paulus en Silas. Zij waren een veelbelovende reis begonnen, en worden nu in Filippi in de gevangenis gesmeten. Zij baden in zorg en toch richtten zij zich op de Heer. In gebed en in lofzang. Dat helpt hen door de zorg heen. Als het leven moeilijk voelt, kan het lied helpen. Het zelf gezongen lied, maar ook het door anderen, bijvoorbeeld de gemeente, vertolkte lied dat gericht is op de Heer. Als je leeft vanuit die bron, leeft Jezus Christus in jou, zei ds. Verschoof.

Aan de dienst werd muzikale medewerking verleend door het koor Soul2soul uit Sassenheim, dat onder leiding staan van Didier van Someren. Het koor liet ons luisteren naar een aantal mooie liederen, die schitterend ten gehore werden gebracht.

In deze dienst hebben we ook ons overleden gemeentelid mevrouw Matje Benschop - Kaslander herdacht. We hebben een gedachteniskaars voor haar ontstoken, een lied van verbondenheid met de nabestaanden gezongen, een in memoriam uitgesproken en haar naam bijgeschreven op de gedachtenisrol. De tekst van het in memoriam vindt u verderop in dit kerkblad.

Komende zondag is er een Spildienst. In die dienst zal ds. Strydom Bruwer voorgaan. De voorbereiding is grotendeels uitgevoerd door de Spilgroep. Zij zullen er met elkaar ongetwijfeld een spetterende dienst van maken.

Het is ook de zondag nadat het Koningsdag is geweest. Onze vorst hoopt één dag eerder de leeftijd van 57 jaar te bereiken. We zullen het Wilhelmus ook weer uit volle borst laten klinken. Weet u welkom.

In memoriam: Matje Benschop - Kaslander, * 23-9-1941, † 12-4-2024

Op vrijdag 12 april 2024 is ons gemneentelid Matje Benschop-Kaslander in haar huis aan de Antoniushof overleden. Hoewel haar gezondheid niet goed was na een beroerte in 2018, hoorde ze enkele weken geleden dat ze de diagnose terminale kanker had gekregen. Ze ging snel achteruit en overleed vorige week vrijdag.

Matje werd op 23 september 1941 in Aalsmeer geboren als in een gezin als oudste dochter. Matje had nog één zus.

Haar zus was 7 jaar jonger dan zij en is inmiddels overleden. Op 22 december 1964 trouwde Matje met Jaap Benschop en ze wonen aan de Aalsmeerderweg in Aalsmeer. Uit hun huwelijk werd één dochter geboren, Alice. Alice

had een heel speciaal plekje in het hart van haar ouders. Als gezin waren Jaap, Matje en Alice erg hecht met elkaar.

Later gingen Jaap en Matje wonen in een bedrijfswoning aan de Linnaeuslaan 6 in Aalsmeer. Daar legden en verbouwden ze een grote groentetuin waar Matje veel plezier van had. In 2002 verhuisden Jaap en Matje naar Antoniushof in Kudelstaart. Vanaf het begin woonden ze trouw de erediensten in de gemeente bij. Het overlijden van Jaap op 30 augustus 2017 was een grote schok voor Matje en had ook invloed op haar gezondheid.

Hoewel ze veel goede vrienden had, was Matje graag thuis. Zij leefde volgens het motto: oost, west, thuis, best. Afgelopen vrijdag 19 april konden de familie en vrienden afscheid van haar nemen met een uitvaartdienst in de aula op de Algemene Begraafplaats in Aalsmeer.

Wij eren haar nagedachtenis.

Spildienst

Als Samen-op-Weggemeente vinden we het een voorrecht om samen met Ons Tweede Thuis in één pand te zitten. Vanaf het begin hebben we gezocht naar mogelijkheden om samen te werken. Eén van die activiteiten is de Spilgroep.

Een aantal bewoners van Ons Tweede Thuis komt één keer in de 14 dagen op zondagavond bij elkaar in de consistorie om met elkaar naar de verhalen uit de Bijbel te luisteren en hierover samen na te denken. We drinken koffie met elkaar en luisteren naar muziek. Het afgelopen jaar hebben we geluisterd naar de verhalen van de aartsvaders Abraham, Isaak en Jacob. Voor de Spildienst van komende zondag staat Abraham centraal. Gods houdt zich aan Zijn belofte aan Abraham en Abraham gaat vol vertrouwen op reis. Het thema van de preek zal dan ook zijn "Op reis met een trouwe God".

De leden van de Spilgroep hebben de afgelopen weken veel gepraat en geoefend voor deze dienst en zij zien er reikhalzend naar uit. Enkele weken geleden is ds. Strydom op bezoek geweest bij de Spilgroep en hebben ze mee mogen denken over de preek. Er zijn liederen uitgekozen en diverse spilgroepers zullen een bijdrage aan de dienst leveren. De dienst zal er dan ook misschien een beetje anders uitzien dan u bent gewend. Maar het belooft een fijne en afwisselende kerkdienst te worden. We hopen dat Cynthia en Fred voldoende hersteld zullen zijn om er bij te zijn.

Kinderkoor Watoto

Optreden in De Spil

Misschien hebt u er wel eens van gehoord, misschien ook niet - het kinderkoor 'Watoto'.

Voor we uitleggen wat het kinderkoor Watoto is en wat die doet: binnenkort geeft dit kinderkoor een concert een Kudelstaart.

Waar? in de kerkzaal van De Spil;

Wanneer? op dinsdag 14 mei 2024;

Hoe laat? om 19.00 uur (tot ongeveer 20.00 uur);

Wat kost het? helemaal niets - de entree is vrij. Wel wordt er een collecte gehouden, de opbrengst daarvan is voor de Watoto-organisatie. Ook kunt u donateur worden van de organisatie of wat 'merchandise' kopen, maar dat is helemaal aan u.

Waarom wilt u er hopelijk bij zijn? Omdat de kinderen van het koor met eigentijdse gospel en traditionele Afrikaanse ritmes het verhaal brengen van Gods levensveranderende liefde.

Ieder kind in het koor heeft een of beide ouders verloren door oorlog of ziekte. Ze wonen in een Watoto dorp. Deze ervaring is voor de kinderen van onschatbare waarde. Ze leren sociale vaardigheden, doen levenservaring op en krijgen de kans om de wereld te zien. Als leiders hebben ze deze vaardigheden nodig.

Wat is Watoto?

Watoto is een kerk in Oeganda die weeskinderen en kwetsbare kinderen opvangt. De organisatie biedt een breed pakket aan hulverlening aan deze kinderen.

Het Watoto-model omvat lichamelijke en medische zorg, scholing, trauma-zorg en geestelijke opvoeding. De kinderen van het Watoto kinderkoor zijn de ambassadeurs van de organisatie. Sinds 1994 toeren diverse koren de wereld rond. Iedere keer een nieuw koor van jongens en meisjes met volwassen begeleiders. Door media, muziek en dans vertolken de kinderen de missie en visie van Watoto. Een bijdrage leveren aan deze productie is voor deze kinderen van onschatbare waarde. Ze leren sociale vaardigheden, doen levenservaring op en krijgen de kans om de wereld te zien.

Waar zijn wij nog naar op zoek?

Het is een hele organisatie om het kinderkoor, met alle begeleiders en dergelijke te kunnen ontvangen. We zijn daar dan ook met vereende krachten mee bezig. Maar we willen ook een beroep doen op een aantal van u. De kinderen komen al in de loop van de ochtend naar Kudelstaart. We zoeken gemeenteleden die voor de kinderen willen koken. Het gaat om 30 mensen waarvoor gekookt moet worden. Natuurlijk is het niet de bedoeling dat één

iemand voor dertig mensen gaat koken, maar mét elkaar moet het toch geen probleem opleveren om dertig warme maaltijden op tafel te krijgen.....

Als u hieraan een bijdrage wilt leveren: geeft u dat dan even aan bij Leo Eveleens (leo.eveleens@sow-kudelstaart.nl) of bij Kees de Bondt (scriba@sow-kudelstaart.nl).

Scriba

Dauwtrappen op Hemelvaartsdag

Traditiegetrouw gaan we op Hemelvaartsdag dauwtrappen. Dit jaar hebben we een wandeling uitgezocht in het Haarlemmermeerse bos in Hoofddorp.

Heerlijk een uurtje in de vroege ochtend van 9 mei een stukje door het bos, dan langs de plas naar de overkant waar de fraaie borders nog doen denken aan de Floriade van 2002. Tot slot op een ludieke manier oversteken naar de Geniedijk waar we over de grasdijk weer terug wandelen naar het beginpunt.

Het Haarlemmermeerse bos ontstond in de jaren 70 van de vorige eeuw rondom de kuil die gegraven werd voor zandwinning. Volgelopen met water vormt deze plas nu het hart van het bos met recreatievoorzieningen en nieuwe natuur. Op enkele plaatsen is deze plas wel 40 meter diep. Van de Floriade zijn, naast de fraaie borders, nog diverse kenmerkende elementen te ontdekken.

De Geniedijk maakte deel uit van de eind 19e eeuw aangelegde verdedigingslinie 'Stelling van Amsterdam'. Een klein monument herinnert nog aan die tijd.

Na de wandeling zijn we rond half 10 terug voor een bakkie koffie of thee met een krentenbol. Als afsluiting van deze sportieve ochtend is er in de Spil een korte dienst, die voorbereid wordt door de commissie Erediensten en waarin ds. Strydom Bruwer zal voorgaan.

We verzamelen om kwart over 7 bij de Spil en vertrekken daar om half 8 (in de ochtend, natuurlijk)! We willen met elkaar meerijden richting Hoofddorp, dus het is fijn als er een paar mensen met de auto naar de Spil komen. Hopelijk werkt het weer mee en gaan we met elkaar genieten van dit rondje om de plas.

Dus, zoek de wandelschoenen maar vast op en zet de datum in je agenda! Van harte welkom!

Commissie Vorming en Toerusting, ook voor vragen en opmerkingen: Madeleine van der Dussen, Betty de Rooij, Anneke Sikkema en Joke van Leeuwen (joke.van.leeuwen@sow-kudelstaart.nl)

Vanuit de pastorie

Afgelopen zondag was het Roepingenzondag. In februari 2024 krijgen we de volgende oproep van de Generale Synode van de PKN in Nederland: "De Protestantse Kerk in Nederland roept gemeenten op om op zondag 21 april 2024 aandacht te besteden aan het thema 'roeping'. Op deze Roepingenzondag willen we mensen aanmoedigen om bij zichzelf na te gaan of ze zich geroepen weten om voorganger in onze kerk te worden."

Voortaan is iedere derde zondag na Pasen - zondag van de Goede Herder - ook Roepingenzondag.

De achtergrond en reden voor deze oproep is duidelijk. In de Protestantse Kerk dreigt een tekort aan predikanten. De komende jaren stoppen veel gemeentepredikanten - vanwege emeritaat - met hun werk, terwijl ook steeds minder studenten voor een opleiding theologie kiezen. Om het predikanten-tekort te bestrijden, is het van belang dat meer studenten kiezen voor de opleiding theologie.

Dit is een zeer ernstige zaak die onze volle aandacht en trouwe gebeden verdient.

Maar toen ik het las vroeg ik me verder af. Waren het alleen Abraham, Isaak, Jakob, Mozes, de profeten, andere Bijbelse figuren en predikanten die kunnen getuigen dat ze een roeping van God hebben ontvangen? Moet onze roeping niet ook in een bredere zin van het woord worden opgevat?

Hier ben ik ervan overtuigd dat ieder mens, ongeacht wie je bent en welk beroep je uitoefent, een roeping van God heeft ontvangen.

In de praktijk betekent dit: als je aan het hoofd staat van een bedrijf, leid en behandel de werknemers dan als mensen die jouw respect verdienen omdat God hen ook geschapen en geroepen heeft. Als je leraar bent, behandel de kinderen in je klas dan met liefde omdat God ook hen heeft voorbestemd om hun roeping op aarde te ontdekken en uit te leven. Als het iemands taak is om de straten schoon te houden. Doe je werk dan als een roeping en met dezelfde passie waarmee Michelangelo schilderde, Beethoven, Bach en Mozart componeerden en Shakespeare schreef.

Roepingenzondag wil dat we allemaal nadenken over onze roeping op aarde.

Hartelijke groet, ds. Strydom Bruwer

Inloopochtend in De Spil

Woensdagmorgen, 1 mei a.s. van 10.00-11.30 uur is er inloopochtend in de Spil. Fijn om elkaar dan weer te kunnen ontmoeten, een kaartje te schrijven, en met elkaar in gesprek te gaan. De boekenhoek zal deze morgen geopend zijn. De gastvrouwen deze ochtend zijn Carla Sandee en Gusta Groenendijk.

De koffie en thee staan voor u klaar. We heten u van harte welkom in de Spil.