

Protestantse gemeente Kudelstaart

Website: www.sow-kudelstaart.nl

Inleveren kopij voor het kerkblad: bij de scriba, scriba@sow-kudelstaart.nl

- uiterlijk zondag 19.00 uur.

Onze diensten zijn fysiek toegankelijk en worden online uitgezonden.

De link om de diensten online te volgen is te vinden op de homepagina van onze website: <https://sow-kudelstaart.nl>.

Wilt u een dienst later nog bekijken? Dat kan ook via de website of op "kerkdienstgemist.nl".

Zondag 21 april 2024, met muzikale medewerking van Soul2soul

Voorganger: ds. J. Verschoof uit Leimuiden

Ouderling van dienst: Jaap Overbeek.

Diaken van dienst: Martin Maat.

Kerkrentmeester van dienst: Leo Eveleens.

Overige dienstdoenden: Anneke de Jong.

Lector: Ton van den Berg.

Oppasdienst: voor de kleinsten tot vier jaar is er oppasdienst.

Kindernevendienst: Dorien Rinkel en Simone van Heemskerk.

Jeugdkerk: Kristian van Heemskerk en Raja Franklin.

Koster: Chris Bremer.

Organist: Ronald van Delft.

Collecten volgens het rooster: Eredienst & diaconie (1) Bloemenfonds (2) en ZWO-commissie (uitgang)

Rijdienst: Martin Rinkel.

Boekenhoek: Anneke de Jong.

Koffiezetten: Lammy van den Berg, Tineke Weststeijn en Marieke van Schaik.

Koffieschenken: Lammy van den Berg, Tineke Weststeijn en Marieke van Schaik.

Terugblik

Afgelopen week ging ds. Jan Maarten Goedhart uit Gouda bij ons voor. Ds. Goedhart sprak met ons over de Levende Hoop. We lazen een gedeelte uit 1 Petrus 1. De apostel Petrus schrijft daar in het derde vers: *'Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus: in zijn grote barmhartigheid heeft Hij ons door de opstanding van Jezus Christus uit de dood opnieuw geboren doen worden en ons zo levende hoop gegeven'*.

Ds. Goedhart zei dat dit hem herinnerde aan Christine - een vrouw die leeft in een sloppenwijk in Lima, waar hij eerder werkte als zendeling. Zij leefde in bittere armoede, haar zoon zat in de gevangenis, en had weinig aardse zaken die haar vreugde gaven, maar als er een viering in de kerk was, straalde zijn van blijdschap. Haar geloof gaf haar hoop, houvast.

De apostel Petrus schreef zijn brief aan een aantal kleine gemeenten in Klein Azië (nu: West-Turkije). Hij schrijft aan christenen daar, die in die streek een kwetsbare minderheid vormden. Hij geeft hen hoop. Hij begint daarvoor bij de opstanding van Jezus uit het graf en wijst erop dat daar het nieuwe leven begint. Het leven waarbij de gemeenteleden 'kinderen van God' zijn en aanspraak hebben op een erfenis. Onafpakbaar. Die erfenis waar Petrus op doelt moet niet als een 'individuele erfenis' worden gezien zei ds. Goedhart. Die erfenis is dat heel de schepping zal worden bevrijd. Die erfenis wordt bewaard en degenen die dat erven worden bewaard en bewaakt. Dat mag (ook) ons vertrouwen geven - en dat is de Levende Hoop.

Komende zondag gaat ds. Jelis Verschoof uit Leimuiden bij ons voor. Er zal dan muzikale medewerking aan de dienst worden verleend door het gospelkoor Soul2soul uit Sassenheim. Weet u welkom.

Soul2soul

Aan de dienst van komende zondag zal muzikale medewerking worden verleend door het gospelkoor Soul2soul uit Sassenheim.

Soul2Soul is een gezellige, enthousiaste groep zangers uit de regio Teylingen. In saamhorigheid en met plezier repeteert het koor wekelijks Ongeveer eens in de maand heeft het koor een uitvoering. Soul2Soul is in september 2010 opgericht. Na de zomer van 2020 staat Gospelkoor Soul2Soul onder leiding van Didier van Someren als dirigent. Koen van Leeuwen begeleidt sinds augustus 2021 de nummers op de piano.

Het koor bestaat momenteel uit een groep van zo'n 30 personen. De leeftijd van de leden is uiteenlopend. De oudste is 80 jaar en de jongste in de 20, maar het plezier in het zingen van Gospel bindt hen. Het koor kent 3 stempartijen: sopraan, alt en tenor. De solo's worden, na selectie, door eigen koorleden verzorgd. Zangers en zangeressen die solo willen zingen maar dat (nog) niet durven, krijgen bij het koor de kans om dat op te bouwen.

Tweede collecte op 21 april

Voor zondag 21 april brengen we graag de collecte voor het bloemenfonds weer onder uw aandacht. Elke week kopen we enkele bossen bloemen voor leden van onze kerk, die de leeftijd van 80, 85, 90, 95 of ouder bereiken.

Ook de huwelijksjubilea van 12 ½, 25, 40, 50, 60 jaar getrouwd worden verblijd met een bloemetje.

Verder zorgt de diaconie jaarlijks voor een Paas-en Kerstattentie in de vorm van bv. een plant. Ook aan de mensen, die ter bemoediging een bos bloemen krijgen, wordt gedacht. Onze missionaire bos op aanvraag wordt ook zeer op prijs gesteld. En de laatste tijd is er ook wat ruimte om een bloemengroet te brengen 'als groet uit de gemeente', zonder dat daar acute reden voor is, maar waar een bloemetje als 'steuntje in de rug' vaak warmte brengt. Deze bloemengroeten bekostigen we uit de opbrengsten van ons bloemenfonds.

Daarom willen we deze collecte van harte bij u aanbevelen.

Het is ook mogelijk om ons te steunen via donaties aan de Diaconie Protestantse Gemeente Kudelstaart op Bankrekeningnummer:

NL66RABO0373740158 t.b.v. het Bloemenfonds. Namens de diaconie alvast onze hartelijke dank voor uw bijdrage.

Uw Diaconie

'Heidag' van de kerkenraad

Afgelopen zaterdag, 13 april, was de vergaderzaal op de eerste verdieping van De Spil even een denkbeeldige 'heide'. De kerkenraad had daar voor zichzelf een 'heidag' georganiseerd. Buiten het ritme van de vaste vergaderingen, hebben we, onder de inspirerende leiding van mw. Lydia Roosendaal indringend gesproken over twee thema's:

- hoe organiseren we naar de toekomst toe als ons kerkelijk werk;
- welke activiteiten kunnen we oppakken om te groeien naar de Kerk van de toekomst.

En hoewel het fraaie voorjaarsweer op deze dag vooral uitnodigde om op een terrasje plaats te nemen met een heerlijke verfrissing hebben we dat niet gedaan en hebben we ons op een buitengewoon zinvolle en inspirerende wijze (tussen half tien en vier uur), in gevarieerde werkvormen, in het bovenstaande verdiept. We hopen daar binnenkort verder op terug te komen.

Scriba

Vanuit de pastorie

Heb jij ook een rode knop in je hoofd? Ik heb het over die denkbeeldige rode knop waardoor je ontploft van woede als er op gedrukt wordt? Die rode knop gaat soms af als mensen je op de zenuwen werken of het niet met je eens zijn. Of als ze krabben waar het niet jeukt.

Als je snel een paar mensen en situaties kunt bedenken die jouw eigen temperatuur naar zulke rode knopzones drijven, dan weet je dat je meer geduld nodig hebt. Over geduld gesproken, het is heel zeldzaam. Over de hele wereld staat geduld hoog op de lijst van bedreigde deugden. Waarschijnlijk is dit ook het geval in jouw leven, net als in het mijne.

We hebben echt geen excuus voor ons ongeduld en voor al die rode-knop-periodes. We kunnen onmiddellijk naar de Heer gaan om hulp te zoeken. We kunnen bidden dat Hij onze aandacht in elke rode-knop-situatie op Zichzelf richt. Wegkijken in moeilijke situaties en opkijken naar de Heer is de juiste weg naar meer geduld. Het is ook de weg naar meer innerlijke vrede en rust. Als we voortdurend op deze manier bidden wanneer ons geduld op de proef wordt gesteld, zullen we echt minder in het rood leven die ons naar artsen en bloeddrukpillen drijft.

Hartelijke groet, ds. Strydom Bruwer

Spildienst op 28 april

Na een te lange pauze komt de Spilgroep sinds afgelopen oktober weer om de week bij elkaar in de consistorie/kerkenraadskamer.

Dit seizoen praten we met elkaar over de "aartsvaders" Abraham, Isaäk en Jacob. We proberen lessen te leren door naar het leven te kijken van deze personen uit de Bijbel, lessen uit hun foute en goede beslissingen. Het zijn net gewone mensen.

De groep is trouw in de opkomst en ze willen graag het seizoen afsluiten met een Spildienst, een dienst die door hen zelf wordt voorbereid en aansluit bij de verhalen die ze het afgelopen jaar hebben gehoord.

De liturgie is bijna gereed, er zijn liederen opgegeven, geselecteerd en weer geschraapt, taken worden verdeeld; wie doet de Schriftlezing en wie de afkondiging, hebben we nog een solist die kan en wil zingen?

Er zijn nog wat onzekerheden maar die De "Spillers" laten zich door deze onzekerheden niet uit het veld slaan en gaan stug door met de voorbereidingen. Zij hebben er zin in, u hopelijk ook!

Dauwtrappen op Hemelvaartsdag

Na Pasen komt Pinksteren met daartussen natuurlijk Hemelvaart. In Kudelstaart betekent dat ook: Dauwtrappen!

Dit jaar hebben we een wandeling uitgezocht in het Haarlemmermeerse bos in Hoofddorp. Heerlijk een uurtje in de vroege ochtend van 9 mei een stukje door het bos, dan langs de plas naar de overkant waar de fraaie borders nog doen denken aan de Floriade van 2002. Tot slot op een ludieke manier

oversteken naar de Geniedijk waar we over een graspad weer terug wandelen naar het beginpunt.

Het Haarlemmermeerse bos ontstond in de jaren 70 van de vorige eeuw rondom de kuil die gegraven werd voor zandwinning. Volgelopen met water vormt deze plas nu het hart van het bos met recreatievoorzieningen en nieuwe natuur. Op enkele plaatsen is deze plas wel 40 meter diep. Van de Floriade zijn, naast de fraaie borders, nog diverse kenmerkende elementen te ontdekken.

De Geniedijk maakte deel uit van de eind 19e eeuw aangelegde verdedigingslinie 'Stelling van Amsterdam'. Een klein monument herinnert nog aan die tijd.

Na de wandeling zijn we rond half 10 terug voor een bakkie koffie of thee met een krentenbol. Als afsluiting van deze sportieve ochtend is er in de Spil een korte dienst, die voorbereid wordt door de commissie Erediensten en waarin ds. Strydom Bruwer zal voorgaan.

Het vertrek vanaf de Spil in Kudelstaart is gepland om kwart over 7 (in de ochtend, natuurlijk). We willen met elkaar meerijden richting Hoofddorp, dus het is fijn als er wat mensen met een auto naar de Spil komen. Startpunt van de wandeling is het Parkeerterrein bij 'Papa's Beach-House'.

Zoek de wandelschoenen maar op en zet de datum in je agenda! Van harte welkom!

Commissie Vorming en Toerusting, ook voor vragen en opmerkingen: Madeleine van der Dussen, Betty de Rooij, Anneke Sikkema en Joke van Leeuwen (joke.van.leeuwen@sow-kudelstaart.nl)