

Nieuwsbrief



Protestantse Gemeente
Samen op Weg
Kudelstaart



kopij voor de volgende nieuwsbrief:
vóór 2 mei a.s., 19.00 uur.
inleveren bij het scribaat.
e-mailadres: scriba@sow-kudelstaart.nl

zondag 28 april 2024

Welkom



Van harte welkom in de Spildienst die vandaag, zondag 28 april 2024, gehouden wordt. Het is een bijzondere dienst, die voor een belangrijk gedeelte is voorbereid door de Spilgroep en waarin de leden van de Spilgroep ook een belangrijke rol hebben. De leiding van de dienst is in handen van Jaap Overbeek. Ds. Strydom Bruwer zorgt voor

de overdenking.

Ouderling van dienst is Marjolein van der Zwaard. Martin Maat is diaken van dienst. Er zijn verschillende muzikanten: Jan Sikkema (orgel), Maria Goddijn (piano), en Erik Wind (trompet). Fred Schiering zingt solo. Andere medewerkers zijn Erik Eijsbouts, Frank Stolp, Joke van Bostelen,

Er is vandaag ook kindernevendienst en jeugdkerk. De leiding van de kindernevendienst bestaat deze week uit Susanne de Boer en Simone van Heemskerk. Voor de allerkleinsten is er ook oppasdienst.

Omdat het gisteren Koningsdag was, sluiten we de dienst af met het zingen van twee coupletten van het Wilhelmus.

Als u niet in de kerkzaal bent, kunt u toch de dienst bekijken op kerdienstgemist.nl (<https://kerkdienstgemist.nl/stations/2009-SoW-Kudelstaart>). De enige voorwaarde is dat u een werkende internetverbinding moet hebben.

Na de dienst is er koffiedrinken.

De kerkenraad wenst u een mooie en gezegende dienst.

Collectes

De collecten deze week zijn voor de Eredienst (1), de diaconie (2) en het Leger des Heils (uitgang). We collecteren fysiek en digitaal; bent u thuis, dan wordt gevraagd aan de collecte mee te doen via een overmaking op het bankrekeningnummer van onze gemeente (NL62 INGB 0005 7820 44). U kunt via de hiernaast staande QR-code 'rechtstreeks een betaling' doen. Ook wanneer u in de kerkzaal zit kunt u



Orde van dienst

- Inleidend orgelspel.
- Kanselmededelingen, door Erik Eijsbouts.
- Keuzelied van Elisabeth Kramer: 'Toon mijn liefde' van Elise Mannah.
- Votum en groet.
- Waarom zijn we in de kerk.
- 'Mijn gebed', gezongen door Fred Schiering - begeleid door orgel en trompet.
- Schuldbelijdenis, zingen: 'Heer ik kom tot U'.
- Genadeverkondiging - Micha 7 : 19.
- Zingen: tienduizend redenen tot dankbaarheid - het lievelingslied van Cynthia.
- Gesprek met de kinderen.
- Kinderlied: 'Op reis' van Marcel en Lydia Zimmerman.
- De kinderen gaan naar de nevendienst.
- Gebed, door Frank Stolp.
- Schriftlezing: Genesis 15 : 1 - 6 en Genesis 18: 9 - 13, door Joke van Bostelen.
- Toelichting op de verhalen van de Spilgroep, als inleiding op de preek, mede n.a.v. het schilderij 'Sara lacht' van Engelen van der Weijden.
- Zingen: Groot is Uw trouw, o Heer.
- Schriftlezing: 2. Kor. 5 : 1 - 10, door Strydom Bruwer/
- Preek door Strydom Bruwer: Op reis met de trouwe God.
- Meditatief orgelspel.
- Meezinglied: God van trouw.
- Dankgebed en voorbeden.
- Geloofslied van Erik Eijsbouts: 'Meer en meer' van Piet Smit.
- Collecten - Maria speelt 'Walking in the air'. De kinderen komen terug van de nevendienst.
- Slotlied: Heer wat een voorrecht (met orgel, piano en trompet).
- Heenzending en zegen.
- Dankwoord door Jaap Overbeek.
- Zingen: Wat de toekomst brengen moge - het lievelingslied van Joke van Bostelen.
- Zingen: Wilhelmus, vers 1 en 6.

natuurlijk gebruik maken van deze QR-code. De code die u hiernaast aantreft kunt u gebruiken tot 17 mei 2024.

Uit privacyoverwegingen worden de bloemengroeten en het persoonlijk gemeentenuws niet op het openbare gedeelte van de website geplaatst.

Kinderkoor Watoto

Optreden in De Spil

Misschien hebt u er wel eens van gehoord, misschien ook niet - het kinderkoor 'Watoto'.

Voor we uitleggen wat het kinderkoor Watoto is en wat die doet: binnenkort geeft dit kinderkoor een concert een Kudelstaart.



Waar? in de kerkzaal van De Spil;
Wanneer? op dinsdag 14 mei 2024;

Hoe laat? om 19.00 uur (tot ongeveer 20.00 uur);
Wat kost het? helemaal niets - de entree is vrij. Wel wordt er een collecte gehouden, de opbrengst daarvan is voor de Watoto-organisatie. Ook kunt u donateur worden van de organisatie of wat 'merchandise' kopen, maar dat is helemaal aan u.

Waarom wilt u er hopelijk bij zijn? Omdat de kinderen van het koor met eigentijdse gospel en traditionele Afrikaanse ritmes het verhaal brengen van Gods levensveranderende liefde.

Ieder kind in het koor heeft een of beide ouders verloren door oorlog of ziekte. Ze wonen in een Watoto dorp. Deze ervaring is voor de kinderen van onschatbare waarde. Ze leren sociale vaardigheden, doen levenservaring op en krijgen de kans om de wereld te zien. Als leiders hebben ze deze vaardigheden nodig.

Wat is Watoto?

Watoto is een kerk die is opgericht in 1984 in Oeganda. De organisatie biedt een breed pakket van hulpverlening. Het werk is ontstaan vanuit een reactie op het schrikbarende aantal wezen en kwetsbare vrouwen in Oeganda. Watoto redt mensen en brengt nieuwe leiders groot, die op hun beurt weer bijdragen aan de opbouw van hun land (Rescue –Raise –Rebuild). Het Watoto-model omvat lichamelijke en medische zorg –o.a. HIV/AIDS behandeling -scholing -zowel basis- als voortgezet onderwijs -, traumazorg en geestelijk opvoeding.

Watoto brengt een nieuwe generatie Afrikaanse leiders groot. Watoto biedt academisch onderwijs en geeft les in praktische vaardigheden. De doelstelling is het grootbrengen van verantwoordelijke christenen, met integriteit en morele waarden, die een productieve bijdrage leveren aan hun samenleving.

Scriba

Gemeenteavond op 30 mei

Afgelopen donderdag is de kerkenraad in vergadering bijeen geweest. In deze vergadering is de jaarrekening van de kerk (CvK) vastgesteld. De jaarrekening van de diaconie was eerder al vastgesteld. In de gemeenteavond, die op 30 mei gehouden staat de jaarrekening op de agenda. De twee jaarrekeningen worden op korte termijn op (het leden-

GEMEENTE AVOND



gedeelte van) de website geplaatst. Leden die zich niet hebben geregistreerd op de website en inzage willen in deze stukken,

kunnen zich wenden tot de voorzitter van het CvK (Lolke

van der Leeuw) en de voorzitter van de diaconie (Rieneke de Bondt).

De gemeenteavond zal in het teken staan van de vernieuwing van onze kerkelijke organisatie. Daarover is gisteren ook uitvoerig gesproken in de kerkenraad. We komen daar in een volgende nieuwsbrief, voorafgaande aan de gemeenteavond op 30 mei, nog op terug. Zet u de datum van 30 mei vast in uw agenda?

Scriba

Herdenking op 4 mei bij De Propeller

Zaterdag 4 mei organiseert de Dorpsraad Kudelstaart traditiegetrouw een herdenking en kranslegging bij het oorlogsmonument De Propeller aan de Schweitzerstraat. Hier herdenken we allen - burgers en militairen – die in het Koninkrijk de Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord; zowel tijdens de Tweede Wereldoorlog en de koloniale oorlog in Indonesië, als in oorlogssituaties en bij vredesoperaties daarna. Kinderen van de basisscholen zullen een gedicht voorlezen en Jelle Buisman zal namens de Gemeente Aalsmeer spreken. Muziekvereniging Flora o.l.v. Marc Busscher zal enkele koralen voor ons spelen en het Wilhelmus begeleiden. Traditiegetrouw zullen twee veteranen de militaire eregroet brengen. In deze tijd van oorlogsdreiging en polarisatie is het belangrijk dat we niet vergeten waar dreiging en uitsluiting van bevolkingsgroepen toe kan leiden. Uw aanwezigheid bij de herdenking wordt gewaardeerd. De herdenking begint om 19.30 uur.



Dauwtrappen op 9 mei 2024

Traditiegetrouw gaan we op Hemelvaartsdag dauwtrappen. Dit jaar hebben we een wandeling uitgezocht in het Haarlemmermeerse bos in Hoofddorp.

Heerlijk een uurtje in de vroege ochtend van 9 mei een stukje door het bos, dan langs de plas naar de overkant waar de fraaie borders nog doen denken aan de Floriade van 2002. Tot slot op een ludieke manier oversteken

naar de Geniedijk waar we over de grasdijk weer terug wandelen naar het beginpunt.

Het Haarlemmermeerse bos ontstond in de jaren 70 van de vorige eeuw rondom de kuil die gegraven werd voor zandwinning. Volgelopen met water vormt deze plas nu het hart van het bos met recreatievoorzieningen en nieuwe natuur. Op enkele plaatsen is deze plas wel 40 meter diep. Van de Floriade zijn, naast de fraaie borders, nog diverse kenmerkende elementen te ontdekken.

De Geniedijk maakte deel uit van de eind 19e eeuw aangelegde verdedigingslinie 'Stelling van Amsterdam'. Een klein monument herinnert nog aan die tijd.

Routekaart Natuurpad Haarlemmermeerse Bos



Na de wandeling zijn we rond half 10 terug voor een bakje koffie of thee met een krentenbol. Als afsluiting van deze sportieve ochtend is er in de Spil een korte dienst, die voorbereid wordt door de commissie Erediensten en waarin ds. Strydom Bruwer zal voorgaan.

We verzamelen om kwart over 7 bij de Spil en vertrekken daar om half 8 (in de ochtend, natuurlijk)! We willen met elkaar meerijden richting Hoofddorp, dus het is fijn als er een paar mensen met de auto naar de Spil komen. Hopelijk werkt het weer mee en gaan we met elkaar genieten van dit rondje om de plas.

Dus, zoek de wandelschoenen maar vast op en zet de datum in je agenda! Van harte welkom!

Commissie Vorming en Toerusting, ook voor vragen en opmerkingen: Madeleine van der Dussen, Betty de Rooij, Anneke Sikkema en Joke van Leeuwen (joke.van.leeuwen@sow-kudelstaart.nl)

Uit de pastorie

Vandaag is er weer een Spildienst in onze gemeente. De Spil-dienst is gepland samen met Jaap Overbeek, en leden van het OTT (Ons Tweede Thuis). Niet alleen is de dienst samen gepland, maar Jaap en leden van de groep gaan ook verantwoordelijkheid nemen voor kanselmededelingen, het zingen van liederen en pianospelen, het doen van gebeden en andere liturgische momenten.

Hoewel de leden van de Spilgroep vanwege een beperking in OTT verblijven, kunnen we zoveel van hen leren. Hun menszijn is een inspiratie voor ons! Onze gemeente is zeer bevoorrecht om deze groep waardevolle mensen als deel van onze gemeente te hebben.

Ik kom een gedicht tegen van een jongere, Anja van Wijk. Ze schrijft over zichzelf en zegt: Ik ben Anja van Wijk, 35 jaar en woon in Den Bosch. Ik heb cerebrale parese (CP) maar ik ben een vrolijke, actieve, bezige bij, die het leven goed op orde heeft.

In haar gedicht verwoordt ze iets van haar leven met een beperking als volgt:

*Ik heb een beperking,
dat is een heel ding.
Het wordt zo groot gemaakt,
en daardoor iedereen geraakt.
Ik vraag er ook niet om,
dus doe niet zo stom.
Respecteer elkaar zoals we zijn,
dat is pas fijn.
Kijk mij gewoon aan,
zie mij gewoon staan.
zeg niet: ik ken jou niet,
dat doet mij veel verdriet.
Ik ben niet anders dan jij,
maar voel me zeker niet vrij.
Ik word in een hoekje gepropt met alle anderen,
Ik kan daar in mijn eentje niets aan veranderen.
Ik moet ermee dealen,
met mijn 4 wielen.
Ik heb geen keus.
maar wil wel anders heus.
Laat die rotopmerkingen varen.
Laten we de lucht nu opklaren
Stop er gewoon mee
Dan kan ik met jou praten en zeggen NEE
Het vullen van de gaten die jij mij hebt gegeven
Dan kan ik jou misschien vergeven.
Het is waar, we kunnen zoveel leren van Anja en onze eigen OTT-leden met hun beperkingen.
hartelijke groet, Strydom*

Inloopochtend in De Spil

Woensdagmorgen, 1 mei a.s. van 10.00-11.30 uur is er inloopochtend in de Spil. Fijn om elkaar dan weer te kunnen ontmoeten, een kaartje te schrijven, en met elkaar in gesprek te gaan. De boekenhoek zal deze morgen geopend zijn. De gastvrouwen deze ochtend zijn Carla Sandee en Gusta Groenendijk.

De koffie en thee staan voor u klaar. We heten u van harte welkom in de Spil.

0-0-0-0-0-0-0-0-0

Omzien naar elkaar – aanvullend op het ‘gemeentenieuws’

Hier vindt u de namen en adressen van de gemeenteleden die in de komende (reces)periode (vanaf zondag 28 april tot en met zaterdag 4 mei 2024) de leeftijd van 70 jaar of hoger bereiken. Ook worden hier bijzondere jubilea van gemeenteleden gemeld.

Uit privacyoverwegingen worden de namen en adressen van de jarigen en jubilarissen niet op het openbare gedeelte van de website geplaatst.