

Protestantse gemeente Kudelstaart

Website: www.sow-kudelstaart.nl

Inleveren kopij voor het kerkblad: bij de scriba, scriba@sow-kudelstaart.nl

- uiterlijk zondag 19.00 uur.

Onze diensten zijn fysiek toegankelijk en worden online uitgezonden.

De link om de diensten online te volgen is te vinden op de homepagina van onze website: <https://sow-kudelstaart.nl>.

Wilt u een dienst later nog bekijken? Dat kan ook via de website of op "kerkdienstgemist.nl".

Zondag 7 april 2024, PLUSdienst

Spreker: ds. J.S. Bruwer.

Ouderling van dienst: Gerard Heijnen.

Diaken van dienst: Rieneke de Bondt.

Kerkrentmeester van dienst: Lolke van der Leeuw.

Overige dienstdoenden: Anneke de Jong.

Lector: Anneke de Jong.

Oppasdienst: voor de kleinsten tot vier jaar is er oppasdienst.

Kindernevendienst: Tineke Maas.

Jeugdkerk: er is geen jeugdkerk.

Koster: Hans van Leeuwen.

Organist: geen - de muzikale invulling is door de band 'Met jou'.

Collecten volgens het rooster: Eredienst (1) Diaconie (2) en Orgel, beeld, geluid en online diensten (uitgang)

Rijdienst: Jaap Overbeek en Arie de Vos.

Boekenhoek: Anneke Sikkema.

Koffiezetten: Marian van Leeuwen en Carla Sandee.

Koffieschenken: Marian van Leeuwen en Carla Sandee.

Terugblik

Afgelopen week was de Stille Week, de week van voorbereiding op Pasen. In die week hebben we een viering gehad op Witte Donderdag. Daar hebben we met elkaar het Heilig Avondmaal gevierd. Op Goede Vrijdag hebben we in een ingetogen dienst stil gestaan bij het sterven van Jezus.

Afgelopen zondag was het Pasen. We hebben daarbij uitbundig gevierd dat de Heer waarlijk is verrezen! Er hingen weer enkele prachtige bloemstukken op het liturgisch centrum en ook het liturgisch bloemstuk was aangepast aan de feestelijkheid.

Ds. Strydom Bruwer ging in deze dienst voor. Het thema was: 'Als Jezus je bij je naam noemt'. Op Paasmorgen gaan de vrouwen naar het graf, om het lichaam van Jezus te verzorgen. Het graf is leeg. Als Maria van Magdala een man ziet waarvan zij denkt dat het de tuinman is vraagt zij waar Jezus gelegd is. Dan noemt de man haar naam: 'Maria'. Dat is voor Maria het moment waarop zij Jezus herkent. Ds. Bruwer gaf aan de Jezus iedereen bij naam noemt. Niet afstandelijk en in de massa, maar heel persoonlijk. Iedereen apart.

Aan de dienst werd ook medewerking verleend door het interkerkelijk koor 'United', uit Uithoorn, dat onder leiding staat van Rob van Dijk.

Hiermee komt er een einde aan de gehele paascyclus. In deze periode is door een groot aantal mensen weer een forse inspanning gepleegd om alle diensten vorm te geven en goed en zinvol in te vullen. Iedereen die daaraan in de afgelopen weken zijn steentje heeft bijgedragen: hartelijk dank!

Komende zondag is er een PLUS-dienst. Het thema van deze dienst is: 'Zing en getuig'.

Vorige week meldden we dat de heer Martijn Piet daarbij zou spreken. Dat is veranderd. Ds. Strydom Bruwer zal de delen van de dienst aaneen smeden. Muzikale medewerking wordt verleend door de band 'Met jou'. 'Met jou' wordt gevormd door Christian, Janise en Fenna. Zij schrijven over zichzelf: *'Muziek maken vinden wij één van de leukste dingen om te doen en vanuit die gedeelde passie krijgen wij energie die we graag met jou willen delen! We maken muziek in een kleine setting onder de begeleiding van een piano. Onze kracht ligt in het meerstemmig zingen. Zingen in harmonie komt in veel muziekstijlen voor, geeft een nummer vaak meer diepgang en maakt het interessanter om naar te luisteren. Meerstemmig zingen is een zangwijze waarbij de verschillende tonen elkaar dicht volgen.*

Onze naam zegt al waar we voor staan: muziek maken doen we samen met jou!

Het belooft een mooie dienst te worden. Weet u welkom.

Nieuwe Paaskaars

Vanaf afgelopen zondag staat er weer een nieuwe Paaskaars in de kaarsenstandaard voor in de kerk. Dit jaar heeft de diaconie gekozen voor een kaars met de afbeelding van de Verrijzenis. Op de Paaskaars is te zien dat de steen van het graf van Jezus is weggerold. Het graf is leeg. Het licht van de Paasmorgen heeft de duisternis en de dood van Goede Vrijdag overwonnen. Jezus leeft! Hij is verrezen! (Marcus 16)

Samen eten in De Spil

Op 10 april om 17.30 is het weer zover: door enkele gemeenteleden wordt wederom gezorgd voor een heerlijk diner. Dit keer staan een paar fantastisch bereide ovenschotels op het menu, die zeker SOW-waardig zullen zijn.

Tijdens de maaltijd zult u ook worden voorzien van een consumptie.

Natuurlijk is er ook ruim voldoende mogelijkheid om met elkaar te praten.

Vooralsnog zal het diner worden geserveerd in de vergaderzaal op de eerste etage van De Spil. Als maximaal aantal deelnemers denken we aan 30 personen, dus wees er snel bij !!!

In de gang bij de kerkzaal ligt een intekenlijst. Het invullen van gegevens zal duidelijk zijn.

Het is goed om te weten, dat de kosten € 7,00 per persoon zullen bedragen.

Er kan ook een telefonische opgave worden gedaan bij Aletta Heil, telefoon 0297-322859 óf 06-44141102

Wij hopen op een fijne maaltijd met elkaar; weet U welkom.

inloopochtend in De Spil

Woensdagmorgen, 3 april a.s. van 10.00-11.30 uur is er inloopochtend in de Spil. Fijn om elkaar dan weer te kunnen ontmoeten, een kaartje te schrijven, en met elkaar in gesprek te gaan. De boekenhoek zal deze morgen geopend zijn. De gastvrouwen en gastheer deze ochtend zijn Anneke Sikkema en Gerrit & Wil Sangers. De koffie en thee staan voor u klaar. We heten u van harte welkom in de Spil.

Vanuit de pastorie

Afgelopen zondag was het Paaszondag, een dag waarop we als kerk van Jezus specifiek stilstaan bij de betekenis van zijn opstanding voor ons. Maar juist over het verhaal van Jezus' opstanding hebben veel mensen, ook christenen, diepe vragen. Natuurlijk kunnen we het met elkaar bespreken.

Nobelprijswinnaar en fysicus Isidore Rabl vertelt hoe zijn leeftijdsgenoten in zijn kindertijd na schooltijd steeds één vraag van hun ouders te horen kregen: "Wat heb je vandaag geleerd?" Zijn moeder vroeg hem echter iets anders: "Izzy, heb je vandaag goede vragen gesteld?"

Goede vragen stellen is groeien. Goede vragen stellen is voortdurend nieuwe dingen leren. Geloof in God sluit goede vragen niet uit. God kan al onze vragen hanteren. Sterker nog, geloof wortelt en groeit vaak nog dieper in de omgeving van goede vragen.

Een van de beste vragen ooit is gesteld aan de hemelpoort door die grote kerkvervolger, Paulus. Voordat hij in Christus begon te geloven, stelde hij een kanonieke vraag op de weg naar Damascus, waar hij van plan was om christenen gevangen te nemen. Wanneer een hemels licht plotseling op Paulus schijnt, vraagt hij: "Wie bent u, Heer?" Dan hoort hij dat het Jezus is, die nu tot hem spreekt. Het is Jezus die hij vervolgt.

Wat een goede vraag, één die leidt tot een gloednieuw leven voor Paulus! Goede vragen veranderen je leven. Maar pas op dat je goede vragen niet verwart met slechte vragen, die voortdurend aan alles twifelen en iedereen in twijfel trekken. Zulke vragen leiden uiteindelijk tot een cynische levenshouding. Dit leidt tot een leven dat zweeft tussen niets en nergens. Je behoren je leven ergens verankeren, ook in termen van je vragen. Ergens behoren je te rusten.

Nee, dit betekent niet dat je stopt met vragen stellen, maar je zorgt ervoor dat je vragen voortkomen uit een plaats van verankering. Dan ben je niet als een golf die voortdurend heen en weer wordt gewaaid door de rusteloze winden van het leven. Dan krijg je je antwoorden van de Heer zelf. Sterker nog: dan wordt Hij zelf het antwoord.

Jezus wilt dat op Paaszondag nogmaals aan ons bevestigen als Hij zegt: Zie, Ik leef. Ik ben opgestaan. Ik ben werkelijk opgestaan!

Hartelijke groet, ds. Strydom Bruwer