

Protestantse gemeente Kudelstaart

Website: www.sow-kudelstaart.nl

Inleveren kopij voor het kerkblad: bij de scriba, scriba@sow-kudelstaart.nl

- uiterlijk zondag 19.00 uur.

Onze diensten zijn fysiek toegankelijk en worden online uitgezonden.

De link om de diensten online te volgen is te vinden op de homepagina van onze website: <https://sow-kudelstaart.nl>.

Wilt u een dienst later nog bekijken? Dat kan ook via de website of op “kerkdienstgemist.nl”.

Zondag 11 februari 2024, Eerste lijdenszondag

Voorganger: ds. mw. M. Gehrels uit Tienhoven.

Ouderling van dienst: Marjolein van der Zwaard.

Diaken van dienst: Agnes Poortvliet.

Kerkrentmeester van dienst: Jos Blom

Overige dienstdoenden: Ina van den Berg.

Lectoren: Wilko Roodenburg en Truus de Geus.

Kindernevendienst: Dorien Rinkel en Matthijs Stevens.

Jeugdkerk: Kristian van Heemskerk en Franklin Rajadurai

Koster: Bert van Duijn.

Organist: Jan Sikkema.

Collecten volgens het rooster: Eredienst (1) diaconie (2) en Kerk in Actie – voor Bangladesh (uitgang)

Rijdienst: Ted Wentzel en Huib van Arkel.

Boekenhoek: Gerda de Vos.

Koffiezetten: Marja van der Meer en Betty de Rooij .

Koffieschenken: Marja van der Meer en Betty de Rooij.

Terugblik

Afgelopen zondag was het een PLUS-dienst. In deze dienst waren twee sprekers: Kristian van Heemskerk en pastor Judith van der Vis. Aan de dienst werd medewerking verleend door de band Face 2 Face, die zijn wortels in en bij de Lijnbaankerk heeft en die met ons mooie liederen speelde zong. Het was mooi om te zien dat in deze dienst er veel mensen waren die niet standaard elke zondag in onze kerkzaal zitten. Fijn dat de drempel zo laag was of is.

Het thema van de dienst was: ‘thuiskomen’. ‘Thuis’ is de plek waar je zekerheid en geborgenheid vindt’ zei Kristian. De plek waar je je veilig voelt en

waar je wordt opgewacht. In de gelijkenis van de verloren zoon is dat ook zo. De vader uit dat verhaal kijkt vol verwachting of zijn zoon thuiskomt. Hij is niet boos als de zoon eindelijk komt. Kristian vroeg zich af of hij dat zou kunnen in zo'n geval – een 'goed gesprek' en een betoog over hoe de verhouding tussen vader en zoon zou moeten zijn, zou in de rede gelegen hebben. Maar dat is niet de manier van God. God ontvangt iedereen vol liefde – wat ook de voorgeschiedenis is. Kristian liet een brief je van twintig euro zien: glad gestreken, in elkaar gefrommeld en in een hoek gegooid. In alle gevallen blijft de waarde van dat bankbiljet twintig euro. Zo is het ook met de mens ten opzicht van God – wat de omstandigheden van iemand ook zijn: voor God blijft de waarde gelijk.

Judith sloot hier op aan met een tekst uit Openbaring 3: 'zie ik sta voor de deur en ik klop. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent zal ik binnenkomen'. Niet met grof geweld, maar door te kloppen. Soms zacht, soms wat harder, maar altijd met liefde. Zo mogen we bij God Thuis komen en vervuld worden met zijn Liefde die alle obstakels doet smelten. Dat geldt nu maar dat geldt ook aan het eind van ons leven. Judith sloot af met een gedicht:

Als je de voet op de andere over zet,
en het blijkt de hemel te zijn.

Als je door een hand wordt aangeraakt,
en het blijkt de hand van God te zijn.

Als je dan muziek hoort,
en het bliken engelen te zijn.

Dan ben je niet heengegaan,
maar thuisgekomen.

We hebben in de dienst ook ons gemeentelid Corrie Weij – van de Koppel herdacht. We hebben voor haar een gedachteniskaars aangestoken, een lied van verbondenheid gezongen met de familie van Corrie (Ik zie een poort wijd openstaan) een in memoriam uitgesproken en haar naam bijgeschreven op de gedachtenisrol. De eerste naam in 2024...

Het is misschien niet bij iedereen opgevallen, maar het moment waarop de herdenking plaatsvond was een iets ander moment dan tot voorheen gebeurde. We herdenken onze overleden gemeenteleden 'in het midden van de gemeente', maar deden dat altijd net buiten de eredienst. Kerkordelijk begint de eredienst met het votum en de groet. In het vervolg doen we dat binnen de formele eredienst – na het votum en de groet – daarmee is het ook meer een onderdeel van de dienst en wordt het niet gelijk geschaard met de zakelijke mededelingen.

Afgelopen zondagavond was er een film in de kerkzaal: Corpus Christi – de avond was verzorgd door de Commissie Vorming en toerusting. Mooi om te zien hoe we ook als gemeente, buiten de eredienst om, elkaar toch bij zinvolle activiteiten als deze weer weten te vinden.

In de eredienst van komende zondag wordt voorgegaan door ds. Marijke Gehrels uit Tienhoven. Weet u welkom.

In memoriam Corrie Weij – van de Koppel, * 23-09-1940, † 17-01-2024

Cornelia Adriana (Corrie) Weij-van de Koppel is vredig in haar slaap overleden op woensdag 17 januari 2024 op 83-jarige leeftijd.

Ze werd geboren op 23 september 1940 als deel van een gezin met twee oudere en een jongere broer. Ze was de enige dochter.

De familie bezochten op zondagen de Hervormde Kerk in Rijk, een buurtschap nu verdwenen door uitbreiding van Schiphol.

Later trouwde Corrie met Jaap Weij. Ze waren heel gelukkig getrouwd en Jaap was altijd een grote steun voor haar.

Nadat ze in Kudelstaart kwamen wonen, sloten ze zich aan bij deze gemeente. Hier vonden ze veel steun en warmte.

Veel inwoners van Kudelstaart en ook leden van deze kerk kennen Corrie van de laatste tien jaar toen zij kwam wonen aan de Nobelhof. Zij zat daar dikwijls op de bank achter papegaai Karelkje en keek uit op het pleintje voor het complex. Zij was heel gastvrij en sociaal. Haar huisdeur stond altijd open en ieder was welkom voor een praatje en bakje koffie.

Haar niet aflatende optimisme en positiviteit zullen ons altijd als voorbeeld blijven.

Haar motto was: hoe meer zielen, hoe meer vreugd. De leegte die ze achter laat zal moeilijk op te vullen zijn. Haar leven is overgegaan in dierbare herinneringen. Wij zijn haar dankbaar hiervoor.

Rust zacht lieve Corrie.

Taizéviering

Op zondagavond 25 februari a.s. is er weer een Taizéviering in de Spil. Een viering waarin stilte, bezinning en gebed, omlijst door eenvoudige liederen de kern vormen. De viering is gebaseerd op de gebedsvieringen die al sinds 1940 gehouden worden in de oecumenische kloostergemeenschap in Taizé, een dorpje in Frankrijk, tussen Lyon en Dijon. De gemeenschap werd opgericht met als doel verzoening te zoeken in plaats van oorlog en om verschillen tussen de christelijke gelovigen te overbruggen. Net zoals andere keren is er vooraf aan de viering de mogelijkheid om met elkaar de liederen te oefenen. Vanaf zondag 11 februari kunt u zich hiervoor opgeven via de lijst die

in de hal ligt of via de mail: joke.van.leeuwen@sow-kudelstaart.nl. Van harte welkom!

Commissie Vorming en Toerusting

Vanuit de pastorie

Vandaag deel ik iets op een lichtere toon. Een gastpredikant logeerde eens bij een weduwe. Toen hij daar aankwam vroeg ze hem of ze de maaltijd voor of na de dienst moest opdienen. Met een ernstige en vermanende stem zei hij: "Mevrouw, ik eet nooit voordat ik preek. Ik kan niet goed formuleren met een volle maag!" De vrouw moest toen thuisblijven om ervoor te zorgen dat de maaltijd klaar was als hij terugkwam. Haar zoontje ging alleen naar de eredienst en was ook weer thuis voordat de dominee arriveerde. Toen hij thuiskwam, vroeg zijn moeder hem: "Zo, hoe is de dienst verlopen?" Het antwoord van het kind was: "Och, mam, ik denk dat hij al bij iemand anders gegeten had....."

Hartelijke groet, ds. Strydom Bruwer

Inloopochtend in De Spil

Woensdagmorgen, 7 februari a.s. van 10.00-11.30 uur is er inloopochtend in de Spil. Fijn om elkaar dan weer te kunnen ontmoeten, een kaartje te schrijven, en met elkaar in gesprek te gaan. De boekenhoek zal deze morgen geopend zijn. Gastvrouwen deze ochtend zijn Ina Verheul en Aletta Heil. De koffie en thee staan voor u klaar. We heten u dan ook van harte welkom in de Spil.

Carnaval

Komende zondag is het de Eerste lijdenszondag – niet te verwarren met de ‘eerste zondag in de veertigdagentijd’. Deze eerste lijdenszondag valt altijd in het weekend dat onze katholieke broeders en zusters het carnavalsfeest vieren. Kudelstaart heet voor een paar dagen Poelgilderdam, er zijn optochten en feesten. ‘Wij’ – protestanten kijken daar altijd met een wat speciaal gevoel naar en stralen vaak uit ‘daar niet zoveel mee te hebben’.

Wat daarvan zij – en hoe de historie van die afkeer ook is: het is best wel eens goed om naar de wortels hiervan te kijken. Als we naar het woord ‘carnaval’ kijken – dat is ontleend aan het Latijnse ‘carnem levare’, dat het ‘wegnemen van vlees’ betekent. En zo bezien ligt het belangrijkste punt van het carnaval op de woensdag ná het uitbundige feest – op Aswoensdag. Op die dag vangt de vastentijd tijd, die vooraf gaat aan Pasen. Een tijd van bezinning en van vasten – voorafgaand aan Pasen, waarin zelfonderzoek en matigheid als het gaat over consumeren centraal staat. (Het is ook de start van

de veertigdagentijd). En – een tijd van bezinning als zodanig is heel Bijbels en ook belangrijk voor iedereen: ongeacht of iemand nu zijn religieuze wortels heeft in het katholicisme of in het protestantisme.

Scriba