

Nieuwsbrief



Protestantse Gemeente
Samen op Weg
Kudelstaart



kopij voor de volgende nieuwsbrief:
vóór 29 februari a.s., 19.00 uur.
inleveren bij het scribaat.
e-mailadres: scriba@sow-kudelstaart.nl

zondag 25 februari 2024

Welkom

Van harte welkom in de eredienst, die gehouden wordt op zondag 25 februari 2024 in De Spil. Voorganger in deze dienst is ds. Strydom Bruwer.

Gerard Heijnen is ouderling van dienst. Martin Maat is diaken van dienst. Het orgel wordt bespeeld door Johan van der Zwaard. Er is vandaag ook kindernevendienst. De leiding daarvan is in handen van Susanne de Boer en Simone van Heemskerk. Janine van



Osnabrugge is de lector van deze week.

Als u niet in de kerkzaal bent, kunt u toch de dienst bekijken op kerkdienstgemist.nl (<https://kerkdienstgemist.nl/stations/2009-SoW-Kudelstaart>).

Na de dienst is er uiteraard weer koffiedrinken.

De kerkenraad wenst u een mooie en gezegende dienst.

Collectes

De collecten deze week zijn voor de Eredienst & diaconie (1), Missionair werk – kliederkerk, door Kerk in Actie (2) en de ZWO-commissie (uitgang).

We collecteren fysiek en digitaal; bent u thuis, dan wordt gevraagd aan de collecte mee te doen via een overmaking op het bankrekeningnummer van onze gemeente (NL62 INGB 0005 7820 44). U kunt via de hiernaast staande QR-code 'rechtstreeks een betaling' doen. Ook wanneer u in de kerkzaal zit kunt u natuurlijk gebruik maken van deze QR-code. De code is geldig tot en met 18 maart.



Bloemengroet

Uit privacyoverwegingen worden de bloemengroeten niet op het openbare gedeelte van de website geplaatst.

Gemeentenieuws

Er hebben het scribaat deze week geen berichten bereikt voor deze rubriek.

Orde van dienst

Thema: Wat zit er in voor mij?

- Inleidend orgelspel.
- Welkom en mededelingen.
- Intochtslied: Psalm 116 : 1, 3 en 6.
- Stil gebed.
- Bemoediging en groet.
- Welkom door de voorganger.
- Zingen: lied 657: 1, 2 en 4 uit de NLB – Zolang wij ademen.
- Paasproject voor de kinderen.
- De kinderen gaan naar de nevendienst.
- Aansteken van de vredeskaars.
- Keuzelied van Wilko Roodenburg: Psalm 121 : 1, 2, 3 en 4.
- Gebed om de opening van het Woord.
- Luisterlied: lied 687 – Heer, wijs mij de weg.
- Schriftlezing: Marcus 8 : 27 – 38.
- Overdenking.
- Geloofsbied: lied 912: 1, 2, 3, 4, 5 en 6 uit de NLB – Neem mijn leven...
- Dankgebed en voorbeden.
- Inzameling van gaven – kinderen komen terug van de nevendienst.
- Zingen: lied 512 : 1, 4, 5 en 7 – O Jezus, hoe vertrouwd en goed.
- Heenzending en zegen.

Taizéviering

Vanavond om 19.00 uur is er weer een Taizéviering in de Spil. Een viering waarin stilte, bezinning en gebed, omlijst door eenvoudige liederen de kern vormen.

De viering in de Spil draagt als thema: 'Hoop doet leven.' Want ook in deze tijd van onrust, oorlog en verwar- ring, zijn we op zoek naar hoop, die ons helpt om per- spectief te houden in ons da- gelijks leven. Deze viering is voorbereid in samenwerking met de RK Sint Jan, leden van de Alphakerk en de PKN 'Samen op Weg' in de Spil.



Voorafgaand aan de viering is er de mogelijkheid om met elkaar de liederen te

oefenen. We starten daarmee om 17.00 uur en om 18.00 uur eten we gezamenlijk een broodje (wordt door ons geregeld).

Om 19.00 uur start de viering, samen met de mensen die zich dan bij ons gevoegd hebben. Voor het oefenen kunt u zich tot 19 februari opgeven via de lijst die in de hal van de Spil ligt of via de mail: joke.van.leeuwen@sow-kudelstaart.nl. Allen van harte welkom!

Commissie Vorming en Toerusting

Passieronde

Afgelopen week is in Aalsmeer en Kudelstaart de zogeheten 'Passieronde' weer begonnen. Korte vieringen, steeds op woensdagavond, en ter voorbereiding op Pasen. De halte voor komende woensdag is in De Spil. De De bijeenkomst begint om 19.15 uur en duurt een half uur. Weet u welkom!

Scholendienst



Volgende week zondag, op 3 maart vieren we ook in De Spil scholendienst in samenwerking met KC De Ruimte (voorheen basisschool De Graankorrel) in Kudelstaart). Na de dienst is er uiteraard koffie drinken, het lijkt ons leuk als er dan iets lekkers bij de koffie (thee en limonade) is! In de kerk hoort cake! Het zou daarom leuk zijn als een aantal gemeenteleden (oud en/of jong) voor zondag 3 maart een cake willen bakken en die dan meenemen naar de dienst. Wie weet wordt het een ware 'proeverij'... Wilt u daaraan meedoen? Graag even contact opnemen met Marleen (marleen.de.vos@sow-kudelstaart.nl).

Groeten, namens de Jeugdraad, Kristian en Marleen.

Liturgisch bloemstuk

Deze zondag is het zondag Reminiscere. Letterlijk vertaald betekent dat: zondag van de barmhartigheid.

Het liturgisch bloemstuk gaat over de pottenbakker die niet opgeeft. Jeremia moet als profeet een scherpe boodschap aan Israël brengen.



In dit voorbeeld wordt Jeremia vergeleken met een pottenbakker. Het lijkt een onschuldig beeld, een pottenbakker die op zijn draaischijf de mooiste potten vormt. Maar vergis je niet, juist de misbaksels vallen op. De pottenbakker doet zijn best maar de klei wil niet volgen en hij moet steeds opnieuw beginnen.

De mensen in Jeruzalem voelen de profetische kritiek haarfijn aan. Ze worden boos, alsof zij een mislukte pot zijn en zetten Jeremia gevangen. Hun boosheid zit hen zo in de weg dat ze nauwelijks oog hebben voor de pottenbakker die niet opgeeft.

Hij gaat net zolang door tot zijn pot mooi is, tot Gods eer!

Doorgaan tot iets mooi is, trouw volhouden en niet opgeven om het goede te doen, trouw blijven aan de boodschap.

Vanuit de pastorie

Wat zou Jezus doen? Soms stellen gelovigen deze vraag wanneer ze voor keuzes staan.

Het probleem is dat we niet weten wat Jezus zou doen! Er zijn net zoveel verschillende beelden van Jezus als er pogingen zijn om te weten wat Jezus zou doen. 'Onze Jezus' is vaak precies dat: onze Jezus, de Jezus die we voor onszelf kiezen, voor wie we een kans zien. Albert Schweitzer heeft gezegd dat onze voorstellingen van Jezus meer over onszelf zeggen dan over Hem. We zijn als mensen die in het water kijken en het spiegelbeeld dat we zien als beeld van Jezus zien.

Daarom belijdt de kerk dat het beter is om te vragen wat Jezus deed dan te speculeren over wat Hij vandaag in onze plaats zou doen. Juist door wat Hij deed, ook voor jou en mij, leren we onszelf beter kennen dan op welke andere manier dan ook. En nergens ziet de kerk beter wat Jezus deed dan jaarlijks in de Passieweken en in het Paasfeest waar de weken naartoe leiden. Daar zien we wie Jezus is en wie wij zijn.

In de veertigdagentijd, waar veel gepreekt wordt over Jezus als persoon, horen we dingen die we niet graag

willen horen. Wie luistert er niet graag naar Jezus' gebod dat we ons kruis moeten opnemen als we Hem willen volgen (Matteüs 16:24-25)? Het is gemakkelijker voor ons om een Jezus te volgen die we voor onszelf hebben gecreëerd, die niet te veel van ons vraagt en die ons niet veel hindert.

We willen met Jezus doen wat we willen.

Toen een dominee eens aan een oudere gemeentelid vroeg of hij misschien een fiets wilde sponsoren voor een evangelist in Afrika, weigerde de gemeentelid botweg en zei: "Jezus had geen fiets en kijk eens wat Hij heeft bereikt

Met hartelijke groet, Strydom Bruwer

Gemeenteavond

Hebt u 'm al in uw agenda staan? Op dinsdag 19 maart is er weer een gemeenteavond. Deze gemeenteavond is het vervolg op de avond die we begin november jl. hebben gehouden en waar we met elkaar verder spreken over de toekomst van onze kerk en de Kerk van de toekomst.

0-0-0-0-0-0-0-0-0

Omzien naar elkaar – aanvullend op het 'gemeentenieuws'

Hier vindt u de namen en adressen van de gemeenteleden die in de komende week (vanaf zondag 25 februari tot en met zaterdag 2 maart 2024) de leeftijd van 70 jaar of hoger bereiken.

Ook worden hier bijzondere jubilea van gemeenteleden gemeld.

Uit privacyoverwegingen worden de namen en adressen van de jarigen niet op het openbare gedeelte van de website geplaatst.