

Protestantse gemeente Kudelstaart

Website: www.sow-kudelstaart.nl

Inleveren kopij voor het kerkblad: bij de scriba, scriba@sow-kudelstaart.nl

- uiterlijk zondag 19.00 uur.

Onze diensten zijn fysiek toegankelijk en worden online uitgezonden.

De link om de diensten online te volgen is te vinden op de homepagina van onze website: <https://sow-kudelstaart.nl>.

Wilt u een dienst later nog bekijken? Dat kan ook via de website of op “kerkdienstgemist.nl”.

Zondag 21 januari 2024, Viering Heilig Avondmaal

Voorganger: ds. J.S. Bruwer.

Ouderling van dienst: Kees de Bondt.

Diaken van dienst: Rieneke de Bondt en Martin Maat.

Kerkrentmeester van dienst: Kees Alewijnse

Overige dienstdoenden: Jaap Overbeek en Wilko Roodenburg.

Lectoren: Wilma Schoenmaker en Anneke de Jong.

Kindernevendienst: Simone van Heemskerk en Matthijs Stevens.

Koster: Bert van Duijn.

Organist: Jan Sikkema.

Collecten volgens het rooster: Eredienst & diaconie (1) Avondmaalsproject – Vrienden van het Kloosterhof (2) en ZWO-commissie (uitgang)

Rijdienst: Piet de Geus en Arie de Vos.

Boekenhoek: Gerda de Vos en Helma Bakker.

Koffiezetten: Nel Overbeek en Debora Pothuizen.

Koffieschenken: Nel Overbeek en Debora Pothuizen.

Terugblik

In de dienst van afgelopen zondag werd voorgegaan door ds. mw. Caro Houtkoop uit Hoevelaken. Zij stond met ons stil bij een gedeelte uit Jesaja 62 en bij de geschiedenis van de bruiloft te Kana. Mw. Houtkoop stelde dat het goed is als mensen (meer) stilstaan bij hun innerlijke zélf. Tegelijkertijd is dat niet genoeg, zei mw. Houtkoop. Dat geeft wel inzicht, maar niet altijd uitzicht. En dat hebben we nodig. In Jesaja 62 gaat het over het Jeruzalem – in de tijd van de profeet Jesaja, tijdens de ballingschap, lag de stad in puin en de toekomst was uitzichtloos – gebrokenheid dus - geen enkele reden dus, zou je zeggen, om zo lovend te spreken over die toekomst. En toch geeft dat uitzicht en geeft het de verbondenheid van God met de mensen

weer. Dat wordt tot uitdrukking gebracht in het beeld over de bruidegom (God) en de bruid (de mensen). Aarde en hemel komen hier samen.

Ook in de geschiedenis van de bruiloft van Kana wordt iets zichtbaar van de verbondenheid tussen God en mensen. We focussen ons vaak op het bijzondere teken, waarbij water in wijn wordt veranderd, omdat de ingekochte wijn al op is, maar dat is het belangrijkste niet zei mw. Houtkoop. Johannes noemt het 'het eerste wonderteken', als manier waarop de grootheid van God getoond wordt. Ook hier komt de aardse gebrokenheid samen met de grote daden van God.

Volgende week hopen we met elkaar het Heilig Avondmaal te vieren. Ook daar komen gebrokenheid en verbondenheid met God weer samen. Dat geeft hoop voor de toekomst.

In de kindernevendienst hebben de kinderen stilgestaan bij de geschiedenis van de storm op het meer. Zij hebben met elkaar een collage gemaakt waarin dat verhaal verteld wordt. De collage hangt in de kerkzaal.

Komende zondag is er ook een eredienst. Dan hoopt ds. Strydom Bruwer voor te gaan. Weet u welkom. Een week later, op 28 januari a.s. is er een oecumenische viering. Die zal plaatsvinden in de RK parochie St. Jan aan de Kudelstaartseweg.

Week van gebed 2024

In de week van 21 januari wordt de jaarlijkse Week van Gebed gehouden (zie ook onder de rubriek Algemeen). Ook onze gemeente zal hieraan weer meedoen. Op dinsdagavond 23 januari, aanvang 19.30 uur wordt in de Spil een gebedsavond gehouden, georganiseerd door de Alphakerk, RK Sint Jan Geboorte en onze Samen-op-Weggemeente. Het thema van de week van gebed is: "Heb God lief en je naaste als jezelf". Afgelopen is er door de Raad van Kerken een Oecumenische viering gehouden in de Doopsgezinde Gemeente als start van de Week van Gebed.

Ook thuis in het gezin, is het mooi om aandacht te besteden aan bidden en de week van gebed. Zondag krijgen de kinderen bij de kindernevendienst een exemplaar van 'Heb God lief.., en je naaste als jezelf'. Voor elke dag in deze week is er een stukje informatie, een Bijbeltekst, een vraag, gedachte of puzzel om thuis te doen of bespreken.

Actie Kerkbalans

Geef vandaag voor de kerk van morgen. Dat is ook dit jaar weer het motto van de actie kerkbalans. Er met elkaar voor zorgen dat we ook in de

toekomst de Kerk, onze Kerk, in stand kunnen houden. Daarvoor voeren we ieder jaar de kerkbalans actie – altijd in de tweede helft van januari.

Een dezer dagen rolt bij u de brief met de informatie over de actie Kerkbalans in de bus (misschien hebt u 'm inmiddels al gehad). In de bij die brief gevoegde folder wordt uitgelegd waarvoor we het geld nodig hebben. De kosten zijn in de afgelopen tijd fors gestegen. We begrijpen dat dit bij u 'thuis' ook het geval is, maar hopen dat we ook in deze tijd nog steeds op u mogen blijven rekenen in het belang van wat nu ónze kerk is, maar waarvan wij ook hopen dat het de kerk van uw en onze toekomst is.

In vroeger jaren werd de envelop over de actie Kerkbalans eerst bij u in de bus gegooid en later weer persoonlijk opgehaald. Sinds corona ons heeft getroffen doen wij dat niet meer. Aan u wordt gevraagd om de envelop zelf bij de contactpersoon in de bus te gooien. U vindt het adres op de envelop die bij u in de bus wordt gedaan.

Doet u ook dit jaar weer mee?

Alvast hartelijk dank

Het college van kerkrentmeesters.

Uit de kerkenraad

De kerkenraad heeft op 21 december jl vergaderd En in die vergadering hebben we nagedacht over:

1. de toekomst van onze gemeente
2. de Kerk van de toekomst
3. de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden voor onze predikant voor de beschikbare tijd
4. de voorbereidingen voor de Kerst vieringen
5. het kinder-jeugdwerk
6. De voortgang en planning over de maaltijden
7. Rapportages van de diverse commissies
8. Week van gebed die in Januari 2024 zal worden gehouden
9. De samenwerking met RK en Alpha in Kudelstaart en met Aalsmeer over Hoop en de Raad van Kerken in Aalsmeer

Toekomst: Hoe verder...?

Hoe functioneren we als gemeente? Staan we teveel op de automatische piloot? Hoe wordt dit beleefd door de gemeenteleden? Horen we voldoende van elkaar wat ons zorg geeft, wat we graag anders zouden willen zien of ideeën voor verdere groei (in verbondenheid met en naar elkaar, geloofsgroei, zorg en zicht op elkaar)?

En hoe kan onze predikant het beste functioneren? Hoe zetten we hem in zijn kracht? Hoe communiceren we met elkaar en hoe kan dat verbeterd worden?

We hebben besloten in eerst met elkaar in gesprek te gaan. Om te luisteren naar u/jou. Wat uw/jouw gedachten zijn betreffende de toekomst van onze gemeente en de Kerk van de Toekomst. In februari hopen we de gesprekken te houden, u kunt daarover verder lezen in de nieuwsbrief.

De voorbereiding van de erediensten en pastorale taken zijn prioriteiten voor onze predikant. Er moet goede afbakening zijn van taken, en dat moet goed worden gecommuniceerd. Hierin spelen website en nieuwsbrief een belangrijke rol.

Er wordt geopperd om een communicatie-werkgroep in te stellen. Deze kan naast de scriba, meer en ook inhoudelijke stukken publiceren, o.a. over de rol van de predikant. Op deze manier kan deze goed zichtbaar worden of blijven.

Voorstel is dat de communicatie-werkgroep wordt gestart met het huidige websiteteam, waar nodig zal dit uitgebreid worden. Leo en Kees zullen hierover met het websiteteam in gesprek gaan.

De verspreiding van de nieuwsbrief wordt gedaan via de website. Tijdens de eredienst krijgen bezoekers de voorpagina van de nieuwsbrief met daarop de orde van de dienst. Het overige nieuws is voor leden te vinden op de website. Voor hen die dat lastig vinden is er de mogelijkheid de nieuwsbrief per email te ontvangen. Marja van Duijn (marja.vanduijn@hotmail.com) kan hiervoor worden benaderd. Als een gemeentelid hoort van iemand voor wie ook het ontvangen van de nieuwsbrief per email een probleem geeft, dan heeft dat gemeentelid een mooie pastorale taak om de nieuwsbrief voor die persoon uit te printen en persoonlijk te bezorgen.

Kinder- en jeugdwerk

De tienerkring wordt tweemaal per maand gehouden tijdens de dienst; er wordt nog extra leiding gezocht.

Op verzoek van de leiding wordt de kindernevendienst langer zodat er meer gedaan kan worden met de verwerking. Na votum en groet volgt direct het kindermoment en gaan de kinderen uit de kerkzaal; ze komen terug tijdens de collecten. Doelstelling is dat er meer enthousiasme bij de kinderen ontstaat. De collecte bij de kindernevendienst is voor een eigen gekozen doel. In overleg met het CvK zal een procedure voor deze collecten opgesteld worden.

Na een aantal maanden zullen we evalueren of dit aan de verwachtingen voldoet, in de vergadering van juni/juli.

Er is een plan om toerusting voor ouders te organiseren om elkaar te inspireren in hun rol als ouders.

Maaltijden

Eind januari of begin februari willen we proberen maaltijden te organiseren. Er hebben zich inmiddels 10 mensen gemeld die mee willen doen aan de organisatie hiervan. Ook is er contact geweest met OTT (Ons Tweede Thuis – onze Spil-partner – en zij zijn enthousiast. U/jij gaat hier meer over horen

Heeft u vragen? Stuur uw vragen dan naar scriba@sow-kudelstaart of bel/whatsapp naar 06-53531925

Leo Eveleens – voorzitter

Avondmaalscollecte 2024

De diaconie heeft voor 2024 weer een prachtige bestemming gevonden voor de opbrengst van de collecten tijdens het Avondmaal. Als gebruikelijk proberen we een financiële bijdrage te leveren aan een goed doel in de (directe) omgeving van Aalsmeer en Kudelstaart.

Dit jaar hebben we gekozen voor de Stichting Vrienden van 't Kloosterhof.

't Kloosterhof is bij heel veel gemeenteleden bekend.

Veel mensen brengen daar de laatste levensfase door. De zorg voor de mens staat hier centraal. Er zijn echter grenzen aan wat het zorgcentrum voor de bewoners kan doen.

Daarom is de Stichting Vrienden van 't Kloosterhof in het leven geroepen voor een bijdrage aan de kwaliteit van leven van de bewoners en proberen wat extra's te bieden.

Iedere gift, klein of groot is van harte welkom. De gift wordt door de Stichting Vrienden van 't Kloosterhof goed beheerd en besteed.

En de bewoners zijn gewoon erg blij met het vele (vrijwilligers-)werk dat de Stichting Vrienden van 't Kloosterhof daardoor kan organiseren en kan doen.

Het is ook mogelijk om het doel te steunen via donaties aan de Diaconie Protestantse Gemeente Kudelstaart op Bankrekeningnummer:

NL66RABO0373740158 t.b.v. Avondmaalsproject 2024.

Bedankt namens de diaconie.

Vanuit de pastorie

Hoe denk en voel je over het nieuwe jaar dat voor je ligt? Ben je enthousiast over 2024 of maken de overige 340 plus dagen van het jaar je angstig? Als

je eerlijk tegen jezelf bent, voelt het komende jaar voor jou als een hele hoge berg om te beklimmen?

De onzekerheid over wat ons dit jaar te wachten staat en wat ons mogelijk zou kunnen overkomen, maakt ons gemakkelijk onzeker en gespannen.

De Bijbel leert ons echter om niet zo bezorgd te zijn en om van dag tot dag te leven.

We horen Matteüs (6:34) zeggen: *"Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad."*

We horen ook David zeggen: *"... ik zoek niet wat te groot is voor mij en te hoog gegrepen."* (Ps 131:1b)

Zie dus elke dag van het jaar als een nieuw geschenk uit Gods hand. Concentreer je op de kleine dingen in het leven waar je controle over hebt en niet op de grote en complexe dingen waar je geen controle over hebt. Daarom behoren we onze gedachten richten op de kleine, positieve dingen in het leven.

We hoeven geen gigantische campagnes te starten om een verschil te maken. Door voortdurend kleine daden van liefde te verrichten is genoeg.

Ik las het volgende gedicht ergens. Ik weet niet wie de dichter is. Het is oorspronkelijk in het Afrikaans geschreven en ik heb geprobeerd het in het Nederlands te vertalen. Het luidt als volgt:

"Ik plantte mezelf een kleine tuin waar 'bedankjes' weelderig groeien...

Waar 'kan-ik-helpen' en 'kom-weer-terug' en 'oh-het-maakt-niet-uit' bloeien.

Een bosje 'blij-om-je-te-zien', een boompje 'laat-me-zijn'

En rijtjes 'blijven gewoon zitten' en 'oh-ik-laat-je-zien'.

'Sorry' groeit overvloedig in mijn tuin en 'lachen' overal

Er zijn velen 'alsjeblijfts' en 'kusjes' bedden vol.

Als je vraagt waarom er zoveel mooie dingen daar in mijn tuintje groeien?

Dan zeg ik: 'Kijk, dat komt omdat er een stroom van liefde door mijn kleine tuintje vloeit.'

Hartelijke groet, ds. Strydom Bruwer

Filmavond op 4 februari a.s. in de Spil

Alvast voor in de agenda: Op 4 februari a.s. wordt er in de Spil de film 'Corpus Christi' vertoond. Deze film gaat over Daniël die na jarenlange jeugd detentie vrij komt en weer moet integreren in de maatschappij. Er is voor hem een baantje geregeld in een houtzagerij, maar diep in zijn hart is er het verlangen om priester te worden. Met zijn verleden is dat natuurlijk iets wat voor hem niet weggelegd lijkt te zijn. Het verhaal van de film ontvouwt zich op

verrassende wijze. De Poolse regisseur Komasa heeft de film grotendeels gebaseerd op ware gebeurtenissen. Een ontwapenende en ontroerende film.

De avond begint om 19.00 uur met inloop met koffie en thee en om 19.15 start de film.

Na afloop gelegenheid om na te praten met een drankje.

Entree is gratis, voor de consumpties wordt wel een bijdrage gevraagd.

Van harte welkom, namens de commissie Vorming en Toerusting, Joke van Leeuwen

Bedankt

Tijdens het langdurige ziekteproces en na het overlijden van Theo hebben wij veel warme belangstelling en medeleven mogen ontvangen van veel gemeenteleden. De mooie bloemen, kaarten en lieve woorden en in het bijzonder de enorme steun en begeleiding van Pastor Ans Creemer hebben ons goed gedaan.

Anneke Warmels, kinderen en kleinkinderen.