

Protestantse gemeente Kudelstaart

Website: www.sow-kudelstaart.nl

Inleveren kopij voor het kerkblad: bij de scriba, scriba@sow-kudelstaart.nl

- uiterlijk zondag 19.00 uur.

Onze diensten zijn fysiek toegankelijk en worden online uitgezonden.

De link om de diensten online te volgen is te vinden op de homepagina van onze website: <https://sow-kudelstaart.nl>.

Wilt u een dienst later nog bekijken? Dat kan ook via de website of op "kerkdienstgemist.nl".

Zondag 24 december 2023, Vierde Adventszondag, aanvang 10.00 uur

Voorganger: ds. J.S. Bruwer.

Ouderling van dienst: Marjolein van der Zwaard.

Diaken van dienst: Rieneke de Bondt.

Kerkrentmeester van dienst: Lolke van der Leeuw.

Overige dienstdoenden: Anneke de Jong.

Lectoren: Anneke de Jong en Marleen de Vos.

Kindernevendienst: Dorien Rinkel en Arno Maas.

Koster: Remco Valstar.

Organist: Jan Sikkema.

Collecten volgens het rooster: Eredienst (1) Diaconie (2) en ZWO-commissie (uittgang)

Rijdienst: Kees Alewijnse en Martin Rinkel.

Boekenhoek: Gusta Groenendijk.

Koffiezetten: Marjan van Leeuwen en Carla Sandee.

Koffieschenken: Marjan van Leeuwen en Carla Sandee.

Zondag 24 december 2023, Kerstzangdienst, aanvang 20.30 uur

Thema: Gratis Licht.

Ouderling van dienst: Jaap Overbeek.

Diaken van dienst: Martin Maat.

Kerkrentmeester van dienst: Jos Blom.

Overige dienstdoenden: Nel Overbeek.

Koster: Chris Bremer.

Organist: Jan Sikkema.

Collecten volgens het rooster: Kinderen in de knel

Rijdienst: Jos Blom en Jan van Leeuwen.

Maandag 25 december 2023, Eerste Kerstdag, aanvang 10.00 uur

Voorganger: ds. J.S. Bruwer.

Ouderling van dienst: Gerard Heijnen.

Diaken van dienst: Agnes Poortvliet.

Kerkrentmeester van dienst: Kees Alewijnse.

Overige dienstdoenden: Letty Groenveld.

Lectoren: Truus de Geus en Wilko Roodenburg.

Kindernevendienst: Anneke de Jong en Ronald Sangers.

Koster: Jaap van der Meer.

Organist: Jan Sikkema.

Collecten volgens het rooster: Eredienst & diaconie (1) Orgel, beeld, geluid en online diensten (2) en ZWO-commissie (uitgang)

Rijdienst: Aad Verburg en Wim Poortvliet.

Boekenhoek: geen boekenhoek.

Koffiezetten: Carla van Oostveen.

Koffieschenken: Carla van Oostveen en Herma Heijnen.

Dinsdag 26 december 2023, Kerstmusical, aanvang 10.30 uur

Ouderling van dienst: Marleen de Vos.

Koster: Jan van Leeuwen.

Organist: Jan Sikkema.

Collecten volgens het rooster: Kerk in Actie – voor 'Kinderen in de knel'

Rijdienst: Arie de Vos en Kees Alewijnse.

Zondag 31 december 2023, Oudejaarsdienst, aanvang 10.00 uur

Voorganger: ds. J.S. Bruwer.

Ouderling van dienst: Truus de Geus.

Diaken van dienst: Rieneke de Bondt.

Kerkrentmeester van dienst: Lolke van der Leeuw.

Overige dienstdoenden: Ina van den Berg.

Lectoren: Janine van Osnabrugge en Henriëtte van der Horst.

Kindernevendienst: Simone van Heemskerk en Matthijs Stevens.

Koster: Tom Rinkel.

Organist: Jan Sikkema.

Collecten volgens het rooster: Eredienst (1) Diaconie (2) en ZWO-commissie (uitgang)

Rijdienst: Martin Rinkel en Koos Koelewijn.

Boekenhoek: Joke van Leeuwen.

Koffiezetten: Tineke Weststeijn, Lammy van den Berg en Marieke van Schaik.

Koffieschenken: Tineke Weststeijn, Lammy van den Berg en Marieke van Schaik.

Maandag 1 januari 2024, Geen dienst.

Zondag 7 januari 2024, Nieuwjaarsdienst, aanvang 10.00 uur

Voorganger: ds. J.S. Bruwer.

Ouderling van dienst: Gerard Heijnen.

Diaken van dienst: Martin Maat.

Kerkrentmeester van dienst: ---.

Overige dienstdoenden: Ina van den Berg en Leo Eveleens.

Lectoren: Ely Portier en Anneke Sikkema.

Kindernevendienst: Susanne de Boer en Eline ten Wolde.

Koster: Tom Rinkel.

Organist: Jan Sikkema.

Collecten volgens het rooster: Eredienst & diaconie (1) Onderhoud kerk (2) en Bloemenfonds (uitgang)

Rijdiens: Jaap Overbeek en Jan van Leeuwen.

Boekenhoek: Gusta Groenendijk.

Koffiezetten: Janna Adema.

Koffieschenken: Janna Adema en Truus de Geus

Terugblik

Afgelopen zondag ging ds. mw. Arianne Geudeke uit Wilnis bij ons voor. Zij stond aan het begin van de dienst stil bij de naam van de zondag: Zondag Gaudete: zondag van de verheugenis. We zijn in afwachting van de geboorte van Jezus en aan de duistere hemel komen de eerste lichtjes. 'Het duister is uit te houden met lichtpuntjes om je heen', zo zei ds. Geudeke.

De dienst van het Woord was in drie delen gesplitst: lezen, overwegen en zingen. Ds. Geudeke stond stil bij de betekenissen van de woorden/zinsneden 'gewoon afwachten', 'verwachten' en 'afwachten'. Het ene begrip is meer passief – maar een woord als 'verwachten' straalt passie uit. We verwachten de Komst des Heren. De Kerk is ook een gemeenschap die niet in passieve afwachting wel ziet wat er gaat gebeuren, maar waar we er gepassioneerd mogen vertrouwen op Zijn komst.

Deze dienst was het ook weer de traditionele 'diaconiekerstplantjeszondag', waarbij we vanuit de gemeente, en verzorgd door de diaconie, een kerstgroet hebben gebracht aan al onze senioren gemeenteleden, en aan diegenen die een steuntje in de rug nodig hebben. We hebben dat gedaan in de vorm van een plantje – een cycloam dit keer. Dank aan alle gemeenteleden

die deze plantjes hebben meegenomen en hebben bezorgd bij degenen voor wie die bestemd waren.

Volgende week zondag is het Vierde Adventszondag. Dan hebben we 's morgens om tien uur een eredienst waarin ds. Strydom Bruwer voorgaat. 's Avonds om half negen is er een Kerstzangdienst, georganiseerd door de Commissie Erediensten. Het thema van deze dienst is Gratis Licht! Weest welkom en komt allen! Verdere informatie over de diensten rondom kerst en de jaarwisseling vindt u verderop in dit kerkblad.

In memoriam: Cees Dekker, * 24 augustus 1938, † 1 december 2023

Cees, geboren in 1938 in Aalsmeer, is zijn hele leven een Aalsmeerder gebleven. Toen hij Mieke van Willigen had leren kennen, trad hij met haar in 1962 in het huwelijk. Samen kregen ze vier dochters. Blij en gelukkig waren ze, toen het gezin zich verder uitbreidde en zij ook grootouders en overgrootouders werden. Kenmerkend voor Cees was, dat hij aan het begrip liefde, zijn heel eigen inhoud gaf. Velen zullen hiervan blijvend getuigen kunnen.

Nog niet zo lang geleden is Cees, samen met Mieke, naar "Zorgcentrum Aalsmeer" verhuisd. Hier kon hij de mogelijkheden die hij nog had, ten volle benutten. Het was aan hem te zien, dat hij genoot.

Hij had dit nog lang willen vol houden, maar moest helaas, afgelopen 1 december, definitief afscheid nemen van zijn leven.

Wij bidden als gemeente Mieke, Cees en Mieke hun kinderen, hun kleinkinderen en achterkleinkinderen, en allen die Cees zo dierbaar waren, Gods kracht toe, om het leven nu verder te leven, zonder Cees.

Inloopochtend in de Spil!

Woensdagmorgen, 10 januari a.s. van 10.00-11.30 uur is er inloopochtend in de Spil. (Dus: niet de 3^e januari.)

Fijn om elkaar dan weer te kunnen ontmoeten, een kaartje te schrijven, en met elkaar in gesprek te gaan. En elkaar een goed en gezond nieuw jaar toewensen, voor zover we dit nog niet hebben gedaan. De boekenhoek zal deze morgen geopend zijn. Gastvrouwen deze ochtend zijn Anneke Faber en Herma Heijnen. De koffie en thee staan voor u klaar. We heten u dan ook van harte welkom in de Spil.

Samen op weg naar kerst

Zondagmorgen 24 december: Op de dag voor Kerst gaan we eerst 's morgens naar de kerk voor de 4^e adventszondag. Onze eigen predikant, Strydom Bruwer, is dan weer terug uit Zuid-Afrika en zal voorgaan in deze dienst.

Zondagavond 24 december: 's Avonds is er een Kerstzangdienst voorbereid door de commissie Erediensten. We zingen hierin veel bekende kerstliederen begeleid door Jan Sikkema op orgel en onze eigen muziekgroep "Sound of Worship" die zich weer zal presenteren na een tijdlang een slapend bestaan te hebben geleid. Het thema van de dienst is: Gratis Licht". De dienst begint om 20.30 uur en voorafgaand aan de dienst is er koffie/thee met kerstbrood.

Eerste Kerstdag begint de Kerstdienst om 10.00 uur. Het thema is: "De vijf wegen naar Bethlehem". Voorganger is Strydom Bruwer en muzikale medewerking wordt verleend door het Interkerkelijke koor Caritas. Zorg dat u bijtijds aanwezig bent, het beloofd een volle dienst te worden.

Tweede Kerstdag gaat ook weer een feestje worden met de Kerstmusical "De laatste Kerstboom". De boodschap van deze musical is dat je het Kerstfeest samen viert, niemand mag zich buitengesloten voelen. Kinderen van de nevendienst en een groep zangers hebben al enkele weken geoefend om u en uw familie een leuke kerstmorgen te bezorgen. De musical begint om 10.30 uur. U kunt het nog leuker maken door ook te komen ontbijten. Het kerstontbijt begint om 9.30 uur.

Uw aanwezigheid wordt bij alle dienst op prijs gesteld en neem gerust iemand mee.

Het kerstontbijt op Tweede Kerstdag

Komend weekend vieren we kerst. Op tweede kerstdag vieren we dat in onze gemeente met een musical door en voor de gemeenteleden en hun families, vrienden, burens of kennissen.

Wat leuk dat veel mensen hebben aangegeven dat ze vooraf ook meedoen aan het gezamenlijke ontbijt in de kerkzaal!

Een aantal mensen heeft ook aangegeven ons te kunnen helpen deze ochtend, heel fijn, aanmelden om te komen helpen, kan nog steeds overigens; en zo maken we er met elkaar weer iets moois van!

Spelregels: we starten om 9.30 uur het ontbijt, wij zorgen voor de gedekte tafels, let eens op het servies, in het kader van een duurzame kerk hebben we gewoon servies aangeschaft! En met uw komst, zorgt u voor de rest van de gezelligheid deze ochtend.



We vragen geen bijdrage, maar natuurlijk maken we kosten. Fijn als u hierin meedeelt, door een bijdrage in de pot te doen of digitaal via de QR-code. Voor uw (en ons) gemak treft u die QR-code hiernaast nog een keertje. Naast gemaakte kosten, willen we

ook delen met kinderen die in oorlog leven in Oekraïne, we doen dit via Kerk in actie 'Geef licht!

Herma, Marleen en Nel

Oudejaarsdienst

Oudejaarsdag valt dit jaar op zondag. Als protestantse gemeente is het onze vaste lijn dat we dan, calamiteiten daargelaten, 's morgens een Eredienst hebben. Dat is deze zondag niet anders. De kerkenraad heeft besloten die dag geen tweede dienst te organiseren.

De morgendienst is dan ook de Oudejaarsdienst. Na de dienst is er koffie, en daarbij zijn er heerlijke oliebolletjes. We zoeken nog naar een paar mensen die (ook) een aantal oliebolletjes willen bakken. Wilt u dat: neemt u dan even contact op met Truus de Geus.

Samen.... de leegte voorbij

Heb jij dat ook dat je aan het einde van het jaar de balans op maakt?

- In je persoonlijk leven:
- wat is gegaan zoals gepland of als gehoopt;
- wat was – of is – moeilijk of verdrietig?
- wat had anders en beter gemoeten? In de kerk, op school, in je werk, als bestuurder, kerkenraadslid, mantelzorger of vrijwilliger?
- welk contact is verloren gegaan of juist versterkt!
- Of in de samenleving waar wij onderdeel van uit maken
 - hoe ervaren je de ontwikkelingen met betrekking tot het klimaat, de vrede en veiligheid, de politiek en de economie?
 - word je voldoende beschermd door de overheid en voel je je veilig?
 - Welke kansen en bedreigen biedt de toepassing van AI (kunstmatige informatie) en hoe zal dat de toekomst van ons werk en dat van onze (klein)kinderen gaan bepalen?
 - Zijn er straks nog voldoende mensen en middelen om adequate zorg te blijven verlenen?

Ik ben zeer dankbaar voor al het goede dat mij is toegefallen. Maar ik kan me ook erg klein voelen als ik de balans opmaak en denk aan alle ontwikkelingen waarmee wij worden geconfronteerd. Want waar heb je invloed op? Kan je geluk afdwingen? En ten koste van wat en van wie?

Hoe ontwikkelt onze samenleving zich? Zal de politiek elementaire grondrechten op iedereen ruimhartig blijven toepassen? Heeft vrijheid alleen maar een individuele betekenis, of hebben we ook respect voor de vrijheid van de

ander? Hoe optimistisch kan je zijn over onze toekomst en die van de generaties na ons?

In dagblad Trouw van 4 december stelt de Duitse hoogleraar sociologie Hartmunt Rosa:

Onze moderne samenleving, die de afgelopen paar eeuwen is ontstaan, was zo succesvol en ook zo veelbelovend, omdat mensen het gevoel hadden dat ze aan een betere toekomst werkten. Dat zien we in alle geïndustrialiseerde samenlevingen: ouders gingen er altijd uit van het idee dat als ze maar hard werkten en moeite deden, hun kinderen het op een dag beter zouden hebben.

"Dat was een drijvende kracht. Dat is veranderd. We hebben niet langer het gevoel dat we op weg zijn naar een veelbelovende toekomst. We proberen de achter ons afbrokkelende rand van de afgrond voor te blijven."

Het vertrouwen in de toekomst neemt af. En (daarmee?) ook het vertrouwen in elkaar lijkt het. In plaatst van vertrouwen is er woede en agressie gekomen. Polarisatie: iemand met een andere politieke opvatting is niet langer een gesprekspartner met wie men in discussie gaat. Dehumanisering. Anoniem (= afgeschermd) wordt op social media haat gezaaid. De eerste teams van Ajax speelden afgelopen weekend met 3 stippen op de rug om daar aandacht voor te vragen.

Hebben we alleen nog maar onze eigen waarheden en onze eigen belangen?

Of is er nog een verhaal dat ons verbindt en dat zin en samenhang biedt? Met welk verhaal komen we de leegte voorbij.....?

Kerken beschikken over een verhaal, een reservoir aan rituelen en praktijken waar niet alleen luisteren kan worden geoefend, maar ook het leven in een andere "versnelling". Op een andere manier kijken, religie/geloof heeft een andere ruimte en een andere tijd. Kijk bijvoorbeeld eens naar het avondmaal, de symbolische maaltijd waarbij Christenen brood en wijn delen. Er wordt een gemeenschap gecreëerd, een relatie tussen mensen en een relatie tot het alomvattende geheel. Verbindend en de leegte invullend.

Mensen hebben elkaar nodig in de samenleving. Het geloof verkondigd door de Kerken biedt daarvoor geweldige structuren. In de Kerk ontmoeten we de ander, willen we samenwerking zoeken met de mensen uit andere kerken, willen we letterlijk ruimte geven in ons gebouw aan anderen Christenen om samen te komen om hun band te versterken. En willen we van daaruit ook een verbindende bijdrage aan de samenleving leveren.

Met kerst zoeken we naar warmte en geborgenheid. We gaan naar de Kerk. Voor christenen betekent Kerst de komst van Christus. Hij was de langverwachte Messias en redder. De diepste betekenis van Kerst is dat God zelf de moeite nam om als mens naar deze aarde te komen. God koos deze manier om de mensheid te redden van zonde en onrechtvaardigheid. Wanneer we naar het leven van Jezus kijken zien we dit ook juist terug. Jezus treedt in woorden en daden op tegen de onrechtvaardigheid die er in de samenleving aanwezig is. Daarnaast keek Hij juist wel om naar mensen aan de rand van de samenleving.

Kerst is het feest van het Licht. Jezus noemde zichzelf het Licht van de Wereld. In een vaak zo donkere wereld brengt Hij licht.

Komt allen tezamen!

Leo Eveleens, voorzitter

Top 2000

Heb jij onlangs je lijstje ingeleverd bij Radio 2 voor de 25-ste Top 2000?

Muziek raakt iedereen. En verbindt ons met elkaar. Muziek overstijgt. Religieuze muziek vindt zijn weg buiten de kerk, denk maar aan de Matheus Passion, The Passion of King's College Choir met kerst. Zoals muziek van buiten de kerk ook zijn weg vindt in de kerk.

Welk lied heeft voor jou een diepe betekenis? Reist al een poosje met je mee? Is er een lied dat je eigenlijk niet kunt zingen of horen zonder brok in je keel? Misschien is er wel een lied dat een keerpunt vormt in jouw geloofsleven? Dat soort muziek verdient een plek in jouw stemlijstje! Wil jij dat delen met ons? We horen ook graag je motivatie bij je keuzes, want het is mooi om zulke bijzondere verhalen bij muziek te kunnen delen.

Dat willen we dan ook gaan doen op 3 februari 2024 in de Spil. We willen dan bij elkaar komen om te luisteren en te delen. Mooie gestreamde muziek ondersteund met inspirerende teksten, verhalen en beelden. Of eventueel live gezongen en gespeeld.

Wil je meedoen laat het ons (RK/Alpha en SOW Kudelstaart) weten. We nemen dan graag contact met je op om er verder met je over te spreken. App of mail naar:

<i>naam</i>	<i>tel.</i>	<i>mailadres</i>
Anneke van der Jagt	06-4867 9475	avdjagt53@gmail.com
Koos de Meij	06-1303 8043	info@alphakerk.nl

Kees Vermeulen	06- 40435174	keesanja@caiway.net
Leo Eveleens	06-53531925	leo.eveleens@sow-kudelstaart.nl

Groepsreizen met inhoud

In het komende jaar hopen ds. Jelis Verschoof en zijn vrouw Petra uit Leimuiden weer enkele reizen met een religieuze diepgang te organiseren. Reizen die zeer geliefd zijn, ook bij gemeenteleden van onze kerk..... Er staan vooralsnog twee reizen op het programma. De eerste is een achtdaagse groepsronde reis om Ierland te ontdekken. Ierland is het land van de adembenemende landschappen, de rijke historie en het Keltisch Christendom. Wel eens gehoor van St. Patrick? Weet u wat zijn drijfveren waren? U komt het nu te weten. U maakt een 'Evensong' mee in de St. Patrick-kathedraal en gaat mee op ontdekkingsreis langs eeuwenoude kerken, kastelen, prachtige tuinen, kleurrijke vissersdorpjes, over groene heuvel en langs de hoogste kliffen. De retourvlucht is naar Dublin. Er zijn hotels op vier verschillende locaties. De kilometers worden per touringcar overbrugd. De reis is van 10 tot en met 17 juni 2024.

De tweede reis is een negendaagse wandelvakantie van Porto naar Santiago de Compostella. Deze reis is eind september – begin oktober 2024.

Al eeuwenlang trekken pelgrims te voet vanuit het noorden, zuiden, oosten en westen naar Santiago de Compostella. Eind september 2024, als de wijngaarden verkleuren en de hitte van de zomer voorbij is, loopt de wandelvakantie via de zuidelijke route, de Camino Portugues met als einddoel Santiago. Vanuit Porto in Portugal wandel je langs ruige kliffen en over middeleeuwse bruggetjes naar stokoude dorpjes in het Spaanse Galicië waar de pelgrims 's avonds samenkomen.

De wandelreis start in het prachtige Portugese Porto met eerst een stadswandeling als toepasselijke opwarmer voor de pelgrimage. Na een transfer naar het Portugese vestingstadje Valença do Minho begint de voettocht. Onder meer via Redondela, Pontevedra, Caldas de Rei en Padrón naar Santiago. Deze route is minder bekend dan de Camino Frances vanuit het oosten, maar ook hier worden we als reiziger overal gastvrij onthaald. Wie gaat er mee en zegt: veters vast en vamos! (= laten we gaan).

Er is een informatiebijeenkomst over deze reizen, op zondagmorgen 14 januari (vanaf 11.00 t/m 12.30 uur) in de Dorpskerk in Leimuiden, aan de Dorpsstraat 51. Hebt u zin om mee te gaan, wilt u gewoon wat informatie, of

wilt u weten hoe Jelis en Petra dat allemaal doen? Gaat u even langs die zondag in Leimuiden.....

Laatste kerkblad van dit jaar

Dit is het laatste kerkblad van het jaar 2023. Het eerstvolgende kerkblad verschijnt weer in de week voorafgaande aan 14 januari 2024.

De kopij voor dat kerkblad moet zijn ontvangen op 7 januari om 19.00 uur.

Al diegenen die een steeds een bijdrage leveren aan de totstandkoming van de nieuwsbrieven wensen u gezegende kerstdagen en een voorspoedig 2024.