

## **Protestantse gemeente Kudelstaart**

**Website:** [www.sow-kudelstaart.nl](http://www.sow-kudelstaart.nl)

**Inleveren kopij voor het kerkblad:** bij de scriba, [scriba@sow-kudelstaart.nl](mailto:scriba@sow-kudelstaart.nl)

- uiterlijk zondag 19.00 uur.

### **Onze diensten zijn fysiek toegankelijk en worden online uitgezonden.**

De link om de diensten online te volgen is te vinden op de homepagina van onze website: <https://sow-kudelstaart.nl>.

Wilt u een dienst later nog bekijken? Dat kan ook via de website of op “kerkdienstgemist.nl”.

## **Zondag 26 november 2023, Eeuwigheidszondag**

**Voorganger:** ds. J.S. Bruwer.

**Ouderling van dienst:** Truus de Geus.

**Diaken van dienst:** Agnes Poortvliet.

**Kerkrentmeester van dienst:** Kees Alewijnse

**Overige dienstdoenden:** Nel Overbeek.

**Lectoren:** Aveline Maat en Truus de Geus.

**Kindernevendienst:** Letty Groenveld en Simone van Heemskerk.

**Koster:** Jan van Leeuwen.

**Organist:** Jan Sikkema.

**Collecten volgens het rooster:** Eredienst & diaconie (1) ons eigen jeugdwerk (2) en het bloemenfonds (uitgang).

**Rijdienst:** Ted Wentzel.

**Boekenhoek:** Anneke de Jong.

**Koffiezetten:** Nel van Arkel.

**Koffieschenken:** Janna Adema

## **Terugblik**

Afgelopen zondag ging ds. Strydom Bruwer bij ons voor. We hebben in deze dienst met elkaar het Heilig Avondmaal gevierd. We lazen een gedeelte uit 1 Korinthe 11. Paulus spreekt hier de gemeente van Korinthe aan op hun gedragingen bij het vieren van de maaltijd van de Heer. Het was bij de samenkomsten gebruikelijk dat ieder voedsel meebracht voor een maaltijd en dat dit dan gezamenlijk werd genuttigd. De rijke Korintiërs brachten veel meer en kostbaarder voedsel en drank mee dan de arme Korintiërs. En daar ging het mis – de rijken vormden een kliek en hielden al wat zij meebrachten voor zichzelf en gingen zich daar ook aan te buiten. Paulus spreekt hen op dit gedrag aan en roept hen op terug te gaan naar de basis en de nacht waarin het Avondmaal door Jezus zelf werd ingesteld. Iemand die daar op

onwaardige wijze mee omgaat roept een veroordeling over zich af, schrijft Paulus. Paulus is door deze handelwijze geschokt en roept de Korintiërs op als gemeente respect voor elkaar te hebben, en rekening met elkaar te houden. Die boodschap is ook nog steeds een boodschap van nu. 'Weest nederig en Breng geen trots of liefdeloosheid de kerkdeur binnen als je de Heer komt aanbidden' zei ds. Bruwer. 'Mogen we op deze wijze de levende opgestane Jezus ontmoeten in het Avondmaal' besloot hij de verkondiging.

Komende zondag is het de laatste zondag van het kerkelijk jaar: Eeuwigheidszondag. We herdenken dan de gemeenteleden die in het afgelopen (kerkelijk) jaar zijn overleden. Dit jaar zijn zeven gemeenteleden ons ontvallen. Dat zijn Klaas Millenaar (14 februari), Marinus Hendrik de Ruiters (11 mei), Aaltje Kool-Jonkers (21 juni), Johanna Cornelia Theodora de Vries-Buskermolen (7 augustus), Metje Voorn – de Nekker (21 augustus), Barbara Neeltje – Huson (23 augustus) en Abram Vreken (7 september). We zullen voor hen, ter nagedachtenis, een kaars ontsteken en een traan in de kruik doen, waarbij wij stil staan bij de woorden van Psalm 56 vers 9: 'Vang mijn tranen op in Uw kruik'. Ook is er de mogelijkheid voor gemeenteleden om, ter nagedachtenis aan hun dierbaren, ongeacht wanneer die zijn overleden, zelf een traan in de kruik te doen.

### **Kindernevendienst op Eeuwigheidszondag.**

Naar aanleiding van ontvangen vragen, gedeelde zorgen en gegeven meningen over de vraag of de kinderen wel of niet bij de herdenking van de overledenen aanwezig moeten zijn, hebben we het volgende alternatief met de kerkenraad bedacht. De oudste groep kinderen heeft 'normale' kindernevendienst. Die kinderen zijn ook aanwezig bij de herdenkingsceremonie. De jongste groep kinderen gaat eerder naar de kindernevendienst en is daarbij niet aanwezig.

*kindernevendienstleiding*

### **Communicatie: best belangrijk en lastig**

Communicatie. Best belangrijk en best lastig.

Te weinig communicatie kan leiden tot misverstanden; te veel communicatie kan leiden tot keuzestress en/of verkeerde keuzes. Pas als het fout is gegaan weet je wat beter had moeten of gekund. Achteraf.....

In de kerkenraadsvergadering van afgelopen donderdag kwam het punt 'communicatie naar alle gemeenteleden' aan de orde. Willen we standaard mededelingen doen over kerkenraadsvergaderingen in nieuwsbrief en/of kerkblad? Daar willen we iets mee als kerkenraad...

We bespraken de communicatie over het proces waar we tijdens de gemeenteavond de aftrap voor hebben gegeven. We hebben veel positieve reacties ontvangen op de inhoud en op de wijze waarop mw. Lydia Roosendaal invulling had gegeven aan de gesprekken.

Ook hebben we feedback gekregen die ons leerde dat niet iedereen aan het einde van de avond goed wist wat de volgende stappen zouden worden. Daar willen we iets mee als kerkenraad....

Als onderdeel van het stappenplan bespraken we afgelopen donderdag in de vergadering ook de mogelijkheden om met beschikbare vrijwilligers het pastoraat zo goed mogelijk te kunnen aanbieden. Om allen te zien die gezien moeten worden. Niet alleen om náást iemand te staan (VVD-slogan..) maar juist ook om met iemand méé te lopen (SOW keuze... ) Communicatie naar de gemeenteleden toe is nu belangrijk en zal snel volgen. Daar willen we wat mee als kerkenraad....

We bespraken verder de positie en de rol van onze predikant. Zijn alle taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden duidelijk voor onze predikant en voor onze commissies die hem ondersteunen en met hem samenwerken. En wat als dat niet duidelijk is? Daar willen we iets mee als kerkenraad....

Daarnaast bespraken de begroting voor 2024. Met een behoorlijk begroot tekort. Daar willen we iets mee als kerkenraad....

We bespraken een ingekomen brief met goede inhoudelijke vragen over de inhoud van een kerkdienst. Daar willen we iets mee als kerkenraad....

De Kerstvieringen 2023. Wie doet wat, wanneer? Welk aanbod van diensten willen de leden? En hoe geven we daar zo goed mogelijk een mooie invulling aan? Daar willen we wat mee als kerkenraad....

Er wordt over nagedacht om maaltijdbijeenkomsten te gaan organiseren. Een mooie activiteit om mensen bijeen te brengen en mee in gesprek te komen. Daar willen we wat mee als kerkenraad....

Preekrooster 2024 en 2025; inzet Mw. Judith van der Vis; roosters dienstdoende tijdens de diensten: Daar willen we wat mee als kerkenraad....

Is bovenstaande manier een goede manier van communicatie? Dat vind ik eigenlijk niet, want het is eenrichtingverkeer. Geen dialoog. Het is immers belangrijk te weten wat u wilt. Wat wij met elkaar willen. Dat kunt u laten weten door de kerkenraad schriftelijk – ook via email of whatsapp – te benaderen. Hoe meer hoe beter! Laat van u horen en laten we dan in onze

communicatie de volgende Bijbelse communicatie regels hanteren voor maximaal effect:

- ▶ Let op wat je zegt (Ps. 141:3);
- ▶ Wees eerlijk, verdraai de waarheid niet. (Kol. 3:9);
- ▶ Wees positief, spreek altijd goede woorden (Titus 2:8);
- ▶ Geef openlijk je fouten of vergissingen toe (Joh. 8:7);
- ▶ Heb respect voor de ander (Matth. 7:12);
- ▶ Spreek geen kwaad over de ander waar die ander niet bij is (Matth. 18:15);
- ▶ Probeer de ander niet te veranderen of om te praten, verloochen jezelf (Rom.12:2);
- ▶ Schort je oordeel op (Rom. 2:1);
- ▶ De enige manier om iets moeilijks te zeggen is om het te zeggen op een vriendelijke manier (Rom. 12:21);
- ▶ Laten je woorden altijd aangenaam zijn (Kol. 4:6);
- ▶ Een zacht antwoord keert de woede af, een krenkend woord wekt toorn op (Spr.15:1);
- ▶ Niet reageren zonder eerst goed te luisteren (Spr.18:13);
- ▶ Leef je in, in de gevoelens van de ander (Rom. 12:15);
- ▶ Spreek, nuttige, opbouwende woorden; geen gemene of boze woorden (Ef. 4:29-32) ;
- ▶ Spreek onder elkaar met liederen om God te danken! (Ef. 5: 17-21);
- ▶ Wees niet bang voor elkaar, maar spreek krachtig én liefdevol en op een evenwichtige manier (2 Tim. 1:7);
- ▶ Laat niemand op je neerkijken (Titus 2:15).

Goede Communicatie. Best belangrijk en best lastig. Best mooi ook om dat we via taal, woorden en lichaamstaal elkaar nog beter verstaan, nog beter gaan leren kennen en gaan waarderen, reden waarom er in de Bijbel ook zoveel aandacht aan communicatie tips wordt gegeven!

*Leo Eveleens, voorzitter*

### **Workshop: Kerstster maken**

Vroeg donker, koud en nat weer; het liefst blijf je binnen! Wij zeggen: hoogste tijd om met elkaar iets moois te maken om toe te leven naar de Kerstdagen. Daarom organiseren we op dinsdagavond 12 december een Kerstworkshop. We nemen de ster van Bethlehem als voorbeeld en gaan er een (of twee!) vouwen, knippen en plakken van papieren zakjes. Lichtjes erin en klaar! Niet te moeilijk, maar het resultaat mag gezien worden. De workshop is geschikt vanaf de tienerleeftijd tot wanneer je je nog creatief en vaardig genoeg vindt.

Plaats en tijd: de kerkzaal van de Spil, start van de uitleg is om 19.30 en ongeveer 20.30 ronden we af met koffie en thee en wat lekkers.

Inschrijven voor deze workshop kan via de lijst die in de hal van de kerk ligt of via het mailadres: [joke.van.leeuwen@sow-kudelstaart.nl](mailto:joke.van.leeuwen@sow-kudelstaart.nl). Vermeld je naam en telefoonnummer en met hoeveel personen je komt. Kosten van deze activiteit: € 2,50.

Als commissie zorgen we voor de basismaterialen, Neem zelf een goede schaar en een lijmstift mee. Dus: ga mee, doe mee!

*De commissie Vorming en Toerusting*

### **Uit de pastorie**

Mensen nodigen Jezus graag uit in hun leven, maar eigenlijk gebeurt het precies andersom. Jezus nodigt ons uit in Zijn eigen verhaal. Wij zijn het niet die op een goede dag besluiten om de Heer in ons leven toe te laten. Wij zijn het niet die zo leuk of zo goed zijn om te besluiten dat we er nu klaar voor zijn om ons hart en leven aan Hem te geven of om wat veranderingen in ons leven aan te brengen. Als het waar zou zijn dat de Heer moet wachten tot wij de eerste stap zetten, dan is de Heer eigenlijk onze gevangene. Dan is Hij machteloos om iets voor ons te doen totdat wij Hem toestemming geven. Of totdat we Hem uitnodigen in ons leven. Zoals gezegd gebeurt het precies andersom. Jezus nodigt ons uit tot Hem. Hij nodigt ons uit in Zijn verhaal. Het is Christus die ons deel laat uitmaken van zijn grotere en ruimere verhaal.

Jezus' woorden aan ieder van ons zijn: "Volg Mij." Als Hij ons roept, roept Hij ons om Hem te volgen op Zijn voorwaarden. Dan wordt Zijn evangelie het nieuwe hoofdverhaal van ons leven. We leven van hieruit. We leven hierin. Vanaf dat moment worden onze eigen levensteksten geschreven en herschreven in termen van Jezus' woorden en daden. Hij wordt ons rolmodel van liefde, opoffering en er zijn. Jezus is ons leven.

Met het Avondmaal van vandaag nodigt Jezus ons opnieuw uit met de woorden: "Volg Mij!"

*hartelijke groet, Strydom Bruwer*