

Protestantse gemeente Kudelstaart

Website: www.sow-kudelstaart.nl

Inleveren kopij voor het kerkblad: bij de scriba, scriba@sow-kudelstaart.nl

- uiterlijk zondag 19.00 uur.

Onze diensten zijn fysiek toegankelijk en worden online uitgezonden.

De link om de diensten online te volgen is te vinden op de homepagina van onze website: <https://sow-kudelstaart.nl>.

Wilt u een dienst later nog bekijken? Dat kan ook via de website of op “kerkdienstgemist.nl”.

Zondag 19 november 2023, viering Heilig Avondmaal

Voorganger: ds. J.S. Bruwer.

Ouderling van dienst: Marleen de Vos.

Diaken van dienst: Rieneke de Bondt, Agnes Poortvliet en Martin Maat.

Kerkrentmeester van dienst: ---

Overige dienstdoenden: Leo Eveleens.

Lectoren: Anneke Sikkema en Wilma Schoenmaker.

Kindernevendienst: Susanne de Boer en Arno Maas.

Koster: Jaap van der Meer.

Organist: Jan Sikkema.

Collecten volgens het rooster: Eredienst & diaconie (1) Hospice Bardo (2) en Kerk in Actie – zusters in Rwanda (uitgang).

Rijdienst: Huib van Arkel en Piet de Geus.

Boekenhoek: Gusta Groenendijk en Helma Bakker.

Koffiezetten: Janna Adema.

Koffieschenken: Nel van Arkel en Truus de Geus

Terugblik

Afgelopen zondag ging pastor Judith van der Vis uit Aarlanderveen bij ons voor. Het thema van de dienst was: ‘Een vaste burcht is onze God’. We stonden stil bij de woorden van Psalm 46. Een Sionslied. Na de ‘klaagpsalmen 42 en 43 en 44’ is er dan Psalm 46. Daar reageert God op de aanklacht dat hij slaapt en daar geeft Hij aan dat altijd met ons verbonden is en wil zijn.

In deze psalm wordt ook het beeld van de rivier door Jeruzalem gebruikt. De meeste steden zijn gebouwd aan een waterweg – zo niet Jeruzalem; Jeruzalem is gebouwd op een berg. En toch is hier het beeld van de rivier. Dat sluit aan bij de woorden van Openbaring 22 zei mw. Van der Vis. Het is het beeld van de rivier met het water des levens. De bron van het Levend Water leeft in ons.

Komende zondag hopen we met elkaar het Heilig Avondmaal te vieren. Ieder die wenst deel te nemen aan de maaltijd van de Heer, wordt van harte uitgenodigd daaraan deel te nemen. Voorganger is ds. Strydom Bruwer. Weet u welkom!

Na de gemeenteavond

Onze oude slogan “Vaart in Kudelstaart” verwoordde destijds goed hoe snel de positieve ontwikkelingen in onze kerkelijke gemeente gingen. We hebben daarvan ook weer kunnen horen op onze gemeenteavond die we op 2 november met elkaar mochten hebben. In aanwezigheid van mw. Lydia Roosendaal, kerkelijk begeleider.

Ook onze eigen predikant was hierbij aanwezig. ‘Natuurlijk’ zult u denken: ‘logisch dat onze dominee daarbij aanwezig is – het zou eerder raar zijn als hij er niet bij was geweest’. Maar, laten we er even bij stil staan, dat in de periode dat we de slogan “Vaart in Kudelstaart” gingen gebruiken, het hebben van een eigen predikant in ons midden een grote droom was, waarvan we niet wisten of die droom realiteit zou gaan worden.

Onze eigen predikant was heeft deze gemeenteavond geopend met de schriftlezing en gebed. Terwijl ik naar de opening van Strydom luisterde realiseerde ik me dat we ons mogen realiseren hoe gezegend we zijn, dat we nog een eigen predikant in ons midden hebben. Opgeleid als theoloog, met daarbij ook veel aandacht voor de menselijke gedrags- en gevoelswaarden. Herder, leraar, coach, luisteraar, vertrouwenspersoon en wat voor rollen nog meer. Iemand die ruimte wil geven, maar ook ruimte nodig heeft om zijn werk – de bediening van het Woord in de volle breedte – zo goed mogelijk uit te voeren.

Na de opening heeft mw. Roosendaal ons via interviews meegenomen in de zoektocht naar onze motivatie en waarden. Mooi om de bevlogen verhalen weer te mogen horen. Over hoe het vroeger is gegaan, maar ook hoe vrijwilligers zich nu voelen bij de uitoefening van hun taken. We mogen trots zijn op iedereen die zich inzet voor onze gemeente, en daarmee voor hun medemens! Dank jullie wel!

Zoals we in het stappenplan hebben laten zien, was het doel van deze gemeente avond:

- Bewustwording van de huidige situatie, redenen van verandering onder ogen zien;
- Meedenken over dat het anders kan en om zo ook toe te komen aan onze visie en missie;

- Denken in mogelijkheden in plaats van denken in problemen;
- Beseffen hoe we elkaar als gemeenteleden (en kerkenraadsleden) kunnen versterken.

We hebben kunnen ontdekken hoeveel talent en kracht er in onze gemeente is, en dat biedt mogelijkheden voor de toekomst. We ondervonden ook de bereidheid om mee te denken en mee te doen.

Het vervolg van het proces zal zich eerst richten op het toekomstig leiding geven aan de gemeente door de kerkenraad. Wie, wat, wanneer en ook wat niet. Daarna gaan we ons focussen op het vrijwilligersbeleid. Wat is nodig aan menskracht, wat is aanwezig en hoe kunnen we die kracht mobiliseren op een voor ieder (verschillende) aantrekkelijke wijze. Tenslotte – maar zeker niet ten laatste – willen we nadenken over pastoraat. Een commissie heeft daar reeds voorstellen voor gedaan en de eerste acties daarop zijn al genomen. U gaat daar meer over horen op korte termijn.

In het stappenplan is ook een tweede gemeenteavond opgenomen om over de voornoemde zaken informatie te geven en uw ideeën en uw mogelijke participatie in activiteiten te bespreken. Er is nog geen datum gepland voor deze avond, we willen eerst zorgvuldig naar alle aspecten kijken en daar voldoende tijd voor nemen. Gedurende het proces begeleidt mw. Lydia Roosendaal ons, daar zijn we dankbaar voor. Als u vragen heeft, laat het me weten!

We gaan verder in Kudelstaart! Met enthousiasme en met grote dankbaarheid aan God onze Heer die ons inspireert vanuit zijn Woord en zegent met zoveel fijne mensen om ons heen. We willen er voor zorgen dat de slogan levend blijft: Vaart in Kudelstaart

Leo Eveleens, voorzitter

Oogstcollecte: helpt u mee?

Afgelopen zondag 5 november vierden wij als protestantse gemeente in Kudelstaart weer de jaarlijkse dankdag voor gewas en arbeidsdienst. In de loop van afgelopen week is aan u, door middel van de "oogstcollecte brief" die u ontvangen hebt weer gevraagd om hier aan mee te werken. De opbrengst van deze actie vormt een (noodzakelijke) aanvulling op de jaarlijkse kerkelijke bijdragen. Het is dus een extra gift voor al ons kerkenwerk, Uw/Jouw bijdrage maakt het werk van de kerk mogelijk.....De kerk, dat zijn we samen, we geloven in delen en dankbaarheid: in gebed, in solidariteit, en in gaven. Mogen wij weer op u rekenen?

Uw college van kerkrentmeesters.

Uit de pastorie

We staan allemaal graag aan de winnende kant - om overwinningen te Niet alle mensen hebben het voorrecht om een ouder van een kind of kinderen te zijn. Sommige mensen hebben gewoon nooit een relatie gehad waaruit kinderen geboren konden worden. Anderen hadden wel zo'n relatie, maar hebben helaas nooit het voorrecht van ouderschap ervaren.

Gelukkig zijn wij allemaal ooit kinderen geweest. Jij en ik weten dat we het onze ouders niet altijd gemakkelijk hebben gemaakt. Dit weten we: ouderschap is zeker geen kinderspel.

Op een dag deelde, ergens in Amerika, iemand een pamflet uit met de titel: 'Hoe voed je een jeugdcrimineel op in je eigen gezin': *Begin al op de kleuterschool met je kind alles te geven wat hij of zij wil. Dit zal je kind geruststellen dat de wereld hem of haar iets verschuldigd is.*

Pak alles op wat je kind achter hem of haar laat liggen. Dit zal je kind leren dat hij of zij zijn of haar verantwoordelijkheid altijd op anderen kan afschuiven.

Kies altijd de kant van je kind tegenover burens, leraren en anderen. omdat je het gevoel hebt dat ze allemaal bevooroordeeld zijn tegen je kind. Hij of zij is een 'vrije geest' die nooit iets verkeerd doet.

Wat is jouw mening over deze opstelling? Zou je ook zo'n pamflet schrijven of uitdelen? Als je vindt dat dit niet een juiste werkwijze is... hoe zou de tekst van een pamflet over dit onderwerp dan luiden?

hartelijke groet, Strydom Bruwer

Collecte bij de avondmaalsviering

Tijdens de avondmaalsviering van volgende week zondag (19 november). collecteren we weer voor ons avondmaalproject. Het hele jaar is de opbrengst voor Hospice Bardo in Hoofddorp.

Bardo is een woonvoorziening waar een team van artsen, verpleegkundigen, verzorgenden en vrijwilligers 24 uur per dag zorg biedt. De casemanagers van ondersteuning thuis geven palliatieve zorg. De vrijwilligers geven begeleiding en ondersteuning. Daarnaast kan iedereen in Bardo's Trefpunt terecht voor een kop koffie, een goed gesprek, ontspanningssessies en creatieve workshops. www.hospicebardo.nl

Stichting Vrienden van Hospice Bardo. IBAN: NL89 RABO 0324 5720 93

Namens de diaconie alvast hartelijk dank voor uw bijdrage.

Uit de boekenhoek

De boekenkasten zijn richting de kerst weer wat anders ingedeeld vanwege de kerstartikelen die weer in de kast zijn gezet. Allerlei boeken en boekjes, cd's en dvd's. En natuurlijk kerstkaarten niet te vergeten.

De laatste één-euro-aanbiedingen staan nu bij elkaar. Dus voor volwassenen en kinderen. Graag verwelkomen wij u en jou bij de boekenhoek voor een praatje, een aankoop of bestelling. Heeft u nog een dagboekje, kalender of iets dergelijks voor 2024 nodig, laat het ons weten. Graag tot ziens.

Het boekenhoekteam