

Protestantse gemeente Kudelstaart

Website: www.sow-kudelstaart.nl

Inleveren kopij voor het kerkblad: bij de scriba, scriba@sow-kudelstaart.nl

- uiterlijk zondag 19.00 uur.

Onze diensten zijn fysiek toegankelijk en worden online uitgezonden.

De link om de diensten online te volgen is te vinden op de homepagina van onze website: <https://sow-kudelstaart.nl>.

Wilt u een dienst later nog bekijken? Dat kan ook via de website of op “kerkdienstgemist.nl”.

Zondag 12 november 2023

Voorganger: pastor mw. J. van der Vis – Star uit Aarlanderveen.

Ouderling van dienst: Marjolein van der Zwaard.

Diaken van dienst: Martin Maat.

Kerkrentmeester van dienst: Jos Blom

Overige dienstdoenden: Anneke de Jong.

Lectoren: Marleen de Vos en Elly Portier

Kindernevendienst: Tineke Maas en Eline ten Wolde.

Koster: Chris Bremer.

Organist: Jan Sikkema.

Collecten volgens het rooster: Eredienst & diaconie (1) Onderhoud Kerk (2) en Kerk in Actie – jongeren in Libanon (uitgang).

Rijdienst: Kees Alewijnse en Bertus de Vries.

Boekenhoek: Anneke Sikkema.

Koffiezetten: Tineke Weststeijn, Lammy van den Berg en Marieke van Schaik.

Koffieschenken: Tineke Weststeijn, Lammy van den Berg en Marieke van Schaik.

Terugblik

Afgelopen zondag was het dankdienst voor gewas en arbeid. Ds. Strydom Bruwer ging voor in deze dienst. We stonden stil bij de geschiedenis van de weduwe die twee penningen schonk – haar laatste bezit – het werd gegeven ‘uit het hart’. De weduwe werd beschimpt door anderen die een veelvoud aan goud gaven voor de dienst van de Heer. Jezus maakt hen duidelijk dat wat de weduwe gaf voor God van veel meer waarde was, dan hetgeen anderen, zonder er zelfs maar bij na te denken schonken. Voor God telt niet de hoeveelheid die gegeven wordt, maar de drive die er aan ten grondslag ligt.

Komende zondag zal mw. Judith van der Vis uit Aarlanderveen weer bij ons voorgaan. Weet u welkom. Over twee weken, op 19 november, hopen we het Heilig Avondmaal met elkaar te vieren. Volgende week is daarvoor de voorbereiding.

Gemeenteavond

Afgelopen donderdag hebben we met elkaar een goede gemeenteavond gehad, waarbij is gekeken naar de toekomst van onze gemeente. Er zijn interviews gehouden met mensen van 'het eerste uur' van onze gemeente, en ook met vrijwilligers. We hebben daarna gebrainstormd over de vraag wat we als gemeente kunnen leren van een vlucht ganzen, die snaterend richting horizon vliegen.

Er waren enige vragen over het verdere verloop van het proces. Daar hopen we binnenkort op terug te komen. De korte termijn die ligt tussen de afloop van de gemeenteavond en het opstellen van dit kerkblad maakt het niet mogelijk dat daar hier al op wordt ingegaan.

Oogstcollecte: helpt u mee?

Afgelopen zondag 5 november vierden wij als protestantse gemeente in Kudelstaart weer de jaarlijkse dankdag voor gewas en arbeidsdienst. In de loop van afgelopen week is aan u, door middel van de "oogstcollecte brief" die u ontvangen hebt weer gevraagd om hier aan mee te werken. De opbrengst van deze actie vormt een (noodzakelijke) aanvulling op de jaarlijkse kerkelijke bijdragen. Het is dus een extra gift voor al ons kerkenwerk, Uw/Jouw bijdrage maakt het werk van de kerk mogelijk.....De kerk, dat zijn we samen, we geloven in delen en dankbaarheid: in gebed, in solidariteit, en in gaven. Mogen wij weer op u rekenen?

Uw college van kerkrentmeesters.

Uit de pastorie

We staan allemaal graag aan de winnende kant - om overwinningen te vieren, om positieve resultaten en hoopvolle uitkomsten te ervaren.

Niemand stapt immers het sportveld op om de wedstrijd, waaraan hij of zij gaat deelnemen, te verliezen. Geen enkele supporter van het Nederlands nationaal voetbalteam of van Ajax of Feyenoord zal tevreden zijn als zijn team elke wedstrijd verliest. Kortom: we willen allemaal graag aan de winnende kant staan.

Op zaterdag 28 oktober 2023 werd in Parijs de finale van de wereldbeker rugby gespeeld. De Springbokken (het nationale rugbyteam van Zuid-Afrika) slaagde erin om de All Blacks (het nationale rugbyteam van Nieuw-Zeeland)

met slechts één punt te verslaan. In Zuid-Afrika werd dit vorige week groot gevierd. En dit alles werd mogelijk gemaakt door een overwinning met één punt.

Maar die behoefte om te overwinnen gaat niet alleen over sport, het gaat ook over de carrière die je volgt, over de strijd met een ongeneeslijke ziekte die je voert. We hopen allemaal altijd op het beste. Er zijn maar weinig mensen die niet geïnspireerd worden door een overwinning op het sportveld, door positieve erkenning op het werk en hoopvolle uitkomsten in tijden van ziekte. Aan de winnende kant staan in het spel dat je speelt of de strijd die je voert brengt zoveel vreugde, vrede en rust. Maar altijd aan de winnende kant staan hoort niet bij het levensritme. Verliezen hoort net zo goed bij het ritme, ook al gaat het vaak gepaard met frustratie, teleurstelling en tranen. Degenen die nooit verliezen zullen niet eens weten hoe zoet de vreugde van een overwinning eigenlijk zou moeten smaken.

Vrede sluiten met winnen en verliezen, successen en mislukkingen, gezondheid en ziekte vereist van ons gezond en nuchter denken, emotionele volwassenheid en spirituele wijsheid.

We krijgen het niet allemaal voor elkaar omdat we het mysterie en het ritme van het leven niet begrijpen.

Iemand zei bij gelegenheid iets dat ons hierbij kan helpen: 'Laten we ons deel doen alsof alles van onszelf afhangt, en laten we bidden alsof alles van God afhangt'.

Train zoveel mogelijk in je sport om zo fit mogelijk te zijn en doe je best. Als je of jullie winnen, vier de overwinning dan met dankbaarheid. Doe je best op je werk, werk zo trouw en volhardend mogelijk en waardeer het als je promotie krijgt. Volg een gezonde levensstijl, oefen regelmatig, eet gezond en waardeer Gods genade van gezondheid elke dag.

Over waardering en dankbaarheid gesproken. Op zondag 5 november hadden we dankdag in onze gemeente. We danken God voor arbeid en gewas en voor de oogst die voorbij is. Niet alle boeren hadden dezelfde opbrengst. Maar ondanks dat heeft iedereen reden om dankbaar te zijn.

Die woorden gelden ook voor boeren: Bid alsof alles van God afhangt en bewerk, zaai en plant je akker alsof alles van onszelf afhangt.

In tijden van minder positieve resultaten wanneer we aan de verliezende kant staan, leren we hoe we dankbaar kunnen zijn wanneer we weer aan de winnende kant kunnen staan.

hartelijke groet, Strydom Bruwer

Spilgroep is weer begonnen

De Spilgroep is weer begonnen. Vanwege corona was dat een paar jaar niet mogelijk, maar de behoefte was er om daar weer mee te starten. Dat is dan ook gebeurd.

De start was afgelopen zondag, 5 november, in het zaaltje bij de kerk. Het is vervolgens weer om de veertien dagen – de volgende keer is dus op 19 november. We doen het weer op de gebruikelijke tijd, tussen 19.30 en 20.30 uur.

We zijn begonnen met de verhalen van Abraham. Wie was hij, waarom is hij zo belangrijk? Nieuwsgierig. Kom dan naar de Spilgroep

leiding Spilgroep