

Protestantse gemeente Kudelstaart

Website: www.sow-kudelstaart.nl

Inleveren kopij voor het kerkblad: bij de scriba, scriba@sow-kudelstaart.nl

- uiterlijk zondag 19.00 uur.

Onze diensten zijn fysiek toegankelijk en worden online uitgezonden.

De link om de diensten online te volgen is te vinden op de homepagina van onze website: <https://sow-kudelstaart.nl>.

Wilt u een dienst later nog bekijken? Dat kan ook via de website of op “kerkdienstgemist.nl”.

Zondag 29 oktober 2023, oecumenische dienst

Voorganger: ds. J.S. Bruwer en diaken J. Hoekstra.

Ouderling van dienst: Jaap Overbeek.

Diaken van dienst: Martin Maat.

Kerkrentmeester van dienst: Lolke van der Leeuw.

Overige dienstdoenden: Wim Lodder.

Lectoren: Anneke van der Jagt en Jeroen Hoekstra

Kindernevendienst: Dorien Rinkel en Ronald Sangers.

Koster: Marcel van Soest.

Organist: Ronald van Delft.

Collecten volgens het rooster: Eredienst (1) de diaconie (2) en het bloemenfonds.

Rijdienst: Wim Poortvliet en Huib van Arkel.

Boekenhoek: Gerda de Vos.

Koffiezetten: Marjan van Leeuen en Carla Sandee.

Koffieschenken: Marjan van Leeuen en Carla Sandee.

Terugblik

Afgelopen zondag ging de heer Arte Havenaar voor. Het thema voor de dienst was ‘de leiding van God’. De heer Havenaar vroeg ons om met degene(n) die naast ons zat(en) even te sparren over of we in ons leven wel eens momenten aan te wijzen zijn geweest waarin we de leiding van God ervoeren. De uitkomst daarvan was dat velen dat soort momenten wel (her)kennen – vaak worden die wel (pas) achteraf als zodanig herkend.

De heer Havenaar nam ons mee naar het verhaal van Mozes. Het kind dat er eigenlijk niet mocht zijn. Gered vanuit een biezen mandje en dan geadopteerd worden door de dochter van de koning. Vervolgens geconfronteerd met het racisme tegen zijn landgenoten, moordenaar van een Egyptenaar, vluchteling....En als Mozes dan in de woestijn is, waar hij herder is, ontmoet hij

God. In een brandende braamstruik. Het valt op dat hij niet te dichtbij moet komen – hij moet afstand houden. Maar God geeft hem, vanuit dat vuur, wel een directe opdracht. Als Mozes dan vraagt wie Hij is, dan is het antwoord: 'Ik ben en Ik zal er zijn'. God geeft de belofte dat, waar Mozes heen gaat, Hij er ook bij zal zijn.

Dat is nog steeds zo constateerde de heer Havenaar. Het vuur van Gods geest is, met Pinksteren, in al zijn volheid ontstoken en het wijst ons de weg en het zegt ons dat waar wij ook gaan – de geest Gods bij ons is.

Helaas liet ook deze week de livestream van kerkdienstgemist ons in de steek, zodat diegenen die 'live' wilden meekijken dat niet konden. Gelukkig was wel alles opgenomen en kan de dienst nu wel weer worden teruggekeken. Inmiddels is het probleem dat ervoor zorgde dat de stream plat lag opgespoord en gefixt – en volgende week is alles weer piekfijn in orde.

In de middag hadden we een inspirerend programma, georganiseerd door de Commissie Vorming & Toerusting. Hans Bouma nam ons op een boeiende wijze mee in zijn programma 'Op het leven', met Peter van Dongen achter de piano. Verderop in dit kerkblad staat er nog een korte terugblik op dat programma.

Volgende week is er een oecumenische viering in De Spil. We hopen dan onze rooms-katholieke broeders en zusters te ontmoeten. In deze dienst wordt voorgedaan door ds. Bruwer en door diaken Jeroen Hoekstra. Weet u welkom.

Uitgangscollecte voor bloemenfonds

Voor komende zondag willen we graag de uitgangscollecte onder u aandacht brengen. Deze is weer voor het bloemenfonds. Elke week kopen we enkele bossen bloemen voor leden van onze kerk, die de leeftijd van 80, 85, 90, 95 of ouder bereiken. Ook de huwelijksjubilea van 12 ½, 25, 40, 50, 60 jaar getrouwd worden verblijd met een bloemetje.

Verder zorgt de diaconie jaarlijks voor een Paas-en Kerstattentie in de vorm van bv. een plant. Ook aan de mensen, die ter bemoediging een bos bloemen krijgen, wordt gedacht. Onze missionaire bos op aanvraag wordt ook zeer op prijs gesteld. En de laatste tijd is er ook wat ruimte om een bloemen-groet te brengen 'als groet uit de gemeente', zonder dat daar acute reden voor is, maar waar een bloemetje als 'steuntje in de rug' vaak warmte brengt. Deze bloemengroeten bekostigen we uit de opbrengsten van ons bloemenfonds.

Daarom willen we deze collecte van harte bij u aanbevelen.

Het is ook mogelijk om ons te steunen via donaties aan de Diaconie Protestantse Gemeente Kudelstaart op Bankrekeningnummer:

Terugblik op de zondagmiddag Hans Bouma en Peter van Dongen.

We mogen terugkijken op een bijzondere middag, waarin de verhalen en gedichten van Hans Bouma grote indruk maakten op de aanwezigen. Niet zomaar een voordracht met muziek, maar een prachtige inspirerende ervaring, die ons stof tot nadenken geeft. De muzieklmijsting van Peter van Dongen sloot er prachtig op aan. Fijn ook dat er zoveel belangstelling was. Voor degenen die deze voordracht (nogmaals) wil bekijken heeft Frans van de Wee een opname gemaakt. Als u een mail stuurt naar techniek@sow-kudelstaart.nl kan hij u hiervan een link sturen.

Namens de commissie Vorming en Toerusting, Joke van Leeuwen

Vaart in Kudelstaart....

Jarenlang was dat hét credo van onze kerk. Door de tijd heen en ook zeker ten gevolge van corona is die vaart helaas wat op de achtergrond geraakt. Wat zou het mooi zijn om iets van dat 'alles lukt en alles kan'-gevoel bij ons in de SOW-gemeente weer naar boven te halen.

In een aantal kerken om ons heen wordt er iedere maand een maaltijd-inloopavond georganiseerd waar iedereen welkom is. Zoiets organiseren zou in onze SOW-gemeente toch ook moeten kunnen. Met elkaar eten verbindt, biedt plezier én (niet onbelangrijk) er is tijd voor een goed gesprek en luisterend oor.

Tegen een kleine vergoeding komt er een (thema-)maaltijd met een drankje op tafel en kan ieder, die een gezellige avond wil hebben, aanschuiven.

U begrijpt dat zo iets een degelijke voorbereiding vergt. Er zijn dan ook handen nodig, die het werk lichter maken. Misschien zijn er gemeenteleden die enthousiast zijn om met elkaar aan de slag te gaan en het een uitdaging vinden om het verschil te ma-ken. Al is het maar om een 'drafje' in plaats van een 'vaart' in onze Spil terug te brengen. Het kan en mag weer !! Laten we het dan ook samen doen !

Ik wil me hier voor gaan inzetten maarrrr..... ik kan het zéker niet alleen. Wie heeft tijd maar bovenal ook de spirit en het enthousiasme om met mij mee te doen om een echte SOW-keuken op te starten?

Met een hartelijke groet, Truus de Geus, tel. 0297-323072 / 06-33697944

Email: truus.de.geus@sow-kudelstaart.nl

Inloopochtend in De Spil

Woensdagmorgen, 1 november a.s. van 10.00-11.30 uur is er inloopochtend in de Spil. Fijn om elkaar dan weer te kunnen ontmoeten, een kaartje te schrijven, en met elkaar in gesprek te gaan. De boekenhoek zal deze morgen geopend zijn.

De gastheer en gastvrouw deze ochtend zijn Henk en Ria Verhoef.

De koffie en thee staan voor u klaar. Mevrouw de Kuiper neemt deze morgen een traktatie voor ons mee. We heten u van harte welkom in de Spil.

Inzameling postzegels, kaarten, telefoons, etc.

Al vele jaren staat er een doos op de tafel in de hal waar we kaarten en postzegels in verzamelen. Jaap de Jong of de diaconie zorgt dan dat dit bij Kerk in Actie terecht komt. Deze inzameling levert veel op. In 2022 was de opbrengst (landelijk) € 31.393,88 (€ 27.619,68 voor postzegels en kaarten en € 3.774,20 voor cartridges en mobieltjes.) Postzegels worden door vrijwilligers afgeweekt en kaarten gesorteerd.

Een ansichtkaart is een enkele kaart met aan de ene kant een afbeelding en aan de achterzijde ruimte voor adres en postzegel. Dit zijn verhandelbare kaarten, ongeacht de afbeelding. (Bijna) alle dubbele kaarten en enkele kaarten die in een envelop verzonden worden, zijn oud papier. Momenteel is er nog wel handel in dubbele kaarten van Anton Pieck, Voor het Kind en Stichting Kinderpostzegels.

Veel oude mobieltjes liggen ongebruikt in de kast, terwijl ze geld waard zijn. Lege toners en cartridges kunnen opnieuw gevuld worden. Via het inzamelprogramma van het bedrijf Eeko, ontvangt Kerk in Actie voor veel ingeleverde telefoons of cartridges een vergoeding. Voor iedere lege cartridge krijgen ze 15 cent, voor iedere bruikbare smartphone 5 euro, onbruikbare smartphones en alle andere mobiele telefoons leveren 50 cent op.

Dus we hopen dat u Kerk in Actie helpt en postzegels, kaarten, cartridges en oude mobieltjes in de daarvoor bestemde doos doet.

Alvast bedankt, namens de diaconie

Uit de pastorie

Gebruik je vingers! Waarvoor? Om te bidden. Dit is wat een christelijke verpleegster ooit een patiënt wilde leren. De patiënt was een oudere, koppige en klagende man. Niets kon hem tevredenstellen. Desondanks behandelde de verpleegster hem met liefde, geduld en respect. Hij kon aan haar handelingen zien dat ze christen was.

Op een dag bekende hij haar dat hij niet wist hoe hij moest bidden. Op een heel praktische en eenvoudige manier gebruikte ze haar vingers om hem te leren bidden.

Elke vinger op haar hand, en natuurlijk ook op zijn hand, stond voor iemand voor wie hij kon bidden.

Haar duim was het dichtst bij haar lichaam en herinnerde haar eraan om te bidden voor haar familie en gezinsleden.

De tweede vinger was haar wijsvinger en die herinnerde haar eraan om voor iedereen te bidden die haar de weg naar Christus had gewezen: leraren, ouders en predikanten.

De middelvinger was de langste en herinnerde haar eraan om te bidden voor de leiders op elk gebied van het leven.

De vierde vinger was de zwakste - zoals elke pianospeler en typiste kan getuigen. Ze bad voor iedereen die zwak en ziek was, honger had of pijn leed, in nood verkeerde of op het randje van de dood stond.

De pink was de kleinste en meest onbeduidende vinger - hij herinnerde haar aan zichzelf en toen legde ze al haar vreugden, angsten, verlangens en zorgen aan de Heer voor.

Nu je het weet, er zijn genoeg goede redenen waarom je je vingers regelmatig kunt gebruiken als je dat wilt ...

hartelijke groet, Strydom Bruwer

Gemeenteavond

Op D.V. 2 november a.s. is er een gemeenteavond. Een hele belangrijke. We gaan het dan hebben over onze toekomst. Het is dus belangrijk dat u, als u in de gelegenheid bent, daarbij aanwezig bent.

In het kerkblad van volgende week geven we u vast ook wat inhoudelijke informatie over wat u verwachten kunt op die tweede november. De avond begint om kwart voor acht (en niet om acht uur zoals meestal gebeurt) – de inloop (met de koffie) is vanaf half acht.

Scriba