

## **Protestantse gemeente Kudelstaart**

**Website:** [www.sow-kudelstaart.nl](http://www.sow-kudelstaart.nl)

**Inleveren kopij voor het kerkblad:** bij de scriba, [scriba@sow-kudelstaart.nl](mailto:scriba@sow-kudelstaart.nl)

- uiterlijk zondag 19.00 uur.

### **Onze diensten zijn fysiek toegankelijk en worden online uitgezonden.**

De link om de diensten online te volgen is te vinden op de homepagina van onze website: <https://sow-kudelstaart.nl>.

Wilt u een dienst later nog bekijken? Dat kan ook via de website of op "kerkdienstgemist.nl".

## **Zondag 28 mei 2023**

**Voorganger:** ds. J.S. Bruwer.

**Ouderling van dienst:** Leo Eveleens.

**Diaken van dienst:** Rik van Osnabrugge.

**Kerkrentmeester van dienst:** Lolke van der Leeuw.

**Overige dienstdoenden:** Gerard Heijnen en Joke Aalbersberg.

**Lectoren:** Truus de Geus (1) en Wilko Roodenburg (2).

**Kindernevendienst:** Letty Groenveld en Eline van der Zwaard.

**Koster:** Chris Bremer.

**Organist:** Ronald van Delft.

**Collecten volgens het rooster:** Eredienst & diaconie (1) Pinkstercollecte PKN (2) en Bloemenfonds (uitgang).

**Rijdienst:** Arie de Vos.

**Boekenhoek:** Gusta Groenendijk.

**Koffiezetten:** Lammy van den Berg en Marieke Millenaar.

**Koffieschenken:** Lammy van den Berg en Marieke Millenaar.

## **Terugblik**

In de dienst van afgelopen zondag hebben we ons gemeentelid Rien de Ruijter herdacht. Rien is op 11 mei jl. overleden. De uitvaart vond afgelopen woensdag plaats. We hebben de verbondenheidskaars aangestoken, een lied van verbondenheid met de nabestaanden gezongen ('k Stel mijn vertrouwen op de Heer, mijn God), een in memoriam uitgesproken en de naam van Rien bijgeschreven op de gedachtenisrol. Het in memoriam vindt u verderop in dit kerkblad.

In de dienst van afgelopen zondag werd voorgegaan door ds. Adri van der Wal uit Hoofddorp. Ds. Van der Wal nam ons mee naar de brief van de apostel Petrus.

Ds. Van der Wal begon zijn preek over de open brief die de jongerenorganisatie in de EO (BEAM) aan (onder meer) alle kerken in Nederland heeft gezonden over de aansluiting (of beter gezegd: het gebrek aan aansluiting) tussen de kerk en de jongeren. In de brief wordt vastgesteld dat veel preken te weinig gaan over het leven van de jongeren. Zij zijn, net als hu leeftijdsgenoten die niet religieus zijn, betrokken bij de grote problemen die er in de wereld en Nederland zijn: klimaat, racisme, discriminatie, uitbuiting, vervuiling, etc. Zij willen graag het verschil maken in de wereld, maar weten niet te beginnen en vragen (onder meer) de kerken om hen daarbij te helpen. Zij hebben hulp en hoop nodig om te groeien in hun relatie met God. Voor wie de gehele brief eens wil lezen – u vindt 'm op: <https://beam.eo.nl/artikel/open-brief-namens-de-jongeren-aan-de-kerken>.

Ten tijde van het schrijven van de 'Petrus-brief' was er sprake van dat de christenen in hun omgeving het niet gemakkelijk hadden; zij werden vervolgd en dwars gezeten in alles. Maar – de brief heeft vervolgens geen klaaglijke toon – nee de schrijver van de brief zoekt lichtpunten – daarmee verandert de blik op de wereld en wordt ons Hoop aangereikt

We hoeven daarbij niet de ogen te sluiten voor de problematiek waar we tegenop lopen, maar we mogen die wel tegemoet treden vanuit de context van de hoop – hoop die ons door God met handenvol wordt aangereikt. Zo krijgen we door Gods barmhartigheid de kracht om in dit leven te staan, wat ons stimuleert om vertrouwen te hebben. Jong en oud!

Komende zondag is het Pinkstern. We staan dan stil bij de Geest Gods die is teruggekeerd op aarde.

### **In memoriam: Rien de Ruiter: \* 5 december 1945 - † 11 mei 2023**

Rien de Ruiter werd geboren op 5 december 1945 in de Haarlemmermeer. Het gezin is later verhuisd naar Aalsmeer waar Rien's vader begon met een kwekerij. Naast het Seringenpark, op de hoek van de Ophelialaan en de Aalsmeerderweg – in de diepte- stond "Vliet Idylle". Rien ging werken op de veiling en op een assurantiekantoor. Daarnaast had hij al zijn sportieve activiteiten: zelf trainen en lesgeven in Aalsmeer en in de wijde omtrek. Wie kent Rien niet?

In 1972 is Rien getrouwd met Jeannette. Ze kregen dochter Sandra en zoon Marco. Later kwamen kleindochters Sasha en Nikki.

Naast sporten kwam zijn andere hobby ter ontspanning: borduren in petit points (1/4 kruisje). Wie een echte "Rien de Ruiter" wil kopen, is welkom. Het geld willen we doneren aan het Longfonds. Want Rien wist inmiddels heel

goed hoe belangrijk longen zijn en hoe het was om afhankelijk te zijn van een zuurstofmachine.

Rien, we zullen je erg missen.

### **Gemeenteavond op 30 mei a.s. (1)**

Op 30 mei a.s. is de gemeenteavond. Deze begint om 20.00 uur. In het laatste kerkblad en de nieuwsbrief van vorige week kon u hierover al lezen. Op deze gemeenteavond bespreken we (kort) de jaarrekening van de kerk (college van kerkrentmeesters) en de diaconie, over 2022. Als u de cijfers tevoren wilt inzien kan dat – die kunt u opvragen bij de penningmeesters (jos.blom@sow-kudelstaart.nl – v.w.b. het CvK en rik.van.osna-brugge@sow-kudelstaart.nl – v.w.b. de diaconie.

De kerkenraad stelt het op prijs als u eventuele vragen voor de ‘rondvraag’ al vast tevoren schriftelijk stelt. Dan kan de kerkenraad zich voorbereiden op die vragen en voorkomt u dat gezegd moet worden ‘dat we later op het antwoord terug komen’. U kunt uw vragen bij de scriba stellen (scriba@sow-kudelstaart.nl). Als u het gewoon op papier wilt doen kan dat natuurlijk ook. Als u bang bent dat u de scriba niet treft, dan mag u het briefje ook in de collectezak doen. Dan komt het ook op de goede plek.

Het ‘hoofdonderwerp’ van de avond is: hoe richten we ons pastoraat – diaconaat – kerkrentmeesterschap in in de komende periode. De kerkenraad heeft een werkgroep ingesteld die dat voorbereidt. In het volgende stukje leest u daar meer over.

*Scriba*

### **Gemeenteavond op 30 mei a.s. (2)**

Beste gemeenteleden,

Op dinsdagavond D.V 30 mei is er weer een gemeenteavond.

Deze avond staat in het teken van het elkaar ontmoeten en het met elkaar praten. We willen met elkaar en in kleinere groepen, nadenken en praten over het zijn van een PKN gemeente in deze tijd. Hoe willen en kunnen we kerk zijn anno 2023? Wat vraagt deze tijd van ons als gemeente, in Kudelstaart, op het gebied van pastoraat, diaconie en kerkrentmeesterschap? Een zeer belangrijk onderwerp waarvan de gemeenteavond volledig in het teken zal staan.

Inloop op deze avond is er vanaf 19:30. De avond wordt stipt gestart om 20:00 en duurt tot uiterlijk 22:00. Koffie en thee wordt verzorgd.

Jullie zijn allemaal, van jong tot oud, van harte hiervoor uitgenodigd. We hopen/rekenen op een goede opkomst zodat alle visies en ideeën aan bod kunnen komen.

Bent u / jij op deze avond toch verhinderd? Dan mist u een zinvolle avond, maar u kunt vooraf, maar het mag ook achteraf na afloop van deze avond, (ook) nog uw zienswijze hierover delen.

àGroeten van de werkgroep gemeenteavond

*Anja, Arno, Kees, Marjolein en Marleen*

### **Uit de pastorie**

Afgelopen donderdag vierden we hemelvaart. Het volgende verhaal benadrukt voor ons de betekenis van hemelvaart.

Bij een bepaalde stam in India was het de gewoonte dat een jongen op zijn dertiende verjaardag de nacht alleen moest doorbrengen in het hart van het woud. Zo kon een jongen bewijzen dat hij een man was geworden.

Deze onvermijdelijke nacht is ook aangebroken voor een zekere jongeman. Elk geluid deed hem schrikken, elk diergeroep deed hem beven en meer dan eens wilde hij het opgeven en vluchten naar de veiligheid van het dorp. Maar hij bleef en uiteindelijk kwam ook aan die nacht een einde.

Toen de dag aanbrak, het licht sterker werd en de jongeman dingen om zich heen begon te zien, herkende hij tot zijn verbazing niet ver van hem vandaan de gestalte van zijn vader, met zijn geweer aan zijn zijde. De vader had daar de hele nacht de wacht gehouden om ervoor te zorgen dat zijn zoon niets overkwam! De jongen dacht bij zichzelf: "Had ik maar geweten dat mijn vader echt bij me was, dan was ik helemaal niet bang geweest."

De woorden van William Temple zijn waar: *'Christus' hemelvaart heeft Hem bevrijd van alle aardse beperkingen van tijd en plaats. Dit betekent niet dat Hij nu van de aarde is verwijderd, maar juist dat Hij nu permanent, altijd en overal, bij ons aanwezig is.'*

hartelijke groet, Strydom Bruwer

### **Grote uitverkoop bij boekenhoek**

Komende zondag is de laatste zondag in mei. Dat betekent dat het de laatste kans is om de koopjes uit de boekenhoek op de kop te tikken. Alles wat in de kratten zit op de grote tafel in de gemeenschappelijke hal gaat de deur uit voor een habbekrats. Grijp uw kans!

### **Dauwtrappen**

Een traditie werd met Hemelvaartsdag weer opgepakt, nl. dauwtrappen. Zo'n kleine dertig Vroege Vogels, inclusief enkele Alphakerk-leden verzamelden

zich om 7.30 bij de Spil in de richting van de 'Goudkust van Amstelveen'. Deze hoek van het vroegere Leger des Heils centrum was de start van een prachtige tocht door het Dr. J. P. Thijssepark.

Deze heemtuin is aangelegd vanaf het begin 1941 en heeft een enorme verscheidenheid aan planten. Het weer zat reuze mee; het was wat fris maar het zonnetje kwam voorzichtig op tussen de bomen, struiken en waterpartijen. Opvallend dat zo dicht bij huis het grootste deel van de deelnemers niet op de hoogte was van het bestaan van al dit moois. Vooraf werd het gezelschap in drie groepen verdeeld en Madeleine drukte ons op het hart om niet alleen te "beppen" maar om vooral het natuurschoon te bekijken.

De groep van Jan Vrieze was het beste af want hij wist heel veel over de groei en bloei te vertellen. Ook moet worden vermeld de verschillende vogelgeluiden die in het vroege uur opstegen. Na het Dr. J.P. Thijssepark zijn we de Amsterdamse weg overgestoken richting De Baak ook mooi maar met minder variatie. Hier moesten we ook door gaan lopen anders was er geen tijd meer voor de kadetten en krentenbollen, inclusief koffie en thee voor de kerkdienst. Gelukkig liep onze voorganger ook mee dus niemand kwam te laat.

Aan het begin van de dienst begon Strydom dat hij onder de indruk was van al het moois terug te voeren op "Gods prachtige schepping" Dat konden wij allemaal beamen. Een warm woord van dank aan de organisatie voor de inzet is op zijn plaats.

*namens allen: Huib van Arkel*