

## **Protestantse gemeente Kudelstaart**

**Website:** [www.sow-kudelstaart.nl](http://www.sow-kudelstaart.nl)

**Inleveren kopij voor het kerkblad:** bij de scriba, [scriba@sow-kudelstaart.nl](mailto:scriba@sow-kudelstaart.nl)

- uiterlijk zondag 19.00 uur.

### **Onze diensten zijn fysiek toegankelijk en worden online uitgezonden.**

De link om de diensten online te volgen is te vinden op de homepagina van onze website: <https://sow-kudelstaart.nl>.

Wilt u een dienst later nog bekijken? Dat kan ook via de website of op “kerkdienstgemist.nl”.

## **Zondag 21 mei 2023**

**Voorganger:** ds. A.J.O van der Wal uit Hoofddorp.

**Ouderling van dienst:** Ronald Sangers.

**Diaken van dienst:** Martin Maat.

**Kerkrentmeester van dienst:** Jos Blom.

**Overige dienstdoenden:** Jaap Overbeek en Wim Lodder.

**Lectoren:** Dorien Rinkel (1) en Wilko Roodenburg (2).

**Kindernevendienst:** Letty Groenveld en Matthijs Stevens.

**Koster:** Tom Rinkel.

**Organist:** Jan Sikkema.

**Collecten volgens het rooster:** Eredienst & diaconie (1) Orgel, beeld, geluid en online diensten (2) en ZWO-commissie (uitgang).

**Rijdienst:** Tineke van der Blonk.

**Boekenhoek:** Anneke Sikkema.

**Koffiezetten:** Carla van Oostveen.

**Koffieschenken:** Carla van Oostveen en Herma Heijnen.

## **Terugblik**

In de dienst van afgelopen zondag werd voorgedaan door ds. Strydom Bruwer. Het thema van de dienst was: ‘Is lijden zinvol?’ Ds. Bruwer stelde vast dat er christenen zijn die stellen dat een mens, juist in tijden van ‘lijden’, God moet loven en prijzen. Het zou, juist in tijden van ellende, inspiratie geven om God te loven....

Maar, zo zei ds. Bruwer, veel mensen hebben helemaal niet de kracht en de behoefte om God te loven in tijden van ellende. God is een God van liefde die heel dicht bij (de) mensen staat en heel goed begrijpt dat het loven van Hem niet zo lukt als het leven niet meezit.

Het gaat om het perspectief – in tijden van ellende mogen we door die zware tijd heen kijken en toekomstgericht, met Petrus, ons verblijden in het leven

dat ons wacht. Dat perspectief geeft dat wij ons mogen richten op datgene wat ons in de toekomst zal overkomen en minder op wat ons nu overkomt. Tegen die achtergrond had het thema van de preek ook kunnen zijn: God, het perspectief van de hoop!

Komende donderdag, Hemelvaartsdag, is er ook een dienst. In die dienst zal ds. Strydom Bruwer voorgaan. De dienst begint om 10.00 uur. Daaraan voorafgaand is er dauwtrappen – diegenen die daaraan mee willen doen wordt gevraagd zich om 07.15 (kwart over zeven) te melden op de parkeerplaats bij De Spil. Niet allemaal met de fiets – het is de bedoeling dat er genoeg met een auto komen om te gaan wandelen in het Jac. P. Thijssepark in Amstelveen.

Komende zondag is het 'Wezenzondag' – dat is de zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren in. Op deze zondag zal ds. Adri van der Wal uit Hoofddorp bij ons voorgaan. Weet u welkom.

### **Uit de pastorie**

"Het is gemakkelijk voor jullie om te zeggen dat de Heer voor jullie zorgt, want jullie hebben genoeg om van te leven." Deze woorden staan nog steeds in mijn geheugen gegrift. Die persoon, die mij dit vertelde, deed mij beseffen dat het gemakkelijker is om bepaalde dingen te zeggen, wanneer je zelf niet in een crisis verkeert op dat specifieke gebied. Het is gemakkelijk om mensen te vertellen dat ze niet ontmoedigd moeten raken, als je zelf niet ontmoedigd bent. Of om te zeggen dat mensen niet moeten twijfelen, als je eigen geloof sterk is. Of om te zeggen dat de Heer zal zorgen, als er meer dan genoeg brood op je tafel staat.

Maar of het nu moeilijk is of gemakkelijk, echt geloof is de Heer dienen in alle situaties. Het ware geloof groeit stroomopwaarts. Het gedijt in moeilijke omstandigheden. Het doet me denken aan de woorden van Eugene Peterson: "Geloof is een lange gehoorzaamheid in dezelfde richting." Een leven van geloof is synoniem met een leven van toewijding aan God onder alle omstandigheden. In gewone taal gezegd: een doorleefd geloof in de Heer blijft hangen. Daarom zeg ik elke dag tegen mezelf: als ik moet doorbijten, dan bijt ik door als het om mijn geloof gaat!

*hartelijke groet, Strydom Bruwer*

### **Gemeenteavond op 30 mei a.s.**

Op D.V. 30 mei a.s. is er gemeenteavond. U wordt allen van harte uitgenodigd daarbij aanwezig te zijn. De gemeenteavond begint om 20.00 uur – daarvoor is er natuurlijk al koffie.

Op de agenda voor de gemeenteavond staan uiteraard de financiën over het afgelopen jaar (de jaarrekeningen van de kerk en van de diaconie). Als u inzage wilt in die rekeningen kunt u zich daartoe tot de penningmeesters van de Kerk (Jos Blom) of de diaconie (Rik van Osnabrugge) wenden.

Verder is er nog een ander belangrijk aspect dat de kerkenraad met u wil bespreken. Zoals u weet zijn er ook dit jaar weer een groot aantal vacatures in de kerkenraad. U hebt, om die plekken in te vullen, een aantal weken geleden, namen ingediend van gemeenteleden die u geschikt vindt voor die vacatures. De kiescommissie is daarmee aan de slag gegaan en heeft helaas moeten constateren dat voor het grootste gedeelte van de vacatures geen kandidaat kan worden voorgedragen. De kerkenraad wil die situatie op de gemeenteavond met u bespreken en wil u als gemeente graag raadplegen over de manier hoe we daarmee om moeten gaan, nu en de komende periode.

In de komende weken (nog voor de gemeenteavond) zult u hier nadere informatie over ontvangen.

*Scriba*

### **Zuid-Afrikaanse kerkdiensten**

Naar aanleiding van een verzoek van een groep Afrikaanstaligen, die momenteel in Nederland woont en werkt, is in overleg met de kerkenraad en ter uitvoering van ons beleidsplan, besloten de kerkzaal op maandelijkse basis aan de groep te verhuren voor een eredienst in het Afrikaans.

De eerste dienst vond al plaats op 23 april en werd bijgewoond door een groep van ongeveer 140 enthousiaste mensen. Veel van degenen die deze diensten bijwonen zijn ook verbonden met hun eigen gemeenten in Nederland, maar zij hebben het verlangen kenbaar gemaakt om van tijd tot tijd een Afrikaanstalige dienst te hebben.

Het is een bijeenkomst die openstaat voor mensen van elke cultuur of taal die met de groep willen aanbidden. De dienst zal uiteraard in het Afrikaans zijn.

Voor de rest van het jaar zijn de volgende diensten gepland: 28 mei, 2 juli, 3 sep, 8 okt en 5 nov. om 15.30 uur.

Wilt u meer informatie, ga dan naar de website die de groep hiervoor heeft ontwikkeld: [www.kerkinafrikaans.nl](http://www.kerkinafrikaans.nl)

*de kerkenraad*

### **Grote uitverkoop bij boekenhoek**

Ook de komende weken is het nog uitverkoop in de boekenhoek en gaat de grote sale verder. Alles wat in de kratten zit op de grote tafel in de gemeenschappelijke hal gaat de deur uit voor een habbekrats. Grijp uw kans!