

## **Protestantse gemeente Kudelstaart**

**Website:** [www.sow-kudelstaart.nl](http://www.sow-kudelstaart.nl)

**Inleveren kopij voor het kerkblad:** bij de scriba, [scriba@sow-kudelstaart.nl](mailto:scriba@sow-kudelstaart.nl)

- uiterlijk zondag 19.00 uur.

### **Onze diensten zijn fysiek toegankelijk en worden online uitgezonden.**

De link om de diensten online te volgen is te vinden op de homepagina van onze website: <https://sow-kudelstaart.nl>.

Wilt u een dienst later nog bekijken? Dat kan ook via de website of op “kerkdienstgemist.nl”.

## **Zondag 26 februari 2023, Tweede Lijdenszondag – Eerste zondag in de Veertigdagentijd.**

**Voorganger:** pastor mw. M. van Gaalen – Van Veen uit IJpendam.

**Ouderling van dienst:** Jaap Overbeek.

**Diaken van dienst:** Agnes Poortvliet.

**Kerkrentmeester van dienst:** Lolke van der Leeuw.

**Overige dienstdoenden:** Jan de Jong en Anneke de Jong.

**Kindernevendienst:** Dorien Rinkel en Eline ten Wolde.

**Koster:** nog niet bekend.

**Organist:** Chris van der Hoek.

**Collecten volgens het rooster:** Eredienst & diaconie (1) ons eigen jeugdwerk (2) en Stichting ElizaYo (uitgang).

**Rijdienst:** Aad Verburg.

**Boekenhoek:** Gusta Groendendijk.

**Koffiezetten:** Nel van Arkel en Anne-Mieke van Leeuwen.

**Koffieschenken:** Nel van Arkel en Anne-Mieke van Leeuwen.

## **Terugblik**

Afgelopen zondag ds. mw. Elise Jansen uit Mijdrecht bij ons voor. We lazen enkele teksten uit Jesaja 65. Daar geeft de profeet aan dat God ook degene opzoekt die niet naar Hem op zoek zijn. Ook lazen we de geschiedenis van de bezeten man uit het gebied van de Gerasenen. Veel demonen hadden bezit van hem genomen en daarom noemde hij zich ‘Legioen’. (Het gebied van de Gerasen ligt tegenwoordig in Noord-Jordanië – diegenen die er wel eens geweest zijn kennen wellicht de stad Jerasj. Dat is de oude stad ‘Gerasa’. Gerasa was vijandig gebied – en het staat ook voor alles wat ‘onrein’ en ‘onveilig’ is.

Het thema van de dienst was: ‘Kan alles dan kapot?’ In ons dagelijks leven gaat van alles kapot. Sommige dingen die heel dagelijks zijn, maar ook

kostbare dingen. In Japan is een kunst die wordt aangeduid met de term 'kintsugi'. In die kunst wordt het gebrokene gerepareerd met goudlijm en zo wordt het dus juist benadrukt dat iets dat weer geheeld is, eerst stuk was. Dominee Jansen stelde de vraag 'hoe je jezelf weer héél krijgt'. Als iemand in onze samenleving niet méé kan met de massa, dan ligt hij/zij er snel uit. Iemand kan 'met zijn hoofd in een gevangenis zitten' – gevangen in gedachten, woorden, beelden, en niet in staat daarvan los te komen. Het leven kan rafelig zijn – zo rafelig als een draadje dat niet door het oog van een naald kan. En dat lot treft niet zomaar een paar mensen – nee het aantal mensen dat mentaal op enige manier in de knoop zit is hoog.

De demonen hebben de man uit Gerasa ook in hun macht. Maar ze zijn doodsbang voor Jezus en ze smeken hem om in de varkens te mogen vluchten die er ook gehouden worden. Dat wordt hen toegestaan en ze gaan naar de varkens die vervolgens van de afgrond storten en verdrinken. De man wordt zo bevrijd van zijn gevangenen leven – tot ontsteltenis van de medebewoners van de stad. God repareert het gebrokene met goudlijm – niet om het weg te moffelen, maar om duidelijk te maken dat de breuken hersteld zijn. Dat maakt het leven met God tot leven met een gouden randje!

Volgende week zondag is er ook weer een eredienst. In die dienst zal pastor mw. Marja van Gaalen uit Ipendam weer bij ons voorgaan. Weet u welkom.

## **ElizaYo**

Komende zondag is de uitgangscollecte voor de Stichting ElizaYo. Het werk van de stichting wordt door onze ZWO-commissie ondersteund. De uitvoerder van het werk van de stichting, de heer Herman Lindhout, heeft hier afgelopen november nog verslag gedaan in onze eredienst.

Stichting ElizaYo deelt de droom van de mensen die in de wijk Strand (Kaapstad, Zuid-Afrika) de handen in één hebben geslagen om een leer-werkproject uit te voeren. Het doel is om de vele kansarme jongeren in de wijk toekomst te bieden.

Door gebrek aan scholing, verslavingen, armoede en geweld komt 70% van deze jongeren in de prostitutie of criminaliteit terecht. Om de vicieuze cirkel waarin ze leven te doorbreken, is het leer-werkproject ElizaYo (toekomst) opgezet. Door het bieden van scholing en vorming krijgen deze jongeren weer toekomstperspectief! Het project valt onder verantwoordelijkheid van de Zuid-Afrikaanse hulporganisatie Helderberg Uitreik.

Vanuit Nederland verblijven Herman en Henriën Lindhout en hun kinderen voor langere tijd in Zuid-Afrika om het project vorm te geven, uit te bouwen en te continueren. Voor wie meer wil weten: <https://elizayo.nl>

Helpt u mee het verschil te maken en deze jongeren hun toekomst terug te geven?

*Uw Diaconie*

### **Wisseling ambtsdragers**

Ook dit jaar zijn er weer ambtsdragers aftredend en hopen we dat andere gemeenteleden bereid zijn hun plek in te nemen. Er zijn, zoals het zich nu laat aanzien, 11 (elf) vacatures te vervullen: 8 (acht) in het pastoraat, 2 (twee) in de diaconie en 1 (één) in het college van kerkrentmeesters. Vier van deze vacatures zijn niet nieuw, die zijn nog overgebleven van vorig jaar en die bleken toen oninvulbaar.

De kerkenraad wil uiteraard zoveel mogelijk vacatures invullen. Niet voor zichzelf, maar voor de goede voortgang van het kerkenwerk in de gemeente. Het is belangrijk dat er een goed functionerend pastoraat is. We hebben nu weer een eigen predikant, en het is van belang dat predikant en pastoraal team goede zorg kunnen bieden aan de mensen die dat nodig hebben. We hebben ook een goed draaiende diaconie en college van kerkrentmeesters nodig. Als er gaten in het pastoraat, diaconie of college van kerkrentmeesters vallen blijven er dingen liggen.

We vragen u dringend om u heen te kijken en kandidaten voor te dragen voor de verschillende functies. U kunt dat schriftelijk doen. In de hal liggen formulieren die u daarvoor kunt gebruiken en er staat een doos/kist waar u de ingevulde formulieren in kunt doen. U kunt ook per mail uw kandidaten indienen bij de scriba ([scriba@sow-kudelstaart.nl](mailto:scriba@sow-kudelstaart.nl)). U kunt uw namen inleveren tot en met zondag 5 maart a.s.

Ten opzichte van vorige jaren is er wel een verandering. Als u een of meer kandidaten indient, vragen we u om (kort) aan te geven waarom u iemand geschikt vindt (en dat is dus méér dan alleen de opmerking 'ik vind meneer of mevrouw X geschikt'). Dat helpt de kiescommissie om kandidaten te benaderen. In voorgaande jaren werden veel namen ingediend zonder enige motivering. De kiescommissie moest dus alleen afgaan op 'de naam'. Om u een idee te geven – vorig jaar zijn meer dan 80 namen ingediend – en er bleken uiteindelijk vier kandidaten bereid om een functie te vervullen. Dat is voor de kiescommissie niet werkbaar. Daarom is er nu de vraag om een voordracht te motiveren. Voor een goed begrip: de ingediende namenlijsten (en dus ook motiveringen) zijn vertrouwelijk en worden niet openbaar gemaakt. We hopen dat we op deze wijze tot een goede match komen van voldoende kandidaten met de openstaande vacatures.

*Scriba*

## **Inloopochtend in De Spil**

Woensdagmorgen, 1 maart 2023 van 10.00-11.30 uur is er inloopochtend in de Spil. Fijn om elkaar dan weer te kunnen ontmoeten, kaarten te schrijven en met elkaar in gesprek te gaan.

De boekenhoek zal deze morgen geopend zijn.

De gastvrouwen deze ochtend zijn Anneke Faber en Herma Heijnen.

De koffie en thee staan voor u klaar, mét een traktatie erbij van mevrouw Kool. We heten u van harte welkom in de Spil.

## **Uit de pastorie**

Het leven wordt nooit helemaal bevrijd van zijn vraagtekens. Van tijd tot tijd hoor je mensen vragen: Waarom Heer? Waarom hebt U mijn kind op zo'n jonge leeftijd van me weggenomen? Waarom liet U deze ernstige ziekte op mijn pad komen? Heer, waarom liet U iemand anders komen en ons huwelijk vernietigen en moet ik nu alleen verder met mijn leven?

We hebben geen antwoorden op deze vragen voor elkaar. Je kunt beter gewoon meehuilen met deze mensen over de ellende die hen is overkomen. Wat kun je anders doen? Want hoe troost je iemand die een kind aan de dood heeft moeten afstaan? Hoe verzacht je het leed van iemand die terminaal ziek is? Hoe verlicht je iemands last van depressie? Wat kun je doen om het verdriet te helen van iemand die een echtscheiding heeft meege maakt?

We kunnen toegeven dat we weinig begrijpen van het mysterie van het lijden in ons leven en van Gods betrokkenheid daarbij. Wat we wel kunnen weten is: God is betrokken bij ons lijden. Niet als een marionettenspeler met ons als de levenloze, willoze marionetten, maar als een liefhebbende Vader die zijn kinderen leidt. Hij is een Vader die niet alles voorziet, maar Hij voorziet in alles. God heeft niet per se een hand in onze ontberingen, maar zijn handen zijn rondom onze ontberingen. En achter Gods hand, weet de gelovige, klopt een Vaderhart: "Wees niet bang, want Ik ben bij je..." (Jesaja 43: 5)

*Met een hartelijke groet, Strydom Bruwer*