

Protestantse gemeente Kudelstaart

Website: www.sow-kudelstaart.nl

Inleveren kopij voor het kerkblad: bij de scriba, scriba@sow-kudelstaart.nl

- uiterlijk zondag 19.00 uur.

Onze diensten zijn fysiek toegankelijk en worden online uitgezonden.

De link om de diensten online te volgen is te vinden op de homepagina van onze website: <https://sow-kudelstaart.nl>.

Wilt u een dienst later nog bekijken? Dat kan ook via de website of op "kerkdienstgemist.nl".

Zondag 29 januari 2023

Voorganger: ds. A.W. Aarnoutse uit Vinkeveen.

Ouderling van dienst: Ronald Sangers.

Diaken van dienst: Martin Maat.

Kerkrentmeester van dienst: Jos Blom.

Overige dienstdoenden: Gerard Heijnen en Letty Groenveld.

Kindernevendienst: Tineke en Arno Maas.

Koster: Jaap van den Heuvel.

Organist: Jan Sikkema.

Collecten volgens het rooster: Eredienst & diaconie (1) ons eigen jeugdwerk (2) en Kerk in Actie - Sirkelslag (uitgang).

Rijdienst: Piet Adema.

Boekenhoek: Anneke Sikkema.

Koffiezetten: Marian van Leeuwen en Carla Sandee.

Koffieschenken: Marian van Leeuwen en Carla Sandee.

Terugblik

In de dienst van afgelopen zondag ging onze eigen predikant, ds. Strydom Bruwer, voor. Het thema van de dienst was: 'Zwijg alsjeblieft over Jezus, ... totdat.....' We lazen enkele tekstgedeelten uit Marcus, waarin Jezus enkele wonderen verricht. Na het verrichten van de wonderen drukt Jezus de omstanders op het hart om hier niet over te spreken. Iets verderop in het Marcusevangelie vraagt Jezus aan zijn leerlingen wie de mensen zeggen dat Hij is. Daarop wordt geantwoord dat sommigen zeggen dat hij Johannes de Doper is, anderen zeggen dat hij Elia is en weer anderen zeggen dat hij een groot profeet is. De vervolgvraag aan de leerlingen is dan wie dat de leerlingen zelf denken dat Jezus is. Petrus, haantje de voorste als altijd,

antwoordt dat Jezus de messias is. 'Messias' betekent letterlijk: 'gezalvde'. Een 'gezalvde' in de Israëlitische traditie is een uitverkorene door God.

Jezus verbiedt de discipelen hier verder over te spreken. Ds. Bruwer legde de vraag in het midden waarom Jezus verbood om hierover te spreken, daar waar het over het algemeen juist belangrijk wordt gevonden dat de boodschap van de Heer wordt uitgedragen.

Het gaat erom, zo zei ds. Bruwer, dat Jezus niet wordt gezien als de 'held' die de Romeinen de zee indrijft. Jezus is gekomen om te dienen, niet om te heersen. Het is prima om over Jezus te spreken, maar dan niet alleen op basis van de wonderen, maar ook kijkend naar het feit dat Jezus aan het Kruis is gestorven. Jezus is Gods zoon, maar hij noemt zichzelf ook altijd de 'Zoon des mensen'. We moeten niet blijven steken in het verhaal van het kind in de kribbe, maar kijken naar de mens aan het kruis. En dan is het verhaal compleet, en dát verhaal, dat mag aan de wereld worden uitgedragen.

We hebben in deze dienst ook met elkaar de maaltijd van de Heer gevierd.

Komende zondag is er ook weer een eredienst. In die eredienst zal ds. Aarnoutse uit Vinkeveen voorgaan. Weet u welkom.

Uit de pastorie

Kort voor zijn dood op 18 februari 1564 zei Buonarotti Michelangelo, een van's werelds grootste beeldhouwers en schilders aller tijden, tegen zijn vriend Tamasso: "Het leven is goed voor mij geweest. God heeft mij niet geschapen om mij nu in de steek te laten. Ik hield van marmer, van verf en van architectuur en poëzie. Ik hield van mijn familie en vrienden. Ik hield van God, en nu hou ik van de dood als de natuurlijke uitkomst van mijn leven. De krachten van vernietiging zullen echter nooit de scheppende kracht van God kunnen vernietigen."

Daarna zei hij: "Ik geef nu mijn ziel over aan God, mijn lichaam aan de aarde en mijn bezittingen aan mijn familie."

Maar we weten vandaag dat Michelangelo veel meer heeft nagelaten - zijn schat aan kunstwerken die vele jaren in beslag nam. Denk maar aan zijn ontroerende Piëta in de Sint-Petruskathedraal in Rome, zijn beeld van David in massief marmer in Florence of zijn schilderij in de Sixtijnse Kapel van het Vaticaan.

Jezus zei lang voor Michelangelo: 'Vader, in uw handen beveel ik mijn geest.' (Lucas 23:46). Later werd ook zijn lichaam in de aarde begraven, nadat zijn schamele bezittingen onder vreemden waren verdeeld.

Gelukkig heeft Jezus ons veel meer nagelaten. Ik vraag me alleen af: wat zullen jij en ik op aarde achterlaten? Hoe zullen de mensen zich ons herinneren?

Met een hartelijke groet, Strydom Bruwer

Uitgangscollecte voor Kerk in Actie

De uitgangscollecte komende zondag is bestemd voor Kerk in Actie, en specifiek voor 'Sirkelslag'.

'Sirkelslag' is een spel van Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk. Tijdens Sirkelslag spelen jeugdgroepen uit heel Nederland op hun eigen locatie een interactief spel. Ze strijden tegen groepen in andere plaatsen, met wie ze online in verbinding staan, om de hoogste score. Bij Sirkelslag staat altijd een bijbelverhaal en vaak ook diaconale thema's centraal. Op een ongedwongen manier zijn jongeren zo bezig met geloofsonderwerpen. Samen meedoen aan Sirkelslag versterkt bovendien teambuilding, groepsopbouw en het onderlinge vertrouwen in een groep. Voor kerken is Sirkelslag een mooie kans om hen bij de kerk te betrekken. De collecte maakt het mogelijk dat er ieder jaar opnieuw Sirkelslagprogramma's en andere werkvormen kunnen worden ontwikkeld voor jeugd binnen én buiten de kerk.

Actie 'Kerkbalans'

'Geef vandaag voor de kerk van morgen'. Dat is steeds het motto van de actie kerkbalans. Er met elkaar voor zorgen dat we ook in de toekomst de Kerk, onze Kerk, in stand kunnen houden. Daarvoor voeren we ieder jaar actie – altijd in de tweede helft van januari.

Bij de meesten van u is de brief met de informatie over de actie Kerkbalans waarschijnlijk al afgeleverd. In de bij die brief gevoegde folder wordt uitgelegd waarvoor we het geld nodig hebben. De kosten zijn in de afgelopen tijd fors gestegen. We begrijpen dat dit bij u 'thuis' ook het geval is, maar hopen dat we ook in deze tijd nog steeds op u mogen blijven rekenen in het belang van wat nu onze kerk is, maar waarvan wij ook hopen dat het de kerk van uw en onze toekomst is.

In vroeger jaren werd de envelop over de actie Kerkbalans eerst bij u in de bus gegooid en later weer persoonlijk opgehaald. Sinds corona ons heeft getroffen doen wij dat niet. Aan u wordt gevraagd om de envelop zelf bij de contactpersoon in de bus te gooien. U vindt het adres op de envelop die bij u in de bus wordt gedaan.

Uw college van kerkrentmeesters

Inloopochtend in de Spil

Woensdagmorgen, 1 februari 2023 van 10.00-11.30 uur is er inloopochtend in de Spil. Fijn om elkaar dan weer te kunnen ontmoeten, evt. kaarten te schrijven en met elkaar in gesprek te gaan. De boekenhoek zal deze morgen geopend zijn. De gastvrouwen deze ochtend zijn Carla Sandee en Gusta Groenendijk. De koffie en thee staan voor u klaar.

We heten u van harte welkom in de Spil.

Holocaust

Vrijdag a.s., 27 januari, is het 78 jaar geleden dat in Polen het vernietigingskamp Auschwitz werd bevrijd door het Rode Leger – aan het eind van de Tweede Wereldoorlog. Meer dan 1 miljoen joden en andere in de ogen van de Nazis: ‘untermenschen’ zijn daar op een gruwelijke manier om het leven gebracht. Een mensenleven had in Auschwitz geen enkele waarde, zeker niet als het ging over het leven van een Joodse medemens, of van een zigeuner. We gebruiken hiervoor de term ‘holocaust’. Deze term komt uit het oud-Grieks en betekent ‘brandoffer’. Al voor de Tweede Wereldoorlog werd het woord soms gebruikt om de dood van een grote groep mensen te omschrijven, maar sinds 1945 staat het synoniem voor de misdadige moord op de Europese Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog.

‘Dit nooit weer’, beloofden de volkeren elkaar – en er werden plannen gemaakt die ten doel hadden dat er nooit eer oorlog in Europa zou komen. Zij richtten met elkaar de Verenigde Naties op.

We weten nu, bijna tachtig jaar later, wat er van het alles terecht is gekomen. Het historisch besef is gering – de naam Auschwitz is bij een groot deel van de Europese bevolking, ook hier in Nederland, volstrekt onbekend – de ernst en de omvang van de holocaust staat bij veel mensen niet (meer) op het netvlies. Er is al weer bijna een jaar een ‘hete oorlog’ aan de gang binnen de Europese grenzen.

De bevrijders van Auschwitz van weleer zijn de agressors van heden en schuwen daarbij niet burgerbevolking hard te treffen, met duizenden slachtoffers als gevolg. Een nieuwe holocaust is daarbij feitelijk al aan de gang.

Ook in eigen land is er op dit punt niet zoveel reden tot optimisme. De discriminatie op grond van ras, godsdienst, geslacht, seksuele geaardheid, is sterker dan ooit tevoren – haat en nijd vieren hoogtij. Het is ook niet voor niets dat de Stichting Ideële Reclame (SIRE) pas een nieuwe reclamecampagne is gestart met de titel ‘Verlies elkaar niet, als polarisatie dichtbij komt’. Onze medemens is vaak alleen maar interessant als dat past in ons eigen belang.

Onze christelijke taak is juist om onze medemens te beschermen en bij te staan als die in nood verkeert.

Op zondag 29 januari vindt in Amsterdam de Nationale herdenking van de holocaust plaats. Moge dat voor ons allemaal een goede aanleiding zijn om ons te bezinnen op de manier waarop wij met onze naaste om (willen) gaan. Geen polarisatie, maar harmonie. Geen oorlog, maar vrede. Geen geweld, maar liefde.

Scriba