

Protestantse gemeente Kudelstaart

Website: www.sow-kudelstaart.nl

Inleveren kopij voor het kerkblad: bij de scriba, scriba@sow-kudelstaart.nl

- uiterlijk zondag 19.00 uur.

Onze diensten zijn fysiek toegankelijk en worden online uitgezonden.

De link om de diensten online te volgen is te vinden op de homepagina van onze website: <https://sow-kudelstaart.nl>.

Wilt u een dienst later nog bekijken? Dat kan ook via de website of op "kerkdienstgemist.nl".

Zondag 13 november 2022

Voorganger: ds. J.S. Bruwer.

Ouderling van dienst: Marleen de Vos.

Diaken van dienst: Rieneke de Bondt.

Kerkrentmeester van dienst: Lolke van der Leeuw.

Overige dienstdoenden: Jaap Overbeek en Wim Lodder.

Koster: Jaap van der Meer.

Organist: Jan Sikkema.

Collecten volgens het rooster: Eredienst & diaconie (1) Ons eigen jeugdwerk (2) en ZWO-commissie

Rijdienst: Jos Blom.

Boekenhoek: Anneke de Jong

Terugblik

In de eredienst van afgelopen zondag ging een 'oude bekende' voor: ds. Sicco Zijlstra uit Haarlem. Het thema van de dienst was: 'Dankbaarheid moet je doen!'. Dat thema hing ook samen met het feit dat we deze zondag 'Dankdag voor gewas en arbeid' vierden. Ds. Zijlstra stond stil bij de geschiedenis van Ruth. Nadat Ruth, samen met haar schoonmoeder Naomi, uit Moab was gekomen, gaat zij koren verzamelen op de landerijen van Boaz. Die geschiedenis bevat een aantal elementen waar de 'dankbaarheid' uit spreekt. Boaz is dankbaar dat hij een goede oogst heeft – en hij laat dat (onder andere) zien door, naar de Joodse wetten, een deel van de oogst op het land te laten voor de behoeftigen. Ruth is dankbaar dat de maaiers, daartoe aangespoord door Boaz, voor haar genoeg aren achter lieten om mee te kunnen nemen. Naomi is dankbaar dat Boaz zich op deze manier van zijn familiale taak kwijt en zijn rol als 'losser' vervult.

'Dankbaarheid' is iets wat we dagelijks in ons leven kunnen laten zien zei ds. Zijlstra – niet alleen in woorden, maar door ons gedrag en onze daden – tot eer van Zijn Schepping!

In de eredienst van komende zondag zal ds. Strydom Bruwer weer voorgaan. Weet u welkom!

Verder is er komende zondagavond ook een 'Taizé-viering. Verderop in dit kerkblad leest u daar nog meer over.

Hulp gevraagd

Rondom kerst vinden er verschillende activiteiten plaats om te vieren dat onze Heer en Heiland is geboren.

Een van deze activiteiten is de Kerstmusical en daaraan voorafgaand het Kerstontbijt.

Voor dat laatste graag uw aandacht. Ik ga ervan uit dat de bediening best in orde komt te zijner tijd - echter de voorbereiding is een andere zaak, er moeten verschillende inkopen worden gedaan.

In het verleden werden deze door twee mensen, volgens een draaiboek gedaan, maar door omstandigheden sta ik er nu alleen voor.

In de komende weken wil ik graag wat mensen gaan benaderen of die bereid zijn mij hierbij te helpen. Ik heb er zin in, u ook?

Herma Heijnen

Verwarming

Dit bericht heeft enkele weken geleden ook (al) in het kerkblad gestaan, maar toen waren de buitentemperaturen nog zodanig dat het u misschien wel niet is opgevallen. Maar nu de herfst is 'uitgebroken' en het een stuk kouder is geworden – is er reden om dit bericht nog eens te herhalen.

In verband met de kosten van de energie die zoals u weet enorm gestegen zijn, zal ook in de kerk de verwarming "een graadje lager" worden ingesteld. Ook wij willen door zuiniger te stoken deze kosten wat meer beheersen. Het kan zijn dan tijdens een koudere periode het wat frisser aanvoelt in de kerk, vandaar dat wij u dan aanraden om eventueel een warmere trui/vest of eventueel uw jas mee te nemen in de kerk zodat u toch comfortabel de dienst kunt blijven volgen.

Samen met u willen wij proberen de stookkosten ook op deze manier beheersbaar te houden.

Uw college van kerkrentmeesters

Taizéviering

Zondagavond is er om 19.00 uur de Taizéviering, die geleid zal worden door ds. Strydom Bruwer. Als thema kozen we: 'Bron van Levend Water'

De viering kenmerkt zich door stilte, rust en bezinning, dingen die we allemaal zoeken in onze wereld vol onrust en onzekerheden. Met elkaar zingen we liederen, er worden een aantal Bijbelteksten gelezen en er is ruimte voor gebed. Daartussendoor zijn we stil. De gebeden zijn eenvoudig, de liederen hebben een meditatief karakter en worden een aantal malen herhaald.

Een Taizéviering is gebaseerd op de gebedsvieringen die al sinds 1940 gehouden worden in de oecumenische kloostergemeenschap in Taizé, een dorpje in Frankrijk, tussen Lyon en Dijon. De gemeenschap werd opgericht met als doel verzoening te zoeken in plaats van oorlog en om verschillen tussen de christelijke gelovigen te overbruggen. Nog altijd ontvangt deze gemeenschap jaarlijks duizenden jongeren van over de hele wereld die een week lang met elkaar optrekken, elkaars gewoonten leren begrijpen, elkaars geloof en twijfels leren verstaan.

Na de viering is er koffie en thee en de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten, weet u welkom !

Commissie Vorming en Toerusting