

Protestantse gemeente Kudelstaart

Website: www.sow-kudelstaart.nl

Inleveren kopij voor het kerkblad: bij de scriba, scriba@sow-kudelstaart.nl - uiterlijk zondag 19.00 uur.

Onze diensten zijn fysiek toegankelijk en worden online uitgezonden.

De link om de diensten online te volgen is te vinden op de homepagina van onze website: <https://sow-kudelstaart.nl>.

Wilt u een dienst later nog bekijken? Dat kan ook via de website of op "kerkdienstgemist.nl".

Zondag 6 november 2022,

Voorganger: ds. S. Zijlstra.

Ouderling van dienst: Gerard Heijnen

Diaken van dienst: Rik van Osnabrugge.

Kerkrentmeester van dienst: Lolke van der Leeuw.

Overige dienstdoenden: Ronald Sangers en Ina van den Berg.

Koster: Jaap van den Heuvel.

Organist: Jan Sikkema.

Collecten volgens het rooster: Eredienst & diaconie (1) Oogstcollecte (2) en Kerk in Actie- Zambia (uitgang)

Rijdienst: Fam. v/d Blonk.

Boekenhoek: Joke van Leeuwen

Terugblik

Afgelopen zondag mochten we met elkaar het Heilig Avondmaal vieren. Als thema voor de dienst koos Strydom : 'Kan ik geloven en toch twijfelen?'

Geloofs-twijfel, is dat zwakte, zoals benoemd wordt in Jacobus 1:6 'Wie twijfelt is als een golf in zee, die door de wind heen en weer wordt bewogen. Wie zo aarzelend en onberekenbaar is, moet niet denken dat hij iets van de Heer zal krijgen. Harde woorden zijn dat, mag je dus niet twijfelen?'

Dat vroeg Luther zich ook af, is twijfel een bewijs dat ik niet geloof? Toch zat hij vol vragen: Wie is God, hoe is God en wat is geloven écht? Luther, Calvijn en andere kerkvaders zagen deze vragen ook in het hart van veel mensen en zagen dat juist die twijfel nodig is. Geloof in God betekent niet dat je verlossing en antwoord op al je vragen krijgt. Geloof is ook leren hoe je je vragen stelt, moet zuchten en klagen, niet vanuit ongelooft, maar uit geloof. Er is een verschil tussen twijfel en ongelooft: Twijfel zegt: ik kán niet geloven, ongelooft zegt: ik wíl niet geloven.

Habakuk leefde in een corrupte chaotische wereld vol geweld en onrecht. Zijn grootste probleem was God: hoe kon Hij dit toestaan? Een vraag die nog steeds gesteld wordt. Toch eindigt Habakuk zijn boek met een geloofsbelijdenis: God de Heer is mijn kracht!

We hadden een goede dienst, de kinderen kwamen aan het eind van de dienst voldaan terug van de kindernevendienst XL en de zegen werd ons toegezongen door Carin en Wilma met 'the Irish Blessing'

Dat de weg zich voor je zal uitstrekken
met de wind in je rug

Dat de zon warm op je gezicht mag schijnen
en de regen mild op je land valt.

En moge God jou, tot wij elkaar weer ontmoeten,
bewaren in de palm van Zijn hand.

Amen

Komende zondag is er weer een eredienst, dan gaat ds. Sicco Zijlstra uit Haarlem voor. Weet u welkom !

Gemeentenieuws

Deze week wordt , als de planning doorgaat, Aletta Heil, st.Janstraat 13, 1433HT Kudelstaart, opgenomen in het ziekenhuis. Ze krijgt een nieuwe pacemaker. We wensen haar Gods Vrede toe, zodat ze vol vertrouwen de operatie tegemoet kan zien en hopen op goed herstel. We leven mee met de fam. Van Dusseldorp, Geerland 61, 1433JN, Kudelstaart. De moeder van Anton is op de gezegende leeftijd van 99 jaar overleden. Sterkte en Gods nabijheid gewenst. Dan nog een mooi bericht van nieuw leven: we hoorden van Mevr. Mink Boerhavehof 53,1433JJ, dat zij overgrootmoeder mocht worden van een achterkleinzoon Auke en Annie is dus nu oud-tante ! Van harte gefeliciteerd!

In Memoriam Hans Oud, geboren 30 maart 1942, overleden op 22 oktober 2022

Hans is geboren in de oorlogsjaren. Bij zijn geboorte heeft hij door zuurstofgebrek hersenletsel opgelopen. Zijn ouders wilden hem goede zorg geven en hem voorbereiden op een zo zelfstandig mogelijk leven. Na zijn schooltijd is Hans eerst op de anthuriumkwekerij van zijn vader gaan werken en later bij de Florist aan de Hoofdweg. Zijn grote liefhebberij was zeilen op de Westeinderplas met zijn eigen BM. Op een gegeven moment ging het zelfstandig wonen niet meer en kon hij begeleid gaan wonen in De Spil. Hier leerde Hans Wendy kennen en samen hebben ze veel activiteiten ondernomen, zoals wandeltochten, theaterbezoek, etc. Toen Hans met pensioen ging heeft hij gezocht naar een goede invulling van zijn vrije tijd. Hij wilde niet achter de geraniums gaan zitten. Hij hielp mensen bij tuinonderhoud, hij ging rolstoelwandelen, reed voor tafeltje-dekje, hij bracht de Doorvaart rond voor de ouderenbond etc. Maar, zijn grote liefde was het onderhoud aan de oude bussen van Maarse & Kroon. Vooral als er mee gereden werd en hij zijn chauffeurspet op kon zetten.

Hans was altijd al geïnteresseerd in het christelijk geloof. Een God die van je houdt ongeacht je achtergrond of beperking sprak hem aan. Hij probeerde het geloof te pakken en sloot zich aan bij onze kerk en de Spilgroep die één keer in de 14 dagen op zondagavond bij elkaar kwam.

Hans hield van gezelligheid en mensen om zich heen. Zo was hij op 24 september nog bij de startzaterdag van de kerk waar hij voor ons het gedicht 'Edelweiss' heeft voorgedragen. Hij was toen al sterk vermagerd vanwege nierfalen. Een longontsteking samen met Corona was teveel voor het lichaam van Hans en hij moest opgenomen worden in het ziekenhuis. De zondag voor zijn overlijden heeft ds. Bruwer Hans nog kunnen bezoeken en met hem gelezen uit Romeinen 8: "Niets kan mij scheiden van de liefde van God". Toen hij op de IC lag heeft Jaap Overbeek hem nog een keer kunnen bezoeken. Samen hebben zij herinneringen opgehaald, en gebeden. Ze hebben Psalm 23 gelezen: "Al ga ik door een donker dal, U bent bij mij". In dat vertrouwen is Hans enkele dagen later gestorven. Hans zal door velen gemist worden, in het bijzonder door Wendy. We wensen haar dan ook veel sterkte toe en we willen als kerkelijke gemeente om haar heen staan om haar troost te geven.

Oogstcollecte

De eerste woensdag in november, traditioneel de dag waarop in Protestantse kring 'dankdag voor Gewas en Arbeid' wordt gevierd. We hebben als gemeente heel veel om voor te danken. Zo mogen we dankbaar zijn dat we na een lange coronaperiode weer fysiek bij elkaar kunnen komen tijdens de zondagse erediensten. En dan ook nog eens onder leiding van een eigen voorganger na een lange vacante periode. Daarnaast hebben we ook weer sinds lange tijd een oecumenische dienst mogen vieren met onze katholieke broeders en zusters uit Kudelstaart. En afgelopen zondag mochten we het Heilig Avondmaal met elkaar vieren, terwijl de jeugd weer bij elkaar kwam voor hun eigen jeugdkerk- en kindernevendienstXL. De opkomst van de jeugd tijdens de zondagse eredienst is bemoedigend te noemen. De jeugd heeft de toekomst en dus is een hoge opkomst van de jeugd ook reden om dankbaar voor te zijn.

Het klinkt allemaal heel logisch, maar een toekomstgerichte gemeente vraagt om financiële stabiliteit. Daarom krijgt u deze week een brief met acceptgiro in de brievenbus met het verzoek om uw dankbaarheid te tonen en mee te helpen om onze financiële huishouding op peil te houden. Mogen we weer op uw medewerking rekenen?

Uw College van Kerkrentmeester

5 november The Young Messiah in De Spil!

De wereldberoemde bewerking van Händel's meesterwerk 'Young Messiah' wordt op zaterdag 5 november uitgevoerd in De Spil in Kudelstaart (aanvang 19.30 uur) door een projectkoor van The Choir Company. Het leuke is dat diverse Kudelstaarters meezingen in het projectkoor. Het koor, aangevuld met solisten en orkest, zingt de door Tom Parker bewerkte liederen als Every Valley, Unto us a Child is Born en Halleluja. Dit alles onder de bezielende leiding van Maarten Wassink. Naast Kudelstaart wordt The Young Messiah op nog 9 andere locaties in Nederland uitgevoerd met als slot een gezamenlijk concert op 26 november in Veenendaal. Voorafgaand aan de muziek van The Young Messiah worden voor de pauze diverse andere nummers bewerkt door Tom Parker ten gehore gebracht. Het belooft een geweldige avond te worden die je niet mag missen. De zaal gaat om 19.00 uur open. Kaarten aan de zaal zijn 22,50

Taizéviering

Op 13 november a.s. om 19.00 uur willen we met elkaar een Taizéviering houden in de Spil. Deze viering is gebaseerd op de gebedsvieringen die al sinds 1940 gehouden worden in de oecumenische kloostergemeenschap in Taizé, een dorpje in Frankrijk, tussen Lyon en Dijon. De gemeenschap werd opgericht met als doelen verzoening te zoeken in plaats van oorlog en verschillen tussen de christelijke

gelovigen te overbruggen. Een Taizé-viering kenmerkt zich door gebed en het zingen van eenvoudige liederen die herhaald worden, afgewisseld met momenten van stilte.

Vooraf aan de viering is er de mogelijkheid om met elkaar de liederen te oefenen onder leiding van Jan Sikkema (vanaf 17.00 uur). Daarna eten we met elkaar een broodje, waarna om 19.00 uur de gebedsviering start, die ds. Strydom Bruwer zal leiden. Na de viering is er nog gelegenheid tot ontmoeting met koffie en thee. Voor het oefenen kun je je nog tot en met zondag 6 november opgeven via de intekenlijst in de hal van de kerk of per mail Joke van Leeuwen (joke.van.leeuwen@sow-kudelstaart.nl). Voor de viering hoeft je je niet op te geven. Van harte welkom!

Commissie Vorming en Toerusting

Uit de pastorie

Jaren nadat zij was vrijgelaten uit een concentratiekamp - het kamp waarin haar geliefde zus was omgekomen en waar zij was onderworpen aan bijna bovenmenselijk lijden - kwam de oudere Nederlandse dame Corrie ten Boom op een avond na een dienst in München oog in oog te staan met een van de wreedste Duitse bewaker van het kamp. Zij kon zich nog levendig herinneren hoe hij haar en haar zuster vernederde en bespote. Hij herkende haar en stond voor haar met een uitgestoken hand en vroeg haar glimlachend om vergiffenis. Corrie probeerde haar hand op te heffen om die van hem te pakken, maar dat lukte niet: haar hand hing als bevroren aan haar zijde.

"Ik werd ijskoud," schrijft Corrie, "maar ik wist dat ik altijd de controle over mijn wil had gehad, ongeacht het gevoel in mijn hart. Ik bad: 'Heer Jezus, ik kan hem niet vergeven. Geef me uw vergeving.' En onmiddellijk kon ik mijn hand in de uitgestoken hand van de bewaker leggen. En toen gebeurde er iets ongelooflijks: een warme stroom begon in mijn schouder, liep langs mijn arm en stroomde door onze handen. De vergeving vulde mijn hele wezen. Zo gevuld dat mijn ogen opwelden met tranen. 'Ik vergeef je, broeder,' kon ik met heel mijn hart zeggen. Lange tijd waren de vingers van de voormalige gevangene en de voormalige bewaker verstrengeld. Ik heb Gods liefde nog nooit zo intens gevoeld als op dat moment."

Vergeven is een gevangene vrijlaten en ontdekken dat die gevangene jezelf was.

Met hartelijke groet,
Strydom Bruwer

Ark Mission organiseert weer een kerstkaartenactie voor gevangenen

'Omdat ik aan je denk'

Na een korte onderbreking organiseert Ark Mission dit najaar weer een Kerstkaartenactie. Want wie stuurt er tegenwoordig met kerst nog een kaartje? Een appje, een digitaal (kerst)kaartje is veel makkelijker. Laat dat voor gevangenen nu net niet kunnen. Zij hebben geen mobiel of internet om een berichtje te ontvangen. Maar hoe fijn is een blijk van aandacht en merken dat iemand aan je denkt? Doe ook mee met deze schrijfactie!

De opzet van de kerstkaartenactie is eenvoudig. Je hebt nodig: een Kerstkaart, een pen en een bemoedigende (Bijbel)tekst. Je schrijft deze tekst (in het Nederlands of Engels) op de kaart, ondertekent met je voornaam en doet daarna de kaart(en) in de doos die in de hal van de Spil staat. Daar vind je ook folders met wat meer informatie en schrijftips. Je kunt de kaarten ook bij mij in de brievenbus deponeren: Joke van Leeuwen, Geerland 73, Kudelstaart.

Wat doet Ark Mission met de kaarten?

De kaarten worden bij Ark Mission gecontroleerd, gesorteerd en verdeeld over tientallen dozen. Alle kaarten worden in december uitgedeeld aan gevangenen in binnen- en buitenland om hen te laten weten dat ze niet vergeten worden. Ark Mission werkt bij deze actie samen met het Justitiepastoraat die ervoor zorgt dat de kaarten terecht komen bij gevangenen.

Tot wanneer?

Je kunt kaarten inleveren in de kerk of bij mij in de brievenbus tot uiterlijk **7 november 2022**.

Bij voorbaat hartelijk dank !