

Protestantse gemeente Kudelstaart

Website: www.sow-kudelstaart.nl

Inleveren kopij voor het kerkblad: bij de scriba, scriba@sow-kudelstaart.nl

- uiterlijk zondag 19.00 uur.

Onze diensten zijn fysiek toegankelijk en worden online uitgezonden.

De link om de diensten online te volgen is te vinden op de homepagina van onze website: <https://sow-kudelstaart.nl>.

Wilt u een dienst later nog bekijken? Dat kan ook via de website of op "kerkdienstgemist.nl".

Zondag 28 augustus 2022

Voorganger: ds. J. Végh uit Amersfoort.

Ouderling van dienst: Gerard Heijnen.

Diaken van dienst: Rienke de Bondt.

Kerkrentmeester van dienst: Kees Alewijnse.

Overige dienstdoenden: Ronald Sangers en Nel Overbeek.

Koster: Bert van Duijn.

Organist: Jan Sikkema.

Collecten volgens het rooster: Eredienst & diaconie (1) Ons eigen jeugdwerk (2) en ZWO-commissie (uitgang)

Rijdienst: Huib van Arkel en Jan Vrieze.

Boekenhoek: Joke van Leeuwen.

Terugblik

De vakantieperiode ligt weer achter ons. In deze periode is vooral voorgegaan door onze eigen predikant, ds. Bruwer. Op twee zondagen hadden we een gastvoorganger. Op het moment dat de kopij voor dit kerkblad geschreven wordt geniet ds. Bruwer van een vakantie. Ook de komende week en de komende zondag zal hij nog afwezig zijn. Vanaf maandag 29 augustus a.s. hoopt hij zijn werk weer te hervatten.

De diensten van de afgelopen weken waren heel gevarieerd wat betreft de thema's. Voor ieder die niet in de gelegenheid was om de diensten te bezoeken of te bekijken, of ze gewoon nog eens wil zien; dat kan via kerkdienstgemist.nl. Via de link <https://kerkdienstgemist.nl/stations/2009-SoW-Kudelstaart> kunt u alle diensten nog eens terugzien en -luisteren.

Volgende week zondag is er ook weer een eredienst. Dan zal ds. Hans Végh uit Amersfoort voorgaan. Zeker geen onbekende in Kudelstaart. Weet u welkom!

Afgelopen zondag heeft ds. G. de Ruiter, predikant in Aalsmeer-Dorp, zijn afscheidsdienst aldaar gehad. Gert wordt binnenkort bevestigd als predikant in Hellendoorn (Overijssel). Gert is ook de geestelijk vader van onze website. We danken Gert hartelijk voor al hetgeen hij voor ons heeft gedaan (en de komende tijd hopelijk alsnog zal doen..... voor websites gelden geen grenzen.....) en wensen hem Gods Zegen in zijn nieuwe gemeente.

Komende periode

De schoolvakanties zijn weer (bijna) voorbij. Op het moment dat dit kerkblad in uw brievenbus of mailbox rolt zijn de kinderen in de basisschoolleeftijd aan de laatste schoolweek bezig. Voor iedereen die op school gaat in de provincie Utrecht of Zuid-Holland, is de vakantie inmiddels al voorbij. We hopen dat er voor ieder een goed schooljaar volgt, zonder ongewenste onderbrekingen als gevolg van corona of ander ongerief.

Einde schoolvakantie is traditioneel tegelijkertijd 'start van andere vakanties'. Met name van een groep senioren die de sleurhut nog eens even uit de motballen trekt, die oppoetst om er nog een paar weken tussenuit te knijpen. We wensen hen – en uiteraard alle anderen die ook nog even weg gaan – een goede vakantie toe en hopen dat zij over een paar weken ook weer uitgerust en verfrist hun taken mogen hervatten (of verder van hun pensioen mogen genieten).

In het kerkelijk werk zal de komende weken alles zo langzamerhand ook weer gaan opstarten. In september komt ook de kerkenraad weer bijeen en ook de verschillende activiteiten die we in voorbereiding hebben worden opgepakt.

Om vast even in de agenda te zetten: op zaterdag 24 september is er 'start-zaterdag'. De voorbereidingscommissie heeft een mooi programma bedacht. U kunt u intekenen via de formulieren in de gang en binnenkort ontvangt u allemaal nog een aparte uitnodiging.

Bedankt (1)

Lieve mensen,
Wat een verrassing om zoveel kaarten op de mat te vinden na onze vakantie! Hartelijk dank voor alle felicitaties en de bloemen voor ons 40-jarig huwelijksjubileum,
Lieve groet, Jaap en Marja van der Meer

Bedankt (2)

Lieve mensen,
Graag wil ik iedereen bedanken voor alle mailtjes, telefoontjes, appjes, kaarten, bezoekjes en gesprekjes, voor en na mijn heupoperatie. En al die mensen, die mij eten kwamen brengen, of mij uitnodigden om bij hen te komen eten! Het was geweldig! ♥
Een hartelijke groet, Henriëtte van der Horst