

Protestantse gemeente Kudelstaart

Website: www.sow-kudelstaart.nl

Inleveren kopij voor het kerkblad: bij de scriba, scriba@sow-kudelstaart.nl
- uiterlijk zondag 19.00 uur. Dit kerkblad is voor de gehele zomerperiode van 2022 – kopij voor het eerstvolgende kerkblad (voor zondag 28 augustus) moet op zondag 21 augustus zijn ontvangen.

Onze diensten zijn fysiek toegankelijk en worden online uitgezonden.

De link om de diensten online te volgen is te vinden op de homepagina van onze website: <https://sow-kudelstaart.nl>.

Wilt u een dienst later nog bekijken? Dat kan ook via de website of op “kerkdienstgemist.nl”.

Zondag 17 juli 2022

Voorganger: ds. J.S. Bruwer.

Ouderling van dienst: Jan de Jong.

Diaken van dienst: Rik van Osnabrugge.

Kerkrentmeester van dienst: Hans van Leeuwen.

Overige dienstdoenden: Jaap Overbeek en Letty Groenveld.

Koster: Chris Bremer.

Organist: Jan Sikkema.

Collecten volgens het rooster: Eredienst & diaconie (1) Onderhoud kerk (2) en ZWO-commissie (uitgang).

Rijdienst: Fam. v.d. Blonk (2x).

Boekenhoek: Anneke de Jong.

Zondag 24 juli 2022

Voorganger: dhr. W.J. de Knijff uit Julianadorp.

Ouderling van dienst: Joke van Leeuwen.

Diaken van dienst: Agnes Poortvliet.

Kerkrentmeester van dienst: Jos Blom.

Overige dienstdoenden: Gerard Heijnen en Janine van Osnabrugge.

Koster: Wilko Roodenburg.

Organist: Jan Sikkema.

Collecten volgens het rooster: Eredienst & diaconie (1) Kerk (2) en ZWO-commissie (uitgang).

Rijdienst: Jos Blom (2x).

Boekenhoek: Gusta Groenendijk.

Zondag 31 juli 2022

Voorganger: ds. J.S. Bruwer

Ouderling van dienst: Leo Eveleens.

Diaken van dienst: Rik van Osnabrugge.

Kerkrentmeester van dienst: Kees Alewijnse.

Overige dienstdoenden: Joke van Leeuwen en Joke Aalbersberg.

Koster: Remco Valstar.

Organist: Jan Sikkema.

Collecten volgens het rooster: Eredienst & diaconie (1) Orgel, beeld en geluid (2) en ZWO-commissie (uitgang).

Rijdienst: Aad Verburg (2x).

Boekenhoek: Joke van Leeuwen.

Zondag 7 augustus 2022

Voorganger: ds. J.S. Bruwer

Ouderling van dienst: Kees de Bondt.

Diaken van dienst: Rieneke de Bondt.

Kerkrentmeester van dienst: Jos Blom.

Overige dienstdoenden: Truus de Geus en Nel Overbeek.

Koster: Bert van Duijn.

Organist: Jan Sikkema

Collecten volgens het rooster: Eredienst & diaconie (1) Vakantieproject (2) en ZWO-commissie (uitgang).

Rijdienst: Arie de Vos (2x).

Boekenhoek: Gerda de Vos.

Zondag 14 augustus 2022

Voorganger: ds. J.S. Bruwer

Ouderling van dienst: Marjolein van der Zwaard.

Diaken van dienst: Martin Maat.

Kerkrentmeester van dienst: Lolke van der Leeuw.

Overige dienstdoenden: Marleen de Vos en Tineke van der Blonk.

Koster: Tom Rinkel.

Organist: Ronald van Delft.

Collecten volgens het rooster: Eredienst & diaconie (1) Kerk (2) en Kerk in actie - Egypte (uitgang).

Rijdienst: Piet Adema (2x).

Boekenhoek: Gerda de Vos.

Zondag 21 augustus 2022

Voorganger: pastor mw. A.M. Creemer - Allard

Ouderling van dienst: Jaap Overbeek.

Diaken van dienst: Agnes Poortvliet.

Kerkrentmeester van dienst: Hans van Leeuwen.

Overige dienstdoenden: Jan de Jong en Letty Groenveld.

Koster: Jaap van der Meer.

Organist: Ronald van Delft.

Collecten volgens het rooster: Eredienst & diaconie (1) Orgel, beeld en geluid (2) en ZWO-commissie (uitgang).

Rijdienst: Fam. Vrieze (2x).

Boekenhoek: Gusta Groenendijk.

Terugblik

In de dienst van afgelopen zondag ging ds. Strydom Bruwer voor. Ds. Bruwer had als thema voor de dienst gekozen: God, boer met genade'. 'God is ook boer' betoogde ds. Bruwer – alleen geeft hij alles weg – genade. Als alles goed gaat in het leven, dan hebben we die genade niet zo hard nodig. Maar als het wat minder gaat dan worstelen we vaak met God. 'God sluit zijn ogen en oren' voor de ellende is dan vaak de gedachte. Ds. Strydom gaf het beeld van een mens die ergens heen wijst. We kijken dan vaak naar de wijzende vinger, maar we moeten kijken naar waar die heen wijst – namelijk de genade van Christus.

We hebben in de dienst 'afscheid' genomen van drie dames van de kindernevendienstgroep. Afscheid is hier tussen aanhalingstekens geplaatst – we hopen dat de dames, Bente van Heemskerk, Eva Sangers en Esmée van Soest, in de jeugdkerk weer terugkomen. En ja, het zijn 'dames' – de leiding van de kindernevendienst had een filmpresentatie gemaakt en daarin zagen we het drietal vanaf hun doop tot nu. En dan is het woord 'dames' zeker op zijn plaats.

Komende zondag hoopt ds. Strydom Bruwer weer bij ons voor te gaan. Weet u welkom.

In memoriam: Pieter Otto, geboren 27-4-1966, overleden 5-6-2022

Wij herdenken vandaag Pieter Otto, wij kennen hem als Peter, geboren op 27-04-1966, overleden op 5 juni 2022.

Op 07-02-1996 trouwde Peter met Sjoukje den Brave in het ronde kerkje in Ter Aar. Zij gingen wonen in Sconedorp op nr. 6 hier in Kudelstaart. Zij kregen in hun huwelijk dochter Sylvia en zoon Florian.

Peter kende onze gemeente door de kerkdiensten in het Dorpshuis die zij samen bezochten.

Zij leefden hun dagelijkse leven totdat 4 jaar geleden Peter getroffen werd door een hersenbloeding. Dat veranderde hun leven; het gezin moest omgaan met de beperkingen die zijn ziekte veroorzaakt had. Thuis wonen bleek niet meer mogelijk en Sjoukje heeft de zorg uit handen moeten geven en hem moeten toevertrouwen aan de zorg van een verpleeghuis in Amsterdam. Na enige tijd was er plaats in verpleeghuis Bernardus te Sassenheim en dat was voor hen allen een vooruitgang.

De coronatijd was een moeilijke periode voor hen: Peter en gezin leden onder de beperkingen. Dankbaar waren zij voor de blijken van medeleven in de moeilijke periode van zijn ziekte die zij ontvangen hebben van onze gemeente, het heeft hen bemoedigd en getroost.

Op 3 juni jl. werd Peter getroffen door een tweede hersenbloeding waaraan hij twee dagen later, op 5 juni, overleed.

Op 10 juni hebben zijn dierbaren afscheid van hem genomen; over enige tijd gaat Peter een plekje krijgen op de begraafplaats te Uithoorn, in de urnenmuur naast zijn ouders.

Uit de pastorie

Deze tijd van het jaar is anders. Het is alsof er iets in de lucht zit, iets in de stemming, iets in het praten en denken van mensen dat ons eraan herinnert dat het weer vakantietijd is. Ontspanningstijd, ontspanningstijd, vakantietijd, vertrektijd, bezoektijd, kampeertijd, rusttijd. En zelfs mensen die niet zo bevoorrecht zijn om weg te kunnen, ervaren toch iets van deze stemming.

Vakantietijd - wat een groot voorrecht om een beetje te kunnen breken met de zielvernietigende routine van opstaan, naar het werk gaan, naar huis gaan, eten, kinderen, je klaarmaken om naar bed te gaan en tenslotte naar bed gaan.

De Griekse mythologie vertelt over een koning van Korinthe genaamd Sisyphus. Hij was verwaand, trots en arrogant. Zeus, een van de belangrijkste goden van de Grieken, legde Sisyphus daarom een zware straf op: hij moest een grote marmeren rots met zijn blote handen een steile heuvel op duwen. Hij begon vroeg in de ochtend. Tegen zonsondergang was hij bijna op de top, toen de rots op onverklaarbare wijze uit zijn handen glipte en naar de voet van de heuvel rolde.

De volgende morgen probeerde hij het opnieuw, maar met dezelfde tragische gevolgen. Zo ging het elke dag. Hij verspilde zijn energie aan een zinloze taak. Het opwindende, het avontuurlijke, het heerlijke wonder van het geschenk van elke nieuwe dag verdween uit zijn leven. Hij werd de slaaf van een ziel-vernietigende routine.

In Prediker 2: 22-24 lezen we: *“²²Welk voordeel heeft de mens van alles wat hij moeizaam heeft verworven? Hij jaagt het na en zwoegt ervoor onder de zon, ²³maar alle dagen van zijn leven brengen hem verdriet, alles wat hij onderneemt brengt hem niets dan smart. Zelfs 's nachts vindt hij geen rust. Ook dat is leegte. ²⁴Het is daarom nog maar het beste voor een mens dat hij zich aan eten en drinken tegoed doet en volop geniet van alles wat hij moeizaam heeft verworven. En ook dat, zo heb ik ingezien, is in de hand van God.”*

De schrijver van het boek Prediker benadrukt voortdurend dat we geen slaven moeten worden van een zieldodende routine, maar dat we moeten genieten van tonnen vreugde als een geschenk van God. Vakantie is een geschenk van God, het is een deel van Gods genaderoutine voor ons leven. Geniet van uw vakantie!

Met een hartelijke groet, Strydom Bruwer

Na de vakantie: starten

Eind September hopen we weer te kunnen starten met alle doordeweekse kerkelijke activiteiten voor jong en oud. Startzondag is gepland op D.V. 25 september. Maar hoe goed is het om met elkaar al op zaterdag 24 september samen te komen voor ontmoeting en gesprek, genieten van muziek, een buffet en vooral genieten van elkaar. Het kan weer.....

Er is een klein team opgericht om te proberen dit te organiseren. Het kan echter niet zonder u:

- als deelnemende gast op 24 september (inloop vanaf 17.30, opening buffet rond 18.30);
als eventuele sponsor;
- als individu, gezin of groep die een inspirerende bijdrage wil leveren (muziek, film, vlog, gedicht of wat moois dan ook);
- als inkoper en/of schenker van de warme en koude dranken.

Heb je nu al ideeën of suggesties? Mail deze dan naar (of neem op een andere wijze contact met op) Marlene Bruwer (marlene.bruwer@gmail.com) of met Truus de Geus (truus.de.geus@sow-kudelstaart.nl)

Inloopochtend in De Spil

Woensdagmorgen, 3 augustus a.s. van 10.00-11.30 uur is er weer inloopochtend in de Spil. Fijn om elkaar dan weer te kunnen ontmoeten, evt. kaarten te schrijven en met elkaar in gesprek te gaan. De boekenhoek zal deze morgen geopend zijn. De gastvrouwen deze ochtend zijn Wil Sangers en Anneke Sikkema. De koffie en thee staan voor u klaar. We heten u van harte welkom in de Spil.

Nieuws uit de boekenhoek

Er is gevraagd naar de vakantiebijbelgidsjes. Helaas is de uitgever ermee gestopt en richt die zich op andere doelen. Er is nog geen vervanger gevonden, die zoiets wil/kan overnemen. Wel hebben we uiteraard geïnformeerd bij de boekhandel of er een alternatief is, maar helaas, dat is er niet. Dus wij kunnen u geen boekje aanbieden. Wel kunnen we u de tip geven om, áls u een dagboekje hebt, dit op vakantie mee te nemen om daaruit te kunnen lezen.

Of een oud vakantiebijbelgidsje van vorig jaar, áls u die nog heeft, weer mee te nemen. Excuses voor het niet kunnen leveren, maar dit is overmacht.

Gaat u op vakantie en wilt u nog wat om te lezen hebben, kom gerust nog even langs bij de boekenhoek voor een roman, of een van de vele andere boeken. We staan er voor u en jou. Graag tot ziens.

Het boekenteam, Gerda de Vos, Anneke de Jong, Helma Bakker, Joke van Leeuwen, Anneke Sikkema en Gusta Groenendijk.

Bedankt (1)

Langs deze weg wil ik iedereen bedanken voor de vele blijken van belangstelling die ik heb ontvangen na mijn val, een paar weken geleden. Gelukkig gaat het nu de goede kant op! Dank u wel!

Hillie de Kuiper

Bedankt (2)

Hartelijk dank voor alle hartverwarmende aandacht, beterschapswensen en lieve attenties rondom mijn operatie. Het heeft vast geholpen, ik kan weer aardig uit de voeten!

Groeten, ook namens Jan, Joke van Leeuwen

Puntkomma

Een puntkomma. Dat is dit kerkblad. De redactie van het kerkblad – en overigens ook degenen die ‘aan onze kant het kerkblad vullen’ leggen voor een aantal weken de pen neer (of beter gezegd – zetten de computer uit). Aan het begin van het nieuws uit de gemeente in dit kerkblad staat wanneer u de volgende weer verschijnt. Namens de kerkenraad wens ik u allen een goede tijd toe.

Scriba