

## **Protestantse gemeente Kudelstaart**

**Website:** [www.sow-kudelstaart.nl](http://www.sow-kudelstaart.nl)

**Inleveren kopij voor het kerkblad:** bij de scriba, [scriba@sow-kudelstaart.nl](mailto:scriba@sow-kudelstaart.nl)

- uiterlijk zondag 19.00 uur.

### **Onze diensten zijn fysiek toegankelijk en worden online uitgezonden.**

De link om de diensten online te volgen is te vinden op de homepagina van onze website: <https://sow-kudelstaart.nl>.

Wilt u een dienst later nog bekijken? Dat kan ook via de website of op “kerkdienstgemist.nl”.

## **Zondag 29 mei 2022**

**Voorganger:** ds. J.S. Bruwer.

**Ouderling van dienst:** Kees de Bondt.

**Diaken van dienst:** Rik van Osnabrugge

**Kerkrentmeester van dienst:** Hans van Leeuwen.

**Overige dienstdoenden:** Truus de Geus en Joke Aalbersberg.

**Koster:** Marcel van Soest.

**Organist:** Ronald van Delft.

**Collecten volgens het rooster:** Eredienst (1) Diaconie (2) en Bloemenfonds (uitgang)

**Rijdienst:** Jaap Overbeek (2 keer)

**Boekenhoek:** Gerda de Vos.

## **Terugblik**

Afgelopen zondag ging ds. mw. Maya Walburg uit Alphen aan den Rijn bij ons voor. Het thema van de dienst was ‘toekomst’. De toekomst maakt ons soms bezorgd, maar de toekomst geeft ook altijd hoop zo zei ds. Walburg. De vraag komt nogal eens op: ‘waar is God’ in al deze ellende die ons teistert? Voor veel mensen is dat reden om niet (langer) in God te geloven en hem dood te verklaren of als niet-bestaand te bestempelen. En daar, zo zei ds. Walburg, ligt het verschil met christelijke traditie. De toekomst is een mysterie, en wij mogen, of hebben ook de opdracht, om met dat mysterie om te gaan. Daarbij is geduld een belangrijke eigenschap. God vraagt van ons geduld – om uiteindelijk te ervaren dat de dood niet overwint, dat het niet de beul is die de aarde regeert, maar dat het uiteindelijk een toekomst wordt, vol van hoop.

Komende zondag is er weer een eredienst. In die dienst zal ds. Strydom Bruwer voorgaan. Weet u welkom.

## Verantwoording van collecten, eerste kwartaal 2022

Onderstaand treft u de verantwoording van de collecten over het eerste kwartaal van 2022.

*Uw college van kerkrentmeesters*

doel		Q1			
collecte	bestemming	aantal	fysiek	digitaal	totaal
1	Eredienst en Diaconie	9	645,05	486,35	1.131,40
1	aandeel voor Eredienst	<del>X</del>	516,04	389,08	905,12
1	aandeel voor Diaconie	<del>X</del>	129,01	97,27	226,28
1	Eredienst	4	299,05	216,15	515,20
2	Diaconie	4	291,60	216,15	507,75
2	Orgel, beeld, geluid en On-line	3	224,26	162,12	386,38
2	Adamas inloophuis Nieuw Vennep	1	-	54,04	54,04
2	Eigen jeugdwerk	2	181,65	108,08	289,73
2	Onderhoud kerk	2	153,35	108,08	261,43
2	kerk	1	62,00	54,04	116,04
3	Bloemenfonds	2	116,75	108,08	224,83
3	ZWO	5	180,60	270,19	450,79
3	Kerk in actie NL Kerk in dorp	1	76,50	54,04	130,54
3	Kerk in actie Oeganda	1	421,45	54,04	475,49
3	kerk in actie Nepal	1	70,70	54,04	124,74
3	Kerk in actie Oekraïne	1	421,45	54,04	475,49
3	Extra collecte Kerk in actie Oekraïne	0	-	-	-

3	Kerk in actie Bangladesh	1	98,40	54,04	152,44
3	Kerk in actie Kliederkerk	1	75,50	54,04	129,54
	aantal collectes/com	39	3.318,31	2.107,50	5.425,81
1	subtotaal 1e collecte	13	944,10		
2	subtotaal 2e collecte	13	912,86		
3	subtotaal 3e collecte	13	1.461,35		
		39	3.318,31		
	Som Diaconie				958,86
	Som Avondmaal				54,04
	Som ZWO / kerk in actie				1.939,02

### **Derde collecte - deurcollecte**

Sinds een aantal weken is de traditionele deurcollecte vervangen door een 'derde collecte'. Gebleken is dat dit toch bij een aantal gemeenteleden wat verwarring geeft – de collectezakken worden gemakkelijk door elkaar heen gehaald.

Het feit dat sinds enkele weken de derde collecte 'pas in de rij komt als de andere twee er al uit zijn' heeft niet alles opgelost. De kerkenraad heeft daarom besloten om de derde collecte, behoudens uitzonderingen, weer bij de deur te houden. Komende zondag doen we dat weer voor het eerst.

*Scriba*

### **Spil-inn voor kinderen van 4 - 12 jaar**

Voor de kinderen en hun vriendje of vriendinnetje willen we een leuke middag in onze kerk organiseren. Op *vrijdagmiddag 17 juni* zijn de kinderen (en eventueel ook hun ouder(s)) om *14.30 uur* welkom in De Spil. We gaan gezellig zingen, uit de Bijbel horen, knutselen of een spel doen. Om *16.00 uur* is het afgelopen.

Onthoud deze datum, want het is natuurlijk leuk als jij er ook bij bent en gezellig een vriendje of vriendinnetje meeneemt naar de kerk.

Ook onze eigen gemeenteleden, jong én oud, zijn van harte welkom om te komen, want we kunnen zeker *extra hulp* gebruiken bij het klaarzetten van de spullen, inschenken van drinken, helpen bij het knippen en plakken, opruimen van de spullen etc. en zing gezellig met ons mee!

Ben je enthousiast of heb je vragen, stel ze aan ons! (marleen.de.vos@sowkudelstaart.nl)

*Groeten van Anne-Mieke Stevens en Marleen de Vos*

### **Uit de pastorie**

God is geen workaholic. Dat schrijft de beroemde theoloog Walter Brueggemann in een van zijn werken. Evenmin is God angstvallig aan het werk om te proberen alles in Zijn schepping in orde te houden. God is kalm. Hij is wie Hij is, ook al stort alles om ons heen in. God is niet van zijn troon weggetrokken alleen omdat wij misschien van positie zijn veranderd. Hij is niet ver weg alleen maar omdat wij Hem als ver ervaren. Of afwezig omdat Hij niet precies reageert zoals wij zouden willen. Nee, God is niet passief. Hij ontplooit zijn koninkrijk wereldwijd. Nieuwe mosterdzaadjes van Gods koninkrijk ontspruiten over de hele aarde. Op veel plaatsen overweldigt de drie-enige Heer mensen met zijn liefde en genade. God is overal aan het werk. Maar Hij doet het in Zijn eigen tempo van genade. Laten we van Hem leren. Laten we leven binnen zijn ritme van genade.

Weggaan van de druk van het dagelijkse leven is ook een deel van Gods ritme van genade. Voor degenen die in de komende periode op vakantie gaan, geniet ervan! Wordt deel van Gods ritme van genade.

*Met hartelijke groet, Strydom Bruwer*

### **Inloopochtend in De Spil**

Woensdagmorgen, 1 juni a.s. van 10.00-11.30 uur is er weer inloopochtend in de Spil. Fijn om elkaar dan weer te kunnen ontmoeten. We hebben de beschikking over verschillende tafels zodat er, indien gewenst, nog wél een gepaste afstand gehouden kan worden tot elkaar. De boekenhoek zal deze morgen geopend zijn. De gastvrouwen deze ochtend zijn Ina Verheul en Aletta Heil. De koffie en thee staan voor u klaar. We heten u van harte welkom in de Spil.