

## **Protestantse gemeente Kudelstaart**

**Website:** [www.sow-kudelstaart.nl](http://www.sow-kudelstaart.nl)

**Inleveren kopij voor het kerkblad:** bij de scriba, [scriba@sow-kudelstaart.nl](mailto:scriba@sow-kudelstaart.nl)

- uiterlijk zondag 19.00 uur.

### **Onze diensten zijn fysiek toegankelijk en worden online uitgezonden.**

De link om de diensten online te volgen is te vinden op de homepagina van onze website: <https://sow-kudelstaart.nl>.

Wilt u een dienst later nog bekijken? Dat kan ook via de website of op "kerkdienstgemist.nl".

## **Zondag 22 mei 2022**

**Voorganger:** ds. mw. M. Walburg uit Alphen aan den Rijn.

**Ouderling van dienst:** Ronald Sangers.

**Diaken van dienst:** Ans Rinkel

**Kerkrentmeester van dienst:** Arie de Vos.

**Overige dienstdoenden:** Gerard Heijnen en Ina Verheul.

**Koster:** Chris Bremer.

**Organist:** Ronald van Delft.

**Collecten volgens het rooster:** Eredienst & diaconie (1) Orgel, beeld en geluid (2) en ZWO-commissie (3).

**Rijdienst:** Huib van Arkel en Ted Wentzel

**Boekenhoek:** Gusta Groenendijk.

## **Donderdag 26 mei 2022, Hemelvaartsdag, 10.00 uur**

**Voorganger:** ds. J.S. Bruwer.

**Ouderling van dienst:** Leo Eveleens.

**Diaken van dienst:** Martin Maat.

**Kerkrentmeester van dienst:** Jos Blom.

**Overige dienstdoenden:** Marleen de Vos en Marja van der Meer.

**Koster:** Jaap van den Heuvel.

**Organist:** Jan Sikkema.

**Collecten volgens het rooster:** Eredienst & diaconie (1) Orgel, beeld en geluid (2) en ZWO-commissie (3).

**Rijdienst:** Jan Vrieze (2 keer)

## **Terugblik**

Afgelopen week ging ds. Sicco Zijlstra uit Haarlem bij ons voor. Het thema voor de dienst was 'Bidden om kracht'. Aan het begin van de verkondiging stond ds. Zijlstra stil bij de heiligverklaring van Titus Brandsma, vandaag, in

de rooms-katholieke kerk. Hij stelde vast dat wij op zichzelf, als protestanten, niets hebben met het instituut 'heiligverklaren', maar dat neemt niet weg dat Titus Brandsma wel een aansprekende persoon is. Titus Brandsma stond in zijn leven voor zijn geloof en getuigde daar ook sterk van. Hij heeft in de oorlogsjaren die krachtige opstelling ook met zijn leven moeten betalen.

Ds. Zijlstra stelde vast dat als we iemand de vraag stellen hoe het met hem of haar gaat, we meestal een politiek correct antwoord krijgen dat inhoudt dat het best goed gaat. Terwijl er vaak best situaties zijn waarin het wat minder gaat en er reden is tot klagen en tot treurnis. In de Bijbel komen ook verhalen voor van personen en van het volk Israël waarin wordt geklaagd. In de Schriftgedeelten die vandaag gelezen werden (uit Jesaja) wordt dat ook duidelijk. En dan volgt ook het krachtig antwoord van God, gegeven door de profeet Jesaja: wat er ook gebeurt: God raakt nooit moe en geeft kracht. Ds. Zijlstra betoogde dat het voor ieder, om het geloofsleven vast te houden, belangrijk is om te (blijven) bidden om kracht.

Komende zondag is er weer een eredienst. In die dienst zal ds. mw. M. Walburg uit Alphen aan den Rijn voorgaan. Enkele dagen later, op 26 mei, is het Hemelvaartsdag. Ook dan is er een eredienst; die begint 'gewoon' om 10.00 uur. Weet u welkom.

### **Gemeenteavond**

Het is al weer enkele jaren geleden dat we voor het laatst een 'echte fysieke' gemeenteavond konden houden. In 2019 was dat voor het laatst. Alle volgende gemeenteavonden waren óf volledig digitaal, óf bijna-volledig digitaal. Dit jaar hopen we voor het eerst weer een 'echte fysieke' gemeenteavond te hebben met elkaar.

De avond is gepland op D.V. 24 mei a.s. (twee dagen vóór Hemelvaartsdag). De gemeenteavond begint om 20.30 uur (half negen). Als u op deze gemeenteavond een punt besproken willen hebben, of een vraag/opmerking hebben waarvan u denkt dat de kerkenraad daarover moet spreken, dan wordt u uitgenodigd dat punt of die opmerking vast per mail aan de scriba te sturen ([scriba@sow-kudelstaart.nl](mailto:scriba@sow-kudelstaart.nl)).

*Scriba*

### **Uit de pastorie**

Vorige week zondag, tijdens de eredienst, hebben we ons gericht op het thema Moederdag. Hoewel Moederdag geen Bijbelse feestdag is, is het toch goed om stil te staan bij de mensen die een vormende invloed in je leven hebben gehad. Natuurlijk is niet iedereen in gelukkige ouderlijke gezinnen opgegroeid. Voor hen denken we op zulke dagen ook aan het leed dat zij in

hun ouderlijk huis hebben meegemaakt. Toch zijn er andere mensen die dankbaar zijn voor de liefde en leiding die zij van hun ouders hebben gekregen. Met hen zijn wij dankbaar.

Marian van der Veen-Niemeijer uit Rijsenhout schreef een prachtig Moederdaggedicht dat ik in de dienst heb voorgelezen. Ik kreeg van haar toestemming om het in het Kerkblad te plaatsen.

De titel is: 'En God zag, dat het goed was...'

*Dapper, sterk, een echte hoeder  
voor alles wat haar dierbaar is,  
een stille traan snel weggewist,  
zij gaat door, want ze is moeder.*

*Haar werk wordt zo vaak niet gezien  
't is vanzelfsprekend, alle dagen.  
Liefdevol en zonder vragen  
terwijl ze zo veel lof verdient.*

*Haar loon bestaat uit lieve woorden,  
een kusje, voor het slapengaan  
als de dag weer is gedaan,  
de verhalen, die ze hoorde*

*over vreugde en verdrietjes:  
"Mama, weet je...", en zo meer,  
een boekje lezen, nog een keer!  
Een vaasje vol vergeetmenietjes.*

*En als ze uitgevlogen zijn  
blijft ze bidden, legt haar zorgen  
neer bij God: "Wees met ze, morgen  
behoed ze Heer, voor zorg en pijn..."*

*Laten wij die moeders eren,  
de mama's die zo heel bescheiden  
zich zo vol liefde aan ons wijden:  
Zegen de moeders, lieve Heer!*

Met hartelijke groet, Strydom Bruwer

