

Protestantse gemeente Kudelstaart

Website: www.sow-kudelstaart.nl

Inleveren kopij voor het kerkblad: bij de scriba, scriba@sow-kudelstaart.nl

- uiterlijk zondag 19.00 uur.

Onze diensten zijn fysiek toegankelijk en worden online uitgezonden.

De link om de diensten online te volgen is te vinden op de homepagina van onze website: <https://sow-kudelstaart.nl>.

Wilt u een dienst later nog bekijken? Dat kan ook via de website of op "kerkdienstgemist.nl".

Zondag 1 mei 2022

Voorganger: ds. J.S. Bruwer.

Ouderling van dienst: Joke van Leeuwen.

Diaken van dienst: Martin Maat

Kerkrentmeester van dienst: Hans van Leeuwen.

Overige dienstdoenden: Kees de Bondt en Wim Lodder.

Koster: Chris Bremmer.

Organist: Jan Sikkema.

Collecten volgens het rooster: Eredienst & diaconie (1) Ons eigen jeugdwerk (2) en ZWO-commissie (3).

Rijdienst: Kees Alewijnse en Koos Koelewijn.

Boekenhoek: Anneke de Jong.

Terugblik

In de dienst van afgelopen zondag ging de heer Arte Havenaar uit Utrecht voor. Het thema van de verkondiging was: 'Geduld met God'. In de verkondiging stond hij stil bij de geschiedenis die wij kennen als 'de Emmaüsgangers'. Eigenlijk was dat geen goede benaming zei de heer Havenaar. De naam 'Jeruzalem-ontvluchters' zou beter passen. Kleofas en een ander verlieten Jeruzalem aan het einde van Opstandingsdag. Ze waren helemaal klaar met de messias. Ze hadden zoveel geloof gehad in de bevrijder; hij zou hen bevrijden van het Romeinse juk, maar nu hij was dood. Dus wat een happy end had moeten krijgen eindigde in diepe mineur. En nu was zijn lichaam ook nog gestolen, of wat dan ook.... het was in ieder geval niet meer op de plek waar hij begraven was. Zo discussiërend verlaten zij Jeruzalem, als er een man aanschuift. Een man die tegelijk het roer overneemt en de profeten uitlegt. Eigenlijk een 'cursus Bijbellezen voor dummies' zo stelde de heer Havenaar vast. Ook in het verdere van deze geschiedenis blijft de onbekende de rollen omdraaien. Aan de maaltijd is het

niet de gastheer die het brood zegent, maar is het de gast. En pas dan gaan de ogen van de twee open. En dan is Jezus weer weg. Ook als wij ons geduld in Jezus verliezen is Hij er altijd bij, zei de heer Havenaar. De Opstanding heeft de hele wereld op zijn kop gezet. Ook al zien we Hem niet - Hij is er altijd bij. Niet alleen op de weg van Jeruzalem naar Emmaüs, maar ook nu. Als we God niet herkennen in de Oekraïne-oorlog, of in de covid-periode. Dan ook is God erbij. We mogen door de periode van het lijden heen kijken, want het wordt altijd Pasen!

Komende week zondag is er weer een eredienst. In die dienst gaat ds. Strydom Bruwer voor.

Gemeentenieuws.

..... (persoonlijk gemeentenieuws)...

Voor het overige hebben het scribaat geen berichten bereikt voor deze rubriek. Dat betekent natuurlijk niet dat er geen zieken zijn of geen gemeenteleden die anderszins een steuntje in de rug of zomaar onze attentie verdienen. Laten we daar alert op zijn met elkaar.

Deze week is het voor veel mensen ook een vakantie week. Diegenen die naar een vakantieplek gaan (of daar al zijn) wensen we een goed verblijf en een behouden reis. Deze week is ook wat wel de 'oranjetijd' wordt genoemd. Op woensdag is het Koningsdag - daar zullen we komende zondag ook aandacht aan schenken in de eredienst.

Op 30 april is mr. Pieter van Vollenhove jarig en in de week daarop staan we weer stil bij onze bevrijding in 1945 en de tijd van verschrikking die daaraan vooraf is gegaan. En - als we al dachten dat dit alleen maar in het verleden kon spelen, dan zijn we de laatste maanden hard naar de werkelijkheid van 2022 teruggehaald - oorlog in Europa is nog steeds mogelijk en niet minder verschrikkelijk dan dat in de jaren veertig van de vorige eeuw was. Ook reden om daarbij stil te staan en God te danken voor onze vrijheid en vrede, en ons tegelijkertijd in te zetten voor het behoud daarvan; niet alleen voor onszelf, maar ook voor anderen, in Europa, maar ook daarbuiten, waar ook ter wereld!

De uitgangscollecte is de derde collecte geworden

Sinds een aantal weken zijn onze collectes weer als vanouds. De collectes zijn weer ingepland in de orde van dienst en de collectezakken worden weer door de rijen heen doorgegeven. Er zijn wel een paar verschillen met 'vroeger'. Verschillen die ook zullen blijven. Het eerste verschil is dat de

collectes nu 'van voor naar achter' worden gelopen en niet van achter naar voor. Een paar weken geleden schreef ik daar al over. Een tweede verschil is dat de 'uitgangscollecte' de 'derde collecte' is geworden en direct wordt meegenomen bij de eerste twee. Daar zijn enkele redenen voor - allemaal praktisch van aard. In de eerste plaats is het makkelijker te organiseren (er hoeft geen apart rooster gemaakt te worden voor de 'collectanten bij de deur'. In de tweede plaats stroopt het minder op bij de uitgang van de kerkzaal en in de derde plaats kunnen de 'tellers van de collecte' sneller aan het werk. De vraag is natuurlijk wel: hoe houdt u ze uit elkaar. Dat kan op twee manieren. In de eerste plaats worden (als het goed) is de collectezakken u in de juiste volgorde aangeboden. Het tweede is: er is enig verschil in kleur. De eerste collecte is zwart (en een aantal zakken hebben ook een zwart stripje op het handvat), de tweede collecte is blauw (ja... er zit echt kleurverschil in de zakken....., maar dat is moeilijk te zien). Daarom heeft de zak voor de tweede collecte een blauw stripje op het handvat. De derde collecte (de vroegere 'uitgangscollecte') heeft een geel stripje op het handvat. Hopelijk houdt u ze zo goed uit elkaar.

Scriba

Uit de pastorie

Soms kan het wonder van Gods schepping je totaal overweldigen. Dit weekend hadden we het voorrecht om met onze zoon en zijn vriendin de Keukenhof te bezoeken. Op een perfecte voorjaarsdag waren Marlene en ik in staat om met onze geliefden een van onze favoriete plekken op aarde te bezoeken. De schoonheid van de Keukenhof maakt elke keer diepe emoties in mij los. Emoties die niet in woorden te beschrijven zijn. Op zaterdag, ondanks de schoonheid om ons heen, ervoer ik ambivalente emoties. Aan de ene kant de emoties van dankbaarheid en vreugde om het mooie te mogen ervaren, maar aan de andere kant ook een vreemd verdriet omdat het me deed verlangen naar familie en vrienden met wie ik deze ervaring zo graag zou willen delen. Het deed me denken aan de woorden van Henri Nouwen: "Wanneer we overweldigd worden door droefheid, kunnen we ontdekken waar het in ware liefde en vriendschap om gaat. Vreugde is vaak verborgen in verdriet en verdriet in vreugde. Beide laten we groeien."

Als we verdriet in ons leven koste wat kost willen vermijden, zullen we misschien nooit ware vreugde proeven. En als we niet openstaan voor het ervaren van diepe vreugde en geluk, kunnen we ook moeite hebben om te delen met diepe pijn en verdriet in ons leven. Vreugde en verdriet zijn daarom soms noodzakelijk om geestelijke groei te ervaren.

Vriendelijke groet, ds. Strydom Bruwer

Afscheid Petra Verschoof

Mensen komen en mensen gaan. Of, met een kleine variatie daarop: dominees komen en pastorale medewerkers gaan.... Met de komst van Strydom Bruwer als onze nieuwe predikant, neemt hij ook de pastorale werkzaamheden op die in de afgelopen zeven maanden door Petra Verschoof zijn uitgevoerd. Petra zal haar werkzaamheden per 1 mei a.s. beëindigen. We willen dat niet ongemerkt voorbij laten gaan. Petra heeft heel veel werk verzet in die periode en is door de gehele gemeente geliefd en gewaardeerd. Er zijn veel bezoeken afgelegd in die tijd - en het pastorale werk, is er wel bij gevaaren. Natuurlijk is dat niet de verdienste van Petra alleen - ook onze eigen ouderlingen en pastoraal medewerkers hebben in de voorbije jaren heel veel goed werk verzet.

We willen Petra niet ongemerkt stilletjes weer naar Leimuiden laten vertrekken en aan het afscheid ook aandacht besteden. We willen dat doen in de kerkdienst van zondag 8 mei a.s. Uiteraard zullen, D.V., Petra en Jelis (die ook steeds op cruciale momenten inzetbaar was - waarvoor heel veel dank!) hierbij zelf aanwezig zijn.

Scriba

Inloopochtend in De Spil

Woensdagmorgen, 4 mei a.s. van 10.00-11.30 uur is er weer inloopochtend in de Spil. Fijn om elkaar dan weer te kunnen ontmoeten. We hebben de beschikking over verschillende tafels zodat er, indien gewenst, nog wél een gepaste afstand gehouden kan worden tot elkaar. We willen toch met iedereen rekening houden nietwaar. De boekenhoek zal deze morgen ook geopend zijn. De gastvrouwen deze ochtend zijn Anneke Faber en Herma Heijnen. De koffie en thee staan voor u klaar. We heten u van harte welkom in De Spil.