

Protestantse gemeente Kudelstaart

In onze gemeente is, nu wij vacant zijn, voor een aantal uren per week een 'pastoraal werker' werkzaam, die met name belast is met pastorale taken. Dat is mw. P. Verschoof uit Leimuiden (tel. 06 - 29 27 36 75).

Inleveren kopij voor het kerkblad: bij de scriba, scriba@sow-kudelstaart.nl, uiterlijk zondag 19.00 uur.

Website: www.sow-kudelstaart.nl

Inleveren kopij voor het kerkblad: bij de scriba, scriba@sow-kudelstaart.nl - uiterlijk zondag 19.00 uur.

Onze diensten zijn fysiek toegankelijk en worden online uitgezonden.

De link om de diensten online te volgen is te vinden op de homepage van onze website: <https://sow-kudelstaart.nl>.

Wilt u een dienst later nog bekijken? Dat kan ook via de website of op "kerkdienstgemist.nl".

Zondag: 27 februari 2022, Eerste Lijdenszondag

Voorganger: pastor mw. A.M. van Gaalen - Van Veen uit IJpendam.

Ouderling van dienst: Gerard Heijnen.

Diaken van dienst: Martin Maat.

Overige dienstdoenden: Ronald Sangers, Ina Verheul en Hans van Leeuwen.

Koster: Tom Rinkel.

Organist: Jan Sikkema.

Collecten volgens het rooster: Eredienst & diaconie (1) Orgel, beeld en geluid (2) en ZWO-commissie.

Rijdienst: Jaap Overbeek.

Terugblik

In de dienst van afgelopen zondag ging pastor Ans Creemer bij ons voor. Mw. Creemer stond met ons stil bij het volgen van de wet. Kern is, zo gaf mw. Creemer aan dat het volgen van Gods Wet uit liefde plaatsvindt - en niet met het oogmerk een ander terecht te wijzen. Als de Wet zo wordt nageleefd, leidt ta tot een vredevolle wereld, waar ruimte is voor elkaar en waar het Goede voor ieder wordt nagestreefd.

Komende zondag is het de Eerste Lijdenszondag. We gaan op weg naar Pasen. In de eredienst zal dan worden voorgegaan door pastor mw. Marja van Gaalen - van Veen uit IJpendam. Weet u welkom.

Onze kerk en de coronaregels

Vanaf komende week, zondag 27 februari, gelden er strenge versoepelingen van de geldende regels. Daarmee gaat de wereld (en ons kerkgebouw) feitelijk weer 'volledig open' en kunnen we voor een belangrijk gedeelte weer kerk zijn zoals we dat al langer waren. De nieuwe regels houden in:

- geen mondkapjesplicht meer (als u een mondkapje wilt dragen mag dat natuurlijk wel);
- geen onderlinge afstand van 1,5 meter meer;
- onbeperkte toegang (tot de kerk 'vol' is);
- koffiedrinken - het is nog niet duidelijk of dat in de kerkzaal blijft of dat we hiervoor weer terug gaan naar de gemeenschappelijke hal, zoals we dat 'van oudsher deden'.

We willen dan overigens ook rekening blijven houden met gemeenteleden die de versoepelingen te snel vinden gaan. Daarom willen we in het blok 'bij de piano' de rijen 2, 3 en 4 reserveren voor mensen die 'op anderhalve meter willen zitten'. De eerste rij is gereserveerd voor dienstdoende ambtsdragers.

Wisseling ambtsdragers

In het kerkblad van vorige week hebben we een overzicht geplaatst van alle ambtsdragers die dit seizoen aftredend zijn en die 'een vacature achterlaten'. Het zijn er zeven:

- 1 keer ouderling, tevens coördinator;
- 3 keer ouderling/pastoraal medewerker, met een voorkeur voor ouderling (het aantal 'ouderlingen' is de afgelopen jaren sterk afgenomen).
- 2 diakenen;
- 1 ouderling-kerkrentmeester - tevens voorzitter van het College van kerkrentmeesters.

De kerkenraad vindt het belangrijk dat de kerkenraad een goede afspiegeling is van de gemeente. Dat betekent: enthousiaste mensen uit alle lagen van onze gemeente - man of vrouw, jong of oud, al lang lid van onze gemeente of sinds kort aangesloten, etc. Mensen die bereid zijn om met elkaar de schouders te zetten onder de verdere opbouw van onze gemeente als gemeente van onze Heer.

U wordt als gemeenteleden gevraagd om op uiterlijk 6 maart a.s. uw kandidaten voor deze vacatures voor te dragen bij de scriba. Dat kan per e-

mail (scriba@sow-kudelstaart.nl) of schriftelijk (Schweitzerstraat 58 1433 AH). De manier waarop u de namen indient is aan u - belangrijk is wel dat de scriba moet kunnen controleren wie de indiener van de namen is. Dat moet u dus duidelijk aangeven.

Scriba

Bloemenfonds

De diaconie biedt aan alle leden van onze kerk, die de leeftijd van 80 jaar bereiken, een bloemetje aan in de week dat zij jarig zijn.

Verder zorgt de diaconie jaarlijks voor een Paas-en Kerstattentie in de vorm van een plant. Ook wordt gedacht aan de mensen, die ter bemoediging een bos bloemen krijgen. Onze missionaire bos wordt ook zeer op prijs gesteld. De ontvangers vinden het heel fijn, dat zij vanuit onze kerkgemeenschap een bloemetje ontvangen.

Tegenwoordig worden wij in Nederland steeds ouder. Daardoor stijgt het aantal bossen, dat wij iedere week nodig hebben. Hetzelfde geldt voor het aantal Paas-en Kerstattenties.

Door de stijgende gasprijzen heeft onze rozenkweker, die ons regelmatig sponsort, problemen om dit te blijven doen. Hierdoor vallen alle kosten voor de aankoop van de chrysanten ten laste van de diaconie. Om deze reden vragen wij of u ons wilt blijven steunen door uw giften over te maken aan de Diaconie Protestantse Gemeente Kudelstaart op Bankrekeningnummer:

NL66RABO0373740158 o.v.v. Bloemenfonds. Alvast onze hartelijke dank voor uw bijdrage.

Uw diaconie

Komst ds. Bruwer: nog een paar weken wachten

Op 20 maart a.s. hoopt ds. Strydom Bruwer en zijn vrouw Marlene voet op Nederlandse bodem te zetten om in april een start te kunnen maken met het gemeentewerk in Kudelstaart. In een serie van drie afleveringen kun je onder anderen lezen over zijn levensloop, wat hij achterlaat in Zuid-Afrika, hoe zijn vrouw hem beschrijft, wat zijn verwachtingen zijn voor jongeren en ouderen en wat hij voor Kudelstaart kan betekenen...

Kun je iets vertellen over je jeugd, de familie waaruit je komt, je levensloop?

'Ik ben geboren op 28 juli 1960 in Malmesbury en groeide op op een wijngaard-, fruit- en tabaksboerderij in Riebeeck-Kasteel, Zuid-Afrika. In ons gezin met zes kinderen was ik de vijfde. Ik heb geweldige jaren op de boerderij gehad. Van jongs af aan had ik bepaalde verantwoordelijkheden

op de boerderij die ik trouw moest uitoefenen. Ik geloof dat deze begeleiding van mijn ouders mij tot een persoon heeft gemaakt die veel waarde hecht aan trouw en verantwoordelijkheid nemen.

Mijn beide ouders zijn al overleden terwijl alle zes onze broers en zussen nog in leven zijn. We hebben nog steeds regelmatig contact, bezoeken elkaar regelmatig en zijn graag samen.

Na mijn schooltijd ging ik theologie studeren aan de Universiteit van Stellenbosch. Ik heb mijn Bachelor behaald in 1981, mijn Bachelor Theologie in 1984, en mijn Master in de theologie in 1985. Vanaf januari 1986 vervulde ik mijn militaire dienst als kapelaan aan het Naval College (waar officieren worden opgeleid) in Gordon's Bay. In die tijd heb ik ook gewerkt met de jeugd in de Nederduits Gereformeerde Kerk Gordons Bay en ik preekte ook regelmatig in deze gemeente. In 1988 werd ik naar de gemeente beroepen en begon daar in januari 1989 als predikant.

Marlene en ik trouwden op 4 januari 1986. We hebben twee kinderen: Hendri (geboren 8 februari 1990) en Alta-Marié (geboren 14 mei 1992).

Marlene is zowel opgeleid als leraar spraak- en gehoorstoornissen en als remedial teacher. In 2018 ging ze met pensioen. Hendri werkt momenteel als register-accountant bij Ninety One (de vermogensbeheerdivisie van Investec) in Luxembourg. Alta-Marié is industrieel ingenieur. Ze is getrouwd met Ben. Ben heeft een masterdiploma in polymeer-chemie. Beiden werken momenteel bij hetzelfde bedrijf, HyEt in Arnhem, Nederland.'

Welke gebeurtenissen zijn bepalend geweest voor je leven?

'De dood van mijn moeder in 1970, toen ik 10 jaar oud was, viel me zwaar. Gelukkig is mijn vader toen hertrouwd met een vrouw die heel goed voor hem en ons was. Door de dood van mijn moeder kwam ik in contact met de kwetsbare, gekwetste en verdrietige kant van het leven. Dit kan mijn interesse in pastoraal werk hebben gewekt. Het is ook in het pastoraat dat ik me later specialiseerde in mijn opleiding. Ik behaalde een Master in Theologie in Klinisch Pastoraat in 1988. Ik ben dus een officieel erkende ziekenhuispastor.

Mijn bekering in 1977 was ook een bepalende gebeurtenis voor mij. Ik ben opgegroeid in een christelijk ouderlijk huis. Mijn ouders waren erg betrokken bij de kerk en woonden wekelijks de erediensten bij (soms twee keer op zondag). Van jongs af aan moedigden ze ons aan om dagelijks de Bijbel te lezen en te bidden.

Het was echter pas op de middelbare school, in 1977, tijdens een jeugdkamp dat ik een bewuste keuze maakte om Christus te aanvaarden als mijn Verlosser en Hem te dienen.

En dan natuurlijk mijn huwelijk met Marlene en het wonder van de geboorte van onze twee kinderen waren ook bepalende gebeurtenissen in mijn leven.'

Interview wordt vervolgd....

Petra Verschoof