

## **Protestantse gemeente Kudelstaart**

In onze gemeente is, nu wij vacant zijn, voor een aantal uren per week een 'pastoraal werker' werkzaam, die met name belast is met pastorale taken. Dat is mw. P. Verschoof uit Leimuider (tel. 06 - 29273675).

**Inleveren kopij voor het kerkblad:** bij de scriba, [scriba@sow-kudelstaart.nl](mailto:scriba@sow-kudelstaart.nl), uiterlijk zondag 19.00 uur.

**Website:** [www.sow-kudelstaart.nl](http://www.sow-kudelstaart.nl)

**Inleveren kopij voor het kerkblad:** bij de scriba, [scriba@sow-kudelstaart.nl](mailto:scriba@sow-kudelstaart.nl) - uiterlijk zondag 19.00 uur.

**Onze diensten worden ook online uitgezonden.**

De link om de diensten online te volgen is te vinden op de homepage van onze website: <https://sow-kudelstaart.nl>.

Wilt u een dienst later nog bekijken? Dat kan ook via de website of op "kerkdienstgemist.nl".

## **Zondag: 21 november 2021, Eeuwigheidszondag**

**Voorganger:** pastor mw. A.M. Creemer - Allard

**Ouderling van dienst:** Truus de Geus

**Diakenen van dienst:** Rik van Osnabrugge

**Overige dienstdoenden:** Gerard Heijnen, Tineke van der Blonk en Arie de Vos

**Coronateam:** Dorrie Huson

**Koster:** Marel van Soest.

**Organist:** Ronald van Delft.

**Collecten volgens het rooster:** Eredienst & diaconie(1), Onderhoud kerkgebouw (2) en ZWO-commissie

**Rijdienst:** Huib van Arkel.

## **Terugblik**

In de dienst van afgelopen zondag werd voorgegaan door ds. J. Verschoof uit Leimuider. Ds. mw. Geudeke, die oorspronkelijk zou voorgaan, moest plotseling, om persoonlijke redenen, verstek laten gaan. Gelukkig was ds. Verschoof in staat en bereid om op heel korte termijn in te springen.

Ds. Verschoof sprak met ons over het eerste gedeelte van de woestijntocht van het volk Israël. Nadat het door God is bevrijd uit ballingschap wordt de tocht naar het Beloofde Land ondernomen. Door de woestijn. Een verwachtingsvolle tocht, maar die niet voorspoedig verloopt. Er wordt dorst geleden en er is geen water te bekennen. Als dan eindelijk een bron wordt gevonden, blijkt het water niet drinkbaar; te bitter. Daarom wordt de bron ook 'Mara' (= bitter) genoemd. Mozes bidt tot God, die hem daarna een stuk hout

aanwijst dat hij in de bron gooit. Daarmee wordt het water zoet en drinkbaar. Deze geschiedenis eindigt met de aankomst van het volk Israël bij Elim, een oase met 12 waterbronnen en 70 palmbomen.

Een geschiedenis die ons ook voor nu het nodige leert, zo gaf ds. Verschoof aan. Ook onze levensreis verloopt niet altijd voorspoedig. En ook daarbij hebben we, net als het volk Israël, vaak de neiging om ons tegen God te keren en onze bitterheid over ons gebrek aan voorspoed op Hem te schuiven. Deze geschiedenis leert ons dat God dat een genadevolle God is, die niet straft, maar levensreddend handelt. Het hout staat symbool voor Gods Woord dat ons uit onze ellende en onze bitterheid kan halen en op de goede weg kan brengen. Het geeft ons houvast om niet de moed te verliezen en vol te houden. In de vroegchristelijke kerk, zo zei ds. Verschoof, werd het stuk hout uit deze geschiedenis ook gezien als een verwijzing naar het Kruis van Christus, dat verzoenend is voor al onze zonden.

De geschiedenis eindigt met Elim: de oase waar rust gevonden wordt. De getallen 12 en 70 zijn daarbij ook overdrachtelijk. De 12 bronnen geven aan dat er voor ieder (elke stam van het volk Israël) een waterbron is. Het getal 70 symboliseert de grote volkomen volmaaktheid. Hoe ons leven ook is -wij mogen, als we op God vertrouwen, leven in de wetenschap dat het beste nog komen moet.

We hebben in deze dienst ook het Heilig Avondmaal met elkaar gevierd, als opmaat naar de dienst van volgende week: de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Dan hopen we ook de gemeenteleden die ons in het afgelopen jaar zijn voorgedaan te herdenken. In die dienst zal worden voorgedaan door pastor mw. Creemer. Weet u welkom.

Mogelijk worden de komende dagen door het CIO (het interkerkelijk Contact In Overheidszaken), of in het classicale overleg, nog nadere regels voor erediensten afgesproken met betrekking tot covid-19. Als dat zo is, wordt u daarover via de website geïnformeerd.

### **Gemeenteavond**

Er is besloten om de gemeenteavond (ook) niet fysiek in de kerkzaal te houden. Er kan getwist worden over de vraag 'of het überhaupt nog wel mag' - een eredienst is immers geen godsdienstoefening, maar is een gewone bijeenkomst of vergadering. Die weg willen we echter helemaal niet op. Het gaat om ons aller belang en ons aller gezondheid, met name die van kwetsbaren. Daar ligt ook onze verantwoordelijkheid. Bovendien: een gemeenteavond, zoals we die zouden willen hebben, is voor een belangrijk deel ook een sociale bezigheid - en met de huidige regels is het sociale

gebeuren sowieso al aardig weg: afstand van 1,5 meter, geen koffie en ook geen hapje en drankje na afloop, ramen open, ventilatiesysteem op volle kracht - dat zou een gemeentevond met de bontkraag op en de sjaal om betekenen....

Daarom vindt, net als vorig jaar, de gemeentevond plaats via ZOOM. De link waarmee u kunt meedoen is: <https://us02web.zoom.us/j/86860478798>  
Het ID-nummer is: 868 6047 8798

Het is de bedoeling dat we zoom-meeting ook uitzenden via 'kerkdienstgemist.nl.' Die twee dingen lijken aan elkaar geknoopt te kunnen worden. Wilt u dus niet mee zoomen, maar wel meekijken of meeluisteren, dan kan dan op de gebruikelijke manier via kerkdienstgemist.nl. Daar kunt u de avond ook terugkijken. Eén verschil: u kunt via kerkdienstgemist.nl wel meekijken en meeluisteren, maar niet meepráten.

De technici zijn (voor de uitzending) in de kerkzaal aanwezig. Als u geen zoom hebt (dat betekent dat u geen computer of geen werkende internetverbinding hebt), dan kunt u contact opnemen met de voorzitter (06-46342548) of met de scriba (06-53366345). Dan zullen kijken of er enkele plaatsen in de kerkzaal vrijgemaakt kunnen worden waar u dan de projectie op de muur kunt volgen.

We betreuren het dat het zo moet - we hadden dat graag anders gezien. Bij eerder afgelaste bijeenkomsten gaf ik aan 'dat u de koffie, de koek en het drankje na tegoed houdt', maar zo langzamerhand ontstaat er een stuwmeer van die beloften.....toch zeg ik 't ook nu weer: u houdt 't tegoed!

De agenda voor de avond staat nog niet vast, maar de volgende punten zullen daar in elk geval wel op de agenda staan:

- terugblik over het afgelopen half jaar;
- komst ds. Bruwer;
- afscheid ds. Vermeij;
- invulling pastoraat en jeugdwerk door mw. Verschoof en mw. Van der Vis;
- invulling beleidsplannen.

Als u vragen hebt die u besproken wilt hebben op deze gemeentevond, vragen wij u die uiterlijk dinsdag a.s. (16 november) aan de scriba te mailen ([scriba@sow-kudelstaart.nl](mailto:scriba@sow-kudelstaart.nl)).

*Scriba*

**Eeuwigheidszondag**

Komende zondag is het 'eeuwigheidszondag'. We staan dan stil bij alle personen die ons in het afgelopen jaar ontvallen zijn. Dat doen we in een bijzondere kerkdienst, waarbij we de naam van de overledene noemen in het midden van de gemeente. Ook doet de ouderling van dienst voor overleden gemeenteleden een traan in onze avondmaalskruik. Gemeenteleden die in de kerkzaal aanwezig zijn kunnen, als zij dat willen, ook zelf een traan in de kruik doen voor iemand die hen dierbaar is en die (in het afgelopen jaar of eerder) is overleden.

### **Coronaregels en erediensten**

Afgelopen vrijdag was er weer een persconferentie van onze minister-president en de minister van volksgezondheid. De coronaregels worden verder verscherpt. Er zijn (uiteeraard) nog geen nieuwe aanbevelingen vanuit de classis gekomen voor erediensten- die worden in de loop van deze week wel verwacht - zie hierboven.

Maar de boodschap is duidelijk: het aantal besmettingen loopt hard op en aan iedereen wordt gevraagd zijn of haar verantwoordelijkheid te nemen. Dat geldt ook voor ons als gemeente. Het is al eens eerder gezegd: laten we niet op de millimeter afmeten wat nog wel zou mogen en wat niet, maar laten we vooral zoeken naar wegen om uitbraken van het virus te voorkomen of in te dammen. Houd dus afstand (1,5 meter), draag een mondkapje als u niet op uw plaats zit, houd uw jas bij u in de kerkzaal, en doe al het andere waarvan u redelijkerwijs kunt vermoeden dat het bijdraagt aan het indammen en binnen de perken houden van het virus. En om met de slager of de groenteboer te spreken: het 'mag ook best een beetje méér zijn' wat we doen; meer dan het minimaal vereiste dat de wetgever van ons eist!

*Scriba*

### **Bedankt**

Lieve gemeente, wij hebben de afgelopen week een goed bericht gekregen: de operatie is geslaagd, alles is weggenomen. Hartelijk bedankt voor de vele kaarten, bloemen, telefoontjes en appjes! Het was hartverwarmend!

*Met lieve groeten van Joke en Jan Aalbersberg*

### **Rentmeesters (2)**

Twee weken geleden trof u een artikelje onder de kop 'Rentmeesters' in het kerkblad. Dat handelde over de klimaattop in Glasgow en was geschreven aan het begin van die bijeenkomst. In dat stukje werd de stelling neergelegd dat we ons de rentmeesters behoren te tonen die de Bijbel wil dat we zijn.

Niet alleen in woord, maar vooral ook in daad. Voor onszelf, maar ook, of vooral, voor onze kinderen.....

We zijn nu twee later. 'Glasgow' is voorbij. Er is een slotverklaring - ondertekend door de regeringen van zo'n 200 landen. De vraag die nu natuurlijk gesteld mag worden is: 'is de daad bij het woord gevoegd?'

Sommigen noemen het 'top', anderen 'flop'. Het is begrijpelijk dat sommigen teleurgesteld zijn. Het is ook voorstelbaar dat 'arme landen' van mening zijn dat de rijke landen, als de grootste veroorzakers van het klimaatprobleem, voor de oplossing ervan het meest de portemonnee moeten trekken.

Laten we eens van het positieve uitgaan en vaststellen dat er in elk geval wereldwijd wel een zekere bereidheid is om het klimaatprobleem aan te pakken. Of het genoeg is? Dat is de vraag. Maar, of het genoeg is of niet hangt niet samen met wat de regeringen besluiten, maar met hoe wijzelf met ons klimaat en met onze omgeving omgaan. Meer dan ooit geldt: de wereld verbeteren? Dat begint bij onszelf en ons eigen gedrag. Alleen dan tonen wij ons goede rentmeesters!

*Scriba*