

## **Protestantse gemeente Kudelstaart**

**Website: [www.sow-kudelstaart.nl](http://www.sow-kudelstaart.nl)**

In onze gemeente is, nu wij vacant zijn, voor een aantal uren per week een 'ambulant predikant' werkzaam, die met name belast is met pastorale taken. Dat is mw. ds. M. Vermeij uit Haarlem ([ds.vermeij@sow-kudelstaart.nl](mailto:ds.vermeij@sow-kudelstaart.nl) of 06 – 14 15 10 14).

**Inleveren kopij voor het kerkblad:** bij de scriba, [scriba@sow-kudelstaart.nl](mailto:scriba@sow-kudelstaart.nl), uiterlijk zondag 19.00 uur.

**Onze diensten zijn op dit moment niet toegankelijk, maar zijn uitsluitend online te volgen.**

De link om de diensten online te volgen is te vinden op de homepage van onze website: <https://sow-kudelstaart.nl>.

Wilt u een dienst later nog bekijken? Dat kan ook via de website of op "kerkdienstgemist.nl".

## **Zondag: 18 april 2021**

**Voorganger:** ds. mw. E. Jansen uit Mijdrecht.

**Ouderling van dienst:** Anneke Sikkema.

**Diaken van dienst:** Rieneke de Bondt

**Organist:** Ronald van Delft.

**Collecten volgens het rooster:** Eredienst (1), Diaconie (2) ZWO-commissie

## **Terugblik**

Afgelopen zondag ging ds. Sicco Zijlstra uit Haarlem bij ons voor. Inmiddels – in vacaturetijd – een regelmatige verschijning op de Kudelstaartse kansel. Ds. Zijlstra sprak sprak over een 'vruchtbaar leven'. Hij deed dat aan de hand van het Johannes-boek. Na de opstanding en voor de Hemelvaart bemoedigt Jezus bij voortdurend zijn leerlingen. Hij legt uit wat vrede is en wat daartoe leidt. De vertelling van de wijnstok en de ranken (Joh. 15) was daarbij leidend. Jezus zegt: Ik ben de wijnstok, jullie zijn de ranken, maar de Vader is de wijngaardenier. Om te kunnen groeien en 'vruchten te kunnen dragen' is het nodig dat de ranken met de wijnstok verbonden blijft. Als dat niet gebeurt worden ze afgesneden en in het vuur gegooid. 'Blijf in Jezus' is de boodschap en 'blijf in Jezus' liefde'. Hoe moet dat dan, vroeg ds. Zijlstra zich af. Hij vroeg ons, bij onszelf na te gaan wat ons blij maakt.

In deze coronatijd waarin alle sociale contacten zijn teruggeschoefd en er vooral veel niet mag wordt het steeds moeilijker gevonden om de coronaregels te volgen. Iedereen snakt naar verruiming. In zo'n tijd is het

niet altijd even gemakkelijk om 'vreugde' te vinden in het leven. Juist in deze tijd is 'omzien naar elkaar' cruciaal. Dat is vruchtbaar leven. Blijven in Jezus is Zijn woord lezen en herlezen en blijven in Jezus' liefde vloeit daaruit voort.

Na de dienst hebben we weer 'digitaal koffie gedronken'. Inmiddels een vaste waarde op zondagochtend. Gelukkig komen er ook steeds nieuwe gezichten bij. En – natuurlijk is het geen 'vervanging' voor het koffiedrinken zoals we dat gewend waren; maar het is wel een zeer bruikbaar alternatief nu het nog niet anders kan. Nieuwsgierig? Sluit gerust aan! Er kunnen honderd personen aan deelnemen via de zoom-versie en daar zitten we nog lang niet aan....

Komende zondag is er weer een eredienst In die dienst zal ds. Elise Jansen uit Mijdrecht weer bij ons voorgaan. Weet u – digitaal – welkom.

### **Digitale ontmoetingen**

Dat is er deze week één: het zondagse 'digitale koffiedrinken' niet meegeteld. Komende dinsdag is er de bijeenkomst voor ontmoeting en omzien naar elkaar (om 20.00 uur). Inloggen kan via de website.

### **Westerbork**

Terwijl de kopij van dit kerkblad geschreven wordt, verschijnt het NOS-journaal op het TV-scherm. De verslaggever verhaalt dat vandaag, een jaar later dan gepland, herdacht is dat kamp Westerbork zesenzeventig jaar geleden bevrijd is van de Nazis. Een herdenking die vorig jaar, ook als gevolg van corona, is verschoven. Een herdenking waarbij er bij wordt stil gestaan dat in iets meer dan 2 jaar tijd 102.000 mensen op transport werden gesteld naar de vernietigingskampen Auschwitz, Bergen-Belsen, Sobibor en Theresiënstadt. In 103 transporten, waarvan de eerste plaats vond op 15 juli 1942 en de laatste op 13 september 1944. De reportage laat het verslag zien van een overlevende die drie keer van een transportlijst werd gehaald en daardoor mocht overleven. Slechts 5.000 mensen die in Westerbork terecht kwamen hebben het geluk gehad de moorddadigheid te overleven. Als je dat ziet komen er twee dingen boven. De eerste is dat het goed is dat we ons dit altijd blijven herinneren – en als gemeenschap verplicht zijn om ervoor te zorgen dat dit nooit meer gebeurt. Dat is, als je om je heen kijkt en je ziet de vele vormen van discriminatie, een zware opgave. Het past ook heel goed in de preek van deze zondag van ds. Zijlstra. Het tweede is dat alles relatief is, en dat, vergeleken met het lot van de duizenden mensen die via Westerbork zijn vermoord, ons corona-lot maar licht is en goed te dragen moet zijn. Ook

als dat inhoudt dat de versoepelingen niet vóór, maar pas ná koningsdag mogelijk worden..... Nog even volhouden, met elkaar en voor elkaar, en we komen aan het einde van deze tunnel.

*Scriba*