

Protestantse gemeente Kudelstaart

Website: www.sow-kudelstaart.nl

In onze gemeente is, nu wij vacant zijn, voor een aantal uren per week een 'ambulant predikant' werkzaam, die met name belast is met pastorale taken. Dat is mw. ds. M. Vermeij uit Haarlem (ds.vermeij@sow-kudelstaart.nl of 06 – 14 15 10 14).

Inleveren kopij voor het kerkblad: bij de scribe, scriba@sow-kudelstaart.nl, uiterlijk zondag 19.00 uur.

Onze diensten zijn op dit moment niet toegankelijk, maar zijn uitsluitend online te volgen.

De link om de diensten online te volgen is te vinden op de homepage van onze website: <https://sow-kudelstaart.nl>.

Wilt u een dienst later nog bekijken? Dat kan ook via de website of op "kerkdienstgemist.nl".

Zondag: 4 april 2021, Eerste Paasdag

Voorganger: ds. R. Visser uit Amsterdam.

Ouderling van dienst: Janine van Osnabrugge.

Diaken van dienst: Rik van Osnabrugge.

Organist: Jan Sikkema.

Collecten volgens het rooster: Eredienst & diaconie (1), Jeugd in de protestantse Kerk – JOP (2) ZWO-commissie

Terugblik

Afgelopen zondag ging de heer W. de Knijff uit Julianadorp bij ons voor. Dhr. De Knijff memoreerde dat hij in coronatijd al een aantal keer eerder bij ons is voorgegaan en steeds heeft afgesloten met het uitspreken van de hoop dat de volgende week 'voor een volle kerk zou kunnen zijn'. Hij vergeleek het met een zinsnede uit een gebed dat de Joden uitspreken bij (onder meer) de Pesachmaaltijd: 'volgend jaar in Jeruzalem'. Ook dit keer sloot hij af met het uitspreken van de hoop dat de volgende keer de dienst weer 'van aangezicht tot aangezicht' kan zijn. Voor de goede orde: de volgende keer dat de heer De Knijff voorgaat is D.V. op 18 juli a.s.....

De heer De Knijff had de dienst als thema meegegeven: 'de herder, het lam en de kudde'. Het beeld van een herder met schapen komt in de Bijbel veelvuldig voor. Vanaf zo ongeveer de eerste pagina in Genesis – Abel was al een schaapherder – tot in het boek Openbaring, waar ook veelvuldig wordt gesproken over het Lam en de kudde. Er zijn drie 'hoedanigheden' waarbij

de schapen een rol spelen: als 'lam' en als 'kudde', en dan is er ook de herder. In de Stille Week gaat het over de positie van Jezus als het Lam, dat wordt geofferd. Pasen is het feest waarbij de herderrol benadrukt wordt – en eerst met Pinksteren wordt de kudde verzameld

Komende week zijn er twee (extra) diensten: op Witte Donderdag – dan vieren we het Heilig Avondmaal. Voorganger in die dienst is ds. mw. M. van der Zwaag. en op Goede Vrijdag. Dan gaat pastor mw. A. Creemer voor. Beide diensten beginnen om 19.30 uur. Weet u – digitaal – welkom.

In Memoriam | Willem (Wim) Vermeulen 27.01.1939 - 17.03.2021

Wim werd in 1939 geboren in Beinsdorp als 2^e kind en zou 7 jaar later nog een broertje krijgen. In Hillegom, Lisse en de Haarlemmermeer bracht hij zijn jeugd door. Hij vond er later ook zijn werkkring bij de fa. Verhoef, waar hij pas 40 jaar later afscheid nam om te gaan genieten van de VUT en later zijn pensioen.

Op een vakantie ontmoette hij zijn Leny en trouwde met haar in 1963. Samen gingen zij wonen tegenover de fa. Verhoef op een eilandje en zo werd hij tijdelijk Aalsmeerder. Tijdelijk, want zijn wens, om 2 dochters te krijgen, kwam uit en daarvoor was ruimte nodig.

Zo verhuisde het gezin Vermeulen naar Rijsenhout, waar Wim en Leny bleven wonen totdat ze in maart 2006 een nieuw plekje vonden in Kudelstaart. Ondertussen werd Wim opa van 4 kleinkinderen. In Kudelstaart kreeg hij veel contacten via de kerkelijke gemeente waar hij (en ook Leny) zich bij aansloten en zich thuis voelden.

Ruim 3 jaar geleden kreeg Wim slokdarmdarmkanker. Het behandeltraject en de operatie ervan verliepen succesvol, maar vele complicaties nadien zorgden voor een meer dan een half jaar durend ziekenhuisverblijf. Hij vond daarna geen energie meer voor zijn hobby modelbouw, uitstapjes en activiteiten. Het leven werd zwaar voor Wim. Toch bleek het mogelijk om, helemaal aan het eind van zijn levenspad, dankbaar terug te blikken. Welbewust en in vrede nam hij afscheid van hen die hem dierbaar waren; zijn Leny, zijn kinderen, schoonzons en kleinkinderen.

Bij de dienst op Goede Vrijdag

Op vrijdagavond 2 april aanstaande om 19 uur 30 willen wij vanuit de Spil, samen met u thuis, het lijden en sterven gedenken van onze Heer Jezus Christus. Wij lezen deze avond vanuit de Bijbel, uit het evangelie van Mattheüs 16 vers 24 en uit het evangelie van Johannes 19 vers 16 tot en met 30. Naast het stilstaan bij de betekenis van Jezus dood voor ons, door

middel van woorden en muziek, willen we dit deze avond ook doen door middel van symboliek:

Na de verkondiging zal door de dienstdoende diaken de paaskaars worden gedooft en uit de kerk worden weggedragen. Hierna zal door een lid van onze gemeente een bloemstuk onder het kruis worden neergelegd.

Dit symbool zal daar dan, tot na het feest van de opstanding, Pasen, blijven liggen.

Een ieder bidden we toe om zo, op geheel eigen wijze, te mogen ervaren, wat God in Jezus Christus, wil betekenen voor ons.

A.M. Creemer-Allard

Paasgroet

Afgelopen weekend hebt u, als u 75 jaar of ouder bent, een Paasgroet ontvangen vanuit de gemeente. Normaliter, buiten coronatijd, wordt die altijd 'vanuit de kerk' gebracht en nemen gemeenteleden die mee. Ook voor gemeenteleden die nog geen 75 jaar zijn maar die een speciaal steuntje in de rug kunnen gebruiken wordt altijd een bloemetje bezorgd. Dat kan nu niet op de gebruikelijke manier.

Maar, met dank aan onze jeugd, is dat proces gladjes verlopen. Meer dan de helft is de afgelopen dagen door onze kinderen van de kindernevendienst rondgebracht. Hulde!

Palmpaasstokken versieren

De vrijdag voor Palmzondag konden er in De Spil palmpaasstokken versierd worden!

Wat fijn, na zo'n lange tijd mochten de kinderen van de kindernevendienst weer eens in de kerk komen! Niet alleen om de plantjes op te halen voor mensen uit de gemeente, maar ook om zelf te knutselen.

In de kerkzaal lagen allerlei spullen klaar om de kale lat te versieren. De latten waren trouwens belangeloos beschikbaar gesteld door timmerbedrijf Borst uit Nieuwveen en bouwbedrijf Van Arkel van de Hoofdweg, fijn! Het kruis werd getimmerd, beplakt en versierd met lint, met een ei en kuikens (het teken van nieuw leven), een palmblad en narcis (de Koning wordt toegezwaid). Ook waren er rozijntjes (als teken voor de 12 discipelen) en 30 zilverstukken, maar dat was waren hele lekkere chips! Het was een gewriemel, dus we waren erg blij dat elk gezin een ouder of oma voor bij de knutseltafel had meegenomen, zij konden hun eigen kinderen goed helpen! De broodhaantjes mag iedereen thuis gaan bakken, het pak meel en recept is mee naar huis gegaan. We zijn benieuwd naar jullie Paasbaksels en hopen dat de foto's rond gestuurd gaan worden op de KND-app.

Wat was het leuk om weer eens gewoon met elkaar te zijn, het was een gezellige middag met 16 kinderen en we hadden er plezier in! Er zijn 16 mooie, originele stokken gefabriceerd. Iedereen is op de foto gegaan en deze waren te zien in de dienst van zondag 28 maart.

Tot ziens, namens de Jeugdraad, Marleen de Vos.

Paaspuzzel

Vorige week trof u in het kerkblad de 'Paaspuzzel'. Er zijn in de afgelopen week al heel wat (goede) oplossingen binnen gekomen. U hebt nog bijna een volle week om mee te doen voor de prijs. Uiterlijk vrijdag a.s. (Goede Vrijdag) moet u dan de (goede) oplossing hebben gemaïld naar 'scriba@sow-kudelstaart.nl'.

We plaatsen deze puzzel deze week niet opnieuw – u hebt het kerkblad van vorige week vast nog niet weggegooid, en als u dat wel hebt: kunt u de puzzel ook vinden op onze website.

Bedankt (1)

Ik dank u allemaal, die mij cadeautjes en heel veel kaartjes hebben gestuurd (honderddrieëntwintig stuks!), tijdens mijn opname in het ziekenhuis en het revalidatiecentrum. Dat er zoveel mensen aan mij gedacht hebben, daar ben ik u erg dankbaar voor.

Hartelijke groeten van mw. M. Wever – Duym, Stevinhof 6, Kudelstaart

Bedankt (2)

Ik wil de kerk bedanken voor het mooie boeket dat ik gekregen heb na mijn heupoperatie. En ook ieder die mij een kaartje, telefoontje of bloemetje gestuurd heeft. Het gaat heel goed met mij. Het deed ons goed.

Hotze en Corry van den Berg