

Nieuwsbrief



Protestantse Gemeente
Samen op Weg
Kudelstaart



Witte Donderdag 1 april 2021

Welkom

Van harte welkom in de eredienst van de Protestantse Gemeente Samen op Weg te Kudelstaart, die gehouden wordt op Witte Donderdag 2021.

Het is in verschillende opzichten een bijzondere dienst. Bijzonder omdat we vanavond aan het begin van de Paascyclus staan. Op Witte Donderdag herdenken we dat Jezus de voeten van zijn discipelen waste en daarna de Pesach-maaltijd gebruikte met zijn discipelen. Vervolgens begaf hij zich naar Gethsemané, waar hij later die nacht gevangen genomen zou worden. Het is ook bijzonder omdat het de tweede keer op rij is dat u niet fysiek bij de dienst aanwezig kunt zijn. Hopelijk is hier drie keer geen scheepsrecht en kunnen we volgend jaar weer met elkaar in de kerkzaal de Paascyclus beginnen



Voorganger in deze dienst is de ds. mw. M. van der Zwaag – de Haan uit Ter Aar. Ouderling van dienst vanavond is Gerard Heijnen. Er zijn twee diakenen van dienst – dat zijn Ans Rinkel en Rik van Osnabrugge. Uiteraard is er vanavond

ook een organist – dat is Jan Sikkema. Jan speelt voorafgaand aan de dienst en aan het einde van de dienst. Tussendoor zijn er enkele liederen die alleen maar gespeeld worden en die u thuis in gedachten kunt meezingen (als u dat hardop wilt doen mag dat natuurlijk ook).

Deze dienst is mede voorbereid door de leden van onze Commissie Erediensten. Dank daarvoor!

We vieren in deze dienst ook het Heilig Avondmaal. Alleen de ambtsdragers (en de technici) zijn in de kerkzaal aanwezig; we hopen dat u thuis ook aan dit avondmaal wilt deelnemen. Zo zijn we niet bijeen, maar toch met elkaar verbonden.

Bijzondere nieuwsbrief

Een nieuwsbrief komt in principe alleen op zondag uit. Van dat principe wordt nu afgeweken. Er zullen nu twee extra nieuwsbrieven worden gemaakt – de eerste is die voor vandaag, de tweede is die voor morgen, Goede Vrijdag. In de nieuwsbrieven van vandaag en morgen

Witte Donderdag



Orde van dienst

- Orgelspel.
- Welkom en mededelingen.
- Stilte.
- Muziek: Lied 67 : 2.
- Stil gebed.
- Bemoediging en groet.
- Muziek: Lied 67 : 3.
- Gebed bij de opening van de Bijbel.
- Schriftlezing: Exodus 12 : 14 t/m 20
- Muziek: lied 81 : 8 en 9 – organist speelt melodie, gemeente kan in gedachten meezingen.
- Schriftlezing: Johannes 13 : 1 t/m 15.
- Muziek : lied 569: 1, 2 en 3 – organist speelt melodie, gemeente kan in gedachten meezingen.
- Verkondiging.
- Muziek: Heer, wat een voorrecht.
- Gebeden.
- Gereedmaking Avondmaalstafel, terwijl de organist lied 157 : 1 en 4 speelt.
- Maaltijd van de Heer
 - nodiging;
 - grote lofprijzing;
 - tafelgebed;
 - Muziek: lied 405: 1, 2 en 3;
 - Gebed: 'Onze Vader';
 - Delen brood en wijn;
 - Gebed na de maaltijd;
 - Avondgebed.
- Muziek: lied 245 : 1 en 3.
- Zegen.
- Uitleidend orgelspel.

treft u geen bijzonder nieuws. Dat blijft gereserveerd voor de nieuwsbrief van zondag.

Collecte

Er zijn vanavond drie – digitale – collecten. De eerste is voor eredienst en diaconie, de tweede voor het Leger des Heils (avondmaalscollecte) en de derde voor de ZWO-commissie.

Paasgroet uit de classis

De krokus

In de bloembol is de krokus,

in de pit de appelboom.

In de pop huist een belofte:

vlinders fladderen straks rond.

In de koude van de winter

groeit de lente ondergronds,

nog verborgen tot het uitkomt,

God ziet naar de schepping om. (lied 982:1)

Een jaar geleden ging alles op slot. En even dachten we:



voor een paar weken.

Met Pasen zullen we toch wel weer naar de kerk kunnen?

Inmiddels is het weer

Pasen, en hebben we nog steeds te maken met beperkingen, ook in de kerk. Een zekere vermoeidheid maakt zich van ons mees-ter. Corona is bij ons allemaal onder de huid gekropen.

En dan is daar opeens de krokus. Columniste Japke-d. Bouma noemt de krokus de held onder de bloemen. 'Het soldaatje dat zich de grond uit vecht op het slagveld van de winter.' Prachtig gezegd. Als alles donker en koud is, dan groeit onder de grond de lente. Een nieuw begin.

Zo vieren wij ook dit jaar Pasen, als nieuw begin. Natuurlijk: het is anders dan anders. Het afge-lopen jaar heeft niemand onberoerd gelaten. Er werden mensen ziek, ook in onze omgeving. Er zijn zelfs geliefden overleden. En bij elkaar komen om Pasen te vieren kan dus nog steeds niet.

En toch is Pasen niet alleen anders dan anders. De opstanding van Jezus draagt ook dit jaar de-zelfde boodschap in zich als altijd. Onveranderlijk is de belofte van God zelf dat de dood niet het laatste woord heeft. Dat nieuw begin mogelijk is.

Die belofte is niet afhankelijk van omstandigheden. Zeker, in de kerken is het nu nog stil. Maar we zullen weer gaan zingen. En ja, we verlangen naar herstel van het leven. En dat komt ook. Want het is God zelf die herschept. Dat is lente. Dat is Pasen. En dat is opstanding.

Elke stilte kent zijn zingen,

zoekt een woord en melodie,

ieder duister wacht een morgen

in dat licht is alles nieuw.

Het verleden bergt de toekomst,

wat die brengt, je weet het niet,

nog verborgen tot het uitkomt,

God alleen herschept en ziet. (lied 982: 2)

ds. P. Verhoeff, classispredikant

Gedicht voor Witte Donderdag

Hij onthaalde ons aan tafel
Lam van Pasen.

Hief zijn handen, sprak de zegen
voor dit eten.

Niet alleen zijn vrienden kregen
deze zegen.

Hij omarmt ook ons, bediend ons
in zijn liefde.

En omvat in dit gebaar
de hele aarde.

Hij dronk wijn om onze pijn,
om onze vreugde.

Voor de Grieken en de Joden:
brood gebroken.