

Protestantse gemeente Kudelstaart

Website: www.sow-kudelstaart.nl

In onze gemeente is, nu wij vacant zijn, voor een aantal uren per week een 'ambulant predikant' werkzaam, die met name belast is met pastorale taken. Dat is mw. ds. M. Vermeij uit Haarlem (ds.vermeij@ sow-kudelstaart.nl of 06 – 14 15 10 14).

Inleveren kopij voor het kerkblad: bij de scribe, scribe@sow-kudelstaart.nl, uiterlijk zondag 19.00 uur.

Onze diensten zijn op dit moment niet toegankelijk, maar zijn uitsluitend online te volgen.

De link om de diensten online te volgen is te vinden op de homepagina van onze website: <https://sow-kudelstaart.nl>.

Wilt u een dienst later nog bekijken? Dat kan ook via de website of op "kerkdienstgemist.nl".

Zondag: 17 januari 2021

Voorganger: ds. mw. M. van der Zwaag – de Haan uit Ter Aar.- viering Heilig Avondmaal.

Ouderling van dienst: Leo Eveleens.

Diaken van dienst: Janna Adema en Piet de Geus.

Organist: Ronald van Delft.

Collecten volgens het rooster: Eredienst & diaconie (1), Avondmaalscolleete (2) en ZWO-commissie (uitgang).

Terugblik

Afgelopen zondag ging ds. P. Verhoeff uit Alkmaar, onze classispredikant, bij ons voor. Hij sprak over Lucas 19, de verzen 1 tot en met 10. Dat gaat over de bij velen bekende geschiedenis van Zacheüs – de belastingbeampte in de stad Jericho, werkend voor de Romeinse overheid, die erom bekend stond dat hij ook zijn eigen zakken goed spekte. Er werd door de Joodse bevolking dan ook diep op hem neergekeken – niet alleen figuurlijk, maar ook letterlijk: het was maar een klein mannetje.

Toen Jezus in Jericho kwam wilde Zacheüs weten wat voor persoon die profeet eigenlijk was. Maar omdat hij zo klein was, en de andere mensen helemaal geen behoefte hadden om hem terwille te zijn, koos hij ervoor om in een boom te klimmen. Als Jezus voorbij komt wordt hij aangesproken en geeft Jezus aan in zijn huis te willen verblijven, wat natuurlijk leidt tot het nodige gemor van de overige omstanders. Zacheüs echter was gaan staan

en beloofde al wat hij oneerlijk had verkregen ruim terug te geven. Ds. Verhoeff gaf aan dat Zacheüs duidelijk aan de verkeerde kant van de samenleving was terecht gekomen. Waardoor is niet duidelijk: misschien wel omdat hij fysiek maar een klein mannetje was en hij letterlijk over het hoofd werd gezien (en misschien ook altijd wel minderwaardig was bejegend). Daardoor liet hij zich op een andere manier gelden – door rijk te worden over de rug van de andere Joden. Jezus ziet, in tegenstelling tot de anderen, Zacheüs wel staan – zowel letterlijk als figuurlijk en dat brengt hem ook aan de goede kant van de samenleving.

Ds. Verhoeff wees erop dat ook in onze huidige samenleving sprake is van veel mensen die zich ‘niet gezien voelen’ – waar in de drukte van alledag geen aandacht voor is en die vereenzamen. Vaak ook zonder alleen te zijn. En, ook mensen die over het algemeen niet eenzaam zijn, hebben altijd ook wel eenzame momenten of zaken waarmee zij uitsluitend zelf worstelen – ook dat is een vorm van eenzaamheid. Gezien worden is essentieel – het is misschien wel een van de belangrijkste levensvoorwaarden. Niet letterlijk of figuurlijk te worden weggeduwd tussen de massa, om zo na kortere of langere tijd in de goot te belanden.

Ds. Verhoeff riep ons op om daar, in de maatschappij en zeker ook in de gemeente, met elkaar aandacht aan te schenken. Hij sloot daarbij af met het slotwoorden uit het boek ‘De Avonden’ van Gerard Reve: ‘Het is gezien, het is niet onopgemerkt gebleven’. Daar ligt een schone taak voor ons allemaal, aan het begin van 2021.

Komende zondag hopen we het Heilig Avondmaal te vieren in een eredienst waarin voorgegaan door ds. mw. Van der Zwaag uit Ter Aar. Van harte uitgenodigd!

Heilig Avondmaal

Op D.V. zondag 17 januari a.s. hopen we met elkaar weer het Heilig Avondmaal te vieren. De eerste keer in 2021, de vijfde keer in de corona-periode. Net als de vorige keer is er niet de mogelijkheid om fysiek in de kerkzaal aan het Heilig Avondmaal deel te nemen. Dit kan alleen thuis. In de kerkzaal zijn alleen de dienstdoende ambtsdragers, de voorganger en de technici aanwezig.

Als u aan het Heilig Avondmaal wilt deelnemen, kan dat op twee manieren. U kunt dat thuis doen met eigen brood en eigen wijn. U kunt dat ook doen

met matses en wijn (of druivensap), tevoren bij u bezorgd vanuit de diaconie.

Als u van deze laatste mogelijkheid gebruik wilt maken kunt u dat op uiterlijk donderdag 14 januari a.s. per e-mail kenbaar maken aan de diaconie. Dat kan aan het mailadres diaconie@sow-kudelstaart.nl. U kunt ook bellen: tel. nr. 06 – 22 44 17 78. Latere aanmeldingen kunnen helaas niet gehonoreerd worden, omdat de diaconie op de 15^e alles in orde gaat maken om het avondmaal goed te laten verlopen.

Let op: Als u mailt krijgt u altijd een bevestigingsmail terug. Dan weet u zeker dat uw mail is aangekomen en 'verwerkt'. Als u geen bevestigingsmail ontvangt is er (dus) iets mis gegaan en moet u (opnieuw) in actie komen.

De diaconie

Week van gebed

Van 17 tot 24 januari 2021 is de Week van Gebed. 'Blijf in mijn liefde' Dat is de oproep die in 2021 centraal staat tijdens de Week van Gebed voor de eenheid van christenen. Het is een oproep van Jezus zelf uit het evangelie volgens Johannes (Joh. 15). Het is ook het thema van de gebedsweek. Al vele jaren organiseert onze kerk één van de avonden in de Week van Gebed. Omdat het deze keer niet mogelijk is fysiek bij elkaar te komen zal hier op dinsdag 19 januari tijdens de wekelijkse ZOOM-bijeenkomst extra aandacht aan worden besteed. Een gebedenboekje voor de hele week is te bestellen bij Carla van Oostveen, tel. 0297-32 04 65.

Geef vandaag voor de kerk van morgen

Dit is het motto van de actie Kerkbalans dit jaar! Ds. Verhoeff benadrukte afgelopen zondag tijdens de online-dienst de noodzaak van deze actie. Juist in deze tijd heeft de kerk uw steun hard nodig! Daarom doen wij ook dit jaar weer mee met deze actie die zaterdag 16 januari van start zal gaan. Vanaf die datum kunt u een envelop in uw bus verwachten met daarin de kerkbalansfolder, het antwoordformulier en de retourenvelop. Van harte bij u aanbevolen. U doet toch ook weer mee?

Uw college van kerkrentmeesters

Bedankt (1)

Sinds 23 december woon ik weer in Aalsmeer. Ik wil iedereen bedanken die mij zo trouw kaarten stuurde en toen het nog kon op bezoek kwam. Ik woon nu in 't Kloosterhof, kamer 9.

Hartelijke groeten, Roel de Rooij

Bedankt (2)

Wat een verrassing, door lieve 'engelen' gebracht. Geweldig! Je wordt er helemaal blij van dat er zo aan je gedacht wordt.

Hartelijk bedankt door Jan en Greet Weij

Kettinggesprek CORONA impact (van: Betty de Rooij)

1. Wat zijn de gevolgen van de coronacrisis voor jou persoonlijk en hoe ga je daarmee om?

Het was voor Roel en mijzelf een drama toen de verpleeghuizen dicht gingen. Later vanaf begin november tot half december heerste het virus weer in de Buitenhof. Gelukkig mocht ik wel op bezoek, maar wel geheel ingepakt. Roel is acht keer getest; steeds negatief gelukkig.

2. Welke activiteiten kun je nu niet uitvoeren en wil je, als de crisis voorbij is, als eerste (weer) gaan oppakken?

Naar Zwitserland gaan om Margje en haar gezin weer te zien, de boetseerclub, gezellig met vriendinnen naar de film, de Woensdagavondgroep, etc.

3. Laat je 'geloof' een rol spelen bij de manier waarop je met deze crisis omgaat? Als het antwoord 'ja' is: hoe dan? En als dat niet zo is: kun of wil je dan zeggen waarom niet?

In deze situatie speelt het geloof geen grotere rol dan anders. Ik heb het vertrouwen dat alles goed komt.

4. Wat wil je dat onze kerk in verband met deze crisis voor jou en/of voor de gemeente doet of gaat doen?

Mooi om soms de online dienst samen met Roel te zien, je bent nu niet aan een bepaald tijdstip gebonden.

5. Zou je de bereidheid hebben om bij activiteiten die onze kerk nu ontwikkelt en uitvoert te willen meehelpen bij die uitvoering? En: als het antwoord 'ja' is: bij welke activiteiten en hoe?

Het engelen project vind ik een geweldig initiatief. Leuk om te zien dat elke gemeente dat weer op een andere manier organiseert. Ben zeker bereid om mee te helpen zeker op oecumenisch en creatief gebied.

6. Heb je, in verband met de coronacrisis, één goede tip voor de gemeente of voor de kerk (kerkenraad)? En zo ja, hoe luidt die tip?

Ik ben benieuwd hoe vol de kerk zal zijn als er geen beperkingen meer zijn. Ik hoop dat we elkaar vast kunnen houden.

7. Wie wil je nu vragen voor dit kettinggesprek?

Ria van der Leeuw.

Heil en zegen

De eerste (volle) week van het jaar 2021 zit erop. En wat voor week. Op het punt van covid. Er heerst spanning of de maatregelen misschien binnenkort wat worden versoepeld, of juist niet – terwijl dit berichtje wordt geschreven sijpelt naar buiten dat dit nog minimaal drie weken duurt. De eerste vaccins die zijn gezet ende roep van steeds meer mensen en beroepsgroepen om toch maar éérst te mogen gaan. Ouders moeten hun schoolgaande kinderen thuisonderwijs geven, of daar toezicht op houden, maar zoeken meer en meer naar argumenten om hun kinderen toch naar school te kunnen sturen. Iets verder weg, maar nog steeds in onze nabijheid: de Europese Unie die nog eens snel een paar honderd miljoen extra vaccins tegen corona koopt, zodat iedere inwoner uit de unie met de gekochte vaccins wel een keer of zeven gevaccineerd kan worden, terwijl er niet genoeg overblijft om op korte termijn iedere Afrikaan of Zuid-Amerikaan één keer te vaccineren.

En dan zijn er nog de ontwikkelingen in de Verenigde Staten. Een verblinde leider die grote groepen mensen opzweept tot daden die een land dat zich laat voorstaan op zijn democratisch gehalte, bijna aan de rand van een burgeroorlog brengt.

Van al dat nieuws is eigenlijk de mededeling dat het vaccin tegen corona is goedgekeurd en beschikbaar is de enige ‘zegen’ die daartussen te ontdekken valt. Van het overige valt maar weinig ‘heil’ te verwachten.

Kenmerkend in veel van die nieuwsberichten is, of dat nu hier in eigen land is of aan de overkant van de haringvijver, dat het steeds meer draait om de vraag Wat Wil Ik.

Het lijkt erop dat we, misschien wel juist in deze coronaperiode nu die toch langer duurt dan vorig jaar gedacht, ook steeds meer bereid zijn om het eigen gelijk te halen, ook al gaat dat over de rug van anderen. Ik zal geen verdere voorbeelden geven – u ziet die zelf waarschijnlijk ook wel. Maar: dat kan toch niet de bedoeling zijn van de heil en zegen die we elkaar hebben toegewenst bij het begin van het nieuwe jaar, of wat de woorden dan ook zijn die we daarvoor gebruikt hebben? Natuurlijk – we hoeven ons niet te laten wegcijferen en weg te laten drukken – we hoeven echt niet zoals Zacheüs in een boom te klimmen om zo aan dat ikke-gedrag te kunnen ontkomen, maar oog hebben voor de ander, en daar ook naar handelen, is een

deugd. Een christelijke deugd en een algemeen maatschappelijke deugd. Ook in 2021. Ik hoop dat we dat we met elkaar op die wijze aan de heil- en zegenwens mogen werken en dat de overige weken van dit jaar ook in dat teken mogen staan.

Scriba