

## **Protestantse gemeente Kudelstaart**

**Website:** [www.sow-kudelstaart.nl](http://www.sow-kudelstaart.nl)

In onze gemeente is, nu wij vacant zijn, voor een aantal uren per week een ‘ambulante predikant’ werkzaam, die met name belast is met pastorale taken. Dat is mw. ds. M. Vermeij uit Haarlem ([ds.vermeij@sow-kudelstaart.nl](mailto:ds.vermeij@sow-kudelstaart.nl) of 06 – 14 15 10 14).

Inleveren kopij voor het kerkblad: bij de scriba, [scriba@sow-kudelstaart.nl](mailto:scriba@sow-kudelstaart.nl), uiterlijk zondag 19.00 uur.

Onze diensten zijn op dit moment alleen online te volgen. Dat geldt in ieder geval tot en met zondag 29 november. Daarna zal een nieuw besluit genomen worden.

De link om de diensten online te volgen is te vinden op de homepagina van onze website: <https://sow-kudelstaart.nl>

Wilt u een dienst later nog bekijken? Dat kan ook via de website: Menu/ Overzicht berichten/ Diensten of op “kerkdienstgemist.nl”.

### **Zondag: 22 november 2020**

**Voorganger:** ds. M. Vermeij uit Haarlem.

**Ouderling van dienst:** Truus de Geus.

**Diaken van dienst:** Piet de Geus.

**Organist:** Jan Sikkema.

**Coronateam:** Dorrie Huson.

**Koster:** Thomas van der Zwaard.

**Collecten volgens het rooster:** Eredienst & diaconie (1), ons eigen jeugdwerk (2) en ZWO-commissie (uitgang).

### **Terugblik**

In de dienst van afgelopen zondag ging ds. Aarnoutse uit Vinkeveen bij ons voor. Ds. Aarnoutse sprak ons over Lucas 20. In de geschiedenis die daar is opgetekend wordt verhaald dat de Sadduceeën – een politieke en religieuze groepering in het Jodendom die strikt de wetten van Mozes volgden – Jezus een strikvraag voorleggen. Die strikvraag gaat over een vrouw die trouwt, waarna haar man overlijdt. Ze trouwt daarna – volgens de wetten van Mozes met zijn broer. Ook die overlijdt, waarna de vrouw met de volgende broer trouwt. Enzovoort. Er zijn zeven broers en die overlijden stuk voor stuk, nadat de vrouw met hem getrouwd is. De vraag is met wie deze vrouw in de hemel getrouwd zal zijn. In zijn antwoord benadrukt Jezus dat de God een God voor de levenden is en niet voor de doden. Wie waardig is om deel te nemen aan

de komende wereld leeft. En wordt ook als zodanig gezien door God. Een troost voor ieder.

In deze dienst hebben we ook Ruud Pattiapon herdacht.

We hebben in deze dienst ook het Heilig Avondmaal gevierd, als teken van verbondenheid met Christus en met elkaar.

Komende zondag is het 'Eeuwigheidszondag', ook wel 'Voleindingszondag' genoemd. Het is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. We herdenken op deze zondag onze gemeenteleden die in het voorbije – kerkelijk – jaar overleden zijn. We doen voor hen een traan in de Avondmaalskruik die u altijd op de tafel op het liturgisch centrum ziet staan. Deze symboliek is ontleend aan Psalm 56, waar de psalmdichter zegt: 'Mijn omzwervingen hebt u opgetekend, vang mijn tranen op in uw kruik' (vers 9).

De manier waarop de deze zondag vieren zal afwijken van wat we gewend zijn. Andere jaren konden ook alle gemeenteleden zelf, ter nagedachtenis aan hun overleden dierbaren, een traan in de kruik doen. Dat kan nu uiteraard niet. Wel kunnen nabestaanden van de in het afgelopen jaar overleden gemeenteleden aanwezig zijn (maximaal twee per overleden gemeentelid). Op deze wijze proberen we toch, ondanks alle beperkingen, een goede en gezamenlijke herdenkingsviering te houden. In de dienst zal worden voorgedaan door ds. Vermeij uit Haarlem. We hopen dat u ook weer wilt aanschrijven.

### **In memoriam: Rudy Lambert Pattiapon**

**\* 28 november 1940 , † 1 november 2020.**

Op 1 november jl is Ruud Pattiapon overleden. Hij is 70 jaar geworden.

Ruud was een lieve man, een zorgzame vader en schoonvader, een geweldige opa en een fijne broer en vriend. Met pijn in het hart hebben Kitty, de kinderen en kleinkinderen, en de rest van de familie, hem moeten loslaten, na een kort ziekbed ten gevolge van besmetting met het CO-VID19-virus.

Ruud was een lieve en enthousiaste man die belangstelling had voor de verschillende mensen die hij op zijn weg tegenkwam.

Hij was een journalist die schreef over sport en gebeurtenissen in de buurt. Hij zong graag. 'Stairway to heaven' van Led Zeppelin was één van zijn favoriete nummers. Hij was sportief: hij ging wekelijks naar de sportschool en hield van een potje voetbal met zijn kleinkinderen.

Ruud hield van God en van de kerk: hij was actief betrokken in de PG Kudelstaart, werd wijkco-ordinator voor het pastoraat en zette zich in voor de muziekgroep.

Hij hield van Kitty en van hun beider gezinnen en families.

Met zijn overlijden is er een lege plek gekomen in de straat, in de kerk, in het voetbalteam, bij zijn familie en vooral bij Kitty.

Op vrijdag 6 november is Ruud begraven op begraafplaats Rhijnhof in Leiden, bij zijn eerste vrouw Atty, en dichtbij zijn ouders. Moge hij rusten in vrede.

### **Pastoraat: ambulante predikant**

Wilt u een gesprek met mij, uw ambulant predikant, dan kan dat aan huis (mits voldoende afstand), in De Spil of online (Zoom). U kunt rechtstreeks contact met mij opnemen of een afspraak maken via de wijkcoördinatoren. U kunt mij bereiken op tel. 06 1415 1014 of [ds.vermeij@sow-kudelstaart.nl](mailto:ds.vermeij@sow-kudelstaart.nl).  
*ds. Mirjam Vermeij*

### **ZOOM – online samenkomst**

Een vaste waarde op de dinsdagavond is de bijeenkomst voor bezinning en gebed – kortweg ‘bidstond’ genoemd. Ook D.V. komende dinsdag hopen we die weer te houden. Via zoom. De bijeenkomst voor komende dinsdag (17 november) is te bereiken via de ‘grote knop’ op de homepagina van de website. De link er naar toe is: <https://us02web.zoom.us/j/82881423560>. De meeting-ID is 828 8142 3560.

### **Gemeenteavond**

Afgelopen woensdag hebben we een ‘digitale gemeenteavond’ gehouden. Via ‘zoom’ – een medium dat we veel liever niet hadden gebruikt. We hadden veel liever met elkaar in de kerkzaal gezeten. Maar: van alle mogelijkheden die er waren, was dit nog de minst slechte. En: er waren heel wat gemeenteleden ‘aanwezig’ bij deze avond: meer dan 60. Daar zijn we dankbaar voor. Op deze gemeenteavond hebben we verantwoording afgelegd over de jaarcijfers van 2019 van kerkenraad en diaconie; we hebben uitgelegd welke activiteiten we nu uitvoeren en we hebben toelichting gegeven op de stand van zaken met betrekking tot het beroepingswerk en de werkzaamheden van de ambulant predikant.

Kortom: we hebben ons best gedaan om u bij te praten over alle zaken die spelen en uw reactie daarop te horen. Digitale activiteiten: (nagenoeg) iedereen geeft sterk de voorkeur aan ‘live activiteiten’, maar gegeven de omstandigheden is dit op dit moment de minst slechte optie. We hebben dan ook een oproep gedaan om mee te doen aan deze activiteiten, en – waar nodig en mogelijk – nieuwe te ontwikkelen en uit te voeren. En: als u dan tegen een technisch probleem oploopt en uw ‘zoom of teams of welk ander

programma dan ook' het niet wil doen: laat 't ons weten en we proberen 't op te lossen.

Bij de gemeenteavond is een powerpointpresentatie gebruikt. Die is op de website geplaatst (als 'pdf-bestand'), zodat u die nog eens kunt nakijken (op de pagina 'Media', op het gedeelte dat alleen voor geregistreerde en ingelogde leden beschikbaar is). Het verslag van de gemeenteavond zal, in de loop van de komende week, ook op de website (op dezelfde plek) worden geplaatst. Gemeenteleden die niet de beschikking hebben over een computer, tablet of smartphone 'en dus niet bij de website kunnen', maar wel de presentatie of het verslag willen ontvangen, kunnen dat melden bij de scriba. Aan die gemeenteleden zal dat dan – op papier – worden toegestuurd.

*Scriba*

### **Kettinggesprek CORONA impact (van: Arie de Vos)**

1. Wat zijn de gevolgen van de coronacrisis voor jou persoonlijk en hoe ga je daarmee om?

De gevolgen van de coronacrisis voor mij zelf zijn de contacten die ik toch wel heel erg mis in deze nare periode. Ook het leed dat de corona besmetting in onze directe omgeving te weeg heeft gebracht binnen onze kerkelijke gemeente maar ook in onze familiekring. Ik geloof niet dat daar regels voor zijn hoe daar mee om te gaan. Je beleeft het op jouw manier en je kunt alleen maar bidden om kracht om dit verdriet te verwerken en een plek te kunnen geven.

2. Welke activiteiten kun je nu niet uitvoeren en wil je, als de crisis voorbij is, als eerste (weer) gaan oppakken?

Zodra het weer kan en het Covid-19 achter ons ligt kijk ik uit naar een zondagse eredienst waarbij geen beperking is voor ons als gemeenteleden. Ook de fysieke contacten met familie en vrienden kunnen we dan weer oppakken.

3. Laat je 'geloof' een rol spelen bij de manier waarop je met deze crisis omgaat? Als het antwoord 'ja' is: hoe dan? En als dat niet zo is: kun of wil je dan zeggen waarom niet?

Ons geloof speelt wel degelijk een rol in deze crisis tijd. Tijdens de verkondiging van Ds. Van Dalen waarbij het thema was: "U omsluit mij van achter en voren en U legt uw handen op mij" geeft ons vertrouwen dat Hij over ons waakt en ons leven leidt. Ook het bijpassende lied 'Heer ik kom tot U' geeft ons het gevoel dat we ons vertrouwen in Zijn handen mogen leggen.

4. Wat wil je dat onze kerk in verband met deze crisis voor jou en/of voor de gemeente doet of gaat doen?

Ik mis de Samen op Wegwijzer 2020/2021. Voor de oudere generatie onder ons, en daar hoor ik ook bij, zeker een gemis in deze crisis. Als het een kwestie is van menskracht dan wil ik me daar zeker voor inzetten. Als het een kerkenraadsbesluit is om de SoW-wijzer niet meer te produceren wil ik vragen om dit besluit te heroverwegen. Het is een verarming voor onze saamhorigheid.

5. Zou je de bereidheid hebben om bij activiteiten die onze kerk nu ontwikkelt en uitvoert te willen meehelpen bij die uitvoering? En: als het antwoord 'ja' is: bij welke activiteiten en hoe?

Als hier juist wordt bedoeld aan de VRAAGzijde zou ik graag zien dat de mogelijkheid weer komt om de dienst met het volgens RIVM beperkte aantal kerkgangers en de juiste richtlijnen weer diensten te houden, maar dan - vooralsnog – zonder koffiedrinken. Overigens zijn we heel blij dat we op de zondag de erediensten online mogen mee maken. Respect en complimenten voor hen die dit mogelijk maken. Een ander aspect waar ik aan denk is om de speerpunten uit het Beleidsplan nog eens te publiceren en dit handen en voeten te geven. Misschien zit hier voor mij een passende activiteit bij.

6. Heb je, in verband met de coronacrisis, één goede tip voor de gemeente of voor de kerk (kerkenraad)? En zo ja, hoe luidt die tip?

Zorg dat we een laagdrempelige gemeente blijven voor **jong** en **oud**. Laat het digitale tijdperk niet te snel haar intrede doen. Kerk zijn we samen. Ik begrijp heel goed dat het een moeilijke tijd is voor de kerkenraad en lastig om de juiste beslissingen te nemen. Het gevoel van die 'warme deken', is juist in deze corona tijd van groot belang.

7. Wie wil je nu vragen voor dit kettinggesprek?

Marja van Duijn.