

Laten wij, nu wij een grote wolk van getuigen rondom ons hebben, met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt. Laat ons oog daarbij gericht zijn op Jezus.	24 Maart 2020
---	---------------------



De lucht is hel blauw. Al dagen. Geen wolkje te bekennen. Heerlijk om je huis uit te gaan.

Maar je durft niet meer buiten te zijn. Overal waar je loopt, heb je het gevoel, dat het virus, als een onzichtbare vijand, op je af komt. Waar kan je heen?

Toen het volk Israël, uit Egypte wegluchtte, weg van de hun juist zichtbare vijand, zelfs weg van hun eigen huis daar, lag de bedreiging van een woestijn voor ze. Waar konden zij heen?

Toen kwam God, in een wolk, en zo dreef Hij, met ze mee. Ook 's nachts. God ging mee. Dat zagen ze!

Toen Jezus op de berg van de verheerlijking stond, kwam er een wolk óm Hem heen. Daardoor was God met Jezus, in alles wat er zou gebeuren. Dat zagen zijn discipelen.

Bij Jezus' hemelvaart kwam een wolk ónder Hem. Toen nam God Jezus met zich mee. Ook dat zagen de discipelen.

Het lijkt vandaag, gisteren, eergisteren, met die wolkenloze hemel en die virus, of God met Jezus daarmee voorgoed verdwenen is, in die wolk. Wij zien niets van wat duidt op Hem!

"De wolk van getuigen", dat zijn allen die ons zijn voorgegaan, wéten dat dit niet zo is. God is bij ons! En bij jullie, zeggen ze. Jullie dragen Hem, na Pinksteren mee, in je hart.

Ik bid u toe, dat we moedig, deze virus - wedloop kunnen lopen, gericht op Jezus.

Heer waar dan heen? Tot U alleen.