

Hartelijk welkom in deze oecumenische dienst van de Protestantse Gemeente en de RK Kerk Sint Jan Geboorte te Kudelstaart. Vandaag zal de doop beëindigd worden aan Norah Arianna Zwartendijk en aan Wendy Lianne Ramp.



Voorganger in de dienst is dominee Hans van Dalen. Ouderling van dienst is Truus de Geus en diaken van dienst is Piet de Geus.

Het orgel zal worden bespeeld door Jan Sikkema. Ook zal het dames- en herenchoor Cum Ecclesia o.l.v. Greetje de Haan muzikale medewerking verlenen aan deze dienst. Alle liederen en de te lezen Schriftgedeelten zullen via de beamer worden gepresenteerd.

Uit privacyoverwegingen worden de bloemengroeten niet op de website geplaatst.

Er is vanmorgen kindernevendienst voor alle kinderen van de groepen 1 tot en met 8 van de basisschool.

Tijdens de dienst wordt er gecollecteerd voor Eredienst en Diaconie en voor het jeugdwerk van de SOW-gemeente. Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor een gezamenlijk doel van beide kerken, voor Kika (Kinderen Kankervrij). Alle collecten worden van harte bij u aanbevolen.

Tijdens de collecte kunnen de kinderen uit de opspasdienst gehaald worden, zodat iedereen tijdens de zegen in de kerkzaal aanwezig is.

De kerkenraad wenst u allen een gezegende dienst!

Orde van dienst:

- Welkom en mededelingen
 - Openingslied (staande, zo mogelijk): Lied 601
 - Inleidende woorden en bemoediging.
 - Lied door het koor: "The lord is my light"
 - Gebed gevolgd door "Kyrie Eleison, wij die zo vaak de belofte vergeten"
 - Moment met de kinderen
 - Het verhaal van de drie vlammen
 - De kaarsen worden aangestoken en we zingen: SAMEN IN HET LICHT
 - *Alle kinderen mogen naar de kindernevendienst*
 - Evangelielezing: Johannes 8:12-18 (Iedereen mag gaan staan)
 - Het koor zingt: "Let all who are thirsty come"
 - Verkondiging
- Hij zei: 'Ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft.'* (Johannes 8:12)
- Samenzang: Lied 263 "Wees Gij mijn toevlucht"
 - Kinderen komen met de beide dopelingen terug in de kerk. We zingen samen: "Verbonden met vader en moeder" (Geroepen om te Zingen, nr. 79)

Doopliturgie:

- Inleidende woorden, doopgelofte, bediening van de doop aan Wendy Lianne en Norah Arianna (met doopschelpen)
 - De gemeente gaat staan en wij zingen als zegenlied: Psalm 134:3 (Oude berijming; Lied 363)
 - Afleggen van gelofte door de gemeente (die daarbij blijft staan):
Wilt u Wendy en Norah die gedoopt zijn, dragen in uw gebeden, opnemen in uw midden en naar uw vermogen helpen groeien in geloof en voorgaan in het volgen van Jezus Christus?
- Antwoord van de gemeenteleden:
JA, DAT BELOVEN WIJ
- Samenzang (staande): Lied 139b / Opwekking 518
 - Zalfolie en zout, ontsteken van de doopkaarsen, bijschrijven van de namen op de dooprol, overhandiging van doopkaart namens de Samen op weg-gemeente en doopboekje namens Parochie St. Jan Geboorte
 - Dankgebed en voorbeden (Na de woorden: "Zo bidden wij..." bidden wij allen samen: **HEER, GEEF ONS UW LICHT EN LEID ONS TOT UW VREDE**)
 - Lied: Lead me Lord...
 - Gezamenlijk gebeden Onze Vader (oecumenische versie)
 - Inzameling van de gaven
 - Koorzang tijdens de collecte: De tafel der armen
 - Vredeswens
 - Slotlied (staande): Lied 425
 - Heenzending en zegen

Gemeentenieuws

Uit privacyoverwegingen wordt het persoonlijk gemeentenieuws niet op de website geplaatst.

Indienen nieuwe kandidaten ambtsdragers/pastorale medewerkers

Hierbij een laatste oproep om namen in te dienen voor de vacatures van ouderling pastoraat, pastoraal medewerker, jeugdouderling, jeugdwerker, ouderling kerkrentmeester en ouderling voorzitter kerkenraad. Stembriefjes vindt u in hal voor de kerkzaal en daar vindt u ook de bus waar uw ingevulde briefje in kan deponeren. Altijd ondertekenen en van uw naam voorzien i.v.m. geldigheid. U kunt het ook opsturen per email: scriba@sow-kudelstaart.nl
Sluitingsdatum is vandaag (zondag 27 januari).

Doopgedicht

*Ik wens je twee stevige voeten
om door het leven te gaan.*

*Ik wens je twee stevige handen
om anderen bij te staan.*

*Ik wens je een mond om te lachen
met vrienden die vrolijk zijn,*

*Maar ook om mensen te troosten
bij tegenspoed en pijn.*

*Ik wens je twee heldere ogen
om te zien wat kwaad is of goed,
Dan zul je altijd weten de weg
die je volgen moet.*

*Ik wens je een liefdevol hart toe,
een hart dat mensen bemint,
maar bovenal heb je Gods zegen.*

Word maar heel gelukkig, lief kind!



Somehow we're going somewhere

SPIIPLUS POP-dienst



FIND MY WAY HOME

10 februari 2019 19.00 uur De Spil Kudelstaart

Op zondag 10 februari om 19.00 uur hopen we in De Spil weer een 'top 2000'-kerkdienst te houden. In zo'n dienst zingen we niet de traditionele kerkliederen. We luisteren naar pop- en rockmuziek uit de rijke historie die begon met 'de sixties'. Er is intussen een afwisselende playlist samengesteld door een voorbereidingsgroep van een bont gezelschap muzikanten. Bob Dylan, Steve Winwood, Van Morrison, Wende Snijders, Stef Bos, U2, Lenny Kravitz en nog meer prominente artiesten gaan we beluisteren. Meezingen mag natuurlijk ook. Graag zelfs, want dat zijn we in de kerk gewend.

Het thema is 'Find my way home'. Uiteindelijk draait het daar toch om in het leven: dat je ergens 'thuis' bent en uiteindelijk ook 'thuis' komt.

Ds. Hans van Dalen en de voorbereidingsgroep zullen het programma aan elkaar praten met gedichten, gebeden en lezingen. Zo ontstaat een bijzondere kerkdienst die hopelijk veel mensen zal aanspreken. Iedereen is welkom. De toegang is gratis. Zoals in de kerk gebruikelijk is een bijdrage voor de collecte vrijwillig. Na afloop van de dienst is er gelegenheid om elkaar, onder het genot van een drankje, te ontmoeten.



Maandag 28 januari	20.00 uur, Diaconievergadering
Dinsdag 29 januari	19.00 – 20.00 uur, Gebedskring, in de Spil
Dinsdag 29 januari	20.00 uur, Moderamenvergadering
Woensdag 30 januari	18.30 – 19.30 uur, Meisjesclub in de Jids
Woensdag 30 januari	20.15 uur, Woensdagavondgroep
Donderdag 31 januari	20.00 uur, Gespreksgroep "De Afdwalers"
Zondag 3 februari	10.00 uur, ZWO-dienst, voorganger ds. J. Minnema