



Hartelijk welkom in deze dienst van de Protestantse Gemeente Kudelstaart. In het bijzonder alle gasten in ons midden, we hopen dat u zich bij ons thuis voelt. In de eredienst van vandaag zal de doop worden bediend aan Daniël Poesiat.

Voorgangers in de dienst zijn dominee Hans van Dalen en dominee Rob Poesiat, die vandaag speciaal aanwezig is om de doop te bedienen aan zijn kleinkind. Ouderling van dienst is Ans Creemer en diaken van dienst is Janna Adema.

Het orgel zal worden bespeeld door andere opa, Jan Sikkema.

Alle liederen en de te lezen Schriftgedeelten zullen via de beamer worden gepresenteerd.

Uit privacyoverwegingen worden de bloemengroeten niet op de website geplaatst.

Er is vanmorgen kindernevendienst voor alle kinderen van de groepen 1 tot en met 8 van de basisschool.

Tijdens de dienst wordt er gecollecteerd voor de Eredienst en voor de Diaconie. Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor ZWO. Alle collecten worden van harte bij u aanbevolen.

Tijdens de collecte kunnen de kinderen uit de opspasdienst gehaald worden, zodat iedereen tijdens de zegen in de kerkzaal aanwezig is.

De kerkenraad wenst u allen een gezegende dienst!

Orde van dienst:

- Welkom door de ouderling van dienst
- Kettinglied van Martine en Laurens:
'Veilig in Jezus' armen' (Joke Buis)
- Mededelingen door de ouderling van dienst
- Stilte, votum en groet, gevolgd door Klein Gloria (Lied 195)
- Zingen: 'Laat de kind'ren tot Mij komen' (Hemelhoog 506)

Orde tot de bediening van de Heilige Doop:

- Onderwijzing
 - Presentatie
 - Doopgebed
 - Belijdenis
 - Afleggen van gelofte door de gemeente (die daarvoor - zo mogelijk - gaat staan): Gemeente, belooft u dat u Daniël Poesiat zult opnemen in de kring van de gemeente van Jezus Christus en dat u rond zijn ouders zult staan in de gelovige opvoeding van hun kind? Gemeente, wat is daarop uw antwoord? - Antwoord van de gemeenteleden: Ja
 - Afleggen van de gelofte door de doopouders.
- Daarna zingen wij: Lied 348: 1, 2 en 3
- Bediening van de doop aan Daniël
 - Gedicht (Anneke Sikkema)
 - Overhandiging van de doopkaars
 - Bijschrijving op de dooprol
 - Overhandiging van de doopkaart door de ouderling van dienst

Daarna zingen wij: Lied 348: 7, 8 en 9

Dienst van het Woord:

- Gebed om verlichting met de Heilige Geest
 - Gesprek met de kinderen
- De kaarsen worden aangestoken en we zingen:
SAMEN IN HET LICHT
- Alle kinderen van de basisschool zijn welkom op de kindernevendienst
- Schriftlezing: Psalm 23 (gelezen door Laurens)
 - Zingen: Lied 23c: 1 en 2
 - Lezing: Johannes 10: 27-30
 - Zingen: Lied 23c: 3, 4 en 5
 - Prediking: 'Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want u bent bij mij, uw stok en uw staf, zij geven mij moed' (Psalm 23:4)
 - Zingen: Lied 905: 1, 3 en 4
- De kinderen komen terug uit de kindernevendienst
- Dankgebed en voorbeden
 - Collecte
 - Ouders, die dat willen, kunnen hun kleintjes uit de kinderopas halen, zodat ook zij bij de zegen aanwezig zijn
 - Slotzang (zo mogelijk staande): Lied 416
 - Zegen

Gemeentenieuws

Uit privacyoverwegingen wordt het persoonlijk gemeentenieuws niet op de website geplaatst.

Gebedskring

Iedere dinsdagavond om 19.00 uur komen gemeentelieden bij elkaar in De Spil om voor onze gemeente, ons land en de wereld te bidden. Iedereen die het fijn vindt om samen God te danken voor wie Hij is en te bidden voor datgene wat op ons hart ligt, is van harte welkom. We sluiten af om uiterlijk 20.00 uur. Twijfel je nog, kom dan gewoon een keer langs. Is er iets waarvoor je gebed wil, laat het ons weten!
Carla van Oostveen, tel. 320465.

Wij doen weer mee met Schoenmaatjes!

Wil jij iets doen voor een kind in een arm land? Versier en vul dan een schoenendoos. Als schoenmaatje laat jij weten dat je aan een kind ver weg denkt. Jouw schoenendoos wordt een prachtig cadeau. Vanaf vandaag liggen er op de tafel boekjes met extra informatie over het vullen van zo'n waardevol cadeau voor een kind in een arm land. Het is echt niet alleen voor kinderen. Iedereen kan en mag een schoenendoos vullen!! Inleveren t/m 10 november.



Bloemenfonds



Met een mooi boeket bloemen maak je mensen gelukkig.

De diaconie biedt aan alle leden van onze kerk, die de leeftijd van 75 jaar bereiken een bloemetje aan in de week dat zij jarig zijn. Daarnaast zorgt de diaconie jaarlijks voor een Paas-en Kerstattentie in de vorm van een plant. Ook aan de mensen, die het moeilijk hebben wordt gedacht, zij krijgen een boeket bloemen ter bemoediging. Onze missionaire bos aan het einde van iedere maand wordt ook zeer op prijs gesteld. De ontvangers zijn zeer geroerd, dat zij vanuit onze kerkgemeenschap een boeket ontvangen. Tegenwoordig worden wij in Nederland steeds ouder, daardoor stijgt het aantal bossen, dat wij iedere week nodig hebben. Dat geldt ook voor het aantal Paas-en Kerstattenties.

Om die reden vraagt de diaconie of u ons wilt steunen tijdens de diverse collectes, die dit jaar voor het Bloemenfonds gehouden worden. De eerste was op 28 april jl. en de tweede collecte zal op zondag 28 oktober a.s. plaatsvinden.

Het is ook mogelijk om ons te steunen via donaties aan de **Diaconie Protestantse Gemeente Kudelstaart** op Bankrekeningnummer:

NL10FVLB 0635816504 t.b.v. **het Bloemenfonds**

Namens de diaconie alvast onze hartelijke dank voor uw bijdrage. *Uw Diaconie*

Agenda

Dinsdag 23 oktober	19.00 – 20.00 uur, Gebedskring, in de Spil
Zondag 28 oktober	10.00 uur, dienst, voorganger M.A. van Galen – van Veen
Zondag 28 oktober	19.30 uur, Spilgroep, in de Spil

Per 1 november veranderen de rekeningnummers van alle betaalrekeningen de SKG-bank.

De nieuwe nummers zijn vanaf 1 november:

Kerk: NL 90 RABO 0373724012

Diaconie: NL 22 RABO 0373740174

Diaconie: NL 66 RABO 0373740158

Z.W.O.: NL 44 RABO 0373740166

Jeugdraad: NL 68 RABO 0373724020