



Zondag 26 augustus 2018

Kopij voor de komende nieuwsbrief
kunt u inleveren uiterlijk donderdag
19.00 uur bij de scriba
e-mail: scriba@sow-kudelstaart.nl

Welkom

Hartelijk welkom in deze dienst van de Protestantse Gemeente Kudelstaart, in het bijzonder als u hier voor het eerst komt. We hopen dat u zich bij ons thuis voelt.

Hartelijk
Welkom!

In deze dienst zal worden voorgegaan door Pastor Ans Creemer-Allard. Gerard Heijnen is vandaag ouderling van dienst en Piet de Geus is diaken van dienst. Het orgel wordt bespeeld door Jan Sikkema. Alle liederen en de te lezen Schriftgedeelten zullen via de beamer worden gepresenteerd.

Uit privacyoverwegingen worden de bloemengroeten niet op de website geplaatst.

Dan is het vandaag de laatste zondag v.d. maand, dus zal er een missionaire bos bloemen weggebracht worden.



Voor alle kinderen van de basisschool is er vandaag kindernevendienst.

De opbrengst van de eerste collecte is voor Eredienst en Diaconie en de tweede collecte is voor de Kerk. Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor de zending. Alle collecten worden van harte bij u aanbevolen.

Tijdens de collecte kunnen de kinderen uit de oppasdienst gehaald worden, zodat iedereen tijdens de zegen in de kerkzaal aanwezig is.

Orde van dienst:

- Welkom door de ouderling van dienst
- Zingen: Ev Liedboek 357: 1, 2 en 3
- Mededelingen door de ouderling van dienst
- Intochtslied: Lied 360: 1, 2 en 6
- Votum en groet
- Drempelgebed
- Zingen: Lied 27: 7
- Bemoediging: 2 Corinthe 4: 16
- Inleiding op de lezingen
- Gebed om ontferming
- Zingen: melodie lied 650, tekst Sytze de Vries, vers 1, 2, 3 en 4
- Gesprekje met de kinderen...
- De kaarsen worden aangestoken en we zingen: Samen in het licht, alle kinderen mogen hierna naar de kindernevendienst
- Eerste Schriftlezing: Prediker 1; 3-8a
- Zingen: Lied 462: 1 en 2
- Tweede Schriftlezing: Leviticus 23; 33-36 en 41-43
- Zingen: Lied 15: 2 en 4
- Derde Schriftlezing: Nehemia 8: 1 en 2 en 10 en 11
- Zingen: Lied 19: 2
- Vierde Schriftlezing: 2 Corinthe 4: 5 en Prediker 9: 9 en 10
- Zingen: op melodie van lied 865: 1, 2 en 3
- Overdenking
- Orgelspel
- De kinderen komen terug uit de kindernevendienst
- Zingen Lied van verwondering op melodie v. Gezang 466: 1, 2 en 3
- Dank en voorbede, eindigend in "Uw koninkrijk kome!"
- Inzameling der gaven
- Slotlied v. Sytze de Vries op melodie van lied 103c: 1, 2 en 3
- Heenzending met de zegen uit Jesaja 41: 4
- Zingen: 3x Amen

Gemeentenieuws

Uit privacyoverwegingen wordt het persoonlijk gemeentenieuws niet op de website geplaatst.

Startzondag

Startdienst – 9 september
2018 (10.00 uur)

“Een goed gesprek”.

Op DV 9 september willen

we als gemeente met elkaar het nieuwe seizoen openen. In de kerkdienst voor jong en oud, die zoals we gewend zijn om 10.00 uur begint, is het thema ‘Een goed gesprek’. In de kerk is de bedoeling: dat God en mens met elkaar in gesprek gaan. De HEER spreekt ons aan met Zijn Woord; wij antwoorden in gebed en lied. Dat doen we ‘met elkaar’. De ontmoeting, samen in de Naam van Jezus, is een wezenlijk onderdeel van ons gemeente-zijn. Dan wordt het niet altijd een goed gesprek, maar daar kunnen we aan werken. Dat willen we in deze bijzondere dienst ook doen. Het wordt dus niet alleen ‘Spreken over spreken met elkaar’, maar ook daadwerkelijk ‘spreken met elkaar’.

Om dat gesprek ‘goed’ te laten worden, willen we u / jullie het volgende vragen:

“Neem op DV 9 september een voorwerp mee van geloof, hoop en / of liefde”

U herinnert zich misschien nog wel het TV-programma ‘Geloof, hoop en liefde’. Eén van de onderdelen was dat de verslaggever bij mensen aanbelde met de vraag: ‘Heeft u iets in huis dat voor u te maken heeft met geloof, hoop en liefde?’. De mensen moesten er dan even over nadenken, even rondsnuffelen in hun kamer, tuin, desnoods garage of zolder.... Maar dan kwam er altijd wel iets: *een voorwerp, een beeldje, een boek, een foto, een schilderij, een sieraad, een kaart, een CD, een brief, een gedicht etc.* Altijd iets waar ‘een goed gesprek’ over kwam!

Dat willen we ook graag beleven in deze kerkdienst.

Dus: neem als het kan iets mee waarover we een ‘goed gesprek’ kunnen voeren.

Tieners en jongeren willen we graag speciaal uitnodigen mee te doen. We zijn heel benieuwd wat jullie bezig houdt! Ook de kinderen kunnen (onder leiding van de kindernevendienstleiding) meedoen.

Kortom: een feestelijke dienst voor jong en oud. Doet u, doe jij mee?!

Nadere informatie bij de commissie erediensten (Ton van den Berg, Aveline Maat, Truus de Geus, Wilko Roodenburg, Jan Sikkema, Hans van Dalen)



Amerikaanse fuif

Na de dienst en het koffiedrinken op de startzondag zondag 9 september willen we samen eten in de vorm van een Amerikaanse fuif.

Bij een goed gesprek gaan we vaak ook samen eten. Dat willen we deze zondag ook doen in een informele opstelling achter in de kerkzaal.

Wat houdt dit in? Iedereen die deelneemt aan deze activiteit neemt wat mee voor deze lunch hetzij een warm of koud gerecht, zelf klaar gemaakt of gekocht. Voor de dienst kan dat achter in de kerk klaargezet worden. Zo nodig kan het gewarmd worden in de keuken van OTT na overleg met de organisatie. Het verzoek is om zo mogelijk iets mee te nemen wat jezelf lekker en speciaal vindt. Iedereen neemt dus versnaperingen mee. In hal van de kerk vind je op zondag 26 augustus en 2 september een intekenlijst waar je de gerechten kunt noteren die je wilt meenemen voor deze Amerikaanse fuif. Doel daarvan is dat je kan zien wat een ander meeneemt zodat je wat kan kiezen wat er nog niet is op deze lijst.

Bij vragen of opmerkingen bel 0297-328555 of stuur een email naar agnespoortvliet@msn.com

Het samen eten na het koffiedrinken van dienst wordt gecoördineerd door Agnes en Wim Poortvliet. Wil je assisteren bij de uitvoering? Graag!

Geef dan even signaal naar Agnes of Wim.

Gelegenheidskoor

Op zondag 7 oktober is er in de Rooms-Katholieke kerk in Kudelstaart weer een oecumenische dienst.

Voor die gelegenheid willen we weer eens een gelegenheidskoor opstarten. Welnu, er gaan aan het optreden slechts 3 repetities vooraf.

De datums zijn al bekend: **woensdag 5, woensdag 12, en let wel: woensdag 26 september.**

We gaan repeteren in de Rooms-Katholieke kerk, van 20.00 – 22.00 uur. Wordt je enthousiast en wil je voor deze gelegenheid ook zingen in een koor, geef je dan op via een van de volgende e-mailadressen: antonvdberg@caiway.nl (Ton) of jsikkema@caiway.nl (Jan) Wij gaan ons voorbereiden op 3 kooravonden met veel zangplezier, en hopen je te ontmoeten!

Groet, Ton v.d. Berg en Jan Sikkema.



Agenda

Zondag 2 september	10.00 uur, dienst, voorganger ds. J. van Dalen
-----------------------	---