



Zondag 17 juni 2018

## Welkom

Hartelijk welkom in deze dienst van de Protestantse Gemeente Kudelstaart, in het bijzonder als u hier voor het eerst komt. We hopen dat u zich bij ons thuis voelt.

In deze dienst zal worden voorgegaan door ds. J. van Dalen.

Vandaag is het een feestelijke dienst.

Er zijn 9 ambtsdragers/pastorale medewerkers die aan het einde van hun ambtstermijn zijn.

Te herbevestigen zijn:

- Truus de Geus als ouderling pastoraat
- Anneke de Jong als pastoraal medewerker
- Piet de Geus als diaken
- Rik v. Osnabrugge als diaken

Afredend zijn:

- Jos Blom als kerkrentmeester
- Henny de Jeu als ouderling pastoraat
- Leo Eveleens als ouderling pastoraat
- Marjolein v.d. zwaard als ouderling coördinator
- Erna Roodenburg als ouderling coördinator

Nieuwe ambtsdragers/pastorale medewerkers te bevestigen zijn:

- Ruud Pattiapon als ouderling coördinator
- Margreet v. Tol als ouderling coördinator
- Tineke v.d. Blonk als pastoraal medewerker
- Ina Verheul als pastoraal medewerker
- Letty Groenveld als pastoraal medewerker

De kerkenraad is dankbaar voor deze mensen die zich willen inzetten voor onze gemeente en bidden hen Gods steun en ook uw steun als gemeente toe bij het werk dat zij mogen gaan doen.

Er is vandaag kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 8 van de basisschool. De tieners hebben hun eigen dienst in de Jids.

De opbrengst voor de eerste is voor eredienst en Diaconie en de tweede collecte is voor de kerk. Bij de deur wordt gecollecteerd voor de zending. Alle collecten worden van harte bij u aanbevolen.

Tijdens de collecte kunnen de kinderen uit de oppasdienst gehaald worden, zodat iedereen tijdens de zegen in de kerkzaal aanwezig is.



## Orde van dienst:

- Welkom door de ouderling van dienst
- Ketting-luisterlied van Leo Eveleens: Hallelujah
- Mededelingen door de ouderling van dienst
- Samen zingen Psalm 118: 1 en 5
- Stilte, bemoediging en groet; gebed van toenadering
- Samen zingen: Psalm 118: 9
- Gebed om de opening van het Woord
- Gesprekje met de kinderen
- Kinderen gaan naar de kindernevendienst, we zingen 'Samen in het licht'
- Inleiding: De tijd van Jesaja
- Schriftlezing: Jesaja 37: 9-22 en 33-37
- Samen zingen: Lied 364: 1 en 2
- Schriftlezing: Filippenzen 4: 4-7
- Samen zingen: Lied 364: 4 en 5
- Verkondiging: 'Gek gedoe'
- "Toen Hizkia de brief had gelezen die de boden hem overhandigd hadden, ging hij naar de tempel van de HEER en legde de brief daar open voor hem neer" (Jesaja 37:14)
- Zingen: Opw. 124/HH 445 'Ik bouw op U'
- De kinderen komen terug uit de kindernevendienst en we zingen: Opw. 25 'Laat ons met elkander'
- Afscheid van de aftredende ambtsdragers
- Bevestiging van ambtsdragers: Inleidende woorden
- Woorden aan de ambtsdragers die hun werk voortzetten
- Zingen: HH 677: 'God roept ons allen...'
- Bevestiging nieuwe ambtsdragers
- Aflleggen van de belofte
- Zegen
- Opdracht v.d. gemeente, die daartoe gaat staan:  
Voorganger:  
*Gemeente, dit zijn uw nieuwe pastoraal - medewerkers en ouderlingen. Wilt u hen in uw midden ontvangen, hen hooghouden in hun ambt en bediening en hen steunen met uw gebed en medeleven?*  
Antwoord: Ja, dat willen wij van harte  
De gemeente kan haar instemming bekrachtigen met applaus
- Samen zingen: 'Wat de toekomst brenge moge'
- Gedicht: Voelbaar als een windvlaag...  
(voorgedragen door Margreet v. Tol)
- Dankgebed en voorbeden, af te sluiten met het gezamenlijk bidden van het 'Onze Vader'
- Enkele woorden namens de kerkenraad  
(door voorzitter Wim Poortvliet)
- Inzameling der gaven
- Slotlied: Lied 416 'Ga met God'
- Heenzending en zegen

## Gemeentenieuws

Uit privacyoverwegingen wordt het persoonlijk gemeentenieuws niet op de website geplaatst.

## Kettinglied

De keuze van: Leo Eveleens

Lied: Hallelujah

Motivatie: **Hallelujah** is een nummer geschreven door de Canadese zanger Leonard Cohen. Het verscheen voor het eerst op diens album Various Positions uit 1984. Sindsdien is het tientallen keren gecoverd, onder andere door John Cale en Jeff Buckley. Na de opname van Buckley en vooral na diens dood in 1997, steeg het nummer in populariteit. Tegenwoordig is het met ongeveer 200 versies het meest gecoverde Leonard Cohen-nummer Ik kwam deze versie van het Urker Mannenkoor op YouTube tegen. Ik heb getwijfeld of ik dit lied als kettinglied zou opgeven. Prachtige muziek met een indrukwekkende Nederlandse tekst. Mooi en plechtig uitgevoerd. Maar ook wel een lied dat confronteert met de moeilijke momenten die een mens in zijn leven ervaart. Toch deel ik het graag met u. De moeite bezongen in dit lied, wordt steeds overstegen met de hoop die God ons aanreikt. Neem bijvoorbeeld de zin: Soms duizend stemmen in 1 koor, als 1 stem zwijgt gaan de andere door....Daarom is deze misschien wat "gedragen" tekst voor mij troostvol. Omdat ik me gedragen voel ook in moeilijke momenten. Daarmee ook inspirerend om verder te gaan en in dankbaarheid te kunnen genieten van al het mooie en positieve wat ik mag ervaren. Ga er maar even voor zitten en luister/kijk 6 minuut 30 naar deze uitvoering. En thuis nog een naluisteren - in stilte.....?

## Bloemengroet

Uit privacyoverwegingen worden de bloemengroeten niet op de website geplaatst.

## Spijkerjasje

Wie heeft op Pinksterzondag een verkeerd spijkerjasje meegenomen? Dit was in de Pinksterdienst met m.w.v. Song of Joy in de Oosterkerk. Graag reactie op telefoonnummer: 0625143133. Alvast bedankt voor uw medewerking en we hopen dat het jasje terecht komt. Vriendelijke groet Margreet van Leeuwen.

## Voelbaar als een windvlaag

*Soms, zomaar onverwacht,  
voel je een hand op je schouder,  
zie je ogen vol begrip,  
terwijl je net gedacht had dat niemand je begreep.  
Het is als een streepje zonlicht achter een donkere wolk.  
Het geeft een beetje hoop.  
Het geeft een beetje houvast.  
Iets van God lijkt het wel.  
Tenminste, iets in die geest....*

*Soms, als alles tegenzit en je niet weet wat je moet,  
word je getroffen door iets wat speciaal op jou lijkt te slaan:  
een opmerking, een regel,  
een lied waarmee je verder kunt.  
Het wijst een weg die je nog niet gezien had.  
Het geeft een beetje houvast.  
Iets van God, lijkt het wel.  
Tenminste iets in die geest....*

*Soms weet je het zeker:  
dat is geen toeval meer.  
Maar veel vaker twijfel je:  
was dat God nou of niet?  
Want God is zo ongrijpbaar.  
Voelbaar als een windvlaag die de wolken uiteen blaast  
en je lucht en licht geeft  
Hij geeft een beetje houvast.  
Soms, even, voel je het.  
Dan merk je iets van zijn Geest....*



## Geslaagd!



Na hard werken en een paar weken in spanning, mag de vlag uit bij Britt Stronkhorst, Sarah Boonstra en Sylvia Otto. Van harte gefeliciteerd met jullie diploma.

Ook Wouter Maat is geslaagd voor zijn MBO-opleiding. Gefeliciteerd. Mist u iemand in dit rijtje geslaagden binnen onze gemeente, wilt u het ons dan laten weten. Carin Bremer 06 -23486448 - jeugdraad@sowkudelstaart.nl

## Agenda

Donderdag 21 juni	Vergadering van het college van kerkrentmeesters, 20.00 uur in de Spil
Zondag 24 juni	10.00 uur, dienst voorganger ds. J. van Dalen, viering Heilig Avondmaal