

Kettinglied

De keuze van: Ted Wentzel.

Lied: "God is getrouw, Zijn plannen falen niet..."

Motivatie: Dit is een erg mooi lied en doet mij denken aan vroeger, dat mijn vader dit op de piano speelde. Het geeft mij in deze tijd kracht om door te gaan...

Welkom bij ons...

Hartelijk welkom in deze dienst van de Protestantse Gemeente Kudelstaart.

In het bijzonder alle gasten in ons midden, we hopen dat u zich bij ons thuis voelt.

Voorganger in de dienst is dominee P. Verhoeff uit Alkmaar. Ouderling van dienst is Jan Creemer en diaken van dienst is Piet de Geus.

Het orgel wordt bespeeld door Jan Sikkema.

Alle liederen en de te lezen Schriftgedeelten zullen via de beamer worden gepresenteerd.

Uit privacyoverwegingen worden de bloemengroeten niet op de website geplaatst.

Er is vanmorgen kindernevendienst voor alle kinderen van de groepen 1 tot en met 8 van de basisschool.

Tijdens de dienst wordt er gecollecteerd voor Eredienst en Diaconie en voor Aflossing kerkgebouw. Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor de jongerenreis naar Egeströ. Alle collecten worden van harte bij u aanbevolen.



Tijdens de collecte kunnen de kinderen uit de oppasdienst gehaald worden, zodat iedereen tijdens de zegen in de kerkzaal aanwezig is.

De kerkenraad wenst u allen een gezegende dienst!

Orde van dienst:

- Welkom door de ouderling van dienst
- Kettinglied: Joh. De Heer nr. 513
"God is getrouw, zijn plannen falen niet"
- Mededelingen
- Aanvangslied: Lied 601
- Bemoediging en groet
- Gebed
- Zingen: Lied 650: 1, 2, 3 en 4
- Wat is een kerk?
- Kinderen komen naar voren
- Zingen: "Samen in het Licht"
- Eerste lezing: Exodus 3: 11-14
- Zingen: Lied 918: 1 en 2



- Tweede lezing: Marcus 5: 1-13
- Zingen: Lied 918: 3 en 4
- Preek
- Zingen: Gezang 487 (LBK 1973, melodie Lied 221)
- Kinderen komen terug
- Kinderlied: "De toren van Babel" (God is Goed)



<https://www.youtube.com/watch?v=pglBlaAdWKM>

- Dankzegging en voorbeden
- Collecte
- Tijdens de collecte de video: Acda en de Munnik, Mezelf niet of nooit geweest
<https://www.youtube.com/watch?v=8B669SgMuVw>
- Slotlied: Lied 418: 1, 2 en 3
- Zegen

Gemeentenieuws

Uit privacyoverwegingen wordt het persoonlijk gemeentenieuws niet op de website geplaatst.

Verder denken we aan alle zieken thuis. Laten wij biddend om hen heen staan.

Bedankt

Langs deze weg willen we een ieder bedanken voor jullie blijken van meeleven en hulp na m'n heup operatie en daarbij ook Gerard ondersteund hebben. Beiden zijn we nog aan het revalideren en dat gaat goed!
Gerard & Tineke Weststeijn

Gemeenteavond 24 mei

Op donderdagavond 24 mei is er de jaarlijkse gemeenteavond, aanvang 20.00 uur en vanaf 19.45 uur koffie en thee in de kerkzaal.

Als kerkenraad willen de jaarlijks terugkerende zaken weer presenteren. Blij en dankbaar zijn we te constateren dat onze gemeente leeft en krachtig is. Dit willen we graag met u delen.

Deze avond worden we na de pauze verrast met een interessante presentatie van onze predikant Hans van Dalen. Inspirerend en leerzaam voor jong en oud. Begin dit jaar is hij op studiereis geweest naar Israël met een aantal predikanten. Graag wil hij informatie en beelden met ons delen. U en jij komen toch ook! Van harte welkom namens de kerkenraad.

Wim Poortvliet, voorzitter kerkenraad

Dauwtrappen

alle machtig leuk!

Om 8.00 uur verzamelde een groep van zo'n 25 personen zich bij de Spil om te vertrekken voor een mooie wandeling door de omgeving van Kudelstaart. Voor het geval de dauw al opgedroogd zou zijn, viel er een milde regen tot 7.55 uur, zodat we toch nog een beetje natte schoenen zouden krijgen (ik heb nie-

mand op blote voeten zien lopen). Het was een Oecumenische samengestelde groep, er was zelfs iemand die op het persbericht afgekomen was. De groep splitste zich in een deel dat de lange route ging lopen (8 km) en een groep voor de korte route (5km). De lange route ging via de Kalslagerweg, Jaagpad en bij "Huis ter Lucht", waar speciaal voor ons het hek open stond, richting Achterweg en Dwarsweg terug naar Kudelstaart. De korte route ging via de Kudelstaartseweg, een stukje Hornmeer en via de Mijnsherenweg weer terug. Onderweg vormde zich koppeltjes die gezellig met elkaar keuvelden en nader kennismaakten, voor zover nodig. Om 9.30 uur troffen beide groepen elkaar weer bij de RK-kerk St-Jangeboorte. Achter in de kerk stonde de koffie klaar met krentenbollen die prima smaakten na de geleverde inspanning. Inmiddels kwamen de kerkgangers binnen druppelen en werd het tijd onze plaats in de banken in te nemen. We hebben met elkaar een mooie Oecumenische viering mee mogen maken met zang van Cum Ecclesia en samenzang in een mooi gevulde kerk. Jan Sikkema heeft als organist het stof weer even uit de orgelpijpen kunnen blazen. Ds. Hans van Dalen hield een preek over, uiteraard, het Hemelvaartevangelie uit Mattheus 28:16-20. Jezus heeft ons met zijn Hemelvaart niet verlaten, maar is op Zijn troon in de hemel gaan zitten vanwaar hij "alle macht" heeft in hemel en aarde. Hans van Dalen legde ons uit dat zijn almacht niets meer, maar ook niets minder is dan Zijn aanwezigheid, "Ik ben met jullie, alle dagen", in onze éénzaamheid, ons verdriet, onze duisternis. Niets kan ons van Zijn liefde scheiden. Hij is er, altijd en overal. Dat is het "alle machtig" mooie nieuws van Hemelvaart.

Agenda

Dinsdag 15 mei	18.30 - 19.30 uur, Meisjesclub in de Jids
Dinsdag 15 mei	19.00 - 20.00 uur. Gebedsgroep in de Spil
Woensdag 16 mei	19.00 - 20.00 uur, Jongensclub in de Jids
Woensdag 16 mei	20.00 - 22.00 uur, Huiskring I, t.h.v. Fam. Van der Wee
Donderdag 17 mei	19.45 uur, Grote Kerkenraadsvergadering in de Spil
Zondag 20 mei	 <p>10.00 uur, dienst, in de Spil, voorganger ds. J. van Dalen</p> <p>1^e Pinksterdag</p>