



Kettinglied

De keuze van: Henny de Jeu.

Lied: "Dank U voor deze nieuwe morgen..."

Motivatie: Dit lied spreekt van dankbaarheid! En zo voel ik het ook. Dankbaar voor de 75 jaar mij gegeven. Door alle tijden heen ..



Hartelijk welkom in deze dienst van de Protestantse Gemeente Kudelstaart.
In het bijzonder alle gasten in ons midden, we hopen dat u zich bij ons thuis voelt.

Voorganger in de dienst is dominee Han van Popering uit Aalsmeer.

Ouderling van dienst is Truus de Geus en diaken van dienst is Janna Adema.

Het orgel wordt bespeeld door Jan Sikkema.

Alle liederen en de te lezen Schriftgedeelten zullen via de beamer worden gepresenteerd.

Uit privacyoverwegingen worden de bloemengroeten niet op de website geplaatst.

Er is vanmorgen kindernevendienst voor alle kinderen van de groepen 1 tot en met 8 van de basisschool.

Tijdens de dienst wordt er gecollecteerd voor de Eredienst en voor de Diaconie. Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor missionair werk PKN. Alle collecten worden van harte bij u aanbevolen.



Tijdens de collecte kunnen de kinderen uit de opspasdienst gehaald worden, zodat iedereen tijdens de zegen in de kerkzaal aanwezig is.

De kerkenraad wenst u allen een gezegende dienst!

Orde van dienst:

- Welkom
- Kettinglied: Lied 218



- Mededelingen

Dienst van voorbereiding

- Moment van stil gebed
- Bemoediging en groet
- Zingen: Psalm 66 vers 1 en 2 (Psalm van de zondag)
- Gebed om ontferming
- Glorialied: Psalm 66 vers 3

Dienst van het Woord

- Gebed bij de opening van het Woord
- Moment met de kinderen
- Lied: "Samen in het licht"
- Kinderen gaan naar nevendienst
- Schriftlezing: *GENESIS 8 vers 1 t/m 14* (NBV)
- Zingen: Hemelhoog nr. 430
- Schriftlezing: *1 PETRUS 2 vers 11 t/m 17* (NBV)
- Zingen: Hemelhoog nr. 214
- Verkondiging
- Zingen: Liedboek nr. 611 vers 1, 2, 3 en 4
- Kinderen komen terug
- Lied met de kinderen:

<https://www.youtube.com/watch?v=Jxl7diUU6Hw>



Dienst van gebeden, gaven en zegen

- Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader
- Inzameling der gaven
- Slotlied: Liedboek nr. 418 vers 1, 2, 3 en 4
- Wegzending en zegen (met gezongen 'Amen')

Gemeentenieuws

Uit privacyoverwegingen wordt het persoonlijk gemeentenieuws niet op de website geplaatst.

We denken verder aan iedereen die ziek is, aan degenen die bezig zijn aan een kuur of die wachten op behandeling of uitslagen en aan hen die bezig zijn met herstel, het kan soms een zware weg zijn. Laten wij biddend om hen heen staan.

We denken ook aan ieder die verdrietig is vanwege het verlies van een geliefde, kortere of langere tijd geleden.

Dauwtrappen



Donderdagmorgen 10 mei verzamelen liefhebbers van een mooie wandeling zich om 8.00 uur bij de Spil in Kudelstaart om te gaan “dauwtrappen”.

Het dauwtrappen op Hemelvaartsdag begint voor de Samen-op-weggemeente bijna een traditie te worden, zoals op veel plaatsen in Nederland. Waar deze traditie vandaan komt is onduidelijk, maar in het Oost-Nederland en in Noord-Holland wordt er veel “dauwgetrapt”.

Er is een korte en een lange route uitgezet. Welke route u ook neemt, u wordt rond 9.30 uur weer terug verwacht niet bij de Spil, maar bij de Katholieke kerk voor een kop koffie en een krentenbol, waarna om 10.00 uur de Oecumenische dienst begint in de RK-kerk m.m.v. het koor Cum Ecclesia. Voorganger is ds. Hans van Dalen, het thema van de dienst is “Allemachtig”.

Hemelvaartsdag

OORSPRONG EN TRADITIES VAN HEMELVAARTSDAG

Op de veertigste dag van de Wederopstanding van Jezus vindt de viering van Hemelvaartsdag plaats. Hiermee wordt herdacht dat Christus is opgevaren naar de Hemel en zijn plaats heeft ingenomen naast God. Volgens de oude bronnen vind de feestdag al zijn oorsprong bij de eerste apostelen, maar in de

loop der eeuwen zijn er nog aardig wat tradities toegevoegd aan Hemelvaartsdag.

Augustinus van Hippo

De oudst bekende bron van de viering van Hemelvaartsdag is een geschrift van Augustinus van Hippo (354-430) uit de 5e eeuw. Hoewel er geen bewijzen zijn dat het feest voor deze periode ook al in acht genomen werd, beschrijft Augustinus het als een traditie die al geobserveerd werd sinds de eerste apostelen. De mogelijkheid bestaat dat Hemelvaartsdag voor de 5e eeuw niet apart werd gevierd, maar dat dit gebeurde in samenval met Pasen of Pinksteren.



Kerkelijke rituelen

Zeker is in ieder geval dat de Hemelvaart van Jezus zich in de middeleeuwen tot een afzonderlijke kerkelijke feestdag ontwikkelde. De nacht voor het feest was het voor priesters gebruikelijk om een wake te houden. In de ochtend doofden zij dan vaak de Paaskaars, die sinds Pasen symbool had gestaan voor de wederopstanding van Christus. Vervolgens reciteerden zij liturgische verzen waarmee de verlossing en de hemelvaart van Christus voltooid werden.

Middeleeuwse tradities

In de loop der tijd werden er op Hemelvaartsdag ook eigen tradities ontwikkeld. Zo was het in veel christelijke gebieden gebruikelijk om op deze feestdag de eerste fruitoogst van het seizoen te zegenen. Daarnaast werden er in vele steden kerkelijke processies gehouden of werd de Hemelvaart van Christus uitgebeeld door het beeld van Jezus boven het altaar via een speciale deur naar het dak van de kerk te takelen. Tot slot was het voor geestelijken in Engeland traditie om een optocht te houden met een banier van een leeuw voorop en een banier van een draak in de achterhoede. Hiermee symboliseerden zij de overwinning van Christus op de duivel.

Agenda

Dinsdag 8 mei	19.00 uur, Gebedsgroep in de Spil
Donderdag 10 mei	8.00 uur, Dauwtrappen, vertrek bij de Spil
Donderdag 10 mei	10.00 uur, dienst Hemelvaartsdag, in de RK-kerk Sint Jan Geboorte
Zondag 13 mei	10.00 uur, dienst, in de Spil, voorganger ds. P. Verhoeff, Alkmaar

0-0-0-0-0-0-0-0