



Zondag 25 maart 2018, Palmzondag

## Welkom

Hartelijk welkom in deze dienst van de Protestantse Gemeente Kudelstaart, in het bijzonder als u hier voor het eerst komt. We hopen dat u zich bij ons thuis voelt.

In deze dienst zal worden voorgegaan door onze eigen predikant, ds. Hans van Dalen. Martine Sikkema is vandaag ouderling van dienst en Rik van Osnabrugge is diaken van dienst. Het orgel wordt bespeeld door Jan Sikkema.

Alle liederen en de te lezen Schriftgedeelten zullen via de beamer worden gepresenteerd.

**Uit privacy-overwegingen plaatsen wij geen bloemengroeten op de website:**

Deze week is er ook de 'Paas-bloemengroet'. Dat houdt in dat alle ouderen in onze gemeente (van 75 jaar en ouder) een bloemetje krijgen, alsmede alle anderen die onze extra aandacht behoeven. Deze bloemengroet is van



ons als gemeente en dat betekent dat we op u allemaal ook een beroep doen om deze bloemen weg te brengen.

In de hal staan, keurig gerubriceerd, alle bloemen klaar, compleet met een adressticker! We vertrouwen erop dat u de diaconie het niet allemaal zelf laat uitzoeken en dat u er met elkaar voor zorgt dat aan het einde van de dienst alle bloemen (op een goede manier) van tafel zijn en bij degene worden gebracht voor wie ze bestemd zijn.

Er is vandaag kindernevendienst voor alle kinderen van de basisschool.

Er zijn twee collecten. De opbrengst van de eerste collecte is voor Eredienst en Diaconie en de tweede collecte is voor ons eigen jeugdwerk. Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor de zending. Alle collecten worden van harte bij u aanbevolen.

Tijdens de collecte kunnen de kinderen uit de oppasdienst gehaald worden, zodat iedereen tijdens de zegen in de kerkzaal aanwezig is.

## Orde van dienst:

- Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst
  - We gedenken mevr. Grietje Bol-Tichelaar (geb. 4-4-1920, overl. 15-3-2018)
  - Lied van verbondenheid: lied 333 uit 'Hemelhoog' (Een vaste burcht is onze God)
  - Moment voor stil gebed
  - Bemoediging en groet
  - Gebed om ontferming
  - Zingen: lied 588 : 1, 2, 4 en 9
  - Het grote gebod (Marcus 12 : 28 – 31)
  - Gebed om verlichting met de Heilige Geest
  - Uitleg: De Stille Week
  - Aansteken van kaarsen
  - Lied met de kinderen: Samen in het licht
  - Alle kinderen mogen naar de KND
  - Schriftlezing: Psalm 8
  - Zingen: Psalm 24 : 1 en 5
  - Evangelielezing: Matt. 21 : 1 – 17
  - Zingen: lied 440 : 1 en 4
  - Verkondiging
- 'De hogepriesters en de schriftgeleerden zagen welke wonderen hij verrichtte en hoorden de kinderen in de tempel 'Hosanna voor de Zoon van David!' roepen, en ze waren hoogst verontwaardigd. Ze gingen hem vragen: 'Hoorst u wat ze zeggen?' En Jezus antwoordde hun: 'Jazeker! Hebt u dan nooit gelezen: "Door de mond van kinderen en zuigelingen hebt u zich een loflied laten zingen"?' (Matt. 21:15-16)*
- Zingen: lied 552
  - Kinderen komen terug uit de KND terwijl wij lied 298 uit de Opwekkingsbundel zingen ('Hosanna')
  - Uitleg Muskathlon (door Richard Dorstijn)
  - Dankgebed en voorbede
  - Inzameling van gaven
  - Slotlied: Psalm 98 : 3 en 4
  - Heenzending en zegen

Vanavond is er (om 19.00 uur) een viering met liederen en gebeden uit Taizé. Een aantal gemeenteleden heeft al geoefend met het zingen van de liederen. Het belooft een mooie viering te worden en we hopen dat u ook allemaal vanavond (weer) naar De Spil wilt komen om deze



viering mee te beleven.

*De kerkenraad wenst u allen een gezegende dienst!*

## Gemeentenieuws

**Uit privacy-overwegingen plaatsen wij geen persoonlijk gemeentenieuws op de website.**

We leven ook mee met anderen, die wellicht niet genoemd worden in deze nieuwsbrief maar wel kampen met ziekte, verdriet, in de rouw zijn of anderszins onze steun nodig hebben. Ons gebed is ook bij hen!

## Stille Week

Komende week is de zogeheten 'Stille Week', soms ook wel 'Goede Week' genoemd. Deze week begint vandaag, op 'Palmzondag' en eindigt komende zaterdag met de 'Stille Zaterdag'. In onze kerkelijke vieringen schenken wij ook aandacht aan 'Witte Donderdag', 'Goede Vrijdag' en de zojuist genoemde 'Stille Zaterdag'. Daarover hieronder meer.



In andere (christelijke) religies krijgen ook de tussen Palmzondag en Witte Donderdag liggende dagen aandacht. Dat zijn de 'Heilige Maandag, Dinsdag en Woensdag'. Op maandag wordt dan stilgestaan bij de verdrijving van alle handelaren uit de tempel, op dinsdag bij de terechtwijzing door Jezus van de Farizeeërs en schriftgeleerden – zie Matt. 23 en op woensdag bij de zalving door Maria (de zus van Martha en van Lazarus).

## Activiteiten rondom Pasen

### Woensdag 28 maart (vanaf 15.00 uur)

Deze middag is de Paasmiddag, georganiseerd door de diaconie. We gaan dan luisteren, zingen en mediteren over de 7 kruiswoorden én de woorden die Jezus sprak na Zijn opstanding. Piet Adema (zang) en Ruud Kooning (orgel) zullen hieraan meewerken. U wilt dit niet missen!

### Donderdag 29 maart: 19.30 uur

Dan is er een eredienst. Er is muzikale medewerking van twee dwarsfluitspelers (niet te verwarren met dwarse fluitspelers...). We zijn heel blij dat Mirjam van Soest en Britt Stronkhorst hun muzikale talenten willen inzetten in deze kerkdienst. We staan stil bij de reiniging die ons door Jezus is gebracht en vieren het Heilig Avondmaal aan tafel.

### Vrijdag: 19.30 uur

Op Goede Vrijdag is het de goede gewoonte om het gehele lijdensevangelie achter elkaar te lezen. Dit jaar klinkt het uit Johannes 18 en 19. Tussendoor zingen we de liederen die daarbij passen. Nadat we gehoord hebben dat Jezus gestorven en begraven is, gaan we in stilte uiteen.

### Zaterdagavond: 20.30 uur (let op aanvangstijdstip)

Op de avond, na zonsondergang vieren we de doorbraak van het Licht des levens in de nacht van zonde en ellende. De nieuwe Paaskaars wordt binnengedragen en wij mogen ons licht ontsteken aan dat licht. We

verlaten de kerk met de klanken van het loflied in ons hart: 'U zij de glorie, opgestane HEER'!

## Deurcollecte vandaag

Vandaag is de deurcollecte voor Oeganda. Armoede, ziekte en huiselijk geweld maken het leven van moeders in Oeganda zwaar. Mothers' Union, het vrouwen-netwerk van de Orthodoxe Kerk, wil hier verandering in brengen. Medewerkers bezoeken vrouwen in gebieden waar door de jarenlange burgeroorlog veel geweld is geweest. Het leven van vele gezinnen is hierdoor totaal ontwricht. Veel mannen drinken te veel en zijn gewelddadig. Vrouwen worden dagelijks geconfronteerd met huiselijk geweld. Zij kunnen bij de medewerkers van Mothers' Union samen met



hun man relatiecursussen volgen, waarin ze leren elkaar te respecteren in hun eigen rol in het gezin. Ook geeft Mothers' Union voorlichting over hiv/aids, traint ze vrouwen in het omgaan met conflicten en versterkt ze de positie van vrouwen in de kerk. Hierdoor voelen vrouwen zich gesteerd om een actievere rol te spelen in hun gezin, kerk en dorp.

Met deze collecte steunt u het werelddiaconale werk van Kerk in Actie zoals Mothers' Union in Oeganda.

## Agenda

Vandaag:	19.00 uur: Taizé-viering in De Spil
Maandag 26 maart	20.00 uur, Diaconievergadering.
Dinsdag 27 maart	19.00 uur, Gebedsgroep, in de Spil
Woensdag 28 maart	v.a. 15.00 uur, Paasmiddag, in de kerkzaal van De Spil
Woensdag 28 maart	19.00 uur, Jongensclub in De Jids.
Donderdag 29 maart	19.30 uur, Eredienst (Witte Donderdag)
Vrijdag 30 maart	19.30 uur, Eredienst (Goede Vrijdag)
Zaterdag 31 maart	20.30 uur, Eredienst (Stille Zaterdag)
Zondag 1 april	10.00 uur Eredienst (Pasen). De HEER is waarlijk opgestaan, halleluja!

