



WELCOME

Hartelijk welkom in deze dienst van de Protestantse Gemeente Kudelstaart. In het bijzonder alle gasten in ons midden, we hopen dat u zich bij ons thuis voelt. Het is vandaag de 4^e lijdenszondag.

Voorganger in deze dienst is onze eigen dominee Hans van Dalen.

Ouderling van dienst is Marjolein van der Zwaard en diaken van dienst is Ans Rinkel.

Het orgel wordt bespeeld door Jan Sikkema.

Alle liederen en de te lezen Schriftgedeelten zullen via de beamer worden gepresenteerd.

Uit privacyoverwegingen worden de bloemengroeten niet op de website geplaatst.

Er is vanmorgen kindernevendienst voor alle kinderen van de groepen 1 tot en met 8 van de basisschool.

Tijdens de dienst wordt er gecollecteerd voor de Eredienst en voor de Diaconie. Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor Kerk in Actie, met als speciale bestemming West Papoea. Alle collecten worden van harte bij u aanbevolen.



Tijdens de collecte kunnen de kinderen uit de oppasdienst gehaald worden, zodat iedereen tijdens de zegen in de kerkzaal aanwezig is.

De kerkenraad wenst u allen een gezegende dienst!

Orde van dienst:

- Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst
- Zingen (zo mogelijk staande): Psalm 25: 7 en 8
- Moment voor stil gebed; Bemoediging & groet
Daarna mag u gaan zitten
- Gebed van schuldbelijdenis
- Samen zingen: Lied 538: 1, 2, 3, 4
- De 10 leefregels van God (Exodus 20)
- Gebed om de Geest van God
- Gesprekje met de kinderen
- Aansteken van kaarsen;
- Lied met de kinderen: Samen in het licht
De kinderen gaan naar de kindernevendienst.
- Eerste Schriftlezing: Zacharia 7:1-10
- Zingen: Psalm 15 Wie zult Gij noden...
- Tweede Schriftlezing: Matteüs 9:9-17
- Zingen: Lied 536: 1, 2, 3, 4
- Verkondiging: Vastentijd

Daarop kwamen de leerlingen van Johannes bij hem en vroegen: 'Waarom vasten wij en de farizeeën wel regelmatig, en uw leerlingen niet?' Jezus antwoordde: 'Bruiloftsgasten kunnen toch niet treuren zolang de bruidegom bij hen is? Maar er komt een dag dat de bruidegom bij hen wordt weggehaald, dan zullen ze vasten. (Marcus 14:50-52)

- Luisteren naar: Widerstehe doch der Sünde... (Johann Sebastian Bach, BWV 54)
- De kinderen komen terug. Met de kinderen zingen, kijken en luisteren wij naar: Jezus is...
- Afscheid koster Roel de Rooij
- Samen zingen (staande): Opwekking 249
- Dankgebed en voorbeden
- Inzameling der gaven
Ouders mogen de kleintjes uit de oppas halen om straks de zegen te ontvangen
- Zingen (staande): Hemelhoog 408: 1 en 2
- Heenzending en zegen

Gemeentenieuws

Uit privacyoverwegingen wordt het persoonlijk gemeentenieuws niet op de website geplaatst.



Taizéviering

Zondag 23 maart om 19.00 uur willen we weer een viering houden in de stijl van Taizé. Juist vanwege het sobere en ingetogen karakter zijn de liederen en de muziek uitermate geschikt voor de lijdenstijd. Iedereen is van harte welkom om dit mee te maken. Als je het fijn vindt om te zingen en de liederen van tevoren te oefenen kan je dat doorgeven aan ds. Van Dalen.

Noodfonds

De actie Noodfonds van afgelopen najaar heeft in totaal € 5.022,00 opgeleverd. De diaconie is u dankbaar voor deze gulle gaven.

Voedselbank

Vanuit de diaconie dragen wij de voedselbank Aalsmeer een warm hart toe. Zo hebben wij eerder al de Avondmaalscollecte beschikbaar gesteld aan de voedselbank. Ook dit jaar willen we de voedselbank weer ondersteunen. Ditmaal door het bemannen van een winkeldag voor de voedselbank op 7 april aanstaande bij de Albert Heijn in Kudelstaart. Dit betekent dat we minimaal 12 vrijwilligers zoeken die in teams van 4 personen een paar uur in de ochtend, op het midden van de dag of in de middag aan het winkelen publiek willen vragen om ook een boodschap voor de voedselbank te doen, deze boodschappen in ontvangst te nemen en te sorteren. U kunt zich hiervoor opgeven bij één van de diakenen of per mail aan laurens.poesiat@sow-kudelstaart.nl

Inloopochtend in de Spil

Woensdag, 7 maart a.s. is er weer inloopochtend in de ontmoetingshal van de Spil. Deze keer zullen Jan en Anneke de Jong trakteren vanwege de verjaardag van Jan. Vanaf 10.00-11.30

uur is er gelegenheid om een kopje koffie of thee te drinken, een praatje met elkaar te maken, en voor wie wil met elkaar kaarten te schrijven voor zieken, ouderen enz.

De boekenhoek zal deze ochtend ook geopend zijn. Voor vragen en/of contact: bel 0297-345168.

De gastheer en -vrouw deze ochtend zijn Henk en Ria Verhoef.

Graag tot ziens in de Spil

INLOOP



WELKOM



Dinsdag 6 maart	19.00 uur, Gebedsgroep in de Spil
Dinsdag 6 maart	19.00 uur, Meisjesclub in de Jids
Woensdag 7 maart	10.00 – 11.30 uur, Inloopochtend in de Spil
Woensdag 7 maart	20.00 uur, huiskring I, bij de fam. Van der Wee, Robend 26
Donderdag 8 maart	20.00 uur, Grote kerkenraadsvergadering in de Spil
Vrijdag 9 maart	19.30 uur, Catjids in de Jids
Zondag 11 maart	10.00 uur, Scholendienst, in de Spil, voorganger ds. J. van Dalen



(Van het Adamashuis)

Meibergdreef 11
1105 AZ Amsterdam
T 020 696 47 46
F 020 696 72 09
E amc@ronaldmcdonaldhuis.nl
www.ronaldmcdonaldhuisamsterdam.nl
ING: NL34INGB0009533355
ABN AMRO: NL54ABNA0442464313

Hartelijk dank voor uw bijdrage!

Vriendelijke Groet,

Ronald McDonaldhuis
Emma Amsterdam!



Bedankt.

Wij willen iedereen heel hartelijk bedanken voor het medeleven na het overlijden van onze moeder en oma en na de ziekte van onze (klein)dochter Jessie. Het gaat gelukkig heel goed met haar; zij kan weer helemaal beter worden! Daar zijn wij natuurlijk heel blij en dankbaar voor.

Dat er zo veel lieve mensen om je heen staan, aan je denken, heeft ons heel goed gedaan.

Hans en Debora Pothuizen-van Elswijk en familie.