



Zondag 11 februari 2018

Welkom

Hartelijk welkom in deze oecumenische dienst van de RK-kerk St. Jan geboorte Kudelstaart en de Protestantse Gemeente Kudelstaart. In het bijzonder als u hier voor het eerst komt. We hopen dat u zich bij ons thuis voelt.

In deze dienst zal worden voorgegaan door ds. J. van Dalen. Het thema van deze dienst zal zijn: 'Vast-en zeker - Met hoofd, hart en handen'. Dhr. Jan Creemer is vandaag ouderling van dienst en mevrouw Rieneke de Bondt is diaken van dienst. Het orgel wordt bespeeld door de heer Jan Sikkema. Muzikale medewerking zal worden verleend door Dames en Herenkorps Cum Ecclesia. Alle liederen en de te lezen Schriftgedeelten zullen via de beamer worden gepresenteerd.

Uit privacyoverwegingen worden de bloemengroeten niet op de website geplaatst.

Er is vanmorgen voor alle kinderen van de basisschool kindernevendienst. De tieners hebben hun eigen dienst in de Jids.

De opbrengst van de collecte is voor het campagne-project vastenactie 2018, voor Zambia. Verderop in de nieuwsbrief leest u hier meer over. Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor Kerk in actie, met speciale bestemming Noodhulp Syrië. Alle collecten worden van harte bij u aanbevolen.

Tijdens de collecte kunnen de kinderen uit de oppasdienst gehaald worden, zodat iedereen tijdens de zegen in de kerkzaal aanwezig is.

De kerkenraad wenst u allen een gezegende dienst toe!



Vredegroet

Jezus bracht ons een boodschap van vrede en gerechtigheid. Hij helpt ons open te staan naar onze medemens, Met opbouwende woorden, Met open handen, en een open hart, om elkaar zo de hand te reiken van gerechtigheid. Laat Zijn Geest ons vergezellen en ons één maken. De vrede van de Heer is met ons allen. De vrede van de HEER mogen wij elkaar nu toewensen.

Orde van dienst:

- Welkom en mededelingen
- Openingslied: Kom binnen in Gods eigen huis
- Inleidende woorden
- Gedicht en gezamenlijk gebed:

Op weg naar Pasen met elkaar, veertig dagen lang. Mooie tijd van soberheid, minder druk en drang. Op weg naar Pasen met elkaar, in alle wereldlanden. Tijd voor God en voor elkaar, met hoofd, hart en handen!

Samen onderweg naar Pasen zoeken we geluk; willen we aandachtig wezen en wat minder druk. Ben je onderweg naar Pasen, spits dan maar je oren, want je kunt in deze tijd de stem van Jezus horen.

Alle dingen die Hij deed staan in het Boek geschreven.

Alles wat Hij deed én zei en weggaf in zijn leven! Als je heel aandachtig bent, hoor je zacht zijn stem. Veertig dagen heel aandachtig luisteren naar Hem.

Samen bidden:

**Goede God, gaan we ervoor:
Aandachtig worden, een open oor.
Wilt u ons hoofd wat stiller maken
Zodat uw hart ons echt kan raken?**

- Moment van stilte
- Samenzang: Lied 601 - Lichtlied
- Bemoediging en groet
- Gebed om ontferming
- Koor en gemeente zingen: Kumbaya...
- Gebed om opening van Gods woord
- Moment met de kinderen
- Aansteken van de kaarsen
- Lied met de kinderen: Samen in het licht, hierna mogen de kinderen naar de kindernevendienst gaan.
- Lezing uit de Bijbel: Jesaja 58: 1-10 door Anneke v.d. Jagt
- Het koor zingt: Teach me...
- Tekst: De ervaring van de stilte
- Evangelielezing (we gaan staan): Marcus 1: 12-13
- Zingen: Lied 538 Een mens te zijn op aarde
- Verkondiging
- Het koor zingt: Hear my prayer
- Kinderen komen terug uit de kindernevendienst, we zingen samen: Handen heb je om te geven...
- Gebeden, Stil Gebed en Onze Vader
- Inzameling van de gaven
- Vredegroet (elders in nieuwsbrief afgedrukt)
- Slotlied: Dank, dank nu allen God
- Heenzending en zegen

Gemeentenieuws

Uit privacyoverwegingen wordt het persoonlijk gemeentenieuws niet op de website geplaatst.

Collectedoel

'Households in distress'-programma in Mbala, Zambia

In het uiterste noorden van Zambia, tegen de grens met Tanzania ligt één van de armste provincies van Zambia. Hier, in en om het stadje Mbala, is het campagneproject voor Vastenactie 2018: het HID-programma van de zusters van het Heilig Hart van Jezus en Maria.

Het doel van het HID-programma is om de impact van HIV/aids te verminderen via voorlichting en goede gezondheidszorg en door mensen te helpen in hun eigen levensonderhoud te voorzien.

Binnen het HID-programma vallen: hulp aan weeskinderen en kwetsbare kinderen; opleiding en opvang van gehandicapte kinderen en volwassenen; armoedebestrijding en bewustwording.

Concrete activiteiten zijn onder andere:

- lotgenotengroepen voor mensen met HIV/aids;
- een vrijwilligersnetwerk dat mensen bezoekt die te ziek zijn om naar de groepen te komen;
- lees- en schrijfgroepen voor mensen die analfabeet zijn;
- het weeshuis Sunsuntula;
- een school voor gehandicapte kinderen
- workshops waar mensen een ambacht leren waarmee ze in hun levensonderhoud kunnen voorzien.

Van de kindernevendienst

Hey jongens en meisjes!

Zoals jullie denk wel weten hebben we elk jaar rond de 40 dagen voor Pasen een project met de kindernevendienst. Dit jaar hebben we besloten om dat niet te doen. Hè wat jammer, denk je misschien... Maar we hebben allemaal leuke dingen bedacht bij de speciale diensten die er zullen zijn. Zo is er 11 februari een oecumenische dienst, 25 februari een doopdienst, 11 maart een scholendienst en 18 maart een kindernevendienst XL over het laatste avondmaal. Zet deze data alvast maar in je agenda (of in die van papa & mama). Op 25 maart is het Palmzondag en 1 april (geen grapje!) vieren we het Paasfeest! We hopen er samen met jullie superleuke diensten van te maken.

Groetjes van de kindernevendienstleiding

Vasten

De komende tijd houden wij ons, als gemeente, intensief bezig met het onderwerp vasten.

In de dienst van vandaag hopen wij iets te weten te komen van onze Rooms-Katholieke broeders en zusters. Hoe beleven zij de vastentijd tegenwoordig? Welke gebruiken, rituelen en of acties ondernemen zij? Was dat vroeger anders?

Om ons voor te bereiden op het lijden en sterven van Jezus zal er in de 40-dagentijd iedere dag een bijbelstukje met uitleg en een gebedszin gepubliceerd worden op onze SOW-website en in de "App Protestant". We hopen met elkaar op deze manier een periode van bezinning, verootmoediging en stille verwondering mee te maken, al dan niet in combinatie met een vorm van vasten.

In de week na zondag 18 februari wordt op de diverse gespreksgroepen het onderwerp vasten behandeld. De nadruk zal deze avonden liggen op wat de Bijbel zegt over het vasten. Op woensdagavond 21 februari zal de woensdagavondgroep in de Spil worden gehouden. Deze avond begint om 20.15 uur en is vrij toegankelijk voor iedereen. Op deze avond zal dominee van Dalen aanwezig zijn om het onderwerp toe te lichten, waarna er aan de hand van een aantal vragen met elkaar in groepjes verder gesproken kan worden.

Op donderdag 1 maart zal in de Spil nog een avond gehouden worden met als thema "Vasten in de praktijk".

Commissie Vorming & Toerusting



Agenda

Dinsdag 13 februari	19.00 uur, Gebedsgroep, in de Spil
Dinsdag 13 februari	Meisjesclub, 19.00-20.00 uur in de Jids
Donderdag 15 februari	Vergadering College van kerkrentmeesters, 20.00 uur in de Spil
Zondag 18 februari	10.00 uur dienst, voorganger Pastor Ans Creemer-Allard

