

# Nieuwsbrief

Protestantse Gemeente  
Samen op Weg  
Kudelstaart



Kopij voor de komende nieuwsbrief  
kunt u inleveren uiterlijk donderdag  
19.00 uur bij de scriba  
e-mail: scriba@sow-kudelstaart.nl



Hartelijk welkom in deze dienst van de Protestantse Gemeente Kudelstaart. In het bijzonder alle gasten in ons midden, we hopen dat u zich bij ons thuis voelt.

Voorganger in deze dienst is dominee Peter Verhoeff uit Alkmaar. Ouderling van dienst is Ans Creemer en diaken van dienst is Rieneke de Bondt. Het orgel wordt bespeeld door Jan Sikkema. Alle liederen en de te lezen Schriftgedeelten zullen via de beamer worden gepresenteerd.

Felicitaties zijn er deze week voor:

Uit privacyoverwegingen worden de bloemengroeten niet op de website geplaatst.

Er is vanmorgen kindernevendienst voor alle kinderen van de groepen 1 tot en met 8 van de basisschool.

De opbrengst van de eerste collecte is voor Eredienst en Diaconie en de tweede collecte is voor de Kerk. Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor ZWO. Alle collecten worden van harte bij u aanbevolen.

Tijdens de collecte kunnen de kinderen uit de oppasdienst gehaald worden, zodat iedereen tijdens de zegen in de kerkzaal aanwezig is.

*De kerkenraad wenst u allen een gezegende dienst!*

## Laatste zondag kerkelijk jaar

Volgende week zondag, 26 november, is het alweer de laatste zondag van het kerkelijk jaar. We herdenken allen die ons in het afgelopen jaar, of al langer geleden, ontvallen zijn. De overledenen uit onze eigen gemeente hebben een speciale plek in deze dienst. Voor hen zal een kaars worden aangestoken en ook wordt er een traan voor ieder van hen in de gedachteniskruik gedaan. Marieke van Dalen wordt herdacht in haar eigen gemeente in Winterswijk. Omdat Hans graag op deze bijzondere zondag in zijn eigen gemeente wil voorgaan, hebben we besloten, dat Marieke ook bij ons in de dienst herdacht zal worden. De familie van Dalen zal zich voor deze gelegenheid aansluiten bij de families van de andere overledenen.

## Orde van dienst:

- Welkom door de ouderling van dienst
- Zingen: Psalm 107: 1 en 3
- Mededelingen door de ouderling van dienst
- Bemoediging & groet
- Gebed
- Zingen: Lied 303
- Gesprekje met de kinderen...
- De kaarsen worden aangestoken en we zingen: Samen in het licht
- Alle kinderen mogen naar de kindernevendienst
- Schriftlezing: Marcus 2: 1-12 (NBV 2004)



- Zingen: Lied 701
- Preek
- Zingen: Lied 836: 1 en 3
- De kinderen komen terug.
- You Tube filmpje
- Dankgebed en voorbeden
- Collecte
- Ouders mogen de kleintjes uit de oppas halen om straks de zegen te ontvangen
- Slotlied: Lied 630
- Zegen

## Gemeentenieuws

Uit privacyoverwegingen wordt het persoonlijk gemeentenieuws niet op de website geplaatst.

We denken ook aan alle anderen die ziek zijn of geliefden moeten missen, sinds kort of al langer geleden. Dat zij zich gesterkt mogen voelen door de liefde van de mensen om hen heen en zich gedragen mogen voelen door God de Vader.

## Avondmaal

Op zondag 26 november a.s. vieren we weer met elkaar het Heilig Avondmaal. Uiteraard zal er tijdens de dienst weer worden gecollecteerd voor ons avondmaalproject. Het is u ongetwijfeld bekend, dat wij door middel van deze avondmaals-collecten het Adamashuis, een inloophuis voor (ex-) kankerpatiënten, gevestigd in Nieuw-Vennep ondersteunen. Een (letterlijk en figuurlijk) prachtig huis gelegen nabij het centrum van Nieuw-Vennep, waar je onvoorwaardelijk welkom bent als je bang of verdrietig bent of met vragen rondloopt. Je wordt ontvangen in een warme huiselijke omgeving. Koffie en thee is er altijd, evenals een luisterend oor. Wij hopen op een geweldige collecte voor dit geweldige inloophuis. Vanzelfsprekend zijn donaties ook van harte welkom. Een eventuele donatie kunt u overmaken naar rekening nummer NL08 RABO 0129 8483 79 t.n.v. Stichting Adamas Inloophuis.

*Uw diaconie*

## App 'protestant'

-Uw eigen kerk in uw binnenzak-



Enige tijd geleden is, in opdracht van de Protestantse Kerk Nederland, een speciale 'app' ontwikkeld voor kerkelijke gemeenten. Dat is de app 'Protestant'. Die app biedt een gemeente de gelegenheid om nieuwsberichten, agenda-items, contactgegevens, foto's etc., via een smartphone of tablet te publiceren. Daarmee hebt u dus letterlijk uw eigen kerk 'in uw binnenzak'.

Sinds kort gebruiken wij deze app op proef. We willen een jaar lang uit-

proberen of de app toepasbaar is in onze gemeente en onze kerk en of het een zinvolle aanvulling is op de communicatiemiddelen die we al gebruiken. U kunt de app (gratis) downloaden in de Apple-store op uw Iphone of in Google play-shop op uw 'Android-smartphone'. U wordt van harte uitgenodigd dat te doen. Nadat u de app gedownload heeft, kunt u 'zoeken' naar onze gemeente. Als u 'kudel' intypt, ziet u onze gemeente staan en die kunt u dan kiezen en volgen. U kunt uiteraard ook andere gemeenten volgen. Wij hebben de app nog niet helemaal gevuld – we stoeien nog enigszins met de vraag wat er precies in/op moet staan en hoe dat het beste kan gebeuren. Daarvoor is wat ons betreft ook de proefperiode bedoeld. Het beheer van deze app wordt vooralsnog gedaan door ondergetekende.

*Kees de Bondt*

## Kerstgroet

Ook dit jaar zijn we weer gevraagd om mee te doen met de Ark Mission Kerstkaartenactie. In samenwerking met het Justitiepastoraat en het Leger des Heils zorgt Ark Mission dat gevangenen, dak- en thuislozen rond de Kerstdagen een persoonlijke groet ontvangen. Kaarten met tekeningen van kinderen zijn ook welkom. Vandaag delen wij als commissie Kerstkaarten uit, waarop u een wens of bemoediging kunt schrijven. In het Nederlands, maar als u dat kunt mag het ook in een andere taal. Ter inspiratie zijn er schrijftips en voorbeeldteksten beschikbaar op de tafels in de ontmoetingsruimte. Onderteken de kaart alleen met voor- en achternaam (en eventueel woonplaats) en zet op de envelop in welke taal u de kaart geschreven hebt. Schrijf de kaart nu, na de dienst bij de koffie of doe het thuis. Belangrijk is dat de beschreven kaart uiterlijk 26 november weer ingeleverd is in de doos die op de tafel in de hal staat (of bij Joke van Leeuwen, Geerland 73). U hoeft de actiekaart die u op uw stoel vond niet in te vullen, tenzij u op de hoogte gehouden wilt worden van de actie. Wij zorgen ervoor dat de Kerstkaarten op tijd bij Ark Mission zijn. De schrijftips en voorbeeldteksten zijn ook te vinden op de website van Ark Mission. [www.arkmission.nl/kerstkaartenactie](http://www.arkmission.nl/kerstkaartenactie).

Schrijft u ook weer mee?

*De missionaire werkgroep*

## Schrijfmiddagen

Na een lange periode van vakantie/ rust starten we weer met de maandelijkse schrijfmiddag voor de Vervolgde Christenen. Voortaan schrijven we op iedere 3e maandag van de maand, te beginnen op 20 november a.s. van 14.00 tot 15.00 uur in de consistorie. Koffie en thee staan klaar, iedereen is welkom om kaarten te schrijven en zo de vervolgdgen een beetje moed te geven.



Dinsdag 21 november	19.00 uur, Gebedsgroep, in de Spil
Woensdag 22 november	Woensdagavondgespreksgroep, 20.15 uur, t.h.v. Ina Verheul
Donderdag 23 november	20.00 uur, pastoraal overleg met ouderlingen pastoraat en pastoraal medewerkers, in de Spil
Zondag 26 november	10.00 uur, dienst, laatste zondag van het kerkelijk jaar, voorganger ds. J. van Dalen
Zondag 26 november	19.30 uur, Spilgroep, in de Spil