

Nieuwsbrief



Protestantse Gemeente
Samen op Weg
Kudelstaart



zondag 8 oktober 2017

Kettinglied

De keuze van: Wilma Schoenmaker

Lied: "Vlammen zijn er vele..."

Motivatie: Dit lied raakt me omdat dit de onderlinge verbondenheid tussen mensen accentueert, met Jezus als inspiratiebron.

Welkom in deze dienst!

Hartelijk welkom in deze dienst van de Protestantse Gemeente Kudelstaart. In het bijzonder alle gasten in ons midden, we hopen dat u zich bij ons thuis voelt.

Voorganger in deze dienst is dominee Ruurd van der Weg uit Uithoorn.

Ouderling van dienst is Ans Creemer en diaken van dienst is Piet de Geus.

Het orgel wordt bespeeld door Jan Raadgever.

Alle liederen en de te lezen Schriftgedeelten zullen via de beamer worden gepresenteerd.

De bloemengroeten uit de dienst gaan naar:

Uit privacy-overwegingen plaatsen wij geen bloemengroeten op de website.

Al deze bloemen zijn ter bemoediging.



Er is vanmorgen kindernevendienst voor alle kinderen van de groepen 1 tot en met 8 van de basisschool.

De opbrengst van de eerste collecte is voor Eredienst en Diaconie en de tweede collecte is voor de kerk. Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor ZWO, met als speciale bestemming "opvang en onderwijs voor probleemkinderen in Peru".

Alle collecten worden van harte bij u aanbevolen.

Tijdens de collecte kunnen de kinderen uit de opspasdienst gehaald worden, zodat iedereen tijdens de zegen in de kerkzaal aanwezig is.

De kerkenraad wenst u allen een gezegende dienst!

Orde van dienst:

- De kerkenraad komt binnen
- Welkom door de ouderling van dienst
- Kettinglied: Lied 970
- Mededelingen namens de kerkenraad
- Iedereen mag - zo mogelijk- gaan staan
- Zingen: Psalm 103: 1 en 5
- Stilte
- Bemoediging en groet
- Iedereen mag weer gaan zitten
- Lofprijzing op de schepping, in beurtspraak
- Glorialied: Lied 705: 1 en 4
- Gebed bij de opening van het Woord
- De kaarsen worden aangestoken
- Lied met de kinderen: SAMEN IN HET LICHT
- Kinderen gaan naar de kindernevendienst
- Schriftlezing: Lukas 15
- Zingen: Lied 886 "Abba Vader, U alleen"
- Verkondiging
- Zingen: Lied 981 "Zolang er mensen zijn..."
- Kinderen komen terug van de nevendienst
- Kinderlied: "Is je deur nog op slot..."
- Dankgebed, voorbeden en stil gebed, Aansluitend gezongen "Onze Vader" met de woorden van lied 370, "Vader die woont in hemels licht"
- Inzameling van de gaven
- De kleintjes kunnen uit de oppas worden opgehaald voor de zegen.
- Slotlied (staande): Psalm 103 c: 1, 2 en 5
- Opwegzending en Zegen



Gemeentenieuws

Uit privacy-overwegingen plaatsen wij geen persoonlijk gemeentenieuws op de website.

SpilPLUSdienst



29 oktober 19.00 uur

Wereldwijd is er onder protestantse én rooms-katholieke christenen in oktober aandacht zijn voor het nieuwe begin van Europa....31 oktober 2017 is het exact vijf eeuwen geleden dat monnik Maarten Luther op de kerkdeur van Wittenberg zijn 95 stellingen spijkerde.

Luther - Superman! - ontketende een revolutie in kerk én wereld. Tot op de dag van vandaag merken we de gevolgen ervan.

Toch zou hij zelf zeggen dat niet hij, maar de kracht van het evangelie hem dreef... Wat bezielde deze man? En hoe kon de Reformatie zo'n wereldwijde beweging worden? En wat betekent protestant zijn vandaag?

Zonder Luther zou er trouwens ook geen J.S. Bach zijn geweest. Ze woonden in hetzelfde dorp en cantor/componist Johann Sebastiaan Bach groeide wereldwijd uit tot de Lutherse prediker bij uitstek. Door zijn muziek zijn zeer velen op nieuwe wijze met het evangelie in aanraking gekomen.

In deze Spilplusdienst (duur ongeveer 5 kwartier) gaan we - in woord, beeld, muziek en dialoog op zoek naar het geheim achter de kroongetuigen van ons Europese christendom: Luther en Bach.

Kerkelijke administratie

Natuurlijk wilt u geïnformeerd worden over alles wat binnen onze gemeente speelt en daar doen we ons best voor, o.a. door iedere zondag een Nieuwsbrief uit te delen. Maar de kerk wil ook graag op de hoogte blijven van alles wat zich binnen uw gezin afspeelt. Gaat u verhuizen, krijgt u een baby, gaan uw kinderen op kamers etc., dan horen wij dit



graag. Geeft u dit dan door aan het scribaat. Zij brengt dan uw wijkteam en de ledenadministratie op de hoogte van het gemelde feit. De scriba's stellen het op prijs als zij bij een geboorte, een huwelijk of een overlijden ook een ge-

boortekaartje, een huwelijkskaart of een overlijdensbericht toegezonden krijgen. Dit is om mee te leven (zowel bij lief als bij leed) maar ook om de administratieve verwerking daarvan zo gemakkelijk mogelijk te laten verlopen.

Kerkvisitatie

Op donderdag 12 oktober ontvangt onze gemeente bezoek vanuit de Classis. De visitatoren Hetty van Galen en Tineke Klaassen zullen onze gemeente bezoeken. Niet alleen de kerkenraad, maar ook de gemeenteleden krijgen de gelegenheid om met hen te spreken over het functioneren van de gemeente tezamen met de kerkenraad. De visitatie heeft als hoofddoel de opbouw van de gemeente en de visitatoren zullen, als dat nodig is, adviseren en ondersteunen bij problemen.

Het programma ziet er als volgt uit:

18.30 -19.30 uur: Gesprek met de predikant

19.30 - 20.00 uur: Spreekuur voor gemeenteleden

20.00 - 20.45 uur: Gesprek met de kerkenraad
zonder de predikant

20.45 - 21.45 uur: Gesprek met de gehele
kerkenraad

Vanaf 19.30 uur is er dus voor alle leden van onze gemeente gelegenheid om met de visitatoren te spreken. Niet alleen mensen die klachten hebben of zich zorgen maken over bepaalde zaken zijn welkom, maar ook degenen die hun dankbaarheid of waardering willen uitspreken worden van harte uitgenodigd om te komen.



Agenda

Dinsdag 10 oktober	Gebedsgroep, 19.00 - 20.00 uur, in de Spil
Dinsdag 10 oktober	Vergadering wijkteam Oost, 20.00 uur, in de Spil
Woensdag 11 oktober	Jongensclub, 19.00 - 20.00 uur, In de Jids
Woensdag 11 oktober	Huiskring II, 20.00 - 22.00 uur, t.h.v. Fam. Heil, St. Janstraat 13
Woensdag 11 oktober	Woensdagavondgroep, 20.15 uur, t.h.v. fam. Van der Zwaard, Karekietstraat 32, Aalsmeer
Donderdag 12 oktober	Visitatie, 19.30 uur, spreekuur gemeenteleden, 20.00 uur kerkenraad aanwezig
Zondag 15 oktober	10.00 uur, oecumenische dienst in de Spil, voorganger ds. J. van Dalen
Zondag 15 oktober	Spilgroep, 19.30 uur, in de Spil

0-0-0-0-0-0-0-0-0