



zondag 24 september 2017

Kettinglied

Keuze van: Marjolein v.d. Zwaard

Keuzeliied: Lied 416 'Ga met God en Hij zal met je zijn'

Motivatie: Ik vind dit altijd een prachtig lied om te zingen aan het einde van de dienst. Daarnaast vind ik het fijn om met dit lied een nieuwe week in te gaan. Extra bijzonder is het dat het ook gezongen is aan het einde van de herdenkingsdienst van de MH17 eind juli 2014. Dit geeft voor mij nog een extra lading aan dit lied.

Welkom in deze dienst!

Hartelijk welkom in deze dienst van de Protestantse Gemeente Kudelstaart. In het bijzonder als u hier voor het eerst komt. We hopen dat u zich bij ons thuis voelt.



In deze dienst zal worden voorgegaan door ds. J. van Dalen. Ouderling van dienst is Marjolein v.d. Zwaard. Bijna alle diakenen zijn vandaag dienstdoend, omdat wij vandaag met elkaar het Heilig Avondmaal hopen te vieren.

Ieder in onze gemeente, die zich geroepen voelt om aan de Maaltijd van de Heer deel te nemen, wordt van harte uitgenodigd dat te doen!

Het orgel wordt bespeeld door de heer Johan v.d. Zwaard.

Er is in de kerkenraad besloten dat aan het begin van de dienst de ouderling v. dienst de gemeente welkom heet en het kettinglied aankondigt.

Dan wordt het stil en na het kettinglied worden de overige afkondigingen gedaan.

Er is kindernevendienst voor de groepen 1 t/m van de basisschool.

De opbrengst van de eerste collecte is voor Eredienst en Diaconie en de tweede collecte is bestemd voor het Avondmaalsproject.

Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor de zending. Alle collecten worden van harte bij u aanbevolen.

Tijdens de collecte kunnen de kinderen uit de oppasdienst gehaald worden, zodat iedereen tijdens de zegen in de kerkzaal aanwezig is.

De kerkenraad wenst u allen een gezegende dienst!



Op de website www.pgkudelstaart.nl staan bij 'media-fotoalbums' de door Jan Sikkema gemaakte foto's van de prachtige 'jubileumavond' van 9 september jl.. Even zoeken, groot plezier!

Orde van dienst:

- Welkom door de ouderling
- Kettinglied: 'Ga met God en Hij zal met je zijn'
- Mededelingen namens de kerkenraad
 - Iedereen mag zo mogelijk gaan staan
- Stil gebed, bemoediging en groet
- Samen zingen (staande): Psalm 122: 1 en 3
- Gebed om Gods Heilige Geest
- Gesprekje met de kinderen, aansteken van de kaarsen en lied met de kinderen: 'Samen in het licht'
- Informatie over Indeling van de tijd en Joodse najaarsfeesten
- Schriftlezing: Leviticus 16: 11-22; 29-30
- Kijken en luisteren naar: Kol Nidree...(filmpje)
"Wij hebben spijt van alle afspraken, overeenkomsten, geloften en vervloekingen, die wij hebben uitgesproken. Mogen zij beschouwd worden als afgeschaft, vergeten, vernietigd en ontbonden. Mogen de afspraken niet meer als afspraken gelden, de overeenkomsten niet als overeenkomsten en de gezworen eden niet als eden"
- Schriftlezing: Hebrëeën 9: 11-12
- Zingen: Lied 556: 2 en 3
- Verkondiging
"Op die dag wordt voor jullie de verzoeningsrite voltrokken opdat jullie van al je zonden gereinigd worden en de HEER weer rein tegemoet kunnen treden."
(Leviticus 16:30)
- Zingen: Opwekking 245 'Hier in Uw Heiligdom'
- De kinderen komen terug uit de kindernevendienst en de Tafel voor het Heilig avondmaal wordt gereed gemaakt
- Samen met de kinderen zingen we: Opwekking 34/HH 45
- Inzameling der gaven
- Uitleg: 'Over het Avondmaal'
- We belijden ons geloof met de woorden; (staande)

*Wij geloven in God, de Ene, de Eeuwige,
die al wat bestaat heeft geschapen
en vat in de macht van Zijn liefde.*

*Wij hoorden van Hem, door Israël, zijn volk.
Zijn trouw licht op in Jezus Messias,
sterker dan de dood.*

*Tot leven gewekt, bezielt door de Geest en één in Hem
zien wij uit naar de Dag dat Hij zal komen
om recht te doen aan heel de schepping.
Dan zal God zijn alles in allen voorgoed.*

- Samen zingen (staande): Lied 868: 5
- Nodiging
- Vredegroet
- Lofprijzing en instellingswoorden: Verheft uw harten...
- Avondmaalsgebed, Voorbeden, Stil gebed, Onze Vader
- Gemeenschap van brood en wijn
- Na elke tafel lezen wij: Psalm 32 (1-5; 6-7 en 8-11) en zingen Lied 911: 1, 2 en 3
- Dankzegging en dankgebed
- Slotlied (staande): Lied 802: 1, 4 en 5 'Door de wereld gaat een woord'
- Heenzending en zegen

Bloemengroet

De bloemengroeten worden uit privacyoverwegingen niet op de website geplaatst.

Gemeentenieuws

Het gemeentenieuws wordt uit privacyoverwegingen niet op de website geplaatst.

Avondmaalscollecte

Op zondag 24 september a.s. vieren we weer met elkaar het Heilig Avondmaal. Ditmaal vieren we het weer gezamenlijk aan tafel.

Tijdens de dienst zal weer worden gecollecteerd voor ons avondmaalproject.

Het is u ongetwijfeld bekend, dat wij door middel van deze avondmaals-collecten het Adamas-huis, een inloophuis voor (ex-)kankerpatiënten en/of hun naasten, gevestigd in NieuwVennep ondersteunen. Een (letterlijk en figuurlijk) prachtig huis gelegen nabij het centrum van Nieuw Vennep, waar je onvoorwaardelijk welkom bent als je bang of verdrietig bent of met vragen rondloopt. Je wordt ontvangen in een warme huiselijke omgeving. Koffie en thee is er altijd evenals een luisterend oor. Binnen het Adamashuis is een enthousiast vrijwilligersteam actief. Zij ontvangen de gasten (jong en oud) en dragen zorg voor een warm welkom. De gasten staan centraal bij alles wat er wordt gedaan. Natuurlijk kan je ook je verhaal kwijt aan "lotgenoten". Kortom, weet u welkom.

De visie van waaruit er in het Adamashuis wordt gewerkt is "Door kanker bewust leven".

De daarmee verbonden missie is om volwassenen maar zeker ook kinderen, die met kanker geconfronteerd zijn, ondersteuning en begeleiding te bieden.

Het Adamashuis heeft ook een dependance in het Spaarne-ziekenhuis te Hoofddorp. Daar worden de patiënten bezocht op hun kamer maar er is ook een ruimte in het ziekenhuis, waar iedereen naar toe kan gaan voor een (opbeurend) gesprek. Weet u ook dáár welkom!

Vanzelfsprekend zijn donaties van harte welkom. Een eventuele donatie kunt u overmaken naar rekening num-

mer NL08 RABO 0129 8483 79 t.n.v. Stichting Adamas Inloophuis.

Wilt u wat meer informatie over bijvoorbeeld openingstijden? Kijk dan eens op www.adamas-inloophuis.nl. Bellen kan natuurlijk ook: 0252-680233.

Nadere informatie wordt ook gaarne verstrekt door Truus en Piet de Geus.

Wij hopen op een geweldige collecte voor dit geweldige inloophuis.

Uw diaconie

Zondagmiddaggesprek voor jongeren

Op DV Zondag 1 oktober om 16.00 uur zal De Jids, het jeugdhonk van de Spil, open zijn voor alle jongeren vanaf ongeveer 18 tot ongeveer 25 jaar. Ze zijn dan hartelijk welkom om samen dieper na te denken over geloof en leven. Dat doen we vanuit de Bijbel. We bespreken een Bijbelgedeelte en bekijken wat God ons wil zeggen. Deze middagen zijn ook bedoeld voor jongeren, die op kamers ergens anders wonen en in de weekenden in de buurt zijn. Als deze gesprekken erop uit lopen dat jongeren (en eventueel ook ouderen) openbaar belijdenis van hun geloof willen afleggen dan gaan we ons daarop vanaf DV januari 2018 voorbereiden.

Als jij in deze leeftijdscategorie valt, ben je van harte welkom. Als u of jij jongeren kent die hiervoor belangstelling zouden kunnen hebben, wilt u dit bericht dan aan hen doorgeven?

Nadere informatie bij Matthijs Stevens (06-28082627; matthijs.stevens@sow-kudelstaart.nl) of ds. Hans van Dalen (0297-761672; predikant@sow-kudelstaart.nl)

Orgelconcert

Op DV ZATERDAG 14 OKTOBER bespeelt de bekende jonge organist Gert van Hoef het orgel van de kerk "Het Lichtbaken" in Rijsenhout. Het concert begint om 20.00 uur. Kaarten kosten 10 euro (incl. koffie / thee). Kinderen t/m 16 jaar betalen 5 euro. Voorverkoop: mail naar zwaardvdjohan@hotmail.com Locatie: "Het Lichtbaken", Aalsmeerderweg 751, Rijsenhout.



Agenda

Maandag 25 september	Maandagavond Bijbelkring, 20.00 uur t.h.v. Carla v. Oostveen
Dinsdag 26 september	Gebedsgroep, 19.00 - 20.00 uur in de Spil
Zondag 1 oktober	10.00 uur, ZWO dienst, voorganger Ds. Snaterse uit Vlaardingen
Zondag 1 oktober	Zondagmiddaggesprek, 16.00 uur in de Jids
Zondag 1 oktober	Rock Solid, 19.00 uur in de Jids, (voor tieners van 11 tot 14 jaar)
Zondag 1 oktober	Spilgroep, 19.00 - 20.00 uur in de Spil